

Inhoudsopgave “De Sint Jacobsschelp” maart 2026

Schema en Tarieven	2
In memoriam	3
Nieuws van het Parochieoverleg	5
Wie is juridisch eigenaar van het kerkgebouw?	7
Gebed van de Paus	8
Op weg naar Pasen	9
Lezing “Invasie 1799”	11
Gastzangers	12
Nieuwe kansen, nieuw leven	12
Palmpasen	13
Monumentenschildje	14
Ritmisch koor D’CYMO	15
Verhalenwandeling op de begraafplaats/gedenkpark Tuitjenhorn	17
Koffie drinken	17
Stichting Vrienden van Joseph	18
Vastenactie	20
Vriendenloterij	21
Vieringen en Intenties	21
Parochie H. Jacobus de Meerdere	26
Contactadressen	27
Colofon	28

Nieuwe mailadressen

E mail redactie: redactie@parochietuitjenhorn.nl

E mail parochieoverleg: parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl



**De parochie is elke dag bereikbaar op nummer
06 2080 0243 (b.g.g. 06 1566 3014).**

Of via secr.hjdm@outlook.com

24-apr-2026	Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
29-apr-2026	Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar e-mailadres redactie@parochietuitjehorn.nl
06-mei-2026	Eerste dag bezorging boekje
09-mei-2026	Laatste dag bezorging boekje

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:

- Opgeven van intenties (mag ook per e-mail; secr.hjdm@outlook.com)
- Betaling liefst per bank ovv intentie of contant op het secretariaat
(geen geld in de brievenbus)
- Informatie over vieringen
- Opvragen van uittreksel doopregister
- Opvragen van uittreksel huwelijksregister
- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur, Dorpsstraat 41, 1747 HA Tuitjehorn (deur rechts naast voormalige pastorie).

Tarieven

Intentie	10,00
(U ontvangt geen factuur!	
Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank, zie onder...)	
Doopviering	25,00
Huwelijksviering/Jubileumviering	225,00
Jubileumviering i.c.m. zondagsviering	150,00
Uitvaart All-in	300,00
Avondwake All-in	200,00

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363 2010 92
t.n.v. Parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjehorn

In memoriam



Bedroefd, maar in diepe dankbaarheid nemen we afscheid van Klaas Bleeker, die decennialang met toewijding, wijsheid en een warm hart zorg droeg voor ONZE parochie.

Het begon allemaal met een brandplek van de sigaar van pastoor op zijn bureau. De jonge timmerman Klaas, werd gevraagd om het bureau te repareren.

In al die jaren had hij een grenzeloze inzet voor het behoud van het

kerkgebouw. De grote renovatie met Klaas als opzichter. Samen met vele vrijwilligers knapte hij veel technische werkzaamheden zelf op. Zo ook bij de aanleg van de lift.

Dat scheelt weer in de kosten zei hij dan. Niets was hem teveel.

ZIJN kerkgebouw is nu in goede handen van zijn door hem gekozen en ingewerkte opvolger.

De kerk was Klaas en Klaas was de kerk.

Een man met visie, gevoed door zijn contacten met pastoor Wijnker die in 1976 en pastoor Timmer in 1985 leken opleidde en op studie stuurden, opdat ze later voor zouden gaan als lekenvoorgangers.

De vrijwilligers kregen alle ruimte van Klaas en Greet, met soms ook positief opbouwende kritiek. Ze gingen samen altijd met de tijd mee.

Klaas was een goede voorzitter, hield er niet van om op de voorgrond te treden, een bestuurder met gevoel voor wat er leefde.

Hij had zo zijn bronnen onder andere; de biljartclub en Hollandia T, waar hij vele gesprekken heeft gevoerd langs de lijn. Hij vond het fijn om zo contact te hebben met de dorpsgenoten en dat was wederzijds.

Op- en aanmerkingen, daar probeerde hij zo veel mogelijk wat mee te doen.

Oplossingsgericht. Dit alles op een bescheiden manier en ook weer vastberaden. Het Bisdom kon niet om hem heen!

Met de komst van pastoor Timmer kwam ook Kenia in het leven van Klaas en Greet. Ondersteunen, verbinden en bouwen van vele projecten.

Samen met zijn Greet vele uitvaarten verzorgd.

Jarenlang met elkaar en Iet het gezicht van het secretariaat op de vrijdagmiddag. Het verzorgen van de vieringintenties en de mededelingen.

St. Caecilia; Bestuurslid en vanaf het begin met alle plezier gezongen in ZIJN koor.

Klaas zijn betrokkenheid, zijn trouw en zijn stille kracht. Pater Familias, VERBINDER van de parochie. Zijn wijsheid was tot aan het einde voelbaar.

Als afscheidscadeau hebben de vrijwilligers en parochianen een fotoboek met persoonlijke herinneringen gemaakt. Hij heeft dit enorm gewaardeerd. (zie foto)

In onze prachtige H. Jacobus de Meerdere kerk en met het gedachtegoed aan Klaas, zijn normen en waarden, gaan we door. Wat laat hij een DIERBARE en KOSTBARE erfenis na. We zullen hem heel erg missen.

Wij wensen al degene die in deze grote leegte achterblijven heel veel steun, liefde en kracht toe.

Parochieoverleg: Harry, Andreas, Hans, Ineke, Marja, Peter, Elma, Ali, Connie en Liesbeth.

Nieuws van het Parochieoverleg

Vieringen in de Goede Week

Palmzondag (Palmpasen) 29 maart aanvang 10.00.

De voorganger is pastor Marion Bleeker. Samen met Connie Bakker en Piet Jan Blommaart vertellen ze het indrukwekkende lijdensverhaal. In deze viering (met muzikale ondersteuning van Peter en Marian Boon) worden de Palmtakjes uitgedeeld.

The Passion (Witte donderdag) 2 april aanvang 19.00.

Teksten uit the Passion worden voorgelezen door Sjaak en Ineke Hoogervorst, Harry Piket en Elma Veldboer-Beemsterboer Het ritmisch koor D'CYMO zal deze viering opluisteren met mooie en passende liederen.

Goede Vrijdag 3 april aanvang 10.00 viering in het St. Jozefpark.



De voorganger is pastor Theo Vertelman. Niet inwoners van het St. Jozefpark zijn ook (altijd) van harte welkom! Op deze bijzondere dag is ook de kerk open van 14:30 tot 15.30. Met op de achtergrond zachtjes de muziek uit de Matthäus Passion. Gewoon even in stilte de kerk bezoeken, de kruiswegstaties (zie foto's) lopen of een kaarsje branden voor een dierbare intentie. Om 15.00 wordt de klok geluid.

Paaszaterdag 4 april aanvang 19.00 de Paaswake in onze H. Jacobus de Meerdere kerk. Deze viering is tevens ook voor de omliggende parochies. De voorganger is pastoor Kees van Lent. Het ritmisch koor D'CYMO verzorgt de muziek. Het belooft een warme en bewogen viering te worden.

Zondag 5 april 1^e Paasdag aanvang 10.00 het Hoogfeest van Pasen. Pastor Marion Bleeker is de voorganger in deze feestelijke viering en samen met het koor St. Caecilia belooft het een bijzondere en inspirerende viering te worden!

Maandag 6 april 2^e Paasdag is er geen viering.

Per 1 mei 2026 stopt Gerard Tesselaar met zijn VELE werkzaamheden als koster. We konden altijd een beroep op hem doen en hij was altijd bereid om te helpen. (ook met hand en spandiensten) DANKJEWEL Gerard voor ALLES wat je voor de parochie hebt gedaan in de afgelopen jaren. We wensen je nog heel veel voorspoedige en gezonde jaren toe samen met je vrouw Corrie en met al degene die je lief zijn!

Tot slot willen wij u allen BEDANKEN voor uw donatie aan de actie Kerkbalans. Zo blijven we SAMEN onze prachtige kerk steunen!

We wensen iedereen veel kracht en liefde toe op de weg naar Pasen.

Hartelijke groeten van Ineke en Elma.



Ruim 2000 jaar geleden ging Jezus naar Jeruzalem om het Joodse Paasfeest, Pesach, te vieren. Het feest van de bevrijding van het volk Israel uit de slavernij in Egypte. Daarmee is Pesach het feest van bevrijding en vrijheid. Pesach begint met de seideravond. Het is de jongste uit het gezin die op deze seideravond de vraag stelt: Waarom is vanavond alles anders dan op een gewone avond? Dan wordt

lerend en etend het verhaal van de bevrijding uit Egypte verteld. Als geen ander kende Jezus dit verhaal en deze geschiedenis. Met palmtakken en vreugde werd Jezus in Jeruzalem verwelkomd om hier Pesach te vieren. Maar het liep allemaal anders. Het werden zware dagen voor Jezus die uitmondten in zijn kruisiging. Maar door de duisternis van de dood kwam er licht. De derde dag na zijn dood aan het kruis vonden de leerlingen een leeg graf. Jezus was opgestaan uit de dood. Een aantal keren na zijn verrijzenis ontmoette hij zijn leerlingen en volgelingen. Allen werden direct of indirect bemoedigend toegesproken. Voor mij is dit altijd de kracht van het Joodse en christelijke paasfeest. Door alle ellende die een mens kan meemaken breekt uiteindelijk het licht door. Je kunt weer ademen, je voelt je bevrijd van een zware last.

Enkele weken geleden hebben we allemaal het moeilijke bericht vernomen, dat onze dierbare pastoor en deken Iván Garcia aan de bisschop een langere tijd van bezinning heeft gevraagd. We moesten u ook vertellen, dat hij niet meer in onze parochies zal terugkeren. Het is een bericht dat ons allemaal bijzonder heeft geraakt. Pastoor Iván is een pastoor die midden tussen zijn parochianen staat. Velen zullen hem missen. Ook zijn collega's van het pastorale team zullen hem missen. Bidden we voor pastoor Iván dat na een periode van intensieve bezinning bij hem het licht van Pasen mag gaan schijnen. Dat bidden we ook toe aan zijn familie en allen die hem nabij zijn.

Intussen heeft de Bisschop mij gevraagd de komende tijd waarnemend pastoor te zijn van de parochies waarvan pastoor Iván pastoor was. Ik ben dankbaar dat ik op deze manier pastoor Iván kan helpen, dat ik u allen en de parochies kan helpen en niet in de laatste plaats dat ik op deze manier de Bisschop kan helpen. Met de hulp van al mijn vriendinnen en vrienden binnen het pastorale team, want we zijn een hecht team, met de hulp van de besturen en met de hulp van u allen, kunnen we met elkaar het licht van Pasen laten schijnen.

Ik wens u allen een Zalig Pasen, dat de Waarlijk Verrezen Heer ons de liefde en de kracht op onze levensweg mag geven.

don Eduard Moltzer

In een eerder gepubliceerd stuk is per abuis een onjuiste benaming gebruikt wier juridisch eigenaar is van het kerkgebouw. Onderstaand de juiste tekst en uitleg.

Wie is juridisch eigenaar van het kerkgebouw?

De parochie is een zelfstandige rechtspersoon met eigen vermogen. Dat betekent:

- Het kerkgebouw en alle andere parochiële goederen zijn eigendom van de parochie.

De katholieke kerk in Nederland heeft bewust gekozen voor een structuur waarin:

- parochies materieel zelfstandig zijn
- het bisdom pastoraal en bestuurlijk toezicht houdt
- eigendom en beheer dicht bij de lokale geloofsgemeenschap blijven

Zo blijft het kerkgebouw verbonden met de gemeenschap die het draagt en onderhoudt.

GEBED VAN DE PAUS

Voor ontwapening en vrede

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Heer van het leven, U hebt ieder mens naar Uw beeld en gelijkenis geschapen. Wij geloven dat U ons hebt geschapen voor gemeenschap, niet voor oorlog, voor broederschap, niet voor vernietiging.

U die uw leerlingen begroette met de woorden: “Vrede zij met u”, schenk ons de gave van uw vrede en de kracht om die in de geschiedenis te verwezenlijken.

Vandaag bidden wij om vrede in de wereld en vragen wij dat alle naties afstand doen van wapens en kiezen voor dialoog en diplomatie.

Ontwapen onze harten van haat, wrok en onverschilligheid, opdat wij instrumenten van verzoening mogen worden.

Help ons te begrijpen dat ware veiligheid niet voortkomt uit controle gevoed door angst, maar uit vertrouwen, gerechtigheid en solidariteit tussen volkeren.

Heer, verlicht de leiders van de naties, opdat zij de moed mogen hebben om projecten van dood en verderf te verlaten, de wapenwedloop te stoppen en het leven van de meest kwetsbaren centraal te stellen.

Moge de nucleaire dreiging nooit meer de toekomst van de mensheid bepalen.

Heilige Geest,

maak ons tot trouwe en creatieve bouwers van dagelijkse vrede: in ons hart, onze gezinnen, onze gemeenschappen en onze steden.

Moge elk vriendelijk woord, elk gebaar van verzoening en elke keuze voor dialoog zaadjes zijn voor een nieuwe wereld.

Amen.

Op weg naar Pasen

Als Jezus verrezen is komt hij allereerst bij de apostelen in de zaal. Iedereen is verrast. Maar Thomas een van de apostelen is er niet bij. Hij kan eerst maar moeilijk geloven dat ze Jezus echt gezien hebben.

Door deze houding wordt Thomas vaak de ongelovige genoemd. Maar is hij dat echt wel?

Ik herken me wel in hem. Dat komt in de volgende tekst van mij naar voren:

Thomas

ik wil jullie iets over mezelf vertellen
ik kom uit een gelovige familie
leefde vanuit het Joodse geloof
meegekregen van mijn moeder.

En ik voelde me thuis bij Jezus
want hij gaf me steun
vertrouwen, houvast.

Maar wat stortte mijn leven in
toen hij gevangen genomen werd
gemarteld, zelfs gedood.

Ik voelde me heel zwak
kwetsbaar worden
maar ik was niet bang
ik had mijn twijfel wel
maar durfde weer verder te leven.

Daarom ging ik na zijn dood
naar buiten even door de stad wandelen
ik wel
maar mijn vrienden niet
waren bang, voelde angst.

Toen ik terug kwam
werd ik omringd door mijn vrienden:
we hebben de Heer gezien!

Ja, dat zal wel
jullie kunnen alles wel zeggen.

Ja, maar het is echt waar:
geloof ons.

Maar ik twijfelde
hoe kan dat toch de Heer zijn
die dood en begraven was?

De volgende week
was ik toevallig thuis
en toen' toen kwam de Heer binnen!

Ik zag het meteen: hij was het!

O, wat voelde ik me sterk worden:
twijfel was weg
geloof werd sterker

Dus jullie
als je twijfelt durf te geloven:
hij helpt je, wees niet bang!

Ik heb veel geleerd van Jezus
ik had zwakke kanten
twijfel wel eens
maar twijfel hoorde bij mij
heel vaak zelfs
maar ik had ook geloof.

En dat is nu weer sterker
veel sterker geworden.

Misschien hoort het ook wel
bij jou en bij jou:
geloof en twijfel!

Dat mag
dat maakt je toch sterk
en vertrouwen erop
dat geloof uiteindelijk sterker wordt
je sterker maakt
om het leven aan te kunnen.

Ik wens het je toe!
Theo Vertelman.

Lezing ‘Invasie 1799’ Russen en Britten in Noord-Holland



In het najaar van 1799 was Noord-Holland in rep en roer. Op het strand bij Callantsoog was een daadwerkelijke invasie van Britse troepen. Wat volgde was een maandenlange strijd tussen Britten & Russen en Fransen & Bataven.

Rob Janssen, historisch onderzoeker, slagveldgids en auteur (o.a. van het boek *Invasie 1799*) geeft een boeiende lezing over deze “bijna” vergeten geschiedenis.

Datum: vrijdag 8 mei 2026

Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00)

Einde: 21.30 (inclusief pauze)

Locatie: kerk Tuitjenhorn

Toegang: gratis

Gastzangers

De Palmpasenviering op zondag 29 maart, voorganger Pastor Bleeker, wordt deze keer opgeluisterd met zang en gitaarmuziek van Peter en Marian Boon.

Het parochieoverleg is bijzonder blij met deze vrijwilligers, die altijd klaar staan om een viering muzikaal te ondersteunen.

Ook op zondag 3 mei tijdens de woord- en communieviering, geleid door Pastor Vertelman, komt dit duo weer met hun prachtige muziek.

We nodigen u van harte uit om deze beide muzikale vieringen te bezoeken.

Namens het parochieoverleg Tuitjenhorn,
Ali Adema



Nieuwe kansen, nieuw leven

Nu, terwijl ik dit stukje schrijf, gaan vele mensen naar de stembus voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Wat zal eruit komen? Wat mogen we verwachten? Zowel voor de partijen als voor de kiezers gaat het om nieuwe kansen. We hebben vaak het gevoel dat onze stem niks voorstelt. Maar in het grote geheel is elke stem belangrijk. Iedereen is belangrijk. Ik hoop dan ook dat velen van u gestemd hebben.

Ik las ergens de vraag of Christenen op Christelijke partijen moeten stemmen. Volgens mij is het meer een kwestie van dat ze het beste op partijen kunnen stemmen met goede normen en waarden, normen en

waarden die aansluiten bij het geloof. Maar daarover zouden we eendeloze discussies kunnen voeren, zowel over de politiek als over het geloof.

De verkiezingen vallen midden in de veertigdagentijd. Wel bijzonder eigenlijk, omdat deze tijd een tijd van bezinning is, een tijd van nadenken over wat echt belangrijk is. En juist dat is bij verkiezingen ook zo belangrijk. Hoe willen we met elkaar omgaan? Hoe willen we voor elkaar zorgen? Ons geweten zou daarbij een hele grote rol moeten spelen.

Als u dit leest, zijn de uitslagen bekend. En dan schiet het ook al flink op naar Pasen, het feest van het nieuwe Leven. Hopelijk zijn de uitslagen zo, dat velen weer met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan en vol hoop Pasen kunnen vieren.

Misschien leest u dit stukje nog VOOR Palmпасen, 29 maart. Ik ga dan voor. En ik hoop dat er dan wat kinderen met Palmпасenstokken naar de kerk komen. Als dat gebeurt, ga ik daar zeker aandacht aan besteden. U krijgt in die viering een palmtakje uitgereikt, als teken van nieuw leven, van het eeuwig leven.

Ik wens u een goede en zinvolle voorbereiding op Pasen, en alvast een zalig Pasen.

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger.

Palmпасen

Eén takje is ons genoeg,
een groene tak van hoop
ons gelovig aangereikt,
niet als een magische kracht,
maar als een krachtig symbool
van nieuwe hoop.

Eén takje is ons genoeg,
een groene twijg van vrede
die vertelt van een goddelijke mens,
Jezus van Nazareth,

en ons uitdaagt
om zijn weg te gaan
van dienende goedheid
en teder nabij-zijn
Eén takje is ons genoeg...

Monumentenschildje



Binnenkort krijgt onze parochiekerk, de **H. Jacobus de Meerdere**, een zichtbaar eerbetoon aan haar rijke geschiedenis: het officiële **monumentenschildje** wordt naast de hoofdingang bevestigd. Dit herkenbare schildje markeert gebouwen die van bijzondere cultuurhistorische waarde zijn. Het laat bezoekers en voorbijgangers in

één oogopslag zien dat zij een monument betreden dat deel uitmaakt van ons gedeelde erfgoed.

Onze kerk draagt al jarenlang de status van **provinciaal monument**. Deze waardering is toegekend vanwege de bijzondere architectuur, de vroege neogotische bouwstijl en de betekenis van het gebouw binnen de geschiedenis van Tuitjenhorn.

De kerk werd in **1859** in gebruik genomen en geldt als een karakteristiek werk van architect **Theo Molkenboer**, een vertegenwoordiger van de zogeheten *stukadoorsgotiek*. In 1925–1926 werd het gebouw uitgebreid met twee zijbeuken, maar het oorspronkelijke karakter bleef behouden. Dankzij deze kwaliteiten is de kerk opgenomen als **provinciaal monument**.

Met het nieuwe monumentenschildje krijgt deze status nu ook een zichtbare plek aan de buitenzijde van het gebouw. Het is een mooi moment om stil te staan bij de waarde van onze kerk: als plaats van geloof, als herkenningspunt in het dorp en als monument dat al meer dan anderhalve eeuw het hart van Tuitjenhorn vormt.

En in 2029 is onze kerk 170 jaar oud!

Over het monumentenschildje

Het monumentenschildje dat binnenkort aan onze kerk prijkt, is het bekende embleem dat in Nederland wordt gebruikt om monumentale gebouwen te markeren. Het staat symbool voor bescherming, waardering en behoud van ons cultureel erfgoed.

Ritmisch koor D'CYMO

Jaarvergadering koor donderdag 5 maart 2026

Donderdag 5 maart hebben wij weer bij elkaar gezeten met dirigent, pianiste en de koorleden voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Altijd een mooi moment om eens te zien of er nog vragen leven bij de leden, wat de plannen zijn voor het komende jaar, of de leden tevreden zijn met hoe het gaat enz.

We zingen met veel plezier bij de diverse vieringen. Wel kunnen we nog steeds wat leden gebruiken, vooral bij de sopranen is dat noodzakelijk. Belangstellenden kunnen gewoon een repetitie vrijblijvend bijwonen, dat is elke donderdagavond van 19.30 uur – 21.15 uur in het Dorpshuis Ahoj, kom gerust een keertje langs.

We zitten momenteel in ons jubileumjaar, dit jaar in september bestaat ons koor 50 jaar! We vieren deze bijzondere dag op zondag 18 oktober, en beginnen die dag dan met een feestelijke viering. Wat we daarna gaan doen is nog een verrassing. Tegen de leden is verteld dat ze de hele zondag dienen te reserveren.

Wel jammer is dat onze penningmeester, Tara Blommaart, aan het eind van dit jaar stopt met haar werkzaamheden voor het koor omdat ze gaat verhuizen naar Alkmaar. We hopen dat een van de koorleden het penningmeesterschap van haar wil overnemen. Ik wil alvast Tara van harte bedanken voor haar inzet voor het koor, zij heeft de financiën uitstekend beheerd!

Gebedsviering op Witte Donderdag 2 april 2025

Het koor ondersteunt deze gebedsviering, voorgegaan door Harry Piket, Ineke en Sjaak Hoogervorst en Elma Veldboer-Beemsterboer, met passende liedjes.

Witte Donderdag is een belangrijke dag binnen het christendom en markeert het begin van het Paastriduüm: de drie heilige dagen voorafgaand aan Pasen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag)

Op deze dag herdenken christenen wereldwijd het laatste avondmaal van Jezus Christus met zijn discipelen, een belangrijk moment in de Goede Week die leidt naar Pasen.

De term “wit” verwijst naar de zuiverheid en reinheid van deze gebeurtenis.

Wij nodigen u van harte uit om deze bijzondere gebedsviering te bezoeken.

Eucharistieviering zondag 4 april 2025, Paaswake

De voorganger van deze eucharistieviering is Pastoor van Lent.

De paaswake is een centrale christelijke liturgische viering in de nacht van Stille Zaterdag op Paaszondag, waarin de verrijzenis van Jezus wordt herdacht en gevierd. Het is een feest van licht en water, gekenmerkt door het ontsteken van de paaskaars, doopbeloften en de vreugde van het nieuwe leven.

Het koor heeft heel wat weken geoefend op mooie en passende liederen, wij nodigen u van harte uit om deze viering bij te wonen.

Hartelijke groeten,
namens het bestuur
Alie Adema-de Vries, voorzitter

Verhalenwandeling op de begraafplaats/gedenkpark Tuitjenhorn

'Je bestaat zolang er over je wordt gepraat'

5 personen vertellen het verhaal van hun dierbare die hier begraven ligt.

Wat voor persoon was hij/zij?

Wat mis je het meeste nu hij/zij er niet meer is?

Welke mooie herinneringen heb je aan deze persoon?

Welke waarde heeft het graf en kom je er vaak?

5 intieme, kwetsbare verhalen die gedeeld zullen worden. Loop mee en drink samen na afloop een kop koffie/thee. Aanmelding is niet nodig, deelname is gratis.



Datum: Zondag 29 maart



Tijd: 15.00 uur



Locatie: Begraafplaats/gedenkpark Tuitjenhorn, Bogtmanweg
Marja Tiebie en Monique Karsten

Koffie drinken



Eens in de maand is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie te drinken. Het is een mooi moment om even op een ongedwongen manier samen wat na te praten over de viering en het wel en wee van onze parochie.

De voorganger(s) en leden van het Parochieoverleg zijn ook wel aanwezig zodat u ook met hen van gedachten kunt wisselen.

De eerstvolgende keer dat wij weer koffie schenken is **zondag 26 april**.

Namens de koffiegroep Marja Buur

Stichting Vrienden van Joseph



bank: NL28RABO0155993011

ANBI keurmerk

RSIN/fiscaalnr. 816035386

www.vriendenjoseph.nl

info@vriendenjoseph.nl

Nu we zijn aanbeland bij Pasen betekent dat automatisch dat de Vastentijd voorbij is. Helaas kan ik u nog niets vertellen over wat de Vastenmaaltijd heeft opgeleverd. Op moment van schrijven moet deze namelijk nog plaatsvinden. Wel lijkt de koppeling met de daghap van het Ahoj positief uit te vallen. Tot nu heb ik al 70 maaltijden op de lijst staan en dan weet ik nog niet hoeveel er op de lijst van Jessie en Paul staan. Ook de combinatie met de verkiezingen wordt gewaardeerd. Stemmen voor de gemeenteraad en boerenkool ophalen, twee vliegen in één klap!

De opbrengst is bedoeld voor de slaapzaal van St. Francisschool in Kolongolo.

De Friends hebben, tijdens het laatste bezoek van Liesbeth, een bijeenkomst gehouden. Behalve Alex, Zipporah en Victor was ook Fr. Joseph aanwezig en waren Liesbeth en Fr. Folkert er als toehoorders bij. Ze hebben toen o.a. Kolongolo besproken.

Victor en Alex hadden de directie van de school gesproken en aangegeven dat wij in Nederland maximaal €20.000 bijeen konden brengen in twee jaar. De rekening is echter hoger. In onderling overleg is toen overeengekomen dat de school de grond voor de slaapzaal en de overige kosten voor haar rekening neemt. Dit is een mooi voorbeeld van hoe we in samenwerking en met gedeelde kosten een project tot stand kunnen brengen.

De komende twee jaar gaan we dus geld sparen om ons deel van de overeenkomst tot stand te brengen. Door de huidige situatie van de

wereld is alles op geldgebied wel wat onzeker. De inflatie in Kenia is hoog, waardoor alles daar duurder wordt. We kunnen meer Keniaanse Shilling per Euro krijgen, maar met hogere prijzen maakt dat allemaal niet veel uit.

Maar het betekent ook dat u allemaal wat meer op uw portemonnee let. Heel logisch natuurlijk, dat doen we zelf ook. Maar ook weer lastiger voor onze acties. Maar we gaan er positief in en we gaan er dus vanuit dat we het gaan redden. Eerst de Vastenmaaltijd en dan is er al weer de Koningsmarkt.

En dan hebben we in maart afscheid genomen van Klaas Bleeker. Hoewel het zijn vrouw Greet was, die lid was van het bestuur van Stichting Vrienden van Joseph, is ook Klaas altijd actief geweest bij diverse acties. Hij ging o.a. met Greet op de fiets naar Rome en heeft vele uurtjes doorgebracht in Kaplamai bij de bouw van de kerk.

Toen daar het bericht van zijn overlijden bekend werd, kwamen er vele emoties los. Nicolas, zoals hij daar genoemd wordt, was een bekendheid daar. Sjonkok heeft van hem alles geleerd wat hij weet op het gebied van houtbewerken. Fr. Folkert heeft met hem vaak en veel overlegd over hoe hij zijn liturgische wensen kon omzetten in de



vormgeving. Zoals de manier waarop het Jezusbeeld aan een boom is vastgemaakt op het hoofdaltaar. De banken waarop de mensen zitten, zijn gemaakt door Klaas. Als je daar in de kerk bent, voel je overal zijn aanwezigheid.

We zijn dan ook heel dankbaar dat Maaïke en Nelleke besloten dat het “bloemengeld” bestemd zou zijn voor de Stichting. Hoeveel het exact heeft opgebracht kan ik u nog niet zeggen, omdat ik na mijn vakantie de dames nog niet heb kunnen spreken. Maar voor ons als stichting zal Klaas altijd voortleven in Kaplamai, in de prachtige St. Peters church.

Wilt u zien hoe mooi die kerk is, dan kunt u dit terugzien op een prachtig youtube-filmpje

<https://www.youtube.com/watch?v=jxOAJr9MUik>

Helaas helemaal in het Swahili, maar het gaat om de beelden.

Lieve Klaas, we missen je hier in Tuitjenhorn, maar ook in Kaplamai word je gemist

Helpt u ons helpen? Een overzicht van onze projecten vindt u op de website en we zijn te volgen via Facebook.

VASTENACTIE

Als parochie zijn we aangesloten bij het landelijk project van dit jaar dat zich richt op de gevangenen in Bolivia.

Het leven in gevangenissen in Bolivia is hard en moeilijk. De mensen leven er dicht op elkaar, moeten in hun eigen onderhoud voorzien en hebben niets om handen. De voorzieningen zijn minimaal: een paar toiletten voor honderden mensen, nauwelijks licht en water, geen ventilatie en veel meer mensen in een cel dan waarvoor zij bedoeld zijn. Het is nauwelijks meer menswaardig te noemen.

Nu zitten mensen misschien niet voor niets in de gevangenis, maar het blijven mensen. In de werken van barmhartigheid wordt het helpen van gevangenen expliciet genoemd.

Er zijn dit jaar geen vastenzakjes uitgedeeld, maar u kunt uiteraard wel doneren. Ook zijn de vastendoosjes uitgedeeld op het Kindcentrum de Hoge Akker (voorheen de St. Barbaraschool).

Helaas is nu nog niet bekend wat de opbrengst dit jaar zal zijn.

U kunt tot Pasen uw bijdrage doneren in het doosje achterin de kerk of rechtstreeks op rekening van de Vastenactie onder vermelding van "Geef hen maar te eten", t.n.v. Vastenactie, Gouda NL21 INGB 0000 0058 50

Hartelijk dank, namens Vastenactie en de mensen in Bolivia

Vriendenloterij

Doet u mee met de Vriendenloterij om óók uw parochiekerk financieel te ondersteunen?

En wilt u er zeker van zijn, dat u uw parochiekerk écht ondersteunt?

Geef dan aan de administratie van de Vriendenloterij de zgn. beni-code door.

U kunt namelijk bij de Vriendenloterij aangeven, dat u uw lot wilt koppelen aan de kerk van Tuitjenhorn, waardoor wij 40% van elk meespelend lot ontvangen. Anders zou dit bedrag naar de Vriendenloterij gaan.

Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is:

- Bel naar de Vriendenloterij: 088 - 020 1020
- Blijf aan de lijn
- Geef door dat u uw lot wilt koppelen aan de parochiekerk van Tuitjenhorn.
- Onze beni-code is **2963** (= Restauratie Kerk Tuitjenhorn)
-

Ook meespelende familieleden, vrienden of kennissen mogen dit doen. Op deze manier draagt u eenvoudig bij aan het behoud van de kerk van de parochie H. Jacobus de Meerdere van Tuitjenhorn. Dank u wel!

Vieringen en Intenties

Zondag 29 maart 2026

Palmzondag

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. zang en gitaarmuziek van Peter en Marian Boon

Lectoren: mw. Bakker en dhr. Blommaart

Koster: dhr. B. Schilder tel. 06-38896189

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 1 april 2026

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Stoop-de Wit, mw. Blom-Ligthart, mw. Dekker-Weel.

Stofzuigen: dhr. Cok Dekker.

Donderdag 2 april 2026

Witte Donderdag

19.00 uur Gebedsviering

Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst, dhr. Piket en mw. Veldboer

m.m.v. Ritmisch koor D'CYMO

Koster: dhr. B. Schilder tel. 06-38896189

Vrijdag 3 april 2026

Goede Vrijdag

10.00 uur Goede Vrijdagviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis, Toos Karsten-Wit en Greet Bleeker-Strooper ●
- Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Pastoor Jan Berkhout

Vrijdag 3 april 2026

Goede Vrijdag

De kerk is geopend van 14.30 – 15.30 uur

U heeft dan de gelegenheid om langs de kruiswegstaties te lopen en de kruisiging en dood van Jezus te herdenken.

Zaterdag 4 april 2026

Paaswake

19.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor van Lent m.m.v. Ritmisch koor D'CYMO

Lector: mw. Veldboer-Beemsterboer

Misdienaar: Lieke de Jong

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Overleden ouders Buur-de Boer en Carla van Westerop-de Boer ●
Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Pastoor Jan Berkhout ● Cornelis
Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart, dochter Kitty en kleinzoon
Emiel

Zondag 5 april 2026

Hoogfeest van Pasen

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caeciliakoor

Lector: mw. de Jong

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Arie Klijbroek ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido
Beemsterboer ● Yvonne Beemsterboer-Tesselaar ● Rob van Lierop ●
Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Loek
Entes-Karsten en overleden familie ● Petrus Blom en Maria Blom-
Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ●
Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Pastoor Jan Berkhout ● Petrus
Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart,
Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 10 april 2026

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Diaken Henk Schrader

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Pastoor Jan Berkhout

Zondag 12 april 2026

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. CD-muziek

Lector: mw. Veldboer-Beemsterboer

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Greet Bleeker-Strooper ● Pastoor Jan Berkhout ● Wilhelmus
Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 17 april 2026

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis, Toos Karsten-Wit en Greet Bleeker-Strooper

Zondag 19 april 2026

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor van Lent m.m.v. Ritmisch koor D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie

Vrijdag 24 april 2026

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Henk Blokdijk, zoon Jacob en overleden familie Blokdijk-Ligthart

Zondag 26 april 2026

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst m.m.v. St. Caeciliakoор

Koster: dhr. B. Schilder tel. 06-38896189

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Aat Kruijer-Strooper ● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen ● Familie Mooy-Pronk en overleden familie ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido Beemsterboer, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar ● Rob van Lierop ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis ● Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar

en Afra Tesselaar-Blankendaal • Toos Karsten-Wit • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Vrijdag 1 mei 2026

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Diaken Jorink

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis, Toos Karsten-Wit en Greet Bleeker-Strooper

Vrijdag 1 mei 2026

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 3 mei 2026

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. zang en gitaarmuziek van Peter en Marian Boon

Lector: dhr. Huits

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Loek Entes-Karsten en overleden familie • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus • Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak

Woensdag 6 mei 2026

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. A. Adema, mw. Mettes-Kaandorp.

Stofzuigen: dhr. J. Adema

Vrijdag 8 mei 2026

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Vrijwilligers
Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Toon Hof en dochter Yvonne

Vrijdag 8 mei 2026

19.00 uur Rozenkrans bidden

De vieringen in de Heilige Jacobus de Meerdere te Tuitjenhorn kunnen worden gevolgd via de livestream op [Youtube.nl/parochie Tuitjenhorn](https://www.youtube.nl/parochieTuitjenhorn). U kunt hier ook vieringen terugkijken.

Scan de QR-code om te betalen voor
Kerkbijdrage.
Gebruik de Camera App op je telefoon.
De QR-code is geldig tot 27 januari 2027.



Parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Dorpsstraat 41
1747 HA Tuitjenhorn
T 06 2080 0243 (b.g.g. 06 1566 3014)
E parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl
W www.parochietuitjenhorn.nl



Parochieoverleg:

Ali Adema - Andreas Hagemeijer - Connie Bakker - Elma Veldboer-
Beemsterboer - Hans Kok - Harry Piket - Ineke Hoogervorst - Liesbeth
Bruin - Marja Buur - Peter Buur

T 06 4406 4180 (Harry Piket, coördinator)
E parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl

Elma Veldboer-Beemsterboer, algemene zaken
T 06 4170 7605
E elmabeemsterboer@gmail.com

Liesbeth Bruin-Tesselaar, communicatie en facilitair
T 06 2080 0243
E liesbruin@msn.com

Peter Buur, technisch beheer
T 06 1379 1645
E p.buur@quicknet.nl

Andreas Hagemeijer, financieel beheer
T 06 1566 3014
E andreas.hjdmt@pm.me

Marja Buur-de Boer, betalingsverkeer
T 06 5082 8586
E crediteuren.hjdmt@outlook.com

Marja Buur-de Boer, redactie parochieboekje
T 06 5082 8586
E redactie@parochietuitjehorn.nl

Contactadressen

Administrator Pastoor K. van Lent
E kees@stalopdekaag.nl
T 0651981165

Vrijdagmiddagsecretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
van 13:00 tot 15:00 uur
Dorpsstraat 41
1747 HA Tuitjehorn
T 06 2080 0243 (bij geen gehoor T 06 1566 3014)
E secr.hjdm@outlook.com

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI
Dhr. L.J. Swaab
Sportlaan 44a
1747 GS Tuitjenhorn
T 0226 392 932

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité)
Mw. F. van der Kooi-Schilder
Sportlaan 44b
1747 GS Tuitjenhorn
T 06-20063102

Colofon

Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van 545 exemplaren onder verantwoordelijkheid van parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.

Redactie, lay-out & tekstverwerking: Marja Buur en Hans Kok

E-mail redactie: redactie@parochietuitjenhorn.nl

Bezorging: wijkcontactpersonen

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder opgaaf van redenen.