

Inhoudsopgave “De Sint Jacobsschelp” april 2025

Schema en Tarieven	2
Nieuws van het Parochieoverleg	3
Nieuw leven	5
Gitaar en zang van Peter Buter bij viering op zondag 4 mei	7
Ritmisch koor D’CYMO	7
We gaan op weg naar Pasen	9
Koffie drinken	12
Lezing “Slag om de Grebbeberg” met bijzondere aandacht voor Simon Kruijer	13
St. Caecilia koor	15
We gaan naar Lourdes	16
In memoriam	16
Ritmisch koor uit Heerhugowaard Noord komt naar Tuitjenhorn	17
Stichting Vrienden van Joseph	18
Vieringen en Intenties	22
Parochie H. Jacobus de Meerdere	29
Contactadressen	30
Colofon	31

Nieuwe mailadressen

E mail redactie: redactie@parochietuitjenhorn.nl

E mail parochieoverleg: parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl

Het op de achterkant van deze Jacobsschelp vermelde mailadres is niet meer in gebruik!



**De parochie is elke dag bereikbaar op nummer
06 2080 0243 (b.g.g. 06 1566 3014).**

Of via secr.hjdm@outlook.com

16-mei-2025	Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
21-mei-2025	Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar e-mailadres redactie@parochietuitjenhorn.nl
28-mei-2025	Eerste dag bezorging boekje
31-mei-2025	Laatste dag bezorging boekje

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:

- Opgeven van intenties (mag ook per e-mail; secre.hjdm@outlook.com)
- Betaling liefst per bank ovv intentie of contant op het secretariaat (geen geld in de brievenbus)
- Informatie over vieringen
- Opvragen van uittreksel doopregister
- Opvragen van uittreksel huwelijksregister
- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur, Dorpsstraat 41, 1747 HA Tuitjenhorn (deur rechts naast voormalige pastorie).

Tarieven

Intentie	10,00
(U ontvangt geen factuur!	
Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank, zie onder...)	
Doopviering	25,00
Huwelijksviering/Jubileumviering	225,00
Jubileumviering i.c.m. zondagsviering	150,00
Uitvaart All-in	300,00
Avondwake All-in	200,00

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363 2010 92
t.n.v. Parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Nieuws van het Parochieoverleg

We zijn nu twee jaar verder nadat het bisdom per decreet een ander bestuur heeft benoemd.

Terugkijkend zijn we heel erg blij met wat we met z'n allen (parochieoverleg, vrijwilligers en alle parochianen) bereikt hebben!

Wij vinden het belangrijk dat alle vieringen goed moeten zijn en daarom zijn we heel blij met onze muzikale ondersteuning.

St. Caecilia, ritmisch koor D'CYMO, Marian en Peter Boon, Dorien, Lia en Regina, Peter Buter, jeugdkoor en fanfare Hildegardis.

Voor ons is het heel mooi en dierbaar om met zo een groep te mogen werken!

Feit blijft echter dat we ons zorgen maken over het feit dat de juridische zeggenschap is ontnomen.

In dit jaar viert de Rooms-Katholieke Kerk een jubeljaar.

Het thema van dit jaar is: Pelgrims van Hoop.

Gelovige mensen leven vanuit de Hoop. Ook als het leven soms tegenzit.

Laten wij hier met z'n allen gesteund door zijn en de Goede Week beleven naar het feest van de Verrijzenis.

Vieringen in de Goede Week

Palmzondag (Palmpasen) 13 april aanvang 10.00 uur. De voorganger is pastor Theo Vertelman. Samen met Marieke de Jong en Peter Huits vertellen ze het indrukwekkende lijdensverhaal. In deze viering (met muzikale ondersteuning van St. Caecilia) worden de Palmtakjes uitgedeeld.

Witte donderdag (de Passion) 17 april aanvang 19.00 uur. Teksten uit de Passion worden voorgelezen door onze lekenvoorgangers.

Het ritmisch koor D'CYMO zal deze viering opluisteren met mooie en passende liederen.



Goede Vrijdag 18 april aanvang 10.00 uur viering in het St. Jozefpark. De voorganger is pastor Marion Bleeker. Ook niet inwoners van het St. Jozefpark zijn (altijd) van harte welkom!

Op deze bijzondere dag is ook de kerk open van 13.15 tot 15.00 uur. Met op de achtergrond zachtjes de muziek uit de Matthäus Passion. Gewoon even in stilte de kerk bezoeken, de kruiswegstaties (zie foto's) lopen of een kaarsje branden voor een intentie.



Paaszaterdag 19 april aanvang 21.00 uur de Paaswake in de Kloosterkerk in Nieuwe Niedorp. De voorgangers zijn pastoor Kees van Lent en diaken Toon Jorink. Het gemengde koor van Nieuwe Niedorp / 't Veld verzorgt de muziek. Zondag 20 april aanvang 10.00 uur Hoogfeest van Pasen. Pastor Marion Bleeker gaat voor en samen met het ritmisch koor D'CYMO belooft het een bijzondere en feestelijke viering te worden!



Uit het verleden: Jezus waste de voeten van Simon Petrus en naar de tijd van nu, waste Paus Franciscus (zie foto) op Goede Vrijdag de voeten van gevangenen, armen en daklozen.

Niets zo kwetsbaar als het lichaam van een mens
Niets zo ingrijpend als een mens die ons lichaam aanraakt
We willen zo graag zelfstandig zijn
Niet onszelf uit handen geven
We willen liever geven dan ontvangen
Liever zorgen dan verzorgd worden
Maar om te kunnen zorgen
Moet je ook zelf zorg kunnen toelaten
Laat het maar toe, laat je handen en voeten wassen
Als een gebaar van liefde, want jij bent een mens om lief te hebben

We wensen iedereen veel kracht en liefde toe op de weg naar Pasen.

Hartelijke groeten van Ineke en Elma

Nieuw leven

In de eerste plaats wil ik u even bijpraten over onze thuissituatie. Met Jan gaat het redelijk goed. Begin april krijgt hij weer allerlei onderzoeken. Op 11 april krijgen we daarvan de uitslag en horen we wanneer hij geopereerd wordt. Dat zal een hele spannende dag zijn en natuurlijk ook de operatiedag. We hopen en bidden en duimen. Maar de prognoses zijn goed en daar houden we ons aan vast.

We zijn een weekje heerlijk op vakantie geweest naar Fuerteventura (Canarische Eilanden). Alle dagen zo rond de 25 graden. Een heel groot, maar heel goed hotel. Dat was wel even heerlijk. We hebben er lekker gewandeld en gerelaxed. Ik heb zowaar drie boeken uitgelezen.

In de kerken komt nu de drukste tijd van het jaar aan: de Goede week en Pasen. Die dagen gaan we door pijn, lijden en dood, maar uiteindelijk naar nieuw leven. Met Palmzondag / Passiezondag krijgen we al een voorproefje met de intocht van Jezus in Jeruzalem, waar Hij als een Koning wordt binnen gehaald; en dan het lijdensverhaal. Ook in onze tijd

worden er leiders / machthebbers met heel veel bombarie binnen gehaald, hier, en ook elders. Brengen zij hun mensen wat ze hebben beloofd? Jezus heeft het geprobeerd, maar werd er uiteindelijk op afgerekend door de machthebbers van toen. Dat gebeurt in deze tijd ook, kijk maar naar de burgemeester van Istanboel.

Op Witte Donderdag vieren we het Laatste Avondmaal van Jezus, op Goede Vrijdag Zijn lijden en dood. En dan wordt het Pasen, een feest van hoop, van toekomst, van nieuw leven. Het meest zinvolle is als je alle vieringen meemaakt; dan is het een soort van vervolghet verhaal en krijgt Pasen nog meer betekenis. Ik wens u allen een heel betekenisvolle Goede week toe en alvast een Zalig Pasen.

Ik sluit af met een gebed:

Onze wereld heeft behoefte aan mensen die durven dromen.
Wij bidden om zegen voor allen die blijven dromen over een gezonde aarde, die zo blijven geloven in een toekomst voor onze aarde en die vol vertrouwen daaraan werken.
Mogen wijzelf zulke mensen zijn.

Onze wereld heeft behoefte aan mensen met doorzettingsvermogen.
Wij bidden om zegen voor allen die zich niet door tegenslagen laten ontmoedigen, die anderen weten te inspireren en weten mee te krijgen in hun strijd voor vrede en rechtvaardigheid.
Mogen wijzelf zulke mensen zijn.

Onze wereld heeft behoefte aan mensen met inlevingsvermogen.
Wij bidden om zegen voor allen die het roepen en het lijden van de aarde en van de mensen zien en horen, en die bij dit leed bevrijdend nabij willen zijn.
Mogen wijzelf zulke mensen zijn.

Onze wereld heeft behoefte, dringend behoefte aan mensen met inzicht.
Wij bidden om zegen voor alle mensen die zich inzetten voor vrede, dichtbij en ver weg, die daadwerkelijk proberen om de vicieuze cirkel van machtsmisbruik, corruptie en oorlog voeren te doorbreken,

door hun stem, door hun liefde, door te getuigen.
Mogen wijzelf zulke mensen zijn. Amen.

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger.

Gitaar en zang van Peter Buter bij viering op zondag 4 mei

De eucharistieviering op zondag 4 mei wordt
deze keer opgeluisterd met gitaar en zang van
Peter Buter uit Tuitjenhorn.

Aanvang van de viering is 10 uur, voorganger
is Pastoor van Lent.

Peter zal verschillende liederen ten gehore
brengen, o.a.

- Goodness of God van Jenny Johnson
- Avond van Boudewijn de Groot
- True love will never fade van Mark Knopfler
- Hallelujah van Leonard Cohen
- Country Roads van John Denver

We hopen dat veel mensen de weg naar de kerk weten te vinden om te
kunnen genieten van zowel de viering als de muziek!



Ritmisch koor D'CYMO

Jaarvergadering koor donderdag 27 maart 2025

Donderdag 27 maart hebben wij weer bij elkaar gezeten met dirigent,
pianiste en de koorleden. Een mooi moment om eens te zien waar het koor

staat en wat de plannen zijn. Er heerst een goede sfeer bij het koor, we hebben de beschikking over een fijne pianiste en een enthousiaste dirigent. We zingen met veel plezier bij de diverse vieringen. Wel kunnen we nog wat leden gebruiken, vooral bij de sopranen is dat noodzakelijk. Belangstellenden kunnen gewoon een repetitie vrijblijvend bijwonen, dat is elke donderdagavond van 19.30 uur – 21.15 uur in het Dorpshuis Ahoj, kom gerust een keertje langs.

Een belangrijk gegeven is het feit dat ons koor volgend jaar september 50 jaar bestaat! De gedachten gaan al een beetje uit naar wat we dan kunnen organiseren. Enkele leden hebben al wat ideetjes, we gaan dat nog nader uitwerken. In de tussentijd blijven we heerlijk zingen, het is heel goed voor lichaam en geest, je bent weer even uit de dagelijkse beslommeringen.

Woord- en gebedsviering op Witte Donderdag 17 april 2025

Het koor ondersteunt met passende liedjes deze woord- en gebedsviering, voorgedaan door Harry Piket, Ineke en Sjaak Hoogervorst en Elma Veldboer-Beemsterboer.

Witte Donderdag is een belangrijke dag binnen het christendom en markeert het begin van het Paastriduüm: de drie heilige dagen voorafgaand aan Pasen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag)

Op deze dag herdenken christenen wereldwijd het laatste avondmaal van Jezus Christus met zijn discipelen, een belangrijk moment in de Goede Week die leidt naar Pasen.

De term “wit” verwijst naar de zuiverheid en reinheid van deze gebeurtenis.

Wij nodigen u van harte uit om deze bijzondere gebedsviering te bezoeken.

Zondag 20 april 2025, Hoogfeest van Pasen

Ook deze feestelijke viering zullen wij muzikaal ondersteunen, voorganger is Pastor Marion Bleeker.

Pasen is voor christenen een van de belangrijkste feestdagen, waarop de opstanding van Jezus uit de dood wordt herdacht. Dit gebeurde na zijn

kruisiging en dood op Goede Vrijdag. Pasen symboliseert de overwinning op de dood en de belofte van eeuwig leven voor gelovigen. Het feest benadrukt de kern van het christelijk geloof, dat Jezus is gestorven voor de zonden van de mensheid en weer tot leven is gekomen, wat hoop en verlossing biedt.

Wij hopen dat vele parochianen de viering bezoeken, van harte welkom!

Zondag 18 mei 2025, vijfde zondag van Pasen

Woord- en communieviering, voorganger Pastor Marion Bleeker

Deze 5e zondag van Pasen staat het nieuwe leven in de liefde van Christus centraal. Het woord liefde wordt vaak gebruikt, op allerlei verschillende manieren. Jezus vat de tien geboden samen in één nieuw gebod. Dat horen we vandaag in het evangelie: Houdt van elkaar zoals Ik ook van jullie houd.

Wij zullen deze viering muzikaal ondersteunen.

Ook nu heten wij iedere bezoeker van deze viering van harte welkom!

Hartelijke groeten,
namens het bestuur,
Ali Adema-de Vries, voorzitter

We gaan op weg naar Pasen

Bij dat feest horen we ook dit jaar weer verhalen over nieuw leven na alle dood.

Dat heeft mij aangesproken en daarom onderstaande gedachten:
“Niet bang om dood te gaan ...”

Laat ik allereerst dit zeggen:
ik wil nog lang niet dood.
Ik wil wel tachtig, negentig worden,

misschien wel honderd,
want ik vind het leven nog steeds de moeite waard,
en ik wil nog zoveel doen,
zoveel beleven, meemaken.

Ik kan me ook niet voorstellen,
ik wil me ook niet voorstellen
dat het leven, de wereld, de mensen
zomaar verder gaan zonder mij.
Natuurlijk gaat dat wel verder zonder mij,
want altijd gaat het leven door
ook al vallen de belangrijkste mensen weg.

Maar als mijn dood dichterbij komt,
als ik hoor dat mijn einde nadert,
dan denk ik,
zoals ik er nu tegenover sta,
dat ik niet bang ben te moeten sterven.
Sterven hoort bij het leven:
we worden geboren, groeien, leven
en gaan een keer dood.
Onlosmakelijk zit dat aan ieders leven verbonden,
aan dat van u en dat van mij.

Waarom ik niet bang ben op dit moment?
Omdat ik het geloof, het vertrouwen heb,
dat er meer is na dit leven.
Mijn leven eindigt niet hier,
maar gaat verder over alle dood heen.
Ik put dit vertrouwen uit het eeuwenoude geloof
dat al eeuwen in de mensheid aanwezig is
en dat in de verhalen rond Jezus van Nazareth
verwoord en beleefd werd:
hij is niet dood, hij leeft!

Zelfs na de diepste duisternis van zijn martelingen,
na zijn gewelddadige dood,
zelfs na zijn begrafenis
werd dit gezegd:
hij is niet dood, hij leeft!

Vrouwen ervaren dat als eerste:
het graf is leeg, hij is niet hier, hij leeft!
Natuurlijk zijn het juist vrouwen die dit ervaren,
want zij dragen immers van nature nieuw leven in zich,
zij baren nieuw leven,
zij brengen alle eeuwen door
nieuw leven in onze wereld,
ook dit geloof in nieuw leven.

Het Paasgeloof van de christenen,
gestoeld op het Joodse geloof van Pesach,
waarin zij uit de diepte van slavernij en onderdrukking
op weg gingen naar nieuw leven, naar het nieuwe land,
geeft mij zoveel vertrouwen in leven na alle dood,
dat ik,
nogmaals op dít moment,
niet bang ben om dood te gaan.

Pesach betekent immers:
het voorbijgaan:
het voorbijgaan van de ellende en duisternis.
Pasen is immers:
opstaan:
opstaan uit duisternis en dood
en licht, nieuw leven ervaren.
Dat ervaar je al op zoveel momenten tijdens je leven:
een mens krijgt altijd weer kracht
om op te staan uit duisternis en dood,
om na breuklijnen
de lijn van het leven weer op te pakken.

Een mens kan altijd weer de moed krijgen
om toch weer licht te zien,
kleur, bloei
om verder te leven.

Als zoveel mensen alle eeuwen door,
geloofd hebben in leven na de dood,
denk ik: zouden al die mensen het verkeerd hebben?
Zouden, zoveel eeuwen door, miljoenen mensen
het verkeerd gezien, beleefd, geloofd hebben?
Ik denk het niet.

En al zouden zij het verkeerd hebben,
en ik dus ook,
dan denk ik:
dankzij dit geloof ben ik niet bang voor de dood,
Dus laat mij dit nu maar geloven!

Theo Vertelman

Koffie drinken

Eens in de maand is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie te drinken. Het is een mooi moment om even met elkaar van gedachte te wisselen.



De keren dat de koffie weer klaar staat voor u is
zondag 27 april, zondag 11 mei na de
Lourdesviering en zondag 25 mei.

Namens de koffiegroep Marja Buur

Lezing “Slag om de Grebbeberg”

Ter nagedachtenis aan Simon Kruijer uit Kalverdijk/Tuitjenhorn, gevallen voor het vaderland 13 mei 1940.

Datum: dinsdag 13 mei 2025

Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00)

Einde: 21.30 (inclusief pauze)

Locatie: kerk Tuitjenhorn

Toegang: gratis

Rob Janssen, historisch onderzoeker, slagveldgids en auteur (o.a. van het boek Stoplijn Grebbeberg) geeft een boeiende lezing over de slag om de Grebbeberg. Met speciale aandacht over het leven en sneuvelen van Simon Kruijer op 13 mei 1940.

Lezing “Slag op de Grebbeberg”, met bijzondere aandacht voor Simon Kruijer

Op 13 mei, aanstaande is het exact 85 jaar geleden dat in 1940 de heftige strijd van het Nederlandse leger tegen de Duitse invasiemacht plaatsvond op de Grebbeberg. Het is ook exact, op de dag af 85 jaar geleden dat daar



op die Grebbeberg Simon Kruijer uit Kalverdijk sneuvelde. Het monumentje bij de ingang van de kerk in Tuitjenhorn herinnert nog aan deze gebeurtenis.

De slag om de Grebbeberg was een van de felste gevechten tijdens de Duitse aanval op ons land. Daar, op dit heuvelachtig terrein tussen Rhenen en Wageningen, wisten Nederlandse militairen

het vijandelijke leger enkele dagen op te houden. Met dramatische verliezen. Nog steeds is ‘de Greb’ voor velen een plek van herinnering, vooral nu.



Op dinsdag 13 mei 2025, om 19.30 uur, geeft historisch onderzoeker en coauteur van het boek Stoplijn Grebbeberg, Rob Janssen in de kerk te Tuitjenhorn een lezing over de strijd op de Grebbeberg met speciale aandacht voor Simon Kruijer.

In april, dit jaar schreven Bob Latten en Rob Janssen het boek: Stoplijn Grebbeberg

Standhouden achter de puinhopen

In de chaos van de meidagen van 1940 ontvouwt zich een fascinerend en aangrijpend verhaal van moed en zwakheid, van hoop en wanhoop, maar ook van menselijke overlevingsdrang.

Aan de hand van bronnenonderzoek, unieke foto's en kaarten, persoonlijke verhalen en historische verslagen worden namen en gebeurtenissen tot leven gewekt; van wetenschapper, soldaat en verzetsstrijder Dr. Theodor Max Chotzen uit Den Haag tot stadgenoot beroepsmilitair majoor Willem Pieter Landzaat, en van loodgieter-mitrailleurschutter sergeant Gerardus van Dalen uit Arnhem tot tuindersknecht en soldaat Simon Kruijer uit het landelijke Kalverdijk; ieder detail werpt zijn eigen licht op de geschiedenis.



Op zaterdag 30 augustus 2025, organiseert Rob Janssen in samenwerking met Dalstra Reizen een historische dagtocht Grebbelinie 1940 met een bezoek aan de Grebbeberg inclusief het graf van Simon Kruijer op het ereveld.

Info en inschrijving via: www.dalstra.nl/slagveldreizen

Caecilia koor

Het is eind maart en de natuur is vol nieuw leven.

Lammetjes, bloesem en knoppen aan de bomen.

Nog ruim 2 weken en dan kunt u ons horen tijdens de Palmzondag dienst.



De muziek heeft een wat verdrietige ondertoon, vooruitlopend op Goede vrijdag, waarop Jezus verstoten werd door dezelfde mensen die hem op Palmzondag met gejuich en zwaaiend met palmtakken binnenhaalde in Jeruzalem.

De afgelopen twee diensten hebben we ook mooie ingetogen muziek, passend bij de veertigdagentijd, gezongen.

Onder andere de eeuwenoude Gregoriaanse hymne 'Attende Domine', een mooi gecomponeerd 'Pie Jesu' en het 'Ave Verum' van Gounod.

We wensen iedereen mooie Paasdagen toe.

We gaan weer naar Lourdes!

Op zondag 11 mei is er om 10.00 uur een viering in de Jacobuskerk als start voor de Lourdesreis.

Dit jaar is het thema: Pelgrims van hoop.

We zullen dat in de viering van 11 mei verder uitwerken. We staan dan stil bij Maria, die een vrouw van hoop was, bij Bernadette en bij alle moeders, want het is die dag ook moederdag.

Het ritmisch koor van Heerhugowaard noord zal o.l.v. Vera Hand de zang verzorgen.

Marion Bleeker en ikzelf gaan voor. In deze viering kunt u ons ook intenties meegeven die we na de preek bij het Lourdesbeeld van Maria voorleggen

En in Lourdes bij de grot van Maria en Bernadette neerleggen..
En... heel bijzonder we vertrekken op zaterdag 17 mei met 30 mensen uit onze dorpen en gaan niet met het vliegtuig maar met de TGV, de hoge snelheidstrein.

Ik hoop u 11 mei in onze viering te kunnen begroeten.
Theo Vertelman

In memoriam



Niek Hoogeboom

Nicolaas Gerardus Hoogeboom (Niek)

Mijn man en vader van mijn kinderen is geboren op 18 mei 1936 te Kalverdijk.

Niek is rustig ingeslapen in de morgen van 14 februari 2025 (Valentijnsdag), wat ook de verjaardag van zijn moeder Johanna was.

Niek had een zwaar jaar achter de rug met ziektes zoals hartfalen en amputatie van zijn tenen.

Hij is thuisgekomen voor het laatste stukje “sterven” en was blij om weer thuis te zijn.

Hier in Tuitjenhorn heeft vader Niek vele voetstappen staan. Hij was actief met klaverjassen, biljarten, voetballen bij Hollandia T, vlaggen bij junioren en senioren, 40 jaar E.H.B.O. en speelweide Kalverdijk.

De kermis in Kalverdijk met katknuppelen en vissen met de kinderen en ook nog de verlichtingsavonden.

Voor al zijn gemeenschapsbijdragen heeft hij in 2001 de ridderorde “lid in de orde van Oranje Nassau” ontvangen.

Wij waren blij met zo’n man en vader en zullen hem blijven missen.

Tiny Hoogeboom-Bergen en kinderen

Ritmisch koor uit Heerhugowaard Noord komt naar Tuitjenhorn!



Op zondag 11 mei zingt het Ritmisch koor uit Heerhugowaard Noord in de kerk in Tuitjenhorn om 10.00 uur bij de Maria/Lourdesviering waarbij ook de 28 pelgrims aanwezig zijn die op zaterdag 17 mei naar Lourdes vertrekken.

Voorgangers van de viering zijn Pastor Theo Vertelman en Pastor Marion Bleeker.

Het Ritmisch koor bestaat uit 42 leden: 15 sopranen, 13 alten, 5 tenoren, 3 bassen en 5 muzikanten.

Dirigente: Trudi Hand

Wij nodigen u van harte uit om deze bijzondere viering te bezoeken om te genieten van de mooie teksten/gebeden en de prachtige liedjes.

Na afloop wordt u nog een kopje koffie/thee aangeboden om zo nog even te kunnen napraten.

Stichting Vrienden van Joseph



Bank: NL28 RABO 0 155 9930 11

ANBI-keurmerk

RSIN/fiscaalnr. 816035386

www.vriendenjoseph.nl

info@vriendenjoseph.nl

Een druppel op de gloeiende plaat, dat hoor je regelmatig als het om ontwikkelingswerk gaat. En misschien is dat ook wel zo, maar je zult maar net die ene zijn waarop die druppel valt.....

Tijdens ons bezoek in februari heb ik hier twee prachtige voorbeelden van gezien. Twee jonge mensen waarop net die ene druppel viel en die een totaal ander leven hebben gekregen dan ze hadden gedacht.

Het eerste voorbeeld is Basil. Wij ontmoette hem in de gevangenis, waar de Stichting enkele scholingsprojecten doet in de jeugd detentie. Hij was daar leraar bij de jongensafdeling. Een hele fijne, vriendelijke man van halverwege de twintig. Kort na onze aankomst vertelde hij dat hij zelf als tiener in de YCTC (de jongensafdeling van de gevangenis) terecht was gekomen. Schuldig of niet-schuldig, berecht of niet-berecht maakt in

Kenia niet zoveel uit, je zit daar vervolgens drie jaar onder een strikt regiem. Iedere ochtend op appèl, na het ontbijt aan het werk. Werk was voorheen echt werk, tegenwoordig is het meer gericht op scholing, een middelbare schooldiploma halen of een technische opleiding volgen. Wij hebben hier als stichting een bijdrage aan geleverd. Er is tegenwoordig een kleermakersopleiding, als automonteur, elektricien of in de landbouw. Maar ook sport en muziek maken tegenwoordig deel uit van de activiteiten. Verder wordt er onder de middag en 's avonds gekookt door jongens die kok worden. Zo verlaten zij met een diploma hun detentie. Basil haalde hier zijn middelbare schooldiploma en is vervolgens door gaan leren. Nu is hij leraar bij de YCTC en kan hij de jongens uit eigen ervaring vertellen hoe belangrijk het is om scholing te volgen. En dat vertelt hij hen heel vaak.



Op de foto ziet u beide mannen, Victor staat naast Liesbeth en Basil is de kleine man ernaast. Wij zijn hier in het theorielokaal voor de elektricienopleiding.

Het tweede voorbeeld is Victor, hij was onze reisleider en organisator van alle bezoeken en bijeenkomsten in die drie weken. Tot zijn vader overleed ging hij naar school, maar rond zijn 13^e overleed zijn vader en moest hij zorgen voor inkomen. Hij werd “hustler”, hij kocht en verkocht van alles. Tot Fr. Folkert, die hem nog kende als misdienaar op zoek ging naar iemand die zijn schoolgeld wilde betalen, omdat hij wist dat het een slimme jongen is. De rest is geschiedenis, Victor heeft heel hard gewerkt, was de beste van de school, heeft nu drie universitaire graden en is in december tot priester gewijd. Toen ik hem vroeg wat er gebeurd zou zijn als er geen schoolgeld betaald zou zijn, vertelde hij: “Dan had ik nu drie vrouwen, veel kinderen en een alcoholprobleem”. Dat was wat hij zag bij leeftijdsgenoten die niet naar school waren geweest.

Daarom ook is de Vastenactie dit jaar gericht op de bouw van een klaslokaal. Natuurlijk werd de aanzet gegeven door Greet Bleeker die het bloemengeld bij haar overlijden aan de Stichting gaf. Maar met de bouw van dit lokaal krijgen weer een aantal kinderen in Kaplamai de kans om naar school te gaan en hun leven.

VASTENACTIE

Hoeveel de actie dit jaar heeft opgeleverd is nu nog niet duidelijk. Er zitten al wat enveloppen in de doos achterin de kerk,

zeker een aantal doosjes in de verzameldoos in school en er zijn 56 boerenkoolmaaltijden opgehaald in het Ahoj. Fantastisch dat zovelen van u deze actie weer gesteund hebben. Tijdens Koningsdag is de laatste actie voor dit lokaal, dan hopen we het totaalbedrag van €12.000 bij elkaar gespaard te hebben en kunnen ze verder bouwen.

Er liggen alweer enkele kleinere projecten (€2000 tot €2500) te wachten waar we daarna mee aan de slag kunnen.

Helpt u ons helpen? Een overzicht van onze projecten vindt u op de website en we zijn te volgen via Facebook.



Vieringen en Intenties

Zondag 13 april 2025

Palmzondag

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorgangers: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caecilia

Lectoren: dhr. Huits en mw. de Jong

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor: ● Greet Bleeker-Strooper ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 16 april 2025 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretaraat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan

parochieoverleg@parochietuitjehorn.nl

Donderdag 17 april 2025

Witte Donderdag

19.00 uur Woord- en gebedsviering

Voorgangers: dhr. Piket, dhr. en mw. Hoogervorst en mw. Veldboer-Beemsterboer m.m.v. Ritmisch koor D'CYMO

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Vrijdag 18 april 2025

Viering Paastriduüm

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Hendrikus Bulthuis, Toos Karsten-Wit en Greet Bleeker-Strooper

Vrijdag 18 april 2025

Goede Vrijdag

13.15 uur Openstelling kerk om langs de kruiswegstaties te lopen, op de achtergrond hoort u CD muziek van de Matthäus Passion.

Zaterdag 19 april 2025

Paaswake

21.00 uur Eucharistieviering in de Kloosterkerk in Nieuwe Niedorp

Voorgangers: Pastoor van Lent en Diaken Jorink m.m.v. gemengd koor Nieuwe Niedorp/'t Veld

Zondag 20 april 2025

Hoogfeest van Pasen

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Ritmisch koor D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Koster: dhr. B. Schilder tel. 06-38896189

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Adrianus Johannes Strooper , Cornelia Maria Strooper -Dekker en overleden kinderen ● Aat Kruijer-Strooper ● Cornelis Suiker , Cornelia Maria Suiker-Ligthart , dochter Kitty en keinzoon Emiel ● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly , Hendricus en Catharina Buter ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 25 april 2025

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Henk Blokdijk en zijn zoon Jacob, overleden familie Blokdijk en familie Ligthart

Zondag 27 april 2025

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorgangers: dhr. Blommaart en mw. Adema m.m.v. St. Caecilia

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen ● Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis ● Familie Mooij-Pronk en overleden kinderen ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido Beemsterboer ● Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie ● Jan Karsten , Corrie Karsten -Pronk , hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Vrijdag 2 mei 2025

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Diaken Jorink

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Jaap Dekker

Vrijdag 2 mei 2025

19.00 uur rozenkrans bidden

Zondag 4 mei 2025

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor van Lent m.m.v. gitaar en zang van Peter Buter

Lector: mw. Bakker

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Bram Tijn ● Loek Entes- Karsten en overleden familie ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Maandag 5 mei 2025

11.15 uur Openstelling kerk vanwege 5 mei viering

Woensdag 7 mei 2025

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. A. Adema, mw. G. Wit-Spaansen, mw. Mettes-Kaandorp.

Stofzuigen: dhr. J. Adema

Vrijdag 9 mei 2025

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Toon Hof en dochter Yvonne

Vrijdag 9 mei 2025

19.00 uur rozenkrans bidden

Zondag 11 mei 2025

Maria/Lourdesviering

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorgangers: Pastor Vertelman en Pastor Bleeker m.m.v. Ritmisch koor

HHW Noord

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Jaap Molenaar, Coba Molenaar Dekker en zegen over het gezin ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Dinsdag 13 mei 2025

19.00 uur Lezing over Simon Kruijer door Rob Janssen

Vrijdag 16 mei 2025

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis , Toos Karsten-Wit en Greet Bleeker-Strooper

Vrijdag 16 mei 2025

19.00 uur rozenkrans bidden

Zondag 18 mei 2025

10.00 uur Woord- communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Ritmisch koor D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Koster: dhr. B. Schilder tel. 06-38896189

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Cornelis Suiker , Cornelia Maria Suiker-Ligthart , dochter Kitty en keinzoon Emiel ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 21 mei 2025 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretaraat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl

Vrijdag 23 mei 2025

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Henk Blokdijk en zijn zoon Jacob, overleden familie Blokdijk en familie Ligthart

Vrijdag 23 mei 2025

19.00 uur rozenkrans bidden

Zondag 25 mei 2025

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorgangers: Dhr. en mw. Hoogervorst m.m.v. St. Caecilia

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Aat Kruijer-Strooper ● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen ● Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie ● Jan Karsten , Corrie Karsten -Pronk , hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis ● Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Donderdag 29 mei Hemelvaartsdag

Vrijdag 30 mei 2025

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Vrijdag 30 mei 2025

19.00 uur rozenkrans bidden

De vieringen in de Heilige Jacobus de Meerdere te Tuitjenhorn kunnen worden gevolgd via de livestream op [Youtube.nl/parochie Tuitjenhorn](https://www.youtube.nl/parochieTuitjenhorn). U kunt hier ook vieringen terugkijken.

Scan de QR-code om te betalen voor
Kerkbijdrage.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 27 januari 2027.



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=G9AeXKjHRn2KAETzZdhCyy>

Parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Dorpsstraat 41

1747 HA Tuitjenhorn

T 06 2080 0243 (b.g.g. 06 1566 3014)

E parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl

W www.parochietuitjenhorn.nl



Parochieoverleg:

Ali Adema - Andreas Hagemeijer - Connie Bakker - Elma Veldboer-
Beemsterboer - Hans Kok - Harry Piket - Ineke Hoogervorst - Liesbeth
Bruin - Marja Buur - Peter Buur

T 06 4406 4180 (Harry Piket, coördinator)

E parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl

Elma Veldboer-Beemsterboer, algemene zaken

T 06 4170 7605

E elmabeemsterboer@gmail.com

Liesbeth Bruin-Tesselaar, communicatie en facilitair

T 06 2080 0243

E liesbruin@msn.com

Peter Buur, technisch beheer

T 06 1379 1645

E p.buur@quicknet.nl

Andreas Hagemeijer, financieel beheer

T 06 1566 3014

E andreaspar@pm.me

Marja Buur-de Boer, betalingsverkeer

T 06 5082 8586

E crediteuren.hjdmt@outlook.com

Marja Buur-de Boer, redactie parochieboekje
T 06 5082 8586
E redactie@parochietuitjehorn.nl

Contactadressen

Administrator Pastoor K. van Lent
E kees@stalopdekaag.nl
T 0651981165

Vrijdagmiddagsecretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
van 13:00 tot 15:00 uur
Dorpsstraat 41
1747 HA Tuitjehorn
T 06 2080 0243 (bij geen gehoor T 06 1566 3014)
E secr.hjdm@outlook.com

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI
Dhr. L.J. Swaab
Sportlaan 44a
1747 GS Tuitjehorn
T 0226 392 932

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité)
Mw. F. van der Kooi-Schilder
Sportlaan 44b
1747 GS Tuitjehorn
T 06-20063102

Colofon

Het parochieboekje 'de St. Jacobsschelp' verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van 560 exemplaren onder verantwoordelijkheid van parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.

Redactie, lay-out & tekstverwerking: Marja Buur en Hans Kok

E-mail redactie: redactie@parochietuitjenhorn.nl

Bezorging: wijkcontactpersonen

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder opgaaf van redenen.



 uitvaartvereniging
SINT BARBARA
TUITJENHORN

dag & nacht bereikbaar
06-52023137

Liesbeth Bruin
Marieke Kamp

Ongeacht waar u verzekerd bent of een lidmaatschap heeft. Ga voor meer informatie
naar onze Facebookpagina of kijk op www.uitvaarttuitjehorn.nl