

Inhoudsopgave “De Sint Jacobsschelp” februari 2025

Schema en Tarieven	2
Nieuws van het Parochieoverleg	3
Een mooie verrassing	5
Inleiding	6
Koffie drinken	7
Het kerkgebouw van Tuitjenhorn wordt 170 jaar in 2029	8
Uitnodiging voor het Vormsel project	9
Ritmisch koor D’CYMO	11
Uit het dagboek van Kapelaan Piet Hoozeboom	12
Een afvaardiging van de fanfare Hildegardis komt zondag 2 maart	14
Stichting Vrienden van Joseph	15
Caeciliakoor	16
Ziek en Zeer	17
Gaat u dit jaar met ons mee naar Lourdes?	19
Vieringen en Intenties	19
Parochie H. Jacobus de Meerdere	25
Contactadressen	26
Colofon	27

Nieuwe mailadressen

E-mail redactie: redactie@parochietuitjenhorn.nl

E-mail parochieoverleg: parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl

Het op de achterkant van deze Jacobsschelp vermelde mailadres is niet meer in gebruik!



**De parochie is elke dag bereikbaar op nummer
06 2080 0243 (b.g.g. 06 1566 3014).**

Of via secr.hjdm@outlook.com

28-mrt-2025	Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
02-apr-2025	Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar e-mailadres redactie@parochietuitjenhorn.nl
08-apr-2025	Eerste dag bezorging boekje
12-apr-2025	Laatste dag bezorging boekje

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:

- Opgeven van intenties (mag ook per e-mail: secr.hjdm@outlook.com)
- Betaling liefst per bank of contant op het secretariaat (geen geld in de brievenbus!)
- Informatie over vieringen
- Opvragen van uittreksel doopregister
- Opvragen van uittreksel huwelijksregister
- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur,
Dorpsstraat 41, 1747 HA Tuitjenhorn (deur rechts naast voormalige
pastorie).

Tarieven

Intentie

10,00

(U ontvangt geen factuur!

**Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,
zie onder...)**

Doopviering

25,00

Huwelijksviering/Jubileumviering

225,00

Jubileumviering i.c.m. zondagsviering

150,00

Uitvaart All-in

300,00

Avondwake All-in

200,00

Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363 2010 92

t.n.v. Parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Nieuws van het Parochieoverleg

In de komende periode zijn onze lekenvoorgangers en de pastors Theo Vertelman en Marion Bleeker uitgenodigd voor twee bijscholingsavonden o.l.v. Monica Wildeboer.

Op 22 februari gaan we naar Hoogkarspel. Vooruitstrevende parochies komen bij elkaar en samen kijken we wat we van elkaar kunnen leren.

Van de sinds kort gesloten parochie Breezand hebben we een heel plan gehad met mogelijkheden na de bisschoppelijke sluiting. Kerstvieringen, culturele vieringen, muzikale vieringen, de koren etc. **SAMEN STAAN WE STERK.**

Onze vrijwilligers zijn weer uitgebreid met nieuwe mensen. Hier zijn wij ontzettend blij mee!

De groene handjes hebben twee dames gevonden om de groep te versterken.

U heeft hun werk al kunnen bewonderen tijdens de vieringen op de afgelopen feestdagen.

Ook hebben we een nieuwe koster, Bram Schilder en een nieuwe bezorger voor de actie Kerkbalans.

Wij wensen alle nieuwe vrijwilligers voor onze H. Jacobus de Meerdere kerk heel veel succes en werkplezier!

U heeft (misschien) ook de envelop van de jaarlijkse Kerkbalans ontvangen.

Wij (en alle parochianen) willen graag onze 165 jaar oude kerk behouden als cultureel erfgoed en monument in het midden van het dorp.

Hier komen we als geloofsgemeenschap SAMEN. We vieren er en we nemen afscheid van onze dierbaren.

Uw bijdrage is onmisbaar om de kerk financieel gezond te houden.

Alvast heel HARTELIJK DANK hiervoor!



Vele van u hebben spontaan gereageerd op het (geheime) verzoek om voor Klaas een herinnering en bedankwoordje te schrijven.

Liesbeth, Ineke en Elma hebben het prachtige boek met waardevolle foto's aan Klaas mogen overhandigen.

De dik verdiende receptie heeft hij niet gehad, maar met dit boek was hij ontzettend blij! (zie foto)

Mevr. Marie Pronk is verhuisd van het St. Jozefpark naar Magnushof in Schagen.

Je was altijd welkom bij haar en ze verraste je met allerlei lekkernijen.

We zullen haar zeker missen in haar vertrouwde Tuitjenhorn en wensen haar veel beterschap, sterkte en een liefdevolle verzorging toe! (op de foto Marie en Klaas op de fiets tijdens een Hemelvaartstocht)



Hartelijke (Valentijns) groeten van Ineke en Elma.

Een Mooie Verrassing

Op maandag 27 januari had ik een afspraak met Elma Beemsterboer. Ze kwam langs met nog 2 leden van het parochieoverleg. Tijdens een bakkie koffie overhandigt ze een boek namens het parochieoverleg met de tekst 'Dankjewel Klaas'. Ik ben er even stil van. Hier had ik helemaal niet op gerekend.

Het is een boek vol met prachtige foto's, woorden en herinneringen van parochianen, leden van het St. Caeciliakoor en pastores, zoals de pastoors Wijnker, Timmer, Berkhout, Wanna, Vlaar en van Lent. Ook mooie verhalen van de pastors Theo Vertelman en Marion Bleeker. Heel veel warme woorden en dierbare herinneringen.

In 1968 kwam het toenmalige bestuurslid Jan den Das bij mij en vroeg of ik zijn taak als bouwkundige van de kerk over wilde nemen. Dit wilde ik wel. Ik deed al diverse klusjes voor de kerk zoals o.a. het herstel van een bureau van pastoor Mijnders dat was ingebrand door een sigaar. Vanaf 1969 ben ik in het toenmalige kerkbestuur gekomen. Het bestuur bestond uit Pastoor Wijnker, Jan Jaspers, Mevr. Schouten, Ben de Kok en Klaas Bleeker. Door de jaren heen zijn er andere leden in het bestuur gekomen, zoals pastoor Timmer waar ik een bijzondere band mee heb gehad. Hij was zijn tijd ver vooruit met de vieringen in de kerk. Door hem zijn de lekenvoorgangers opgeleid om de uitvaarten en later de woord en communievieringen voor te gaan. In de loop van de jaren zijn we bij de Provinciale Monumentenwacht gekomen voor het onderhoud van onze prachtige kerk. Voor het onderhoud van de kerk krijgen we 40% subsidie en dat is geweldig. Jaarlijks wordt de kerk geïnspecteerd door specialisten van de provincie. Met dit rapport maken we met de aannemer een onderhoudsplan. De kerk is nu ruim 165 jaar geleden gebouwd en we willen de kerk ook voor de toekomst graag behouden. Gelukkig zijn er schenkingen van parochianen om dit mede mogelijk maken. Voor het onderhoud moet je denken aan metsel- en voegwerk, dakbedekking, loodaansluitingen, torenspits en kruis met een gouden haan en uurwerk, klok, etc. Nu ik gestopt ben, is er gelukkig een vervanger gekomen n.l. Jack Dekker waar ik een goed gevoel bij heb. Alle glas- en loodramen zijn gerestaureerd en 3 maal helemaal geschilderd in de oude kleuren. Zo'n 16 jaar geleden zijn

mijn Greet en haar zus Iet gevraagd om vrijdagmiddag op het secretariaat te komen om de opgave van intenties, vieringen en mededelingen voor het komende weekend in de kerk en in het St. Jozefpark bij te houden. Tot afgelopen november hebben we dit altijd met veel plezier gedaan. Helaas is mijn lieve Greet in juni overleden. Mede door mijn gezondheid ben ik ook gestopt. Vanaf deze plaats wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor dit mooie boek dat ik gekregen heb.

Zeer bedankt, Klaas Bleeker.

Inleiding

Woensdag 5 maart is het Aswoensdag, het begin van de 40dagentijd op weg naar Pasen.

In deze periode staan we stil bij de manier waarop we zelf ervaren om als goede mensen proberen in het leven te staan.

Wat doen we goed, waarin moeten we onszelf verbeteren, veranderen?

Om stil te staan bij deze 40 dagen op weg naar Pasen, kunnen we onderstaande gedachten ervaren als goede uitgangspunten voor onze manier van leven.

Het zijn gedachten rond 40 dagen, jaren en tijden.

DE VEERTIG-DAGEN-TIJD:

40 Dagen voordat het Pasen wordt,

40 dagen en dan is de dood overwonnen,

40 dagen regende het ten tijde van Noah en al het kwaad werd weggespoeld,

40 dagen bleef Mozes op de berg bij de Heer

en hij had nieuwe woorden mee om naar te leven.

40 Dagen hadden de verspieters nodig en zij zagen het nieuwe land voor zich.

40 Dagen was Jezus in de woestijn en hij kwam er gesterkt uit:

Hij kon zijn levenstaak beginnen.

40 Dagen: tijd genoeg om orde op zaken te stellen?

40 Jaren trok het volk door de woestijn,

40 jaren en zij beleefden het ten volle

40 jaren om alles mee te maken wat maar mogelijk is.

40 jaren woestijn maakte hen van slaven in het Angstland tot bewoners van het Beloofde Land.

40 jaren een mensenleven lang vol ups en downs.

Hebben wij aan 40 dagen genoeg om te veranderen, om het nieuwe leven te begroeten,

om nieuwe mensen te worden?

Of hebben wij 40 jaren nodig, een mensenleven lang misschien?

40 Dagen: het is een begin.

Theo Vertelman

Koffie drinken



Eens in de maand is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie te drinken. Het is een mooi moment om even met elkaar van gedachte te wisselen.

De voorganger(s) en enkele leden van het Parochieoverleg zijn aanwezig zodat u ook met hen van gedachten kunt wisselen.

De keren dat wij weer koffie zullen schenken is na de viering met Hildegardis op zondag 2 maart en zondag 30 maart.

Namens de koffiegroep Marja Buur

Het kerkgebouw van Tuitjenhorn wordt 170 jaar in 2029

De H. Jacobus de Meerdere kerk in Tuitjenhorn is een provincie-monument. Deze kerk, gelegen aan de Dorpsstraat 41, is een basilicale kruiskerk met een driezijdig gesloten koor en een ingebouwde toren met naaldspits. Het gebouw werd ontworpen door Theo Molkenboer en werd gebouwd tussen 1857 en 1859. In 1925 kreeg het schip lage zijbeuken naar plannen van C. Estourgie.

De kerk bevat een rijk gesneden hoofdaltaar, preekstoel, kruiswegstaties en een communiebank, allemaal uit ongeveer 1860, en een Ypma-orgel uit 1875. De kerk heeft in 1978 een restauratie ondergaan.

Meer over de geschiedenis van deze kerk

De H. Jacobus de Meerdere in Tuitjenhorn heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de 17e eeuw. Na de Reformatie in 1572 werd het openlijk belijden van het rooms-katholieke geloof verboden, en de inwoners van Tuitjenhorn kwamen samen in een schuur. In 1657 werd Tuitjenhorn een statie, en de eerste pastoor-missionaris was Jacobus Gael, die tot 1688 zou blijven. Hij zorgde ervoor dat de schuilkerk de naam van zijn patroonheilige, Jacobus de Meerdere, kreeg.

In 1811 werd de schuurkerk verbouwd met een klein torentje en een luidklokje. Na de herstelling van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853, werd de grens van de parochie van de H. Jacobus de Meerdere vastgelegd. In 1854 werd de oude kerk afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe, die werd ontworpen door Theo Molkenboer en gebouwd tussen 1857 en 1859.

De kerk kreeg in 1925 lage zijbeuken naar plannen van C. Estourgie. In 1978 onderging de kerk een restauratie waarbij het interieur, inclusief de rijk gesneden hoofdaltaar, preekstoel, kruiswegstaties en communiebank, werd behouden.

Deze kerk is niet alleen een belangrijk religieus centrum, maar ook een historisch monument dat de cultuur en geschiedenis van Tuitjenhorn weerspiegelt.

Belangrijke voorwaarden waaraan een kerkgebouw moet voldoen om monumentenstatus te verkrijgen

Cultuurhistorische waarde

Het gebouw moet een significante cultuurhistorische waarde hebben, zoals een unieke architectuur of een belangrijke rol in de lokale geschiedenis.

Architectonische waarde

De architectuur van het gebouw moet bijzonder of representatief zijn voor een bepaalde periode of stijl.

Maatschappelijk belang

Het gebouw moet een zekere mate van maatschappelijk belang hebben, waarbij het bescherming verdient voor zowel de kerkelijke als de algemene gemeenschap.

Bescherming en behoud

Er moet een plan zijn voor het behoud en de bescherming van het gebouw, inclusief mogelijke restauraties en onderhoudswerken.

Uitnodiging voor het Vormsel project.

Beste ouders / verzorgers,

De kinderen in groep 8 worden ieder jaar uitgenodigd om mee te doen aan het vormselproject. Uw kind heeft in groep 4 of 5 de Eerste Communie-voorbereiding meegedaan en de communie ontvangen. Nu nodigen we hem of haar van



harte uit om mee te doen aan de voorbereiding op het Vormsel om uiteindelijk het H. Vormsel te kunnen ontvangen.

Het Vormsel is het derde Sacrament, na de Doop en de Eerste Communie en samen vormen deze drie de stappen naar een volwassen geloof. Je zet de stap van kind naar jong volwassen, in het geloof en in de omgang met anderen.

We willen de voorbereiding starten in de maand april en komen in principe acht keer bijeen in de pastorie van de St. Martinuskerk in 't Veld op dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.30 u. De voorbereiding wordt begeleid door Mariosé Huits uit Tuitjenhorn. Gezelligheid en samen nadenken over geloof staan centraal.

Het Vormsel zelf zal plaatsvinden op zaterdag 21 juni om 19.00 uur. De plaats is nog onbekend. Deze dag is ook de Bavo-dag. Dit is een gezellige en leerzame bijeenkomst in de kathedraal in Haarlem met alle vormelingen van het bisdom. Een mooie start van de dag.

De ouderavond vooraf, waarbij ook de a.s. vormelingen zijn uitgenodigd, is op dinsdagavond 18 maart om 19.30 uur in 't Veld.

De kosten voor het werkboekje, de fotograaf en verdere zaken bedragen €27,50

Mocht u uw kind willen opgeven dan graag voor 8 maart mailen naar : Vormselproject@hotmail.com, met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en de huidige school.

Met vriendelijke groet, namens het pastoraal team,

Mariosé Huits en Mirella Smit

P.S. Voor de kinderen in Tuitjenhorn kan het vervoer naar 't Veld geregeld worden via Mariosé.

RITMISCH KOOR D'CYMO

Herdenkingsdienst Truus Quant op 15 december 2024

Op 15 december 2024 hebben we gezongen bij de herdenkingsdienst voor ons trouwe koorlid Truus Quant, voor haar vroegere echtgenoot Kees Mooy en voor haar dochter Anique Mooy. De familie wilde graag dat deze dierbare overledenen tezamen werden herdacht. Het werd een sfeervolle viering, waarin we de in memoriams hebben voorgelezen om zo de overledenen te herdenken.

Aan het eind van de viering heeft het koor als eerbetoon aan Truus haar favoriete liedje gezongen. Dat liedje heeft als titel: “Een huis om in te schuilen.”

We missen Truus bij het koor, haar enthousiasme en haar vrolijkheid. Zij was iemand die van de kleine dingen in het leven zo kon genieten, ze was altijd erg dankbaar voor alle hulp die zij kreeg.

We hopen dat zij, met al haar dierbare familieleden, boven een huis heeft gevonden waar ze kan schuilen, waar ze kan voortleven in de nabijheid van God.

Zondag 23 februari 2025

Het koor ondersteunt deze woord- en communieviering, voorganger is Pastor Theo Vertelman.

Het zijn stevige evangeliewoorden die we vandaag te horen krijgen: ‘Bemin je vijanden’ en ‘Als je geslagen wordt ook je andere wang toekeren’. Het zijn wereldberoemde uitspraken van Jezus geworden en ze hebben, de eeuwen door, ook zeker de gemoederen beziggehouden.

Het betekent eigenlijk: door middel van een nieuwe houding tegenover de medemens positieve aandacht aan de ander besteden, de ander tot zijn/haar recht laten komen, elkaar respecteren. Dát is de kern van Jezus boodschap: zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, moet gij ook hen behandelen.

We hopen op een mooie viering, u bent van harte welkom!

Zondag 16 maart 2025, tweede zondag van de Veertigdagentijd

Ook deze viering zullen wij muzikaal ondersteunen, voorganger is Pastor Theo Vertelman.

Op weg naar Pasen lezen we deze zondag ieder jaar het verhaal van de gedaanteverandering van Jezus op de berg Thabor. Voordat Jezus gaat lijden, mogen drie van zijn apostelen even een glimp van zijn heerlijkheid zien.

Het evangelie vertelt hoe er een stem uit de hemel klonk: dit is mijn zoon, luister naar hem.

Hier klinkt geen stem uit de hemel, maar de boodschap is hetzelfde: luister naar hem, kies voor zijn manier van leven, voor zijn trouw, ook als het eens wat moeilijk mocht worden.

Wij hopen dat vele parochianen de viering bezoeken, van harte welkom!

Nieuw koorlid

We hebben er weer een nieuw koorlid bij, en dat is Hermiene Broersen. Natuurlijk wensen we haar veel succes en plezier en hopen wij dat Hermiene zich snel bij het koor thuis voelt.

Hartelijke groeten, namens het bestuur,
Ali Adema-de Vries, voorzitter

Uit het dagboek van Kapelaan Piet Hoogeboom, kapelaan in Tuitjenhorn 1957-1959

Vrijdags in Tuitjenhorn aangekomen, was de eerste opdracht een kennismakingsbezoek te brengen aan de vier kerkmeesters. Ik hield tijd over en fietste op een mooie zondagmiddag door het prachtige West-Friese land. Onder de broodmaaltijd vertelde ik aan pastoor Meijnders mijn ervaringen van die middag en dat ik lekker in het zonnetje had gezeten aan de slootkant. Wat een land! Wat een omgeving! “Dat kan wel zijn”, was de

reactie van Pastoor Meijnders, “maar dan ben je wel buiten de parochie geweest en daar moet je mijn toestemming voor hebben”. Ik schoot in de lach: “Pastoor, ik ben 26 jaar”. “Je hebt gelijk”, zei hij “ Ik vond het ook een gekke regel: we schaffen hem af”.

Hij vertelde ook, dat ik 's avonds om half elf thuis moest zijn en dat ik hem daar dankbaar voor zou zijn. Dat was inderdaad zo. Heel de parochie wist, dat de kapelaan op tijd thuis moest zijn. Je had 's avonds veel vergaderingen en die waren allemaal om kwart over tien afgelopen, want dan vertrok de kapelaan. Van half elf tot half twaalf zaten we dan nog wat bij te praten over de afgelopen dag. Heel gezellig. De Pastoor met zijn borreltje en ik met een glaasje landwijn. De borrelfles ging nogal royaal rond. Daar waagde ik me niet aan.

Alle verenigingen en clubs met een katholieke signatuur hadden een "geestelijke adviseur". Ooit ingesteld, lijkt mij, om overal een vinger in de pap te hebben en wat ondersteuning te geven en ter bewaking van het moraal. De mensen waren echter dat stadium allang voorbij en doopten hun eigen boontjes. Toch bleef de "geestelijke adviseur", bestaan. Nu werd het veel meer een goede bron van informatie. Je leerde veel mensen kennen, juist in het verenigingsleven, wat in een dorp zo een belangrijke plaats inneemt. Soms sloeg het nergens op. Op een afscheidsavond bij mijn vertrek uit Tuitjenhorn bedankte één man namens vijftien verenigingen voor de "belangrijke adviezen", die ik had gegeven. Met veel moeite kon ik mij zeven of acht verenigingen voor de geest halen; de rest bedankte mij voor iets wat ik nooit gedaan had.

Pastoor Meijnders had het niet erg op veranderingen. Ik moest maar niet aankomen met nieuwe plannen. Besteedt het eerste jaar maar aan veel huisbezoek, goed voor de zieken zorgen, godsdienstlessen op de scholen, je preek maken en begeleiding van het jeugdwerk, was zijn goede raad. Hij had gelijk; ik had er mijn handen vol aan.

Als je in het tweede jaar nieuwe dingen wilde doen, zei hij: “Het is maar de vraag of je opvolger dat ook zo wil; zo niet, dan is alle moeite voor niets geweest”. Als hij echter ontdekte dat er voldoende mensen bereid waren zich voor iets nieuws in te zetten, liet hij zich overtuigen en werkte mee.

Een afvaardiging van de fanfare Hildegardis komt voor u koraalmuziek spelen op zondag 2 maart om 10 uur!



Er is dan een woord- en communieviering met voorganger pastor Marion Bleeker.

Traditiegetrouw verzorgt de fanfare Hildegardis met oudjaarsavond de muziek in de kerk. Het parochieoverleg heeft gevraagd aan de leden van de fanfare om tussentijds ook een keer op te treden in de kerk, en daar is positief op gereageerd en daar zijn wij erg blij mee! Een tiental leden van de fanfare zal nu zondag 2 maart de viering muzikaal opluisteren door het spelen van koralen.

We hopen dat veel parochianen naar de kerk komen om te genieten van de viering en de koraalmuziek.

Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken en zo nog wat na te praten met elkaar.

Hopelijk tot ziens,
namens het parochieoverleg,
Ali Adema

Stichting Vrienden van Joseph



Bank: NL28 RABO 0 155 9930 11

ANBI-keurmerk

RSIN/fiscaalnr. 816035386

www.vriendenjoseph.nl

info@vriendenjoseph.nl

Wie ook regelmatig mijn stukjes in de Aftrap leest, weet dat wij, Liesbeth, Peter, Nel en Mariosé, in de maand februari in Kenia zijn. Omdat Peter nog niet eerder in Kenia is geweest, maken we de reis van Nairobi naar Kaplamai in een rustig tempo. Er is namelijk onderweg zoveel moois te zien, dat wil ik hem zeker niet onthouden. We kiezen er daarom voor om in etappes van Nairobi naar Kaplamai te gaan en onderweg de Riftvalley te verkennen en dierenparken te bezoeken.

Maar in Nairobi en in de omgeving van Kaplamai zullen we zeker ook enkele van de projecten bezoeken die door de Stichting worden ondersteund. In Nairobi zijn dat de jongens- en meisjesgevangenis. Daar zitten zij weliswaar gevangen wegens kleinere of grotere misdrijven, maar zijn er ook scholingsprojecten. Hierdoor hebben deze jonge mensen na hun straf een betere kans om terug te keren in de maatschappij. Ik zal nooit de trots vergeten, toen zij ons bij een eerder bezoek lieten zien wat zij geleerd hadden. Persoonlijk word ik daar heel blij van.

In Kaplamai gaan we kijken hoever het klaslokaal is, dat met het startkapitaal van Gré Bleeker gebouwd zal worden. Verder is het gemeenschapshuis in Kiriita klaar en gaan we kijken of het geopend kan worden en of wij daar bij mogen zijn.

En verder zullen onze mensen in Kenia, Alex en Zipporah ons meenemen langs oude en ongetwijfeld nieuwe projecten. En vervolgens gaan we die nieuwe projecten dan hier thuis in het bestuur bespreken op grond van criteria en onze uitgangspunten.

De beste periode om Kenia te bezoeken is in de droge tijd en die loopt zo ongeveer tot maart. Maar weggaan in februari is wel onhandig als het gaat om het voorbereiden van de Vastenactie. Ik ben daar nu dan maar wat eerder mee gestart.

VASTENACTIE

Dit jaar start de vasten op 5 maart. U zult de vastenzakjes in de Schelp vinden. Verder hoop ik

dat de nieuwe directie van de St. Barbaraschool meewerkt aan het uitdelen van de vastendoosjes. Nu veel kinderen Carnaval gaan vieren, hoop ik dat zij ook meedoen met de vasten, tenslotte hoort dat onlosmakelijk bij elkaar.

En natuurlijk zullen we, i.s.m. de mannen van het Ahoj weer een vastenmaaltijd organiseren. Dat zal zijn op zondag 30 maart. U kunt zich, ook nu al voor opgeven via info@vriendenjoseph.nl. Wanneer wij terug zijn, kan dat ook weer telefonisch. We hopen uiteraard dat we weer een beroep mogen doen op onze sponsors, maar dat moeten we nog regelen.

Maar nu eerst genieten van onze Kenia-reis. U hoort er ongetwijfeld meer van als wij weer terug zijn.

Helpt u ons helpen? Een overzicht van onze projecten vindt u op de website en we zijn te volgen via Facebook en Instagram.

Caecilia koor

De dagen lengen en de eerste sneeuwkllokjes bloeien nu ik dit op 29 januari schrijf.

We hebben er in dit nog kersverse nieuwe jaar alweer 2 gezongen diensten opzitten en repeteren aan mooie en nieuwe muziek.

Velen kennen wel het lied 'Halleluja' van Leonard Cohen.

Het is het meest uitgevoerde lied van deze beroemde zanger.

Wij oefenen een mooi, maar niet makkelijk arrangement, want het is een heel ander ritme dan het origineel!

Verder werken we o.a. ook hard aan een Latijnse mis van Casciolini en aan het lied 'Wees maar stil'.

Stilte wordt vaak sterk ervaren in verbinding met de natuur, wanneer we de tijd nemen om te luisteren naar het zingen van de vogels, het ruisen van de bladeren of bijvoorbeeld het stromen van water. Dit mooie lied gaat hierover.

Marian Boon

ZIEK EN ZEER

Op 14 november kregen Jan en ik het schokkende bericht dat Jan slokdarmkanker heeft. Onze wereld en ons leven stonden op zijn kop. Wat een schok en wat een stress daarna. Vele mensen hebben dat meegemaakt, maar je kunt je er pas iets bij voorstellen als het jezelf overkomt. Zoals dat met zoveel dingen zo is. Na een aantal onderzoeken bleek dat Jan geen uitzaaiingen heeft, waardoor de prognoses vrij goed zijn. Goddank. Hij zit nu in een traject van chemotherapie en bestralingen. Dat is klaar op 6 februari. Daarna hebben we twee maanden rust. Als alles volgens plan verloopt, wordt Jan half april geopereerd, waarbij het stuk aangetaste slokdarm ertussenuit wordt gehaald. Jan voelt zich niet ziek, heeft geen pijn, maar is wel erg moe. Ik wil u vragen om voor hem te bidden.

De chemo's en bestralingen zijn in Alkmaar, de operatie in Amsterdam. Wat een fantastische mensen werken er allemaal op de oncologische afdelingen. En wat is er in deze tijd toch enorm veel mogelijk wat betreft behandelingen. Gelukkig maar.

Omdat Jan in april geopereerd wordt, heb ik besloten om niet mee te gaan met de Lourdesreis van mei. Jan heeft mijn steun in die tijd nog heel hard nodig, denk ik. Maar Lourdes komt wel weer.

Ik blijf wel gewoon voorgaan. Het is heel fijn om me af en toe op iets anders te kunnen focussen. Ook uitvaarten blijf ik doen.

Ik ben heel blij dat we een groot gezin hebben en veel familie en vrienden en dat zij ons allemaal steunen in deze moeilijke tijden. Hoe doe je dit als je maar weinig mensen om je heen hebt, die er voor je kunnen zijn. Ik hoop dat zij de kracht hebben om toch om steun te vragen en dat er mensen zijn die naar hun verhaal willen luisteren. Dat is zóóó belangrijk. Als er iemand is, die graag een keer met **mij** wil praten, dan kan dat.

Deze keer een verhaal over het leven van Jan en mij. Ik vind het belangrijk om dit met u te delen, zodat we er ook gemakkelijk met elkaar over kunnen praten. Maar ook omdat er zo enorm veel mensen zijn die in hetzelfde schuitje zitten.

Hartelijke groet, Marion.

APPEL ...

Als we nu eens ons leven zouden
vergelijken met een appel:
een appel met schil, vlees en klokhuis.
Dan zijn we de meeste tijd
bezig aan de schil, de buitenkant.
Af en toe boren we wat dieper,
en dan zitten we bij het vlees:
de grote waarden
die ons werk en leven kracht en smaak geven.
Maar het klokhuis wordt meestal weggegooid.
Men weet daar geen raad mee.
Toch is het precies vanuit dit klokhuis
dat een appel zijn levenskracht put.
Voor ons leven is het de vraag:
wat is ons klokhuis?
Wat is de kern, de ziel van ons leven?
Vanwaar halen wij onze diepste kracht en inspiratie?
Carlos Desoete.

GAAT U DIT JAAR MET ONS MEE NAAR LOURDES?

Ook dit jaar gaan we met onze Lourdeswerkgroep 't Veld naar Lourdes.

Trees Droog 06 44 45 36 84

Theo Vertelman: 06 156 63 193.

Ikzelf ga als hotelpastor mee.

Voor dat we op reis gaan hebben we eerst een kennismakingsavond met alle deelnemers en op zondag 11 mei een viering rond Moederdag, Moeder Maria en Bernadette de startviering in de Jacobuskerk in Tuitjenhorn.

Zo bereiden we ons voor op onze reis naar Lourdes.

Heeft u meer vragen? Dan kunt u een van onze hierboven genoemde begeleiders bellen.

Hartelijke groeten van mij,

Theo Vertelman

Vieringen en Intenties

Zondag 16 februari 2025

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst m.m.v. St. Caecilia

Koster: dhr. B. Schilder tel. 06-38896189

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Cornelis Suiker , Cornelia Maria Suiker-Ligthart, dochter Kitty en kleinzoon Emiel
- Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie
- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 19 februari 2025 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan parochieoverleg@parochietuitjehorn.nl

Vrijdag 21 februari 2025

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Henk Blokdijk en zijn zoon Jacob, overleden familie Blokdijk en familie Ligthart

Zondag 23 februari 2025

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorgangers: Pastor Vertelman m.m.v. Ritmisch koor D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen ● Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie ● Jan Karsten, Corrie Karsten -Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis ● Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 28 februari 2025

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Diaken Jorink

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit , Greet Bleeker-Strooper

Zondag 2 maart 2025

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. afvaardiging fanfare Hildegardis

Lector: dhr. Huits

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Aat Kruijer-Strooper • Bram Tijm • Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie • Petrus Jozef Kruijer en Elisabeth Johanna Kruijer-Bak
- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus • Loek Entes-Karsten



Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken!

Woensdag 5 maart 2025

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Kruijer-Quax, mw. Kaandorp-Zonneveld, mw. Mulder-v.d. Stoop.

Stofzuigen: dhr. Nic Mulder.

Vrijdag 7 maart 2025

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Jaap Dekker

Zondag 9 maart 2025

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor van Lent m.m.v. St. Caecilia

Lector: mw. Bakker

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Greet Bleeker-Strooper • Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 14 maart 2025

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis , Toos Karsten-Wit en Greet Bleeker-Strooper

Zondag 16 maart 2025

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Ritmisch koor D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart, dochter Kitty en kleinzoon Emiel ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 19 maart 2025 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan parochieoverleg@parochietuitjehorn.nl

Vrijdag 21 maart 2025

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Toon Hof en dochter Yvonne

Zondag 23 maart 2025

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. Sint Caecilia

Koster: dhr. B. Schilder tel. 06-38896189

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen ● Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Karsten, Corrie Karsten -Pronk, hun dochter Judy en zegen

over het gezin • Toos Karsten-Wit • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 28 maart 2025

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Diaken Jorink

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Henk Blokdijk en zijn zoon Jacob, overleden familie Blokdijk en familie Ligthart

Zondag 30 maart 2025

10.00 uur Woord- communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Marian en Peter Boon

Lector: mw. de Jong

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Jaap Molenaar, Coba Molenaar-Dekker en zegen over het gezin • Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans • Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst • Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis • Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus



Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken!

Woensdag 2 april 2025

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Stoop-de Wit, mw. Blom-Ligthart, mw. Dekker-Weel.
Stofzuigen: dhr. Cok Dekker.

Vrijdag 4 april 2025

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Diaken Jorink

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Jaap Dekker

Zondag 6 april 2025

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor van Lent m.m.v. Dorien, Regina en Lia

Lector: mw. Veldboer-Beemsterboer

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Bram Tijn ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido Beemsterboer
- Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Pastoor Jan Berkhout ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben
- Petrus Jozef Kruijer en Elisabeth Johanna Kruijer-Bak ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Loek Entes-Karsten

Vrijdag 11 april 2025

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis , Toos Karsten-Wit en Greet Bleeker-Strooper

De vieringen in de Heilige Jacobus de Meerdere te Tuitjenhorn kunnen worden gevolgd via de livestream op [Youtube.nl/parochie Tuitjenhorn](https://www.youtube.nl/parochieTuitjenhorn). U kunt hier ook vieringen terugkijken.

Parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Dorpsstraat 41
1747 HA Tuitjenhorn
T 06 2080 0243 (b.g.g. 06 1566 3014)
E parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl
W www.parochietuitjenhorn.nl



Parochieoverleg:

Ali Adema - Andreas Hagemeijer - Connie Bakker - Elma Veldboer-
Beemsterboer - Hans Kok - Harry Piket - Ineke Hoogervorst - Liesbeth
Bruin - Marja Buur - Peter Buur

T 06 4406 4180 (Harry Piket, coördinator)
E parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl

Elma Veldboer-Beemsterboer, algemene zaken
T 06 4170 7605
E elmabeemsterboer@gmail.com

Liesbeth Bruin-Tesselaar, communicatie en facilitair
T 06 2080 0243
E liesbruin@msn.com

Peter Buur, technisch beheer
T 06 1379 1645
E p.buur@quicknet.nl

Andreas Hagemeijer, financieel beheer
T 06 1566 3014
E andreaspar@pm.me

Marja Buur-de Boer, betalingsverkeer
T 06 5082 8586
E crediteuren.hjdmtd@outlook.com

Marja Buur-de Boer, redactie parochieboekje
T 06 5082 8586
E redactie@parochietuitjehorn.nl

Contactadressen

Administrator Pastoor K. van Lent
E kees@stalopdekaag.nl
T 0651981165

Vrijdagmiddagsecretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
van 13:00 tot 15:00 uur
Dorpsstraat 41
1747 HA Tuitjehorn
T 06 2080 0243 (bij geen gehoor T 06 1566 3014)
E secr.hjdm@outlook.com

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI
Dhr. L.J. Swaab
Sportlaan 44a
1747 GS Tuitjehorn
T 0226 392 932

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité)
Mw. F. van der Kooi-Schilder
Sportlaan 44b
1747 GS Tuitjehorn
T 06-20063102

Colofon

Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van 560 exemplaren onder verantwoordelijkheid van parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.

Redactie, lay-out & tekstverwerking: Marja Buur en Hans Kok

E-mail redactie: redactie@parochietuitjenhorn.nl

Bezorging: wijkcontactpersonen

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder opgaaf van redenen.

Scan de QR-code om te betalen voor
Kerkbijdrage.
Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 27 januari 2027.



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=G9AeXKjhRn2kAETzZdhCyw>



 uitvaartvereniging
SINT BARBARA
TUITJENHORN

dag & nacht bereikbaar
06-52023137

Liesbeth Bruin
Marieke Kamp

Ongeacht waar u verzekerd bent of een lidmaatschap heeft. Ga voor meer informatie naar onze Facebookpagina of kijk op www.uitvaarttuitjehorn.nl