

# Inhoudsopgave “De Sint Jacobsschelp” september 2024

Schema en Tarieven	2
Nieuws van het Parochieoverleg	3
Christenen het Oekraïners met Hart en Ziel welkom	4
Ontmoeten	6
Caeciliakoor	8
“Verhaaltjes uit mijn leven” door Piet Hoogeboom	9
Stichting Vrienden van Joseph	10
Koffie drinken	12
Allerzielenviering Parochie Heilige Jacobus de Meerdere	12
Moge Uw helpende hand bij ons zijn	14
Roon Staal brengt nieuwe single uit	16
Het koor Encore! Uit Breezand	18
Ritmisch Koor D'CYMO	20
Vieringen en Intenties	20
Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere	29
Contactadressen	30
Colofon	31



## Nieuwe mailadressen

**E mail redactie:** [redactie@parochietuitjehorn.nl](mailto:redactie@parochietuitjehorn.nl)

**E mail parochieoverleg:** [parochieoverleg@parochietuitjehorn.nl](mailto:parochieoverleg@parochietuitjehorn.nl)

Het op de achterkant van deze Jacobsschelp vermelde mailadres is niet meer in gebruik!



**De parochie is elke vrijdagmiddag telefonisch bereikbaar op nummer 0226 39 1323 van 13:00 tot 15:00 uur en de overige werkdagen op nummer 06 2080 0243 van 9:00 tot 17:00 uur**

29-nov-2024	Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
04-dec-2024	Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar e-mailadres redactie@parochietuitjenhorn.nl
10-dec-2024	Eerste dag bezorging boekje
14-dec-2024	Laatste dag bezorging boekje

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:

- Opgeven van intenties  
(kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus, huisnummer 41)
- Informatie over vieringen
- Opvragen van uittreksel doopregister
- Opvragen van uittreksel huwelijksregister
- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur, Dorpsstraat 41, 1747 HA Tuitjenhorn (deur rechts naast voormalige pastorie).

T 0226 391323 E [parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl](mailto:parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl)

## Tarieven

Intentie	10,00
<b>(U ontvangt geen factuur!</b>	
<b>Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank, zie onder...)</b>	
Doopviering	25,00
Huwelijksviering/Jubileumviering	225,00
Jubileumviering i.c.m. zondagsviering	150,00
Uitvaart	225,00
Avondwake	150,00



**IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363 2010 92**  
**t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn**

## Nieuws van het Parochieoverleg

Hoe gaat het? “Het gaat weer beter hè met jullie, ja we zien het”. Ja, stapje voor stapje, gaan we de goede kant op. Vasthoudend aan ons gedachtegoed. De parochie is VAN en VOOR de parochianen. ZELF de regie in handen houden. We proberen er SAMEN, met elkaar, uit te komen. Houd de kerken open.

We kijken terug op twee voor onze parochie drukke maanden. We hebben in de afgelopen periode in de kerk afscheid mogen nemen van dhr. Jaap Molenaar, dhr. Jaap Dekker, dhr. Adriaan Bruin en mv. Ans Bleeker-Koning en mv. Annie Pancras-Ligthart. Onze condoleance gaan uit naar de families en ook aan al degene die in de afgelopen weken een dierbare hebben verloren.



Het is sommigen onder u niet ontgaan dat de kerkklok op een vreemde tijd luidde. Het schijnt dat we een zeer historisch waardevolle klok hebben. Leander Schoormans, hobbyist in documentatie en inventarisatie kerkklokken, heeft foto's en geluidsopnames van onze kerkklok gemaakt. Wordt vervolgt.

Als de koren een keertje niet kunnen hebben we heel graag muziek van eigen bodem. Zo zingen Peter en Marian Boon, Dorien, Regina en Lia en voor zondag 29 september hebben we Peter Buter bereid gevonden om de

viering muzikaal te ondersteunen. Wat zijn we ontzettend blij met jullie! Denkt u nu, dat wil ik ook wel, zingen/musiceren in een prachtige akoestische kerk. Schroom niet om te bellen. Dit kunt u doen naar Elma op 06-41707605.

Zondag 8 oktober om 10.00 hebben wij het gastkoor Encore uit Breezand uitgenodigd om de viering met hun prachtige liederen op te luisteren en dit belooft weer een spektakel te worden.

Roon Staal, geeft op vrijdag 18 oktober aanvang 20:00 een concert, verderop in de Schelp leest u hier meer over.

Zaterdag 2 november om 19.00 de jaarlijkse Allerzielenviering m.m.v. onze fanfare Hildegardis. Een prachtige en ontroerende viering om allen die in het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren kracht en steun te geven.

Na afloop drinken we met elkaar een kopje koffie of thee.

Op maandag 11 november, St. Maarten, hopen we weer veel kinderen te mogen verwelkomen in ons prachtige kerkgebouw voor een heerlijke versnapering!

Hartelijke groeten van  
Ineke en Elma

---

## **Christenen heten Oekraïners met *Hart en Ziel* welkom**

DIRKSHORN WARMENHUIZEN TUITJENHORN

Wij, christenen uit de Protestantse Gemeente Harenkarspel en de heilige Jacobus de Meerdere parochie, hebben ons hart laten spreken. Wij hebben onze Oekraïense medemensen met 'Hart en Ziel', Серце і душа *Sertse i Dusha* in het Oekraïens, welkom geheten.

180 nieuwe burens uit Oekraïne in de wijk Noorderlicht.

Wij vinden het belangrijk dat onze nieuwe burens zich snel thuis gaan voelen in onze omgeving. Daarom hebben wij bij elke woning een tas met inhoud bezorgd.



### **Stroopwafels, spelletjes, folder en blijdschap**

De tas bevat Hollandse producten met onder andere stroopwafels en een tegoedbon voor aardbeien bij de firma Broersen. Daarnaast zit er speelgoed en spelletjes in de tas voor de kinderen. Ook bevat de tas een tweetalige folder met informatie over onze geloofsgemeenschappen. De stralende gezichten bij ontvangst van de tas waren de beloning voor de bezorgers.

### **Gelijkwaardigheid**

Wij gaan voor gelijkwaardige ontmoetingen. Wij kunnen immers net zo veel van de Oekraïners leren als zij van ons. Als wij hen bijvoorbeeld welkom gaan heten in onze kerken vinden wij hun inbreng van groot belang.

## **Kerkbezoek is geen doel**

Het doel is niet onze kerken weer vol te krijgen doordat de Oekraïners hier zijn. Ons doel is onderlinge ontmoeting en omdat wij christenen zijn, net als veel van de Oekraïners, heten wij hen welkom in onze kerken. Wij denken nog na over andere mogelijkheden tot wederzijdse ontmoeting.

## **Websites**

Op onze websites [www.pknwh.nl](http://www.pknwh.nl) en [www.parochietuitjehorn.nl](http://www.parochietuitjehorn.nl) kunt u zien hoe wij hen in hun eigen taal welkom heten.

---

## **Ontmoeten**

Op dit moment zit ik heerlijk in de flow van mijn vakantie. Als u dit leest ben ik waarschijnlijk net terug van de reis naar Lourdes.

In februari zijn we een maand naar Australië geweest en toen we terugkwamen hebben we een puppy (Buddy) opgehaald. We hebben daarom geen plannen gemaakt voor deze vakantie in september. We zouden wel zien. De eerste week was het prachtig weer en dan is het in de kop van Noord Holland ook goed vertoeven. We hebben lekker gefietst, gewandeld en gevaren. Maar we hebben nu voor de derde week toch een huisje geboekt in Luxemburg. Buddy gaat naar één van onze kinderen. Dat komt helemaal goed. Daarna is Lourdes al heel dichtbij. Ook enkele Tuitjehorners gaan mee naar Lourdes.

Lourdes wordt vaak de plaats genoemd van ‘betekenisvol ontmoeten’.

Betekenisvolle ontmoetingen vinden er zeker plaats: met Maria en Bernadette en vooral ook met elkaar.

In Heerhugowaard heet een kerk “de ontmoetingskerk”. Prachtige naam.

Kerkgebouwen zijn zeker plaatsen van ontmoeting. Want in de kerk kunnen we God ontmoeten. Huis van God wordt de kerk ook wel genoemd. Wie niet in God gelooft, heeft in de kerk eigenlijk niet zoveel te zoeken, tenzij je houdt van de kunst of van de bouwstijl van de kerk.

In de kerk kunnen we ook Jezus ontmoeten. Hij is het fundament van ons geloof. Zijn Boodschap geeft richting en zin aan ons leven. Met Hem zijn we verbonden door ons doopsel.

We ontmoeten in de kerk ook **elkaar**. Ook dat is heel fundamenteel. “Je kunt toch ook thuis geloven en bidden”, zeggen mensen soms, met name mensen die er geen behoefte aan hebben om naar de kerk te gaan. Dat klopt. Privé, in je eentje bidden kan heel heilzaam zijn. Maar toch is ook het samen vieren in de kerk van wezenlijk belang, want geloven samen met anderen versterkt je geloof, is inspirerend; en juist dat gezamenlijke krijgt in de ontmoetingen in de kerk gestalte. We komen er ook om ons te laten voeden, want ook ons geloof moet gevoed worden.

Nu kunnen we ons afvragen: hoe komt het dat de één ervoor kiest om niet naar de kerk te gaan, of misschien zelfs wel om niet gelovig te zijn en de ander om dat wel te doen? Hoe komt het dat de ene mens wel gelooft in God en de ander niet? Hoe kan het dat IK, die niet gelovig ben opgevoed, dat ik toch gelovig ben geworden? In het Evangelie lezen we dat Jezus zegt: “Niemand kan tot geloof komen als het hem niet door God gegeven is”. Dan lijkt het erop dat het geen vrije keuze is. Maar ik denk, ik geloof dat in ieder mens door God zaadjes van geloof zijn gezaaid. Maar: die zaadjes ontkiemen niet bij iedereen, komen niet bij iedereen tot bloei. Dat heeft toch te maken met keuzes, denk ik.

Jezus probeert ons steeds weer te inspireren met Zijn Woorden en Zijn daden. Het allerbelangrijkste daarbij lijkt te zijn de opdracht om te DELEN! Kiezen voor God en voor Jezus betekent delen met je naaste, delen van onze kracht met wie kwetsbaar zijn, delen van onze welvaart met wie arm zijn. Armoede en kwetsbaarheid zijn er altijd en overal. Redenerend vanuit ons geloof is er dus altijd werk aan de winkel. Dat hoeft niet altijd heel groots uitgevoerd te worden, want juist in de kleine dingen die we doen – iemand iets toestoppen, een bezoekje brengen of juist iemand uitnodigen – daarmee kunnen we heel veel betekenen voor de ander. Kiezen voor ons geloof betekent delen van onze liefde en warmte met hen die in de kou staan, met hen die zich niet goed kunnen redden.

Maar door wie moeten **wij** geïnspireerd worden, wie helpt ons steeds weer herinneren aan die belangrijke Boodschap? Dat gebeurt toch vooral in de kerken, in deze plaatsen van ontmoeting, deze plaatsen waar we God en Jezus ontmoeten, maar waar we vooral ook elkaar kunnen ontmoeten. Het

is belangrijk dat we ELKAAR inspireren, dat we elkaar bij de les houden. Voorgangers doen daarvoor hun best. Maar er zijn dan ook mensen nodig die naar die boodschap luisteren. Zij/wij hebben u nodig om de Boodschap verder uit te dragen, opdat het een soort olievlek wordt.

‘Ontmoeten’ is eigenlijk een bijzonder woord. Als je de letterlijke betekenis bekijkt, betekent het ‘niet moeten’. Maar in ons dagelijkse taalgebruik betekent het ‘elkaar tegenkomen’. Misschien wil dit wel zeggen: als we iemand tegenkomen, als we iemand ontmoeten, dan moet er eigenlijk niets. Het is dan alleen maar belangrijk om open te staan voor wat er op ons afkomt. Open staan voor de ander, of dat nu een mens is, of Jezus, of God, of Maria, of Bernadette. Dat moet!

Zomaar een ont-moeting op een mooie dag.  
Niet omdat het ‘moet’ maar omdat het ‘mag’.

Zomaar wat aandacht, een woord, een gebaar,  
simpelweg een beetje lief zijn voor elkaar.

Zomaar een ont-moeting .....

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger.

---

## **Caecilia Koor**

De vakantie is alweer voorbij.

Wij zijn blij met onze 'hulpdirigenten' Thijs Entes en Bep Luijkx. Dankzij hun hulp konden wij tijdens de zomerstop een aantal diensten en uitvaartdiensten muzikaal verzorgen .

Nu zijn wij zijn weer met frisse zin aan een nieuw seizoen begonnen .

8 September zongen we alweer tijdens een inspirerende dienst met pastoor de Vries. Een hele fijne voorganger en ook heel mooi dat zijn zus Ali Adema dan de lezingen verzorgt.

Het was fijn om tijdens deze mooie viering ook weer eens het Sanctus en Benedictus van de mooie Missa Martha te mogen zingen.



Wij gaan weer voor een energiek zangseizoen met veel gezondheid voor al onze koorleden !

22 september kunt u weer van onze koorzang genieten tijdens de zondagdienst. Zo ook op 13 en 27 oktober, 10 november en natuurlijk werken we weer toe naar onze feestdag op 24 november!  
Komt allen luisteren!

Namens het Caecilia koor, Marian Boon.

---

## **“Verhaaltjes uit mijn leven”, door Piet Hoogeboom.**

Kapelaan in Tuitjenhorn. Woonde van 1957 tot en met 1959 op de pastorie samen met Pastoor E. Meijnders. Naar pastoor E. Meijnders is de Pastoor Meijndersstraat vernoemd.

Tuitjenhorn 1957-1959

Pastoor Eddy Meijnders

Hij was een kind van deftige, rijke ouders. Opgevoed door een gouvernante, die hem 's avonds naar het boudoir van zijn moeder bracht om 'goede nacht, mama' te zeggen. Daarna werd het atelier van vader aangedaan met dezelfde boodschap. In zijn studententijd werd hij door zijn klasgenoten "de rijke jongeling" genoemd. Met een koetsje werd hij naar het seminarie gereden. Het tafelzilver, het damast en het porselein en allerlei andere toestanden onderstreepten zijn afkomst. Hij was een goed mens. We moesten wel aan elkaar wennen. Dat lukte best. De verzorging op de pastorie was prima. Daar zorgde Wil Bielen voor, geassisteerd door Cock Hof, die pas van school was gekomen en zich heel goed wist te handhaven in al die pastoriestoestanden.

Wordt vervolgt.

# Stichting Vrienden van Joseph



Bank: NL28RABO0155993011  
ANBI-keurmerk  
RSIN/fiscaalnr. 816035386  
[www.vriendenjoseph.nl](http://www.vriendenjoseph.nl)  
[info@vriendenjoseph.nl](mailto:info@vriendenjoseph.nl)

Begin september ben ik met Theo naar een bijeenkomst geweest van Vastenactie. De vasten is nog ver weg, maar de voorbereidingen beginnen nu al. Eerst met het kiezen van een actie, die tijdens de Vastenactie als eigen doel gebruikt kan worden, dan een verplichte workshop, het schrijven van de aanvraag, het wachten op de goedkeuring en tenslotte de acties zelf tijdens de vasten.

De opbrengst uit onze acties tijdens de vasten zijn maar beperkt. Zeker nu steeds minder mensen hun zakje vullen. Maar alle kleine beetjes helpen, nietwaar?

De actie komend jaar zullen we houden voor een klaslokaal in Kaplamai. Ons startkapitaal wordt gevormd door het geld dat we hebben ontvangen bij het overlijden van onze Gré. Dit willen we dan aanvullen met alle andere acties volgend jaar en de aanvragen die we doen bij foundations. Dit kan omdat het gemeenschapshuis is Kiriita voor ons is afgerond. Deze maand gaat het laatste bedrag naar Kenia. Door de slechte economische situatie in Kenia kost het ons minder. We krijgen namelijk meer Keniaanse Shillingen voor minder euro's. Dat lijkt heel gunstig, maar eigenlijk betekent het dat de mensen in Kenia steeds armer worden. En dat zal het aantal aanvragen verhogen.

Omdat we nog maar een kleine stichting zijn en de inkomsten afnemen, kunnen we niet meer zoveel doen als vroeger. Toch gaan we dapper door, met projecten die weliswaar niet heel groot zijn, maar wel een grotere impact hebben. Een klaslokaal betekent meer dan het vervangen van hutjes waar de kinderen nu opgevangen worden. Het betekent ook dat er minder mensen nodig zijn voor een groep kinderen en dat er dus weer andere dingen kunnen worden opgepakt. Maar ook dat de kwaliteit van het

onderwijs beter wordt, want een hutje geeft minder mogelijkheden dan een lokaal.

De impact van een project vormt één van de manieren om te kijken wat een project “oplevert”, maar ook de duurzaamheid van een project. Hoe gaat het verhaal verder als het project is afgerond? Wat wordt er gedaan met een gebouw dat is neergezet? In Kiriita is het niet slechts een gemeenschapshuis, maar ook de plek waar de vrouwen de leiding krijgen en dat betekent iets voor hun positie in de gemeenschap. En reken maar dat er dus goed voor het gebouw gezorgd gaat worden!

Onze eigen acties zijn dit jaar weer begonnen met de pompoenfair bij de Marlequi en we denken na over een actie met statiegeld. Dat mag niet meer in de supermarkt, maar we hebben al een idee hoe het ook zou kunnen.

En soms wordt je zomaar verrast door iets waarop je zeker niet gerekend had. Zo mocht ik het verhaal van de stichting vertellen bij de fam. Groot in Heerhugowaard. Zij geven elkaar geen verjaarscadeautjes meer, maar bestemmen het geld aan een goed doel. Na mijn verhaal besloten ze ons een mooi bedrag te geven. Zo is ons startkapitaaltje voor Kaplamai al weer aardig gegroeid. En dat is fijn, want we hebben toch zo'n €10.000 nodig. Hier kun je niet zo veel met dat bedrag, maar in Kenia zetten ze er een klaslokaal voor neer.

Ondertussen is Father Joseph aan het herstellen van de operatie aan zijn hoofd. Het ongeluk van enkele maanden geleden heeft toch gevolgen gehad. Nadat hij twee keer was gevallen, bleek er een bloeding in zijn hoofd te zitten. Hij is nu aan het leren opnieuw zijn evenwicht terug te vinden en hij is nu al in staat om 1000 stappen te zetten. Vlak na de operatie kon hij niet eens staan, dus dat is een enorme sprong.

Waarschijnlijk hebben zijn vertrouwen in God en de vele gebeden die er door én voor hem naar boven zijn gestuurd hem goed geholpen.

Hoewel wij nu goede mensen in Kenia hebben zitten die ons helpen met het vinden en begeleiden van projecten, willen we en kunnen we nog niet zonder de hulp van Joseph. Dus zo af en toe steek ik dan maar weer een kaarsje op voor zijn gezondheid. Ik heb van Guurtje Blankendaal en pastoor Timmer geleerd dat het zeker geen kwaad kan.

Helpt u ons helpen? Een overzicht van onze projecten vindt u op de website en we zijn te volgen via Facebook en Instagram.

## Koffie drinken



Eens in de maand is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie te drinken. Het is een mooi moment om even met elkaar van gedachte te wisselen.

De keren dat wij weer koffie zullen schenken is zondag 6 oktober na de viering met een koor uit Breezand, zondag 27 oktober, zaterdagavond 2 november na de Allerzielenviering en zondag 24 november.

Wij hopen u een van deze dagen te mogen ontmoeten.  
Namens de koffiegroep Marja Buur

---

## **Allerzielenviering Parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn m.m.v. Fanfare Hildegardis zaterdag 2 november 2024, aanvang 19:00**



Jij leeft voort in ons

## **Gedicht: Ik zou zo graag eens weten**

Ik zou zo graag eens weten  
hoe het met je is en waar je bent  
en of jij, zoals wij jou herinneren  
ons daar ook nog steeds kent.

Ik zou zo graag eens weten  
ben je ons nog niet vergeten  
ben je gelukkig in je zijn  
nu er geen zorg meer is of pijn?

Ik zou zo graag eens weten  
wat je nu doet en wat je laat  
waar je bent en hoe je denkt  
Gewoon, hoe het met je gaat.

Ik zou zo graag eens weten  
wat er kwam hier na jouw gaan  
weet je ook hoe we jou missen  
heel jouw zijn in ons bestaan?

Ik zou zo graag eens weten  
of we ooit een keer misschien  
elkaar daar weer tegen zullen komen  
en elkaar weer zullen zien

Ik zou zo graag eens willen weten  
zoveel dingen die ik niet weet  
maar juist door al die vragen  
ben jij het die ik niet vergeet.

Op 2 november 2024 is het Allerzielen, van oudsher de dag waarop wij al onze dierbaren gedenken die gestorven zijn, lang geleden of nog maar pas, dichtbij of ver weg.

De dood is altijd ingrijpend, pijnlijk, ook al hopen en vertrouwen wij dat de dood niet het einde is. Het is een belangrijke en waardevolle traditie in

onze Katholieke kerken om te gedenken en samen te luisteren naar de namen van hen die we dit afgelopen jaar uit ons midden hebben verloren.

Op zaterdag 2 november om 19.00 uur vindt de Allerzielenviering plaats in onze kerk te Tuitjenhorn, met medewerking van Fanfare Hildegardis. Iedereen is hiervoor van harte welkom.

Tijdens de Allerzielenviering zullen de namen van de overledenen van het afgelopen jaar worden genoemd en zal er een kaars worden ontstoken voor ieder van hen.

Tevens is er een bidprentje met hierop hun namen.

De nabestaanden die het afgelopen jaar een dierbare uit hun midden hebben verloren, worden voor deze herdenkingsviering persoonlijk uitgenodigd.

Na de viering gaan we, met de aanwezigen die daar prijs op stellen, het kerkhof bezoeken om een ieder in de gelegenheid te stellen een lichtje te ontsteken bij de graven en urnen. De lichtjes worden bij de uitgang van de kerk verstrekt.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om in de kerk een kopje koffie te drinken.

De Avondwakegroep, de uitvaartverzorgsters van uitvaartvereniging St. Barbara zullen bij deze viering aanwezig zijn.

Wij wensen alle betrokkenen in deze tijd veel sterkte toe.

Marian Tesselaar en Elma Veldboer-Beemsterboer

---

## **Moge Uw helpende hand bij ons zijn**

Als ik zwak ben  
geen kracht meer heb  
als ik bang en angstig ben, onzeker:  
geef dat ik dan Uw helpende hand  
ervaar.

Als ik niet meer weet  
hoe ik verder moet  
als er geen toekomst gloort  
als de hoop gedooft wordt  
als ik in donker tast:  
wilt U mij dan toekomst geven?

Wees voor mij  
de helpende en steunende hand.  
maak mij sterk als ik zwak ben  
geef kracht als ik het nodig heb.  
geef vreugde en vertrouwen  
op moeilijke momenten.

Mogen we Uw kracht voelen  
als Uw hand ons nabij is  
wees de steun juist dan:  
wees zo degene die mij nabij is  
juist op de moeilijke momenten.  
Wees mij nabij en maak mij blij  
geef me nieuwe levenskracht  
als ik U vraag om steun en nabijheid  
zodat ik weer verder kan.

Dank dat U mij nabij bent  
vandaag en morgen, steeds weer.  
Dank dat Uw helpende hand  
me geluk geeft  
zodat ik weer kan lachen  
en dankbaar zijn, steeds weer  
dankzij Uw helpende hand  
die me kracht geeft juist nu.

*Theo Vertelman*  
*Lourdes september 2024*

## ROON STAAL - protégé Art Garfunkel - brengt nieuwe single uit



### TUITJENHORN

Zanger en pianist Roon Staal treedt vrijdag 18 oktober op in Jacobus de Meerderekerk. Het concert start om 20.00 uur. De 44-jarige zanger en pianist blijft zijn groeiende publiek in Nederland imponeren met intieme luisterconcerten. Tijdens zijn concerten brengt hij zowel eigen werken als bekende cover songs en dit keer ook zijn nieuwe single "Nog Elke Dag".

### Garfunkel, O'Sullivan, d'Ancona

Voor hen die Roon Staal nog niet eerder live hebben meegemaakt heeft de legendarische zanger Art Garfunkel (Simon&Garfunkel) een aanbeveling: "*Here I take great*

*pleasure in introducing the extraordinary talent of Roon Staal, one of the truly great singers in the western world! We have been friends for years, singing together and recording just for the beauty of it. Let the amazing tenor vocal performance of Mr Staal now carry you away!*" Staal heeft overigens werken als The Sound Of Silence, Bridge Over Troubled Water en Bright Eyes in zijn repertoire van zijn mentor die hem al eens thuis in Noord-Holland op zocht en waarmee hij meerdere keren door Europa op pad ging. Zo verzorgde hij voor Art de openingsact bij 1 van zijn Europese toeren.

Ook de Britse singer-songwriter Gilbert O'Sullivan steekt zijn enthousiasme over deze authentieke Nederlandse 'troubadour' niet onder stoelen of banken: "*It is his voice not least his songwriting ability that really shines throughout.*" Al op Staal's eerste album (opgenomen in



O'Sullivan's studio) staan werken van de bekende Ierse songwriter zoals *Where Peaceful Waters Flow* en *Alone Again (Naturally)*.

Zonder veel bekendheid op radio of TV blijft hij de lovende kritieken rustig verzamelen. *"Wonderlijk, eigenlijk, dat het hem is gelukt zo lang relatief onbekend te blijven. Er kleeft geen label van gewichtigheid aan. Onverstoorbaar straalt hij rust uit."* aldus wijlen Jacques d'Ancona.

### **Authenticiteit & Carrière**

Terugkomend publiek kent de soepele, warme stem en het golvende, imponerende pianospel van de zanger. Zij en ook nieuwe toeschouwers die uit nieuwsgierigheid of onder de indruk van Staal's songs op het internet eens een bezoekje brengen aan de vaak kleinschalige concerten in akoestiekrijke kerkjes of de kleinere theaters krijgen zijn typische eigen werken te horen of juist de door hem zo authentiek gebrachte cover songs zoals een 'I Have A Dream' van ABBA of Andrew Loyd Webber's 'Pie Jesu'. *"Van een hartverwarmende schoonheid: een vocaal-instrumentaal uitblinken goed voor 5 sterren. Zowel eigen als andermans repertoire uiterst smaakvol en met zoveel gemak gebracht. Een kunstenaar die dat voor elkaar weet te krijgen is een hele grote."*, aldus NOF Nieuwsblad.

Staal speelde hoofdrollen in de musicals *Les Miserables* (1992), *Tommy* (2002), *Rembrandt* (2007) en *Petticoat* (2011), waarvoor hij genomineerd werd voor een Musical Award.

Alle informatie over dit concert kunt u vinden op de website [www.roonstaal.com](http://www.roonstaal.com). Reserveringen kunnen daar worden gemaakt of via 06-15403125. Tickets kosten € 22,50 en kinderen tot 17 jaar 12,50.

Verkooppunt tickets Tuitjenhorn: Keurslagerij 't Hof van Blankendaal Dorpsstraat 26, 1747 HD Tuitjenhorn

## Het koor Encore! uit Breezand komt voor u zingen op zondag 6 oktober! Komt allen!

### Woord- en communieviering met voorganger pastor Marion Bleeker m.m.v. koor Encore!

In augustus 2014 is Encore! opgericht. Dit modern klassieke koor staat onder leiding van mevr. Yvonne Kapiteijn-Baltus en wordt begeleid door dhr. Johan Wijnker op het orgel. Het is een vierstemmig gemengd klassiek getint koor, bestaande uit ongeveer 45 leden met een mooie moderne uitstraling. Het repertoire is zo breed mogelijk opgebouwd. De muziek bestaat uit Engelstalige en Nederlandstalige nummers, maar ook Latijn, Spaanse stukken, gospel en bijvoorbeeld een Russisch Onze Vader. Solo's, dubbelkwartet en a capella komen ook voor in het programma van Encore! Het koor repeteert op maandagavond van kwart over zeven tot negen uur. Het koor zingt één keer in de maand tijdens een viering in de kerk en op aanvraag tijdens een avondwake, uitvaart of huwelijk. Encore! geeft extra optredens zoals een zomerconcert, Passion en/of kerstconcert. In het koor heerst een ontspannen sfeer waarbij genoten wordt van het samen zingen. Muziek maken geeft energie en dat straalt Encore! uit.





# Ritmisch koor D'CYMO

Start nieuw seizoen

De vakantie is weer voorbij, vanaf donderdag 5 september zijn we weer begonnen met de koorrepetities. De leden hebben er weer zin in, na ruim 2 maanden vakantie. Het is weer als vanouds, Aad als enthousiast dirigent voor de groep en Jeanette heerlijk spelend op de piano. Echt genieten weer van de mooie muziek en druk met de voorbereiding van de vieringen waarvoor we ingeroosterd staan, en dat is op 20 oktober en 17 november. We hopen dat we u dan weer mogen begroeten, u bent van harte welkom!

Nieuw koorlid

We hebben er een nieuw koorlid bij en dat is Afra Mooij. We wensen haar een fijne en gezellige tijd toe bij het koor.

Maar eigenlijk kunnen we nog wel wat meer leden gebruiken, we hebben momenteel 18 leden. Het is wel een goed en compact koor, maar het is altijd mooi als er wat meer leden bijkomen.

Dus als u denkt, dat lijkt me wel wat, kom dan eens vrijblijvend langs, we repeteren op de donderdagavond van 19.30 uur – 21.15 uur, met om 20.15 uur een korte thee/koffiepauze.

Locatie: het AHOJ-gebouw aan de Dorpsstraat in Tuitjenhorn, u bent van harte welkom!

Hartelijke groeten,  
namens het bestuur,  
Ali Adema-de Vries, voorzitter

---

## Vieringen en Intenties

**Zondag 29 september 2024**

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Catechiste Monica Wildeboer-van Rossum

m.m.v. Peter Buter

Lector: dhr. Blommaart

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Aat Kruyer-Strooper ● Henk Blokdijk en zijn zoon Jacob, overleden familie Blokdijk en familie Ligthart ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis ● Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Pastoor Berkhout, Pastoor Timmer ● Riet Kruijer-Baas en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

### **Woensdag 2 oktober 2024**

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Ina Stoop, mw. Pronk-Tesselaar, mw. Glas-Rademaker.

Stofzuigen: dhr. Jan Ligthart.

### **Vrijdag 4 oktober 2024**

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit en Greet Bleeker-Strooper  
Jaap Dekker en Sandra Dekker

### **Vrijdag 4 oktober 2024**

19.00 uur Rozenkrans bidden

### **Zondag 6 oktober 2024**

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. koor Encore! uit Breezand

Lector: dhr. Huits

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ●

Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus • Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak



*Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!*

**Vrijdag 11 oktober 2024**

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Diaken Jorink

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit en Greet Bleeker-Strooper

**Vrijdag 11 oktober 2024**

19.00 uur Rozenkrans bidden

**Zondag 13 oktober 2024**

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor van Lent m.m.v. St. Caecilia

Lector: mw. de Jong

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis • Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie • Greet Bleeker Strooper • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

**Woensdag 16 oktober 2024** (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan [parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl](mailto:parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl)

**Vrijdag 18 oktober 2024**

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor: • Henk Blokdijk en zijn zoon Jacob, overleden familie Blokdijk en familie Ligthart

## **Vrijdag 18 oktober 2024**

20.00 uur Roon Staal (Zie artikel elders in de Schelp)

## **Zondag 20 oktober 2024**

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Ritmisch koor D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Aat Kruyer-Strooper ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart, dochter Kitty en kleinzoon Emiel ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Jan Zutt en Diew Zutt-Spaans en overleden familie

## **Vrijdag 25 oktober 2024**

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit en Greet-Bleeker-Strooper

## **Vrijdag 25 oktober 2024**

19.00 uur Rozenkrans bidden

## **Zondag 27 oktober 2024**

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorgangers: dhr. Blommaart en mw. Adema m.m.v. St. Caecilia

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen, familie Mooij-Pronk en overleden kinderen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie ● Jan Karsten, Corrie Karsten Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin. ● Jan Zutt en Diew Zutt-Spaans ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis ●

Overleden ouders Buur - de Boer , Carla van Westerop- de Boer. ● Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Pastoor Jan Berkhout en Johannes Nicolaas Timmer ● Riet Kruijer-Baas en overleden familie ● Toos Karsten Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus



*Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!*

### **Vrijdag 1 november 2024**

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Toon Hof en dochter Yvonne

### **Zaterdag 2 november 2024**

#### **Allerzielen**

19.00 uur Gebedsviering

Voorgangers: mw. Veldboer-Beemsterboer en mw. Tesselaar m.m.v.

Fanfare Hildegardis

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart, dochter Kitty en kleinzoon Emiel ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido Beemsterboer, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Greet Bleeker Strooper ● Riet Kruijer-Baas en overleden familie ● Jaap Dekker en Sandra Dekker





*Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!*

### **Zondag 3 november 2024**

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Dorien, Regina en Lia

Lector: mw. Bakker

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Petrus Hoogeboom, Johanna Hoogeboom-Hoek, dochter Elly en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak

### **Woensdag 6 november 2024**

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Groot-Hoogeboom, mw. Hoogeboom-Tesselaar, mw. de Wit-Spaansen. Stofzuigen: dhr. Groot.

### **Vrijdag 8 november 2024**

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit en Greet Bleeker-Strooper

### **Zondag 10 november 2024**

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: ?? m.m.v. Sint Caecilia

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Greet Bleeker Strooper ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

### **Vrijdag 15 november 2024**

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit en Greet Bleeker-Strooper

### **Zondag 17 november 2024**

10.00 uur Woord- communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Ritmisch koor D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie

### **Woensdag 20 november 2024** (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan

[parochieoverleg@parochietuitjehorn.nl](mailto:parochieoverleg@parochietuitjehorn.nl)

### **Vrijdag 22 november 2024**

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Henk Blokdijk en zijn zoon Jacob, overleden familie Blokdijk en familie Ligthart

### **Zondag 24 november 2024 Sint Caeciliadag**

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor van Lent m.m.v. St. Caecilia

Lector: mw. Veldboer-Beemsterboer

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor: • Aat Kruyer-Strooper • Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin • Jacobus van Schagen en Wil van Schagen • Jan

Broersen en zegen over zijn gezin • Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie • Jan Karsten, Corrie Karsten Pronk , hun dochter Judy en zegen over het gezin • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans • Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst • Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis • Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal • Pastoor Jan Berkhout en Johannes Nicolaas Timmer • Riet Kruijer-Baas en overleden familie • Toos Karsten Wit • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus



*Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!*

### **Vrijdag 29 november 2024**

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Diaken Jorink

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit en Greet Bleeker-Strooper

### **Zondag 1 december 2024**

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Veni Foras

Lector: mw. de Jong

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus
- Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak

### **Woensdag 4 december 2024**

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Broersen-Kruijer, mw. Hof-Stroet, mw. Dekker-Rotgans.

Stofzuigen: Gerard Entes

## **Vrijdag 6 december 2024**

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit en Greet Bleeker-Strooper en Jaap Dekker en Sandra Dekker

## **Zondag 8 december 2024**

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Diaken Jorink m.m.v. Sint Caecilia

Lector: dhr. Blommaart

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Greet Bleeker-Strooper • Nel Spaansen en haar zoon John • Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

## **Vrijdag 13 december 2024**

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit en Greet Bleeker-Strooper

Scan de QR-code om € 2,00 te betalen voor

Bijdrage kerk.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 8 maart 2025.



[https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=htfVV7C8RIGyLhyO\\_nZyJA](https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=htfVV7C8RIGyLhyO_nZyJA)

# **Parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn**

Dorpsstraat 41, 1747 HA Tuitjenhorn

T 06-20800243

E [parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl](mailto:parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl)

W [www.parochietuitjenhorn.nl](http://www.parochietuitjenhorn.nl)

Parochieoverleg:

Ali Adema - Connie Bakker - Liesbeth Bruin - Marja Buur - Peter Buur -

Andreas Hagemeyer - Ineke Hoogervorst - Hans Kok - Harry Piket –

Elma Veldboer

T 06 4406 4180 (Harry Piket, coördinator)

E [parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl](mailto:parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl)

Klaas Bleeker, beheerszaken

Dorpsstraat 5

T 06 12797855

T 0226 391742

E [klaasengreetbleeker@gmail.com](mailto:klaasengreetbleeker@gmail.com)

Elma Veldboer-Beemsterboer, algemene zaken

Koorndijk 31

T 0226 393756

T 06 41707605

E [elmabeemsterboer@gmail.com](mailto:elmabeemsterboer@gmail.com)

**Betalingsverkeer:**

E [crediteuren.hjdmt@outlook.com](mailto:crediteuren.hjdmt@outlook.com)

Gerard Boon

Ambachtsdijk 2

T 0226 391465

T 06 35716322

Marja Buur-de Boer

't Skuitje 71

T 0226 720194

T 06 50828586

Liesbeth Bruin-Tesselaar, communicatie en facilitair  
De Praam 21  
T 0226 392852  
T 06 20800243  
E [liesbruin@msn.com](mailto:liesbruin@msn.com)

Marja Buur-de Boer, redactie par.boekje  
't Skuitje 71,  
T 0226 720194  
T 06 50828586  
E [redactie@parochietuitjehorn.nl](mailto:redactie@parochietuitjehorn.nl)

---

## Contactadressen

Administrator Pastoor K. van Lent  
E [kees@stalopdekaag.nl](mailto:kees@stalopdekaag.nl)  
T 06 51981165

Vrijdagmiddagsecretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere  
van 13:00 tot 15:00 uur  
Dorpsstraat 41, 1747 HA Tuitjehorn  
T 0226 391323  
E [parochieoverleg@parochietuitjehorn.nl](mailto:parochieoverleg@parochietuitjehorn.nl)

Parochiële Charitas Instelling (PCI)  
Waarnemend secretaris PCI  
Dhr. L.J. Swaab  
Sportlaan 44a, 1747GS Tuitjehorn  
T 0226 392932

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité)  
Mw. F. van der Kooi – Schilder  
Sportlaan 44b, 1747 GS Tuitjehorn  
T 0226 391015

## Colofon

Het parochieboekje 'de St. Jacobsschelp' verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van 560 exemplaren onder verantwoordelijkheid van parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.

Redactie, lay-out & tekstverwerking: Marja Buur en Hans Kok

**E-mail redactie:** [redactie@parochietuitjenhorn.nl](mailto:redactie@parochietuitjenhorn.nl)

Bezorging: wijkcontactpersonen

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder opgaaf van redenen.



 uitvaartvereniging  
SINT BARBARA  
TUITJENHORN

dag & nacht bereikbaar  
06-52023137

Liesbeth Bruin  
Marieke Kamp

Ongeacht waar u verzekerd bent of een lidmaatschap heeft. Ga voor meer informatie  
naar onze Facebookpagina of kijk op [www.uitvaarttuitjehorn.nl](http://www.uitvaarttuitjehorn.nl)