

Inhoudsopgave “De Sint Jacobsschelp” juni 2024

Schema en Tarieven	2
In memoriam	3
Nieuws van het Parochieoverleg	3
Even op letten!!	5
Dagen door het jaar	6
Koffie drinken	7
Pinksteren 2024	8
Hoop	12
Stichting Vrienden van Joseph	13
De geest blijft waaien	15
Sint Caecilia koor	17
Ritmisch koor D´CYMO	17
Vieringen en Intenties	20
Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere	25
Contactadressen	26
Colofon	27



Nieuwe mailadressen

E mail redactie: redactie@parochietuitjehorn.nl

E mail parochieoverleg: parochieoverleg@parochietuitjehorn.nl



De parochie is elke vrijdagmiddag telefonisch bereikbaar op nummer 0226 39 1323 van 13:00 tot 15:00 uur.

05-juli-2024	Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
10-juli-2024	Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar e-mailadres <u>redactie@parochietuitjehorn.nl</u>
16-juli-2024	Eerste dag bezorging boekje
20-juli-2024	Laatste dag bezorging boekje

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:

- Opgeven van intenties
(kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus)
- Informatie over vieringen
- Opvragen van uittreksel doopregister
- Opvragen van uittreksel huwelijksregister
- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur,
Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjehorn (deur rechts naast voormalige pastorie).

T 0226 391323 E **parochieoverleg@parochietuitjehorn.nl**

Tarieven

Intentie	10,00
(U ontvangt geen factuur!	
Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank, zie onder...)	
Doopviering	25,00
Huwelijksviering/Jubileumviering	225,00
Jubileumviering i.c.m. zondagsviering	150,00
Uitvaart	225,00
Avondwake	150,00



IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363 2010 92
t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjehorn



In memoriam Greet Bleeker

Het zal u niet ontgaan zijn dat Greet Bleeker al jaren en jaren en jaren het aanspreekpunt van de parochie is, met op afstand de meeste diensturen als vrijwilligster.

Elke vrijdag verzorgde ze o.a. de vieringen in het Sint Jozefpark en was ze actief op het secretariaat.

Na een paar moeilijke maanden is zij, na voorzien te zijn van de ziekenzalving, in de nacht van 2 juni overleden.

Wij condoleren Klaas, kinderen en kleinkinderen met dit verlies en wensen hun veel sterkte.

Het parochieoverleg

Nieuws van het Parochieoverleg

De situatie met de dreigende fusie blijft uiterst zorgwekkend. Wij als parochieoverleg doen ons uiterste best, ieder heeft zijn eigen taak en werkt er hard aan. Het Bisdom maakt het ons absoluut niet makkelijk. Vanuit onverwachte hoek komt er soms steun. Deze keer van Mariosé Huits. We hebben alle steun heel hard nodig. Zo ook de hulp van Piet Blankendaal. Wat was het mooi, het Volendams operakoor met Moederdag. Heel veel dank hiervoor.

Samen staan we sterk en we hebben elkaar hard nodig.

Het blijft toch een bijzondere situatie. Eén Parochieoverleg en --- het bestuur van het Samenwerkingsverband Franciscus. Het bestuur van het samenwerkingsverband Franciscus streeft ernaar om op 1 januari 2025 een handtekening te zetten onder het fusieakkoord Tuitjenhorn, 't Veld, Waarland en Nieuwe Niedorp.

Het parochieoverleg gaat hier niet mee akkoord. Allereerst zijn we niet noodlijdend. Hieronder vindt u de cijfers van de afgelopen maanden. De

eerste kolom het kerkbezoek, voorlaatste het aantal kijkers van de livestream en de laatste kolom het aantal bezoekers in het Sint Jozefpark.

39	W&C-viering	Ineke en Sjaak	D'cymo	147	18
40	W&C-viering	Theo	Caecilia	75	19
112	Oecumenische viering	Ds. en Marion	Cantorij	111	18
94	W&C-viering	Jorink	Koor Warmenh.	182	18
40	W&C-viering	Marion	Marian en Peter	96	18
43	W&C-viering	Ali en PietJan	Caecilia	142	18
39	W&C-viering	Jorink	D'cymo	96	18
33	W&C-viering	Theo	-----	104	18
220	Avondwake	Theo			
95	W&C-viering	Diaken Schrader	Koor Waarland	194	18
53	W&C-viering	Theo	Caecilia	62	18
38	W&C-viering	Theo	D'cymo	73	18
63	Viering van vergeving	Jorink	DLR	101	19
63	W&C-viering	Marion	Caecilia	98	18
90	Eucharistie	Pastoor de Vries	Caecilia	104	18
142	W&C-viering	Marion	Jambokoor	148	22
39	W&C-viering	Theo	Caecilia	65	19
90	Eucharistie	F FK JK JD	D'cymo	90	21
52	W&C viering	Marion	Caecilia	80	22

51	W&C viering	Theo	Dorien Lia en Regina	81	21
301	W&C viering	Marion Moederdag	Volendams operakoor	243	21
70	Eucharistie viering	Pastoor Jan Veldt	D`CYMO	97	

Dat is een gemiddelde van 82 kerkbezoekers en 114 livestreamkijkers.

Het Parochieoverleg van ONZE Jacobus de Meerdere kerk is heel blij en trots met dit mooie resultaat!

Onze zelfstandigheid kunnen we behouden met dank aan de ruim 150 vrijwilligers (die we natuurlijk ontzettend dankbaar zijn) en onze eigen voorgangers. Zo ging met Pinksteren Pastoor Jan Veldt voor. We hebben de kerk nog nooit zo stil gehad tijdens de preek.

<https://youtube.com/live/nCSIMpRFkBA?feature=share>

Het Parochieoverleg wenst u een fijne en zonnige vakantie en we hopen u in een van onze mooie vieringen in onze Heilige Jacobus de Meerdere kerk terug te zien.

Ineke en Elma

EVEN OP LETTEN!!

Wegens vakantie is het secretariaat op vrijdagmiddag in juli en augustus gesloten.

Mocht u iets willen melden of vragen kan dat via een mail parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl of telefonisch 0226 391323.

In september is het secretariaat op vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur weer geopend.

Dagen door het jaar

Inleiding voor artikel in de Jacobsschelp van juni 2024.

We laten de lente achter ons en gaan de zomer tegemoet.

Maar na de zomer komt over een tijdje de herfst en daarna de winter.

Lente, zomer, herfst, winter, de vier jaargetijden waar we ieder jaar doorheen gaan.

Maar die vier jaargetijden zijn ook symbool voor ons leven.

In die periodes denken we aan het leven zelf terug.

Dat verwoord ik in onderstaand gedicht, dat ik de titel meegegeven hebt van:

DAGEN DOOR HET JAAR.

Op het ritme van het jaar

leven mensen

van lente naar zomer

van herfst naar winter:

van ontluiken naar bloeien

van vervallen naar verkillen.

Lente, zomer, herfst en winter:

het is het ritme van een mensenleven!

In de lente van het leven

ontluikt een kind, groeit op,

voelt zich jong, gaat leven

en bloeit tot volle wasdom

om daarna te ervaren:

mijn leven begint te vervallen

ouderdom neemt bezit van mij.

Langzaam maar zeker
moet ook ik me overgeven
aan einde en dood.
Lente, zomer, herfst en winter:
het is mijn eigen levensritme.
Maar in alle seizoenen van het jaar
in alle seizoenen van het leven
heb ik houvast nodig en vertrouwen
om te kunnen blijven geloven
dat ik eenmaal weer zal ontluiken
en opbloeien bij God!

Theo Vertelman

Koffie drinken

Eens in de maand is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie te drinken. Het is een mooi moment om even met elkaar van gedachte te wisselen.



De eerstvolgende keer dat wij weer koffie zullen schenken is zondag 23 juni.

Wij hopen u dan weer te mogen ontmoeten.

Namens de koffiegroep Marja Buur

PINKSTEREN 2024

(Preek en gebeden van priester Jan Veldt)



Met huiveringwekkende natuurverschijnselen, zoals het opsteken van een hevige wind en van oplaaierend vuur beschrijft Lukas met grote verbeeldingskracht het komen van de heilige Geest.

Een ruisend geluid, alsof het hard begint te waaien.

Iets dat op vuur gelek en dat zich verdeelt in vlammen als tongetjes van vuur op ieder van hen neerzet.

Spoken in een taal, die voor iedere vreemdeling in Jeruzalem verstaanbaar is en er zijn daar nogal wat nationaliteiten.

De Geest komt over allen die daar samen zijn, over apostelen en vrouwen, over gelovigen en twijfelaars. Ze zijn bijeen in een huis, staat er, zoals wij nu ook bijeen zijn in een huis, het huis van de Jacobus kerk in Tuitjenhorn.

Onwillekeurig word je meegenomen in de verbeelding van Lukas... je hoort en ziet het als het ware gebeuren en tot op vandaag worden beeldende kunstenaars erdoor geïnspireerd en bewonderen wij hun artistieke prestaties.

Tegelijk begrijpen we, dat al deze beelden geen weergave zijn van er werkelijk gebeurde op die Pinkstermorgen. Het zijn metaforen, beelden

van een innerlijke beleving. En die is echt, die maakt je enthousiast en opgetogen. Het is verbeelding van iets innerlijks, van gevoelens, gedachten, van fantasieën die je stemming bepalen en die je doen en laten beïnvloeden en bepalen.

En gebeurt eigenlijk niet hetzelfde in dat lied van vuur, dat het koor zojuist met verve gezongen heeft? Dat lied is een reactie op het gehoorde, instemming met het Pinkstergebeuren. Bezongen wordt erin wat vuur en vlammen doen en wat zich, als we echt vuur zien voor onze ogen afspeelt. Maar vuur is in het lied ook een metafoor, een vorm van beeldspraak voor iets anders, voor God, voor de Geest, die ons naar het aangezicht van God brengt. Voor de Geest die vuur en liefde is en die verkilde harten troost en verwarmt.

De vraag die nu opkomt en bij wie niet? Is: Ervaren wijzelf zoiets in ons leven? Doen die beelden van wind en vuur en van het verstaan in elke taal van een universele boodschap ons iets? Bereiken ze ons in ons dagelijks leven? Is dat hele Pinkstergebeuren eigenlijk geen ver mijn bed show?

En zelfs wanneer we even meegenomen worden in dat spectaculaire Pinksterverhaal, straks als we weer buiten staan, wat is ervan over?

We kunnen in ons leven niet zonder grote verhalen, die doen ons wat. Ze prikkelen onze fantasie en inspireren ons, zetten ons aan tot uitvoering.

Laten ons dromen en geven de aandrift om die dromen waar te maken.

Maar hoe die verbeelding ontstaat en werkt, dat gebeurt niet groots en meeslepend, niet spectaculair, maar onzichtbaar, geruisloos, subtiel.

Al vanaf het moment van het in werking komen van onze hersenen en dat is al in de moederschoot, nemen wij prikkels in ons op, geluiden, indrukken, gevoelens., ook negatieve, zoals kinderen nu in oorlogsgebieden traumatische ervaringen opdoen. We verzamelen die in ons brein, in een soort oergrond, die je ook wel ziel kunt noemen en die

meer is dan ons brein. Eenmaal ter wereld gekomen nemen we die prikkels in ons op via de zintuigen.

Geuren, kleuren, geluiden, aanrakingen, indrukken, gevoelens ... we slaan ze onbewust op in die oergrond, in onze ziel, waaruit ze nooit meer verdwijnen.

En in een wonderlijk proces leidt de ontwikkeling van onze hersenen tot bewustzijn. Hoe? Dat is nog steeds onverklaarbaar en als wetenschappers dat toch ooit zullen ontdekken, dan nog blijft het iets om je over te verwonderen, is het een wonder, dat uit stoffelijke elementen, uit onze hersenen bewustzijn ontstaat.

De waarde, de waardigheid van ieder menskind vindt daar zijn oorsprong. Precies daar, in het proces van bewustwording, word je mens en ontstijg je het dierlijke niveau.

Wat zich in onze oergrond, in onze ziel afspeelt kunnen we samenvattend onze verbeelding noemen. Het is een niet te stoppen film van fragmenten van alle opgeslagen en binnenkomende impulsen, die je laten fantaseren en dingen bedenken, die je doen dromen en verlangen.

Niet in den beginne was het woord, maar in den beginne is de verbeelding.

De kostbaarste gave die een mens gegeven wordt is de verbeelding en ik voor mij geloof dat de Geest, een heilige Geest precies in onze verbeelding binnen komt, een geest die inspireert en aanzet tot wat goed is, waar en mooi.

We kennen allemaal de ervaring dat je onverwachts iets invalt, of dat je een ingeving krijgt, een brainwave. Eureka, roept een oude Griek enthousiast, ik heb 't gevonden. Is dat het spel der verbeelding.?. Dát is het zeker, maar het is meer. Ik geloof dat een onzichtbare medespeler daarin een rol heeft. Dat is niet altijd een heilige geest.... Verbeelding kan ook negatief beïnvloed worden en de verkeerde afslag nemen... altijd zullen er zijn die kiezen voor bruto geweld, maar wie de doem doorbreken en kiezen voor een vrede-wereld, waarin de geest van de Christus de mentaliteit van Jezus, de heilige Geest heerst,

Die vinden hun inspiratie in wat die ze ingeeft, in wat die in ze doet.

En laat nu dat Pinksterverhaal zijn werk ook maar in ons doen, ons enthousiast maken en inspireren om het gedachtegoed van de man van Nazareth in ons op te nemen en uit te dragen.

Alleen zo zal de kerk van Tuitjenhorn een levende geloofsgemeenschap blijven.

Gebed over de gaven

Met aandacht en eerbied bidden wij:

Lieve God, trouwe Vriend,

Aanvaard deze gaven van brood en wijn,

Vrucht van de aarde, werk van onze handen.

Aanvaard daarin onszelf, ieder met haar, met zijn eigen verbeelding van wensen, verlangens en dromen.

Dat wij die waar maken in de Geest van Jezus,

Uw Zoon en onze Heer.

Slotgebed

Bidden wij met eerbied en aandacht tot God, onze Vader.

Lieve God, trouwe Vriend, wij danken U voor dit samenzijn,

Waar in u weer binnenkomt in ons bewustzijn, in onze verbeelding.

Moge die ons in beweging brengen en waar maken waarvan wij dromen:

Een samenleving, waarin voor ieder mensenkind de bomen groeien tot in de hemel, een wereld waarin vrede niet bevochten hoeft te worden en mensen spreken als mensen, waar troost en vergeving is en kinderen kind mogen zijn, helder en onbevangen.

Dat vragen wij u door Christus, onze Heer.

Elke crisis biedt nieuwe inzichten

Hoop

Ik

Ik heb als kind geleerd

Wat goed was en verkeerd

En ook van de drie-eenheid: hoop, geloof en liefde, maar –

helaas

Helaas

Verloor ik 't idee

Dat al ons wel en wee

Bestuurd wordt en gestuurd wordt door een Iets of door een

Grote Baas

En ik

Ik had de liefde lief

Misschien wat te naïef

Want ach, wie ik beminde was ik na een tijd

En tot mijn spijt

Weer kwijt

En tja

Zo werd ik blind en doof

Geen liefde, geen geloof

Maar wat ik van m'n leven niet verliezen wil, is hoop – is hoop

De hoop

Op straks en op daarna

De hoop op: ja, hoera

De hoop die zachtjes zegt: Schep moed

Al wat je doet

Komt goed, gaat goed

De hoop

Op eeuwen aan 'n stuk

Van wereldwijd geluk

De hoop die zegt: Het komt terecht – dus zit niet bij de pakken
neer

De hoop (die zegt)

Die zegt: Ik ben er morgen weer

Muziek: Louis van Dijk Tekst: Ivo de Wijs

'Toestemming voor publicatie verkregen van de uitgever'.

Stichting Vrienden van Joseph



Bank: NL28RABO0155993011

ANBI-keurmerk

RSIN/fiscaalnr. 816035386

www.vriendenjoseph.nl

info@vriendenjoseph.nl

Sinds het verschijnen van de laatste Jacobsschelp is er het nodige gebeurd rondom de Stichting.

We hebben onze acties gehad tijdens de Koningsmarkt, Hemelvaart en 40MM. Verder was er natuurlijk het bezoek van Father Joseph en Father James aan Tuitjenhorn. Ze hebben genoten en zijn de gemeenschap heel dankbaar voor alles wat zij doen voor de mensen in Kenia. Voor Father James was het helemaal een bijzonder bezoek, omdat hij nog nooit buiten Kenia was geweest, laat staan in een vliegtuig had gezeten. Hij heeft heel

veel foto's gemaakt, omdat hij alleen op die manier kan laten zien dat hij geen sprookjes verteld. Toen hij tijdens zijn bezoek zijn moeder belde, moest hij praten als Brugman om haar ervan te overtuigen dat hij echt de waarheid sprak.

Nu de zomer in aantocht is, krijgen we het als bestuur weer wat rustiger. Wel moeten we in deze periode projectverantwoordingen schrijven en foundations aanschrijven. Hiervoor moeten de projectbeschrijvingen worden aangepast aan de dan bestaande situatie. We zitten dus niet helemaal stil.

Bovendien kregen we een telefoontje van de Vastenactie. Ieder jaar bezoeken zij enkele projecten die via het Eigen doelen geld worden betaald of waaraan wordt meebetaald. Dit jaar is de bouw van het gemeenschaphuis in Kiriita één van die projecten die ze willen bezoeken.

Enkele jaren geleden hebben ze dat ook gedaan. Toen hebben ze een bezoek gebracht aan de gevangenis van Nairobi en de projecten in de meisjes- en jongensafdeling bekeken. Ze waren toen erg onder de indruk van het feit dat via de projecten die jonge mensen daar weer een toekomst hadden nadat ze de gevangenis hadden verlaten.

Ze gaan naar Kiritta samen met Alex Barasa, onze penningmeester van de Keniaanse afdeling van de Vrienden van Joseph. Hij helpt hen ook met het plannen van hun reis en het zoeken van slaappleatsen.

Alex is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project in Kiriita en onderhoudt de contacten met onze vaste aannemer Benjamin Sifuna. Het is fijn om een paar ogen daar te hebben. Mijn moeder heeft al enkele jaren geleden het initiatief genomen om ook in Kenia mensen te benaderen die het werk van Father Joseph als onze ogen, oren en handen in Kenia over kunnen nemen als het echt niet meer gaat. De afstand tussen Nairobi, waar hij werkt en ons gevangenisproject is en Kitale en omgeving, waar de andere projecten zijn, is zo'n 350 km. Met de vaak slechte wegen in Kenia en de nog slechtere rug van Father Joseph doe je daar twee dagen over met de auto.

Daarnaast zijn de wegen naar de buitenplaatsen vaak nog slechter, zeker als het ook nog geregend heeft. Het is daarom fijn dat Alex en de zus van Father Joseph, Zipporah in Kitale wonen en de projecten daar regelmatig bezoeken.

We gaan ongetwijfeld weer een bezoekerapport vanuit de Vastenactie ontvangen. Ik ben benieuwd wat de dames ervan gaan vinden. Ik hoop dat zij net zo trots zullen zijn als wij.

Helpt u ons helpen?

Een overzicht van onze projecten vindt u op de website en we zijn te volgen via Facebook en Instagram.

De geest blijft waaien

Op 12 mei mocht ik voorgaan in een viering met het Volendams Operakoor. Ik kan u vertellen dat ik dat heel bijzonder vond; ook een eer. En wat heb ik ervan genoten! Zoveel mensen in de kerk. Zo'n groot koor en dan ook nog ons eigen Caeciliakoor. Met name bij het credo kreeg ik kippenvel, want het dak ging er bijna af, zo vol volume zong iedereen mee. Het was geweldig!

Piet Blankendaal heeft aan het einde van de viering met strijdbare taal nog een keer een lans gebroken voor de actie "Houd de kerken open". Symbolisch werd na afloop een krans gelegd bij de priestergraven om iedereen eraan te herinneren dat de pastoors Timmer en Berkhout er alles aan hebben gedaan om de parochie toekomstbestendig te houden en dat het daarom geen pas heeft om nu de parochie zo te willen afbreken.

Het is zo jammer dat het Parochieoverleg zoveel tijd en energie moet steken in alle verwickelingen rond het kerkenbeleid. Die tijd en energie hebben ze heel hard nodig om juist verder op te bouwen.

Tweede Pinksterdag was ik in Rotterdam in de Citykerk bij een dag van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Ik ging ernaar toe omdat de dochter van mijn broer in de organisatie zat. Zij is 33 en net als ik een late roeping; zij is twee jaar geleden gedoopt. In onze niet-gelovige familie hebben we veel steun aan elkaar.

Het was een heel bijzondere dag met mensen uit het hele land, jong en oud, blank en gekleurd. Maar wat een enthousiasme was daar. Mijn nichtje en nog enkele anderen vertelden over hun geloof. Prachtig. Het geeft me hoop voor de toekomst. Hier horen en lezen we over DIE kerksluitingen en dat moet ook, want anders gebeuren er dingen die we niet willen, maar wat ik daar hoorde, was zoooo positief. Dat was heel fijn.

Op zaterdag voor Pinksteren maakte ik ook al zo'n positieve ervaring mee: ik was bij een lezing van een jonge non. Midden dertig schatte ik haar. Ze maakt deel uit van de Emmanuel Gemeenschap, een gemeenschap van zusters en broeders die hun leven wijden aan God. Ze wonen niet in een klooster, niet bij elkaar. Ze leven een 'gewoon' leven, maar daarnaast zijn ze ook "toegewijd" aan God. Ook deze jonge vrouw was zo enthousiast. Ik denk dan: de kerk blijft. In andere vormen misschien, maar ze blijft, want de Geest zal blijven waaien. Altijd. Mooie koren kunnen daarbij helpen. Of activiteiten voor jonge mensen. Of misschien heeft u wel goeie ideeën?

Iets heel anders: u heeft misschien wel gehoord dat er tussen Warmenhuizen en Tuitjenhorn in een nieuwe wijk ongeveer 180 Oekraïense mensen (\pm 45 gezinnen) komen wonen. Vanuit de kerken (de Rk kerk van Tuitjenhorn en de PKN kerk van Dirkshorn en Warmenhuizen) is een project opgezet om deze mensen welkom te heten. Eén van de dingen die we (ik zit ook in de werkgroep) willen organiseren, is deze mensen bezoeken. Maar daarvoor hebben we vrijwilligers nodig. Deze vrijwilligers gaan met zijn tweeën op huisbezoek met een tas met cadeautjes. Elk koppel krijgt twee of drie adressen toegewezen. Van tevoren zal er een informatiebijeenkomst zijn voor deze vrijwilligers waarin alles wordt uitgelegd en waar alle vragen kunnen worden gesteld. Heeft u interesse, geef u op bij de werkgroep (gegevens elders in dit blad).

Hartelijke groet, Marion Bleeker. (0650588263, jnm.bleeker@quicknet.nl)

Sint Caecilia Koor

De meimaand is voorbijgegaan en daarmee gaan we alweer, met nog zo'n 4 repetities te gaan, naar de zomervakantie toe.

12 mei jl, moederdag, was een bijzondere ochtend in onze kerk.

In het kader van 'Houd de kerken open!' werd door het actie comité o.l.v. dhr. P. Blankendaal, het Volendams Operakoor uitgenodigd.

Aad Bontenbal en Niek Hof deelden, als Zouaven verkleed, de programmaboekjes bij de kerkdeuren uit aan de vele bezoekers.

Ook de als ridders verklede parochianen en koorleden zagen er prachtig uit en zo werd bij aanvang al een bijzondere, positieve sfeer neergezet.

Er werd samen met ons koor groots gezongen!

Met voorganger Marion Bleeker en 'Moederdag, Mei Mariamaand' als thema, werd het een bijzonder mooie en hoopvolle viering.

De in de muren opgeslagen gezangen, muziek en gebeden van al onze voorouders en van ons zal ook in de toekomst onze kerk hopelijk fier overeind houden .

Namens het Caecilia koor, Marian Boon

RITMISCH KOOR D'CYMO

Nieuw koorlid

Wij hebben er weer een nieuw koorlid bij. Nico Nijman heeft zich bij de heren gevoegd. We zijn hier erg blij mee, de groep van de heren is nu uitgebreid tot 5 personen.

Het bestuur wenst Nico heel veel succes en bovenal heel veel (zang)plezier!

Overige zaken

Zo langzamerhand gaat het koor richting de laatste repetitie. Die vindt plaats op donderdag 13 juni. Gebruikelijk is om dan nog even na te zitten en met elkaar nog even een drankje te gebruiken en het seizoen te bespreken. Wat kan beter, zijn er nog zaken die geregeld moeten worden, enz. Vorig jaar kwamen wij tijdens zo'n bespreking, dankzij onze dirigent Aad Bontenbal, op het idee om ook tijdens de vakantie zo mogelijk een viering muzikaal te ondersteunen. Dat hebben we vorig jaar 1 keer gedaan, en dat ging toen goed, ook dankzij ons koorlid Marianne Piket, die onze dirigent af en toe vervangt.

Dit jaar gaan we zelfs 2 keer in de vakantie zingen, fijn dat de leden zich daarvoor willen inzetten.

Ook onze pianiste Jeanette zet zich in, zij zal er bij beide vieringen bij zijn en gelukkig heeft Marianne aangegeven ons te willen dirigeren, vanwege vakantie van Aad Bontenbal.

De vieringen vinden plaats op 7 juli en 18 augustus. Het zal geen groot koor zijn wat op het altaar staat. Sommige leden zijn op vakantie, maar de onderlinge stemmen zoals sopranen, alt en heren zijn in verhouding goed op elkaar afgestemd en we zullen uiteraard ons beste beentje voorzetten.

Viering 16 juni

Maar voor nu gaan we ons eerst concentreren op de viering van zondag 16 juni, met als voorganger pastor Marion Bleeker. We zijn op dit moment druk aan het oefenen om zo goed mogelijk voor de dag te komen.

We nodigen u van harte uit om deze viering te komen bezoeken, te genieten van de mooie teksten die onze pastor ongetwijfeld weer te berde zal brengen en hopelijk te genieten van onze liederen, die we met zorg hebben uitgekozen.

Viering 7 juli

Dit is dan een viering in vakantietijd waarbij ons koor voor de muzikale ondersteuning zal zorgen. De viering wordt voorgedaan door pastor

Marion Bleeker. We doen ons uiterste best om met genoeg leden op het altaar te staan. U bent harte welkom om deze viering te komen bezoeken!

Hartelijke groeten,
namens het bestuur,
Ali Adema-de Vries, voorzitter

Scan de QR-code om € 2,00 te betalen voor
Bijdrage kerk.
Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 8 maart 2025.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=htfVV7C8RIGyLhyO_nZyJA

Vieringen en Intenties

Vrijdag 7 juni 2024

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Diaken Jorink

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Vrijdag 7 juni 2024

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 9 juni 2024

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. St. Caecilia

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis •
Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 14 juni 2024

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Zondag 16 juni 2024

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Ritmisch koor D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart, dochter Kitty en kleinzoon Emiel ● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie

Woensdag 19 juni 2024 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan:
parochieoverleg@parochietuitjehorn.nl

Vrijdag 21 juni 2024

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit ● Henk Blokdijk en zijn zoon Jacob, overleden familie Blokdijk en familie Ligthart

Zondag 23 juni 2024

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caecilia

Lector: dhr. Huits

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Aat Kruyer-Strooper ● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Jaap en

Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop • Toos Karsten-Wit • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Vrijdag 28 juni 2024

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit • Toon Hof en dochter Yvonne

Zondag 30 juni 2024

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Peter en Marian Boon

Lector: mw. Bakker

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans • Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst • Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis • Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal • Pastoor Jan Berkhout en Johannes Nicolaas Timmer • Riet Kruijer-Baas en overleden familie • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 3 juli 2024

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. den Das-Kramer, mw. Broersen-Kruijer, mw. van Beekum

Stofzuigen: dhr. Piet Spaansen.

Vrijdag 5 juli 2024

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Diaken Jorink

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Vrijdag 5 juli 2024

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 7 juli 2024

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Ritmisch koor D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak

Vrijdag 12 juli 2024

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Zondag 14 juli 2024

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor van Lent m.m.v. St. Caecilia

Lector: dhr. Blommaart

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis
- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Zondag 14 juli 2024

Familiezondag in de Christoffelkerk in Schagen

11.00 uur Gezinsviering

Woensdag 17 juli 2024 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl

Vrijdag 19 juli 2024

Afsluiting schooljaar

09.00 uur Gezinsviering

Voorgangers: Onderwijzers

Vrijdag 19 juli 2024

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

De vieringen in de Heilige Jacobus de Meerdere te Tuitjenhorn kunnen worden gevolgd via de livestream op [Youtube.nl/parochie Tuitjenhorn](https://www.youtube.nl/parochieTuitjenhorn)
U kunt hier ook vieringen terugkijken.

Parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn

T 06-20800243

E parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl

W www.parochietuitjenhorn.nl

Parochieoverleg:

Ali Adema - Connie Bakker - Liesbeth Bruin - Marja Buur - Peter Buur -
Andreas Hagemeyer - Ineke Hoogervorst - Hans Kok - Harry Piket –

Elma Veldboer

E parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl

Klaas Bleeker, beheerszaken

Dorpsstraat 5

T 06 12797855

T 0226 391742

E klaasengreetbleeker@gmail.com

Elma Veldboer-Beemsterboer, algemene zaken

Koordijk 31

T 0226 393756

T 06 41707605

E elmabeemsterboer@gmail.com

Gerard Boon, betalingsverkeer
Ambachtsdijk 2, 1747 GN Tuitjenhorn
T 0226 391465
T 06 35716322
E pmt.jacobus@outlook.com

Liesbeth Bruin-Tesselaar, communicatie en facilitair
De Praam 21
T 0226 392852
T 06 20800243
E liesbruin@msn.com

Marja Buur-de Boer, redactie par. boekje
't Skuitje 71, 1747 TN Tuitjenhorn
T 0226 720194
T 06 50828586
E redactie@parochietuitjenhorn.nl

Contactadressen

Deken/pastoor I. Garcia
T 06 17129642
E fgi0017@gmail.com

Vrijdagmiddagsecretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
van 13:00 tot 15:00 uur
Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323
E parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl

Parochiële Charitas Instelling (PCI)

Waarnemend secretaris PCI

Dhr. L.J. Swaab

Sportlaan 44a, 1747GS Tuitjenhorn

T 0226 392932

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité)

Mw. F. van der Kooi – Schilder

Sportlaan 44b, 1747 GS Tuitjenhorn

T 0226 391015

Colofon

Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van 580 exemplaren onder verantwoordelijkheid van parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.

Redactie, lay-out & tekstverwerking: Marja Buur en Hans Kok

E-mail redactie: redactie@parochietuitjenhorn.nl

Bezorging: wijkcontactpersonen

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder opgaaf van redenen.



 uitvaartvereniging
SINT BARBARA
TUITJENHORN

dag & nacht bereikbaar
06-52023137

Liesbeth Bruin
Marieke Kamp

Ongeacht waar u verzekerd bent of een lidmaatschap heeft. Ga voor meer informatie
naar onze Facebookpagina of kijk op www.uitvaarttuitjenhorn.nl