

Inhoudsopgave “De Sint Jacobsschelp” april 2024

Schema en Tarieven	2
Nieuws van het Parochieoverleg	3
Koffie drinken	5
Hart en Ziel	5
Goedgelovig of een goede gelovige?	6
Ritmisch koor D’CYMO	9
Stichting Vrienden van Joseph	10
Sint Caeciliakoor	11
Hemelvaart: Waar is de hemel?	12
Vieringen en Intenties	14
Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere	21
Contactadressen	22
Colofon	23



Nieuwe mailadressen

E mail redactie: redactie@parochietuitjehorn.nl

E mail parochieoverleg: parochieoverleg@parochietuitjehorn.nl



De parochie is elke vrijdagmiddag telefonisch bereikbaar op nummer 0226 39 1323 van 13:00 tot 15:00 uur.

24-mei-2024	Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
29-mei-2024	Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar e-mailadres <u>redactie@parochietuitjehorn.nl</u>
04-juni-2024	Eerste dag bezorging boekje
08-juni-2024	Laatste dag bezorging boekje

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:

- Opgeven van intenties
(kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus)
- Informatie over vieringen
- Opvragen van uittreksel doopregister
- Opvragen van uittreksel huwelijksregister
- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur,
Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjehorn (deur rechts naast voormalige
pastorie).

T 0226 391323 E **parochieoverleg@parochietuitjehorn.nl**

Tarieven

Intentie	10,00
(U ontvangt geen factuur!	
Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,	
zie onder...)	
Doopviering	25,00
Huwelijksviering/Jubileumviering	225,00
Jubileumviering i.c.m. zondagsviering	150,00
Uitvaart	225,00
Avondwake	150,00

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363 2010 92
t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjehorn

Nieuws van het Parochieoverleg

Het zal u niet ontgaan zijn dat we met zijn allen door een heel moeilijke periode gaan. Zo hebben we de eerste ongevraagde brief binnen van een makelaar die onze kerk wel wil verkopen. Met als referentie; zestien door hem verkochte kerken uit Noord Holland. Hij komt uit de omgeving van Haarlem!! Nu hebben we uitgerekend dat we het zeker nog tot 2031 zelfstandig volhouden en dat kreeg hij ook als antwoord.

Dat neemt niet weg dat we uw steun **KEIHARD** nodig hebben.

Wilt u een handje meehelpen als vrijwilliger, heeft u een uurtje vrij op de zondagmorgen **KOM** een keer naar de vieringen!!

Maar een goed gevulde kerk met Pasen. Pastoor de Vries die gelijk in zijn openingswoord onze volle aandacht had.

Je moet natuurlijk als vader en moeder niet alles krampachtig willen vasthouden, dat werkt verstikkend naar je kinderen.

Een krachtige zin die we allemaal wel toe kunnen passen in ons dagelijkse leven. Het was muisstil in de kerk tijdens zijn inspirerende overweging.

Het Jambokoor op zondag 7 april was een groot succes. Volgend jaar willen ze weer komen. Het zou mooi zijn als dit een jaarlijkse traditie wordt in onze kerk. Zo ook de traditie die we opgebouwd hebben met het fanfare en de koren die de vieringen ondersteunen.

19 kinderen hebben afgelopen zondag, 14 april in de Martinuskerk in 't Veld hun eerste Heilige Communie ontvangen. Dit in samenwerking met de parochies 't Veld, Nieuwe Niedorp en Waarland. Communicantjes van harte gefeliciteerd.

Komende zondag 21 april hebben we een Drie Heren mis met medewerking van onze Keniaanse Paters. Father Joseph Kimotho (45 jaar priesterschap) Father Folkert Kruis en Father James Njogu. Het zal weer een warme en een bijzondere viering worden. Met muzikale ondersteuning van ons ritmisch koor D`CYMO.

En dan zondag 12 mei Moederdag. We zijn bezig met iets extra's, maar kunnen u daar nog niet over informeren. We houden u op de hoogte via de krant, Aftrap en Facebook Ons dorp.

Het onderstaande gedicht vinden Ineke en ik allebei heel mooi en toepassend in deze moeilijke tijd.

Hartelijke groeten namens het parochieoverleg Ineke en Elma

Hoop

Inspiratietekst 'Hoop' (door Vaclav Havel)

Diep in onszelf dragen wij hoop.
Als dat niet het geval is, is er geen hoop.

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
verankerd voorbij de horizon.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.

Het is de zekerheid dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop, onafhankelijk van het resultaat.

Koffie drinken

Eens in de maand is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie te drinken. Het is een mooi moment om even met elkaar van gedachte te wisselen.



De eerstvolgende keren dat wij weer koffie zullen schenken zijn zondag 21 april na de viering met de 3 paters uit Kenia en zondag 19 mei, 1^{ste} Pinksterdag, als pastoor Jan Veldt bij ons voorgaat.

Een van deze dagen hopen wij u te mogen ontmoeten.

Namens de koffiegroep Marja Buur

Серце і душа = Sertse i Dusha = Hart en Ziel

Dit is de naam van het project voor de Oekraïners die vanaf juli 2024 tussen Warmenhuizen en Tuitjenhorn komen wonen. Wij willen deze mensen met Hart en Ziel welkom heten.

De interkerkelijke groep bestaat uit: Gijs van Westrienen, Harry Piket, Han Rus, Sjaak Hoogervorst, Laura Sytsma, Marion Bleeker, Ineke Hoogervorst, Rob en Anja Kofman, Mandy Rollé en André Wingelaar.

11 maart hebben Gijs, Harry, Sjaak en André hun ideeën en vragen bij de burgerlijke gemeente in Schagen met Nikky van Huffel en projectleider Karin van de Arend besproken. Concrete ideeën die wij besproken hebben:

Het is van groot belang goed af te stemmen met de mensen zelf, vragen waar zij behoefte aan hebben, niet betuttelen, wij hoeven niet voor hen te denken.

Een moment van gezamenlijk welkom heten, eventueel in aanwezigheid met de pers. Als locatie wordt aan Midgard gedacht.

Samen koken en eten.

Spelletjesmiddag

Als de mensen vanaf juli ‘binnendruppelen’ een bloemetje als welkom.

Rob en Anja hebben, vanuit de Ruïne kerk in Bergen, al 2 jaar ervaring met Oekraïners. Zij kunnen voorkomen dat wij opnieuw ‘het wiel uit moeten vinden’.

Omdat de mensen aanvankelijk in mei zouden komen is er meer voorbereidingstijd. Binnenkort hopen wij weer samen te komen om de te nemen stappen op een rijtje te zetten en samen het projectplan verder vorm te geven. Ook zullen wij af blijven stemmen met de burgerlijke gemeente.

Namens de interkerkelijke groep Hart en Ziel,

André Wingelaar, predikant PGH

Namens de H. Jacobus de Meerdere,

Harry Piket

Goedgelovig of een goede gelovige?

Afgelopen zondag, zondag 7 april was er een prachtige viering in de kerk met het Jambokoor. Wat was dat genieten! Iedereen wordt blij van die muziek. Heerlijk!

Het thema was “goedgelovig zijn of een goede gelovige”. De lezing ging over de ‘ongelovige’ Tomas. Nou, zo ongelovig was hij niet.

Er zitten twee kanten aan het verhaal. Aan de ene kant zou het goed zijn als in onze tijd veel meer mensen zouden zeggen “Eerst zien en dan pas geloven ... en dan pas verder vertellen”. Zoals bij roddelverhalen, of fake-verhalen. Want er wordt nogal wat onzin de wereld in geslingerd. Vaak weten we ook helemaal niet of we berichten kunnen geloven of niet. Berichten over de oorlogen die er woeden bijvoorbeeld. Maar ook over politici (bijvoorbeeld die geld zouden hebben aangenomen van de Russen).

Of over andere bekende mensen. Wat kunnen we wel geloven en wat niet? Ik denk dan aan de berichten over grensoverschrijdend gedrag. Zodra zoiets bekend wordt, wordt de persoon in kwestie al helemaal afgebrand. Weinig kansen om zich te verdedigen. Hoeveel mensen zijn daardoor al kapot gemaakt. Dus hier toch maar “Eerst zien en dan pas geloven”.

Aan de andere kant van het verhaal staat ons geloof. Dat is gebaseerd op ‘geloven zonder te zien’. De meeste leerlingen van Jezus deden dat. Sterker nog: ze gingen gewoon leven naar de Boodschap van Jezus. Ze hadden zo’n enorm groot geloof dat ze zelfs alles gingen delen wat ze bezaten. Aan ieder werd uitgedeeld naar zijn of haar behoefte, waardoor er in hun omgeving geen armoede meer was. Is ons geloof ook zo sterk?

Twee duizend jaar geleden begonnen zij met een klein groepje machteloze mensen. Vanuit hun onmacht en ontgoocheling hebben zij de handen ineen geslagen en zijn ze met elkaar op weg gegaan. Ze wisten niet waar het op uit zou draaien. Ze zouden wel zien. Vanuit hun verbondenheid en gedrevenheid zetten zij haalbare stappen. En zo groeide die mooie gemeenschap, geïnspireerd op het leven en de Boodschap van Jezus. Dat moet toch ook nu kunnen?

Maar het groepje actieve Christenen in Nederland wordt steeds kleiner. Misschien wel doordat velen denken: eerst zien en dan pas geloven. Maar we kunnen het wel zien: als we mensen zien die uit naam van Jezus werken aan vrede, aan rechtvaardigheid, aan een mooiere wereld, dan is dat het bewijs dat Hij nog steeds werkzaam is, dat Hij nog steeds in hen leeft. Als wijzelf dat bewijs niet laten zien aan de wereld om ons heen, dan ligt dat niet aan Hem, maar aan het feit dat wij Hem niet de kans geven om in ons werkzaam te zijn. Wat zou het mooi zijn als wijzelf kunnen laten zien dat Jezus in ons leeft en door ons werkt. Hoe aanstekelijk zou dat zijn?!

In de vorige Schelp schreef ik over onze vakantie naar Australië. We hebben een prachtige maand gehad daar. Steeds heerlijk rond de dertig graden; wat leeft dat toch relaxed. Veel gezien: mooie natuur, “zand, zee en zon” en bovenal: mijn zus en haar gezin. Haar twee kinderen zijn ongeveer van dezelfde leeftijd als de twee kleinkinderen en de vriendin van onze kleinzoon die met ons mee

waren, begin twintig. Wat klikte dat tussen hen! En wat ik heel bijzonder vond: iedere avond gingen we met zijn tienen spelletjes doen: keezen, skip-bo en sequence. Wat een plezier hebben we gehad. Een vakantie met een grote gouden rand.

Nu weer gewoon doen, gewoon weer lekker aan het werk en met u allemaal samen vieren.

En heel fijne tijd tussen Pasen en Pinksteren toegewenst.

Ik sluit dit af met een toepasselijk gedicht:

Opnieuw beginnen

Het valt ons toch wel erg moeilijk opnieuw te beginnen,
zonder vastigheid, zekerheid,
zomaar gelovend op de goeie afloop.

Op pad met niets anders
dan je eigen goeie wil en die van anderen,
als 'kleingelovigen', op pad met een oud verhaal.

Het verhaal van Abraham.

Het verhaal van Jezus en Petrus op het meer.

Het verhaal van een leeg graf.

We zouden best willen dat we konden leven
van afgeronde beelden 'weten hoe het moet',
een blauwdruk, een schema, een planning.

Maar we weten dat we er niks mee kunnen doen.

Dat ze niets uithalen,

als ze jou en mij niet in beweging zetten,
van start doen gaan, wég, verrijzen, opgewekt...

Aan mooie woorden hebben we niets.

We hebben er genoeg / te veel van.

Leven daar gaat het ons om.

Telkens sterven en verrijzen, daar gaat het ons om.

Al is het brokkelig en lijkt het nergens op. Als het maar leven is
van levende mensen over de dood heen.

Hartelijke groet, Marion.

RITMISCH KOOR D'CYMO

Eucharistieviering 21 april t.g.v. 45-jarig priesterjubileum Father Joseph Kimoto

In deze viering staan we stil bij het 45-jarig priesterjubileum van Father Joseph Kimoto. Voorganger zal zijn Father Folkert Kruis, met als medevoorgangers Father Joseph Kimoto en Father James Njogu. Het wordt dus een bijzondere DRIE-HEREN-VIERING!

Aan ons koor de eer om deze viering muzikaal te ondersteunen. Er zijn mooie liedjes uitgekozen waar we goed op geoefend hebben.

Na afloop van deze bijzondere viering is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, u bent van harte welkom!

Eucharistieviering 19 mei 2024, Eerste Pinksterdag

Het is de 50^{ste} dag na Pasen waarin wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Het is tevens ook het einde van de paastijd.

De voorganger van deze viering is emeritus priester **Jan Veldt** uit Limmen. In 1960 werd de heer Veldt tot priester gewijd. Hij was vervolgens op diverse plekken in het land werkzaam, o.a. als ziekenhuispastor. In 2008 keert hij weer terug naar zijn roots. In Limmen vond hij een prachtig plekje, vlakbij de kerk. Hier zet hij zich in voor de parochies in Heiloo, Akersloot, Limmen en de Egmond.

In december 2023 kreeg de pastoor op 90-jarige leeftijd een onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vanwege zijn levenslange inzet voor anderen, niet alleen als pastoor, maar ook als mens onder de mensen.

We zijn trots dat hij nu in onze kerk een viering wil leiden en zullen onze uiterste best doen om met het koor goed voor de dag te komen.

Ook nu is er na afloop van de viering koffie en thee voor u allen, we hopen u dan te ontmoeten.

Hartelijke groeten, namens het bestuur,

Ali Adema-de Vries, voorzitter

Stichting Vrienden van Joseph



Bank: NL28RABO0155993011

ANBI-keurmerk

RSIN/fiscaalnr. 816035386

www.vriendenjoseph.nl

info@vriendenjoseph.nl

Op zondag 7 april was er in de kerk een prachtige viering m.m.v. het Jambokoor. Persoonlijk geniet ik altijd van de sfeer in deze vieringen. Het doet me voelen alsof ik in Kenia ben, waar ik in de parochie Kaplamai en in de gevangenis in Nairobi vieringen heb mogen meevieren.

Tijdens de viering van 7 april mochten we een collecte houden, waarvan een deel bedoeld was voor onze Stichting. Het is een prachtige opbrengst geweest, die we uiteraard toevoegen aan het geld dat we dit jaar inzamelen voor het gemeenschapshuis in Kiriita. Ik heb hier in de viering over mogen vertellen. Ik wil het parochie-overleg hier nogmaals heel hartelijk voor bedanken.

We willen dit en mogelijk volgend jaar nog een bedrag van €12.000 vergaren. Het gebouw staat nu en het dak zit er bijna op. Daarvoor was het geld nodig dat we het afgelopen jaar verzameld hebben. Wanneer in Kenia een dak op een gebouw zit, betekent dit dat ze het in gebruik kunnen nemen. Dat gaat nu gebeuren, wij sparen dan door voor de afwerking.

Ondertussen is Father Joseph bijna onderweg naar Nederland. Hij komt samen met de priester van Kaplamai, Father James. Kaplamai is de parochie waarin Father Joseph en Father Folkert jarenlang samen gewerkt hebben. Zij komen de verjaardag van Liesbeth vieren, maar ook omdat wij hier in Nederland het 45-jarig priesterjubileum van Father Joseph willen vieren. Dat doen we op zondag 21 april met een eucharistieviering waarin Father Joseph, Father James en Father Folkert zullen voorgaan en Ritmisch koor D'Cymo zal de zang verzorgen. Na de viering is er gelegenheid om tijdens een kopje koffie Father Joseph te feliciteren met zijn jubileum.

Wij zijn als bestuur inmiddels al weer druk bezig met de acties die wij normaal gesproken organiseren in het voorjaar.

Na de Vastenactie, die ook een mooie opbrengst had, is er nu allereerst de Koningsmarkt. Dit jaar hebben we een bananenboom met lootjes, waarmee leuke prijsjes te winnen zijn. En natuurlijk verkopen wij onze gebruikelijke Keniaanse producten. Ook heeft Nel natuurlijk weer iets creatiefs gemaakt, dit keer een handig hulpmiddel voor uw autogordel.

In mei is er dan Hemelvaartsdag. Dan is er de traditionele fietstocht. Dit jaar is er naast de route van ongeveer 30 km, ook een kortere route van slechts 10 km. Deze is bedoeld voor gezinnen met kinderen, maar deze kan ook gewandeld worden. Deze route gaat richting “het kasteeltje” in Eenigenburg.

Wij zitten niet stil. Maar uiteraard kunnen we dit niet zonder uw bijdrage. Daarvoor, zeker ook namens de mensen in Kenia, heel veel dank.

Helpt u ons helpen?

Een overzicht van onze projecten vindt u op de website en we zijn te volgen via Facebook en Instagram.

Sint Caeciliakoor

Het paasfeest was al vroeg dit jaar. Het is altijd een mooie tijd om muzikaal naar toe te werken. Voor ons koor was het een drukke tijd . Naast de normale zondagsdiensten was er ook de voorbereiding nodig voor de palmpasen en het hoogfeest van Pasen. We kijken met een goed gevoel terug op deze vieringen. Er dienen zich zoveel thema's aan in deze tijd die door de voorgangers en ook door ons koor , muzikaal, mooi vertaald zijn. Na een heerlijk kopje koffie met feestelijke paaskoek, warm verzorgd door de vrijwilligers, konden we met een zalig pasen gevoel huiswaarts keren. Ook voor de komende tijd staat er mooie muziek op ons programma. We wensen iedereen een mooie lente .
Namens het Caeciliakoor,
Marian Boon

Pasen ligt alweer achter ons, we gaan op weg naar Hemelvaart, de 40e dag na Pasen.

Maar: Hemelvaart wat is dat? Hopelijk geeft dit gedicht antwoord op deze vraag?

HEMELVAART: WAAR IS DE HEMEL?

Ze waren zo verdrietig:
hun heer en meester gedood, vermoord,
gestorven aan het kruis:
geen toekomst, geen leven.
Hoe moesten ze verder?

Zondagmorgenvroeg zeiden de vrouwen:
Hij is niet dood, hij leeft!
Ja, makkelijk praten
wie gelooft dat nou?

Zoals altijd geloofden de vrouwen
de mannen zagen het niet
totdat, totdat ze hem tegenkwamen
hij leeft toch
nieuw leven met hem: wat een feest:
geen verdriet meer, hij is bij ons,
hij leeft onder ons!

Zo gingen ze verder
40 dagen wandelden ze
leefden ze met hem
genoten ze van zijn aanwezigheid
geen verdriet, geen dood, geen einde:
de hemel was terug op aarde.

Maar toen....
toen stonden ze daar
weer zonder hem
alleen.
Wat moesten ze doen:
ze keken naar boven
naar de hemel
daar lag toch het geluk?

Nee, niet doen
niet naar boven kijken
kijk naar beneden om je heen
dat is jullie taak
dat is echt hemelvaart:
maak een hemel op aarde!
Theo Vertelman

Scan de QR-code om € 2,00 te betalen voor

Bijdrage kerk.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 8 maart 2025.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=htfVW7C8RiGyLhyO_nZyJA

Vieringen en Intenties

Zondag 21 april 2024

45-jarig priesterschap Father Joseph Kimoto

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Father Folkert Kruis m.m.v. Ritmisch koor D'CYMO

Medevoorgangers: Father Joseph Kimoto en Father James Njogu

Lector: van D'CYMO

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Aat Kruyer-Strooper ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart, dochter Kitty en kleinzoon Emiel ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido Beemsterboer, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop
- Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Petrus Hoogeboom, Johanna Hoogeboom-Hoek, dochter Elly en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Vrijdag 26 april 2024

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Diaken Schrader

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Zondag 28 april 2024

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caecilia

Lector: mw. Bakker

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin • Jacobus van Schagen en Wil van Schagen, familie Mooij-Pronk en overleden kinderen • Jan Broersen en zegen over zijn gezin • Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie • Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans • Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie • Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst • Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis • Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal • Pastoor Jan Berkhout en Johannes Nicolaas Timmer • Riet Kruijer-Baas en overleden familie • Toos Karsten-Wit • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 1 mei 2024

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. A. Adema, mw. G. Wit-Spaansen, mw. Mettes-Kaandorp.

Stofzuigen: dhr. J. Adema

Vrijdag 3 mei 2024

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Vrijdag 3 mei 2024

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 5 mei 2024

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Marian en Peter Boon

Lector: mw. de Jong

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Donderdag 9 mei 2024

Hemelvaartsdag

Vrijdag 10 mei 2024

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Toon Hof en dochter Yvonne

Vrijdag 10 mei 2024

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 12 mei 2024

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. ??

Lector:

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido Beemsterboer, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Ouders Baas-Glas en overleden kinderen ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 15 mei 2024 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Vrijdag 17 mei 2024

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Diaken Jorink

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Henk Blokdijk en zijn zoon Jacob, overleden familie Blokdijk en familie Ligthart

Vrijdag 17 mei 2024

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 19 mei 2024

Eerste Pinksterdag

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Jan Veldt m.m.v. Ritmisch koor D'CYMO

Lector: Elma Beemsterboer

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Adrianus Johannes Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen • Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter • Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart, dochter Kitty en kleinzoon Emiel • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie • Pastoor Jan Berkhout • Pastoor Johannes Nicolaas Timmer • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Vrijdag 24 mei 2024

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Vrijdag 24 mei 2024

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 26 mei 2024

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorgangers: mw. Beemsterboer en dhr. Piket m.m.v. St. Caecilia

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Aat Kruyer-Strooper • Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin • Jacobus

van Schagen en Wil van Schagen • Jan Broersen en zegen over zijn gezin
• Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen
Piet en Arie • Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en
zegen over het gezin • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans • Margaretha
Ligthart-Schotten en overleden familie • Overleden familie van Schagen-
Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst • Cor
Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra
Blankendaal-Delis • Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal,
Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal • Pastoor Jan Berkhout
en Johannes Nicolaas Timmer • Riet Kruijer-Baas en overleden familie •
Toos Karsten-Wit • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun
dochters Jo en Truus



*Na de viering drinken wij graag met u een
kopje koffie!*

Zaterdag 26 mei 2024

Familiezonntag in de Christoffelkerk in Schagen

11.00 uur Gezinsviering

Vrijdag 31 mei 2024

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Vrijdag 31 mei 2024

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 2 juni 2024

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Diaken Jorink m.m.v. Dorien, Regina en Lia

Lector: dhr. Blommaart

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin
- Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak
- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 5 juni 2024

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Groen-Stuyt, mw. de Wit-Blom, mw. Tijm-Mooy

Stofzuigen: dhr. Matt Hoogeboom.

Vrijdag 7 juni 2024

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Diaken Jorink

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

De vieringen in de Heilige Jacobus de Meerdere te Tuitjenhorn kunnen worden gevolgd via de livestream op [Youtube.nl/parochie Tuitjenhorn](https://www.youtube.nl/parochieTuitjenhorn)

U kunt hier ook vieringen terugkijken.

Parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn

T 06-20800243

E parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl

W www.parochietuitjenhorn.nl

Parochieoverleg:

Ali Adema - Connie Bakker - Klaas Bleeker - Gerard Boon - Liesbeth Bruin - Marja Buur - Peter Buur - Ineke Hoogervorst - Harry Piket - Elma Veldboer

E parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl

Klaas Bleeker, beheerszaken

Dorpsstraat 5

T 06 12797855

T 0226 391742

E klaasengreetbleeker@gmail.com

Elma Veldboer-Beemsterboer, algemene zaken

Koorndijk 31

T 0226 393756

T 06 41707605

E elmabeemsterboer@gmail.com

Gerard Boon, betalingsverkeer

Ambachtsdijk 2, 1747 GN Tuitjenhorn

T 0226 391465

T 06 35716322

E pmt.jacobus@outlook.com

Liesbeth Bruin-Tesselaar, communicatie en facilitair

De Praam 21

T 0226 392852

T 06 20800243

E liesbruin@msn.com

Marja Buur-de Boer, redactie par.boekje
't Skuitje 71, 1747 TN Tuitjenhorn
T 0226 720194
T 06 50828586
E redactie@parochietuitjenhorn.nl

Contactadressen

Deken/pastoor I. Garcia
T 06 17129642
E fgi0017@gmail.com

Vrijdagmiddagsecretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
van 13:00 tot 15:00 uur
Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323
E parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI
Dhr. L.J. Swaab
Sportlaan 44a, 1747GS Tuitjenhorn
T 0226 392932

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité)
Mw. F. van der Kooi – Schilder
Sportlaan 44b, 1747 GS Tuitjenhorn
T 0226 391015

Colofon

Het parochieboekje 'de St. Jacobsschelp' verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van 580 exemplaren onder verantwoordelijkheid van parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.

Redactie, lay-out & tekstverwerking: Marja Buur en Hans Kok

E-mail redactie: redactie@parochietuitjenhorn.nl

Bezorging: wijkcontactpersonen

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder opgaaf van redenen.



 uitvaartvereniging
SINT BARBARA
TUITJENHORN

dag & nacht bereikbaar
06-52023137

Liesbeth Bruin
Marieke Kamp

Ongeacht waar u verzekerd bent of een lidmaatschap heeft. Ga voor meer informatie naar onze Facebookpagina of kijk op www.uitvaarttuitjehorn.nl