

Inhoudsopgave “De Sint Jacobsschelp” februari 2024

Schema en Tarieven	2
Nieuws van het Parochieoverleg	3
Kort overzicht van de vieringen in de Vastentijd	4
Kerkbalans 2024	5
Ziek of Gezond	7
Dubbele Livestream bij de vieringen met het Fanfare Hildegardis	8
Mag ik me even voorstellen	9
Ritmisch koor D'CYMO	11
Overdenking door Pastor Marion Bleeker tijdens de Oecumenische viering	14
Goed Nieuws	17
Carnaval staat weer aan de deur	18
Koffie drinken	19
Stichting Vrienden van Joseph	20
Boek van Rob Mascini	22
Ik drink op de mensen	24
Vieringen en Intenties	26
Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere	33
Contactadressen	34
Colofon	35

**Het mailadres par.jacobus@outlook.com is opgeheven!
Hiervoor in de plaats is gekomen het mailadres van het
parochieoverleg: parochieoverleg.jacobus@pm.me**



**De parochie is elke vrijdagmiddag telefonisch bereikbaar
op nummer 0226 39 1323 van 13:00 tot 15:00 uur.**

05-apr-2024	Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
10-apr-2024	Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com
16-apr-2024	Eerste dag bezorging boekje
20-apr-2024	Laatste dag bezorging boekje

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:

- Opgeven van intenties
(kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus)
- Informatie over vieringen
- Opvragen van uittreksel doopregister
- Opvragen van uittreksel huwelijksregister
- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur,
Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn (deur rechts naast voormalige
pastorie).

T 0226 391323 E parochieoverleg.jacobus@pm.me

Tarieven

Intentie	10,00
(U ontvangt geen factuur!	
Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,	
zie onder...)	
Doopviering	25,00
Huwelijksviering/Jubileumviering	225,00
Jubileumviering i.c.m. zondagsviering	150,00
Uitvaart	225,00
Avondwake	150,00



IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363 2010 92 t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn
--

Nieuws van het Parochieverleg

Hoe gaat het nu bij jullie? Een terugkomende vraag van belangstellende parochianen en dorpsgenoten.

Soms gaat het heel goed. Als we in de krant lezen dat Paus Franciscus weer een taboe doorbreekt, zoals laatst met het zegenen van homoseksuele relaties. Dat de parochie Zwaagdijk-Oost buiten de voorgenomen fusie is gehouden door het Bisdom, maar op eigen benen blijft staan. Zelfstandig blijft.

Soms is het beschamend. Als je leest dat operazangeres Francien Broekhuizen wel mag zingen tijdens een viering, maar vervolgens de hostie wordt geweigerd. Dat we een corrigerende e-mail ontvangen, omdat onze hosties ‘zoek’ zijn. Ze bevonden zich in het Maria altaar i.p.v. het Hoofdaltaar.

We kijken terug op een goede en warme periode. We hadden over de 1200 bezoekers en livestreamkijkers gedurende de Kerstdagen en Oud op Nieuw. Op zaterdag 20 januari was er de Griezeltocht in het dorp. Vanuit de tuin konden we de kinderen horen gillen. In het grootste geheim was ook het kerkgebouw een van de griezellocales. Zondag 21 januari was de jaarlijkse Oecumenische viering. Altijd een mooi gezicht, de Dominee en de pastor samen op het altaar. Zo veel mensen van verschillende geloven, allemaal samen in onze kerk. Zondag 28 januari jl. zong bij ons voor de eerste keer, in een goed bezette kerk, het ritmisch koor uit Warmenhuizen. Alom de reacties, waarom hebben we dit niet veel eerder gedaan.

Voor de komende periode, allereerst het koor uit Waarland dat op zondag 3 maart bij ons komt zingen. De Goede Week met als afsluiting de feestelijke Hoogmis op Eerste Paasdag met als voorganger Pastoor de Vries, een bevriende priester en de broer van Ali Adema van ons Parochieverleg. Het is zo fijn om naar deze man te luisteren.

En dan op 7 April is het ons gelukt om het Jambokoor naar Tuitjenhorn te halen. Neemt u extra geld mee voor het goede doel Kenia. Iedere cent komt goed terecht.

We gaan weer starten met ‘Het Parochieoverleg in gesprek met de vrijwilligers’. Af en toe worden kleine groepjes vrijwilligers uitgenodigd om samen met een drietal leden van het Parochieoverleg in gesprek te gaan.

In deze Schelp vindt u weer de brief van de jaarlijkse Kerkbalans. Deze keer ook met een QR-code. We bedanken u ook deze keer weer voor uw bijdrage. Samen houden we de kerk open.

Alle mensen met wie we samen onze parochie draaiende houden. Die ons het afgelopen jaar geholpen hebben. Alle vrijwilligers, de koren, de kosters en allen die ons in deze moeilijke periode hebben gesteund. We hebben uw steun hard nodig. Samen staan we sterk!

Namens het Parochieoverleg,

Andreas en Afra Hagemeijer, Ali Adema, Harry Piket, Elma Veldboer-Beemsterboer, Connie Bakker, Liesbeth Bruin, Marja en Peter Buur, Ineke Hoogervorst, Gerard Boon, Klaas Bleeker en Hans Kok.

Kort overzicht van de vieringen in de Vastentijd

Vrijdag 16 februari	10:00 Sint Jozefpark - Askruisje halen – Pastor Theo Vertelman
Zondag 24 maart	10:00 Palmpasen - Pastor Marion Bleeker
Witte Donderdag 28 maart	15.00 Sint Jozefpark – Pastor Marion Bleeker
Witte Donderdag 28 maart	20:30 The Passion NPO 1 TV vanuit Zeist
Goede Vrijdag 29 maart	10:00 Sint Jozefpark - Pastor Theo Vertelman
Paaswake 30 maart	21:00 Christophoruskerk Schagen
Pasen 31 maart	10:00 Hoogfeest van Pasen - Eucharistieviering - Pastoor de Vries is de voorganger

KERKBALANS 2024



Parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

‘Blijf met uw bijdrage trouw aan de kerk van Tuitjenhorn’

Het zijn woelige tijden in kerkenland. Er is veel onzekerheid over de toekomst van de kerkgenootschappen. Toch moeten we verder. Daarom vragen wij u net als andere jaren om een financiële bijdrage. Dat zijn we verplicht; en alle Christelijke kerken in Nederland vragen dat.

Kerken krijgen geen subsidie behalve voor omvangrijke restauratie als de kerk een ‘monumentenstatus’ heeft. De gebouwen moeten onderhouden worden en activiteiten brengen kosten met zich mee. De kerk moet warm gestookt worden voor de vieringen en andere activiteiten. Daarom vragen we ook dit jaar weer om uw bijdrage.

Want hier in Tuitjenhorn staat een prachtige 165-jaar oude kerk in het midden van het dorp, de kerk van de Heilige Jacobus de Meerdere. In deze kerk komen we als geloofsgemeenschap samen, we vieren er en nemen er afscheid van ons dierbare mensen. We mogen er God ontmoeten en er wordt verteld over de Boodschap van Jezus over vrede, liefde en rechtvaardigheid, en daar roept Hij ons op er te zijn voor mensen in nood, of in elk geval voor hen die het minder hebben dan wij, dichtbij en veraf. Er zijn vrijwilligers die die opdracht voor de parochie uitvoeren.

Bezoekers kunnen dagelijks in de Mariakapel van de kerk terecht om er te bidden en een kaarsje aan te steken.

Er zijn ook prachtige koren die de vieringen muzikaal ondersteunen.

Maar de kerk is ook een beeldbepalend gebouw. Je ziet het al van verre. Deze kerk is gebouwd door onze voorouders en is daarom cultureel erfgoed. De kerk is bovendien een monument.

In de toekomst willen we er meerdere culturele en spirituele activiteiten organiseren, concerten bijvoorbeeld. Dat is mede nodig om de kerk financieel gezond te houden. Maar ook úw bijdrage is daarbij onmisbaar.

Daarom vragen wij u uw bijdrage over te maken op onze bankrekening nr. NL13 RABO 0363 2010 92 ten name van R.K. Kerkbestuur met vermelding van 'KERKBALANS'.

Voor een digitale betaling kunt u de volgende QR-code scannen met uw camera op de telefoon.



Het Parochieoverleg van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn is u dankbaar voor uw bijdrage.

ZIEK OF GEZOND

Afgelopen zondag, 4 februari, gingen de lezingen over ziekte en lijden. Nogal heftig. We kunnen ons nu afvragen of de kerk lijdt of ziek is, of is ze juist gezond? Ik wil graag een stukje van mijn overweging met u delen, een beetje aangepast:

We kunnen ons nu afvragen: hoe gezond is de kerk? Rare vraag misschien.

Maar met al het gedoe in kerkenland is het niet zo'n rare vraag. Er zijn kerken die het moeilijk hebben en die het al hebben opgegeven, vaak onder druk van het bisdom. De Heilige Jacobus de Meerdere parochie is nog gezond. Maar de stress is groot.

Vele mensen lijden door alle onrust in de kerk. In vele parochies steken heel wat vrijwilligers heel veel tijd en energie in het proberen om zelfstandig te blijven, maar voelen zich tegengewerkt. Terwijl de kerk juist een plek zou moeten zijn waar men tot rust en bezinning kan komen en waar men elkaar draagt.

Jezus zoekt ook regelmatig de rust op, een plek om te bidden. Ook wij hebben dat van tijd tot tijd nodig, een plek om stil te staan bij wat er allemaal gaande is, om na te denken over hoe het verder moet gaan en te bidden en te vragen aan God om ons te inspireren om de juiste beslissingen te nemen. De kerk is daarvoor een prima plek.

De kerk noemen we Huis van God, we vereren daar een verborgen God, groots en niet te begrijpen; God is een mysterie, het allergrootste mysterie waarmee mensen geconfronteerd worden. Vele mensen zoeken God en vragen Hem om hulp. Maar waar is Hij? Er is een antwoord: God is daar waar je Hem binnenlaat.

Als je in Hem gelooft, is Hij in je geloof. Als je van iemand houdt, dan is Hij in je liefde. En Hij is hier in het Huis van God, zo geloven wij. Dus dit huis moet blijven.

Nu even heel wat anders: ik ga met een deel van ons gezin ergens anders rust zoeken (nou ja, rust); ik ga binnenkort met Jan, onze schoondochter, twee kleinkinderen en de partner van één van de kleinkinderen naar mijn zus en haar gezin in Australië. Daar heb ik

ongelooflijk veel zin in. Het is er nu erg slecht weer, maar dat kan voor die tijd nog veranderen. Ik kijk er naar uit. Ik vertel u er nog wel over.

Nu is het Vastentijd ofwel Veertigdagentijd. Daarom deze tekst:

Veertigdagentijd als vasten genoemd in de traditie Een tijd van overwegen en bezinnen over onze eigen conditie Een tijd van bedenken hoe het de Joodse mensen afging in de woestijn. Hoe Jezus als mensenzoon erbij aanwezig moest zijn Deels was het zijn eigen keuze, te moeten lijden daar Hij wilde het lot voor ons mensen ondergaan Voor de minstbedeelden en armen bleef hij staan Hij liet zich niet verleiden: maak van die stenen brood Spring van de tempelmuur, engelen beschermen je toch voor de dood. Nee Hij ging er niet op in en wilde zich er niet aan storen Hij liet zich door het slechte niet bekoren. Nee, Hij streefde niet naar aardse roem en macht Beriep zich steeds op de Hemelse Vader die op hem wacht. Zo geeft Hij ons de opdracht hier en laat ons weten Dat het goed is om ons te beroepen op ons eigen geweten Hier en daar eens te bezien Of het ook nog anders, beter kan misschien. Daarvoor is de vastentijd een bezinnende tijd, om te bedenken Hoe wij anderen vreugde en plezier kunnen schenken. Niet door over ons eigen ik te blazen of te willen vertellen

Nee, gewoon door aandacht aan de ander te stellen. Laat ons zo beginnen aan de veertigdagen En God de Vader om inspiratie vragen

Naar: Frans Maseland

Een zinvolle voorbereidingstijd op Pasen toegewenst.

Hartelijke groet, Marion.

Dubbele livestream bij de vieringen met het fanfare Hildegardis.

De livestream, gestart op een laptopje, samen m.b.v. o.a. mijn zoon Roy en zijn technische vrienden, Ron Pronk, Ronald de Schipper, Liesbeth Bruin en Pastoor Tilma. We zijn blij dat we het hebben doorgezet. Echter is het reuze jammer dat als de fanfare speelt in de kerk, de microfoon van het altaar uit moet, omdat het geluid anders gaat gieren. De camera is namelijk verbonden met de microfoon van het altaar. Het gevolg is dat het kleine

microfoontje van de camera al het geluid verzorgt. Kwaliteit laat zich raden.

Gelukkig is er een oplossing. Vanaf het priesterkoor op een statief heeft Jack Dekker van alle muziekstukken opnames gemaakt. Roy heeft ze aan elkaar gevoegd. De link van deze opnames staat onder de livestream van de oudejaarsviering fanfare Hildegardis 2023. Even naar beneden scrollen en dan vindt u de rode YouTube afbeelding.

U kunt ook gebruik maken van onderstaande link:

https://www.youtube.com/watch?v=er4VreUguuU&t=0s&ab_channel=ParochieTuitjenhorn

Of u typt in op de zoekbalk van Google: Muziek fanfare Hildegardis Oudejaarsviering 2023 parochie Tuitjenhorn.

Veel luisterplezier Elma

Mag ik me even voorstellen

Ik ben pastor Rob Mascini. Vele jaren heb ik in diverse parochies en ziekenhuizen als pastor mogen werken, bij voorbeeld in Spanbroek, Den Helder, Het Gooi en Haarlem en omgeving. Op dit moment ben ik als gepensioneerd pastor nog volop betrokken bij kerken in de Haarlemmermeer.



Daarnaast werkte en studeerde ik in Rome. Dat is een stad waar ik verliefd op geworden ben en waar ik nog vaak kom.

En dan overkomt het me met regelmaat dat mensen aan me vragen “kan ik niet een keertje mee naar Rome?”. En

ja dat kan. Met hulp van twee gerenommeerde reisorganisaties maak ik een paar keer per jaar een reis.

Ook dit jaar zijn er twee reizen gepland. En u bent van harte welkom om mee te gaan.

Allereerst komt er een reis naar “Het land van Franciscus”. In oktober van dit jaar gaan we naar het land van Sint-Franciscus, de heilige van de armen. In de week van zijn feestdag (4 oktober) zijn we in zijn geboortestad. We bezoeken de plekken die in zijn leven een belangrijke rol hebben gespeeld, zoals La Verna, Gubbio, het Lago di Trasimeno, Greccio. Met de bus zullen we rondrijden in deze prachtige streek in Italië. Deze reis mag ik samen met meneer Chris Ketelaars leiden. Chris is voor veel romereizigers een goede bekende.

Meer over deze unieke reis vindt u op <https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/assisi>



Vervolgens is er een reis van 24-28 juni naar Rome gepland. Deze reis is speciaal bedoeld voor mensen die het mooi vinden om naast het zien van alle bekende monumenten door de stad te dwalen.

We gaan op zoek naar die verborgen schatten en verhalen waar de gewone reisorganisaties niet aan

toe komen. De prachtigste mozaïeken, eeuwenoude kerkjes, verborgen pleintjes. Samen met Chris en - als er veel inschrijvingen zijn met nog een derde gids - gaan we in kleine groepen door de stad trekken, ieder met een gids. U kunt intekenen om daarnaartoe te gaan waar u bij een vorig bezoek aan Rome misschien nog nooit geweest bent. U kunt ook kiezen om te gaan naar die kerk, dat museum, waar uw bijzondere interesse naar uitgaat.

Mocht u in deze reis geïnteresseerd zijn, laat het me dan even weten. Deze reis wordt gefaciliteerd door reisorganisatie DrieTour. U vindt de reis op de website via <https://boeken.drietour.nl/italie/maatwerkreis-italie-rome-o.l.v.-dhr.-r.-mascini-en-dhr.-c.-ketelaars>

En aarzel niet om me te bellen of te mailen voor meer info,

Met vriendelijke groet,

Pastor Rob Mascini

Colijnstraat 3, NL 2134 LP Hoofddorp Netherlands

0031 (0)23 5291484

robmascini@gmail.com

RITMISCH KOOR D'CYMO

Viering 18 februari, 1e zondag van de 40-dagentijd

Op 18 februari is er een woord- en communieviering met als voorganger diaken Jorink. Deze viering zal het koor muzikaal opluisteren. Na de kersttijd en een periode van gewone zondagen zijn we nu sinds Aswoensdag aangeland in de voorbereidingstijd op het grootste christelijke feest, Pasen. De eerste zondag van de Veertigdagentijd lezen we ieder jaar het verhaal van Jezus in de woestijn. Het is wonderlijk dat Jezus, de Zoon van God, na zijn doopsel in de Jordaan door de Geest naar de woestijn gedreven wordt. Veertig dagen bereidt Jezus zich in de stilte en door vasten en gebed voor op zijn openbare leven.

We heten u van harte welkom!

Kooruitwisseling met Ritmisch koor Waarland op 2 en 3 maart

Tijdens de ledenvergadering, die alweer een tijdje geleden plaatsvond, is onder andere besproken om in het komend seizoen eens een koor uit te nodigen uit een andere parochie, en dat wij dan ook in die betreffende parochie zullen zingen, een kooruitwisseling dus. De keuze viel op het

Ritmisch koor uit Waarland. Na veel onderling overleg vindt deze uitwisseling plaats op zaterdag 2 maart en zondag 3 maart.

Op zaterdagavond 2 maart om 19.00 uur zal ons koor gaan zingen in de kerk van de Heilige Wulfram te Waarland.

Viering 3 maart, 3e zondag van de 40-dagentijd.

HET RITMISCH KOOR UIT WAARLAND KOMT VOOR U ZINGEN

Op 3 maart is er een woord- en communieviering met als voorganger diaken Schrader.

Deze viering wordt muzikaal ondersteund door het Ritmisch koor uit Waarland.



Het Ritmisch koor uit Waarland bestaat al ruim 50 jaar en heeft 22 leden, waaronder 2 heren. Doordat 3 vrouwen de mannen versterken met hun tenor-partij kan het koor toch nog 3-stemmig zingen!

Het koor zingt elke 1e zaterdag van de maand in de kerk van de Heilige Wulfram in Waarland en staat onder leiding van dirigente Amy. Verder wordt het koor ondersteund door de pianist Wilbert, Rosa die gitaar speelt en Andre die de drums bespeelt

We hopen dat er veel belangtellenden komen om van de viering en het koor te genieten.

Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, om zo nog even na te kunnen praten. U bent van harte welkom!

Viering 17 maart, 5e zondag van de 40-dagetijs

Ook deze viering wordt muzikaal verzorgd door het koor. Alweer de 5e week van de Vastetijs. Op de vijfde zondag van de veertigdagetijs naderen we de Goede Week; het lijden en sterven van Jezus komt steeds dichterbij.

Voorganger van deze viering is pastor Vertelman.

U wordt van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen.

Eucharistieviering op 31 maart, Eerste Paasdag met pastoor De Vries

Op uitnodiging van het parochieoverleg wordt deze eucharistieviering voorgegaan door mijn broer, pastoor Anton de Vries, met medewerking van het Sint Caeciliakoor.

We herdenken dat Jezus is gestorven aan het kruis voor onze zonden en na drie dagen weer is opgestaan uit de dood. Met de prachtige liederen van het Sint Caeciliakoor zal dit vast een mooie viering worden. De vorige viering van pastoor De Vries werd erg goed bezocht, hij vond dat fijn en hij voelt zich ook erg welkom in Tuitjenhorn. We hopen dat hij nu ook weer veel belangstellenden mag begroeten. Na afloop van de viering is er gelegenheid om van een kopje koffie of thee te genieten.

Hartelijke groeten,

namens het bestuur,

Ali Adema-de Vries, voorzitter

Overdenking door pastor Marion Bleeker tijdens de oecumenische viering

De christelijke kerken hebben vele verschijningsvormen. Zo zijn er in de meeste plaatsen vaak meerdere Godshuizen en geloofsgemeenschappen vanuit verschillende richtingen, denominaties noemen we dat met een deftig woord. Die denominaties aanbidden ieder op hun eigen manier God en proberen Zijn Boodschap uit te dragen. Maar het is wel belangrijk en ook mooi, en een krachtig getuigenis als deze kerkgemeenschappen samen optrekken, zoals bijvoorbeeld gebeurt in de Protestantse Kerk Nederland.

Tijdens de jaarlijkse *Week van gebed voor de eenheid* van de Christenen bidden meerdere kerken daarom samen, zoals ook wij vandaag hier.

Een belangrijk opdracht voor de geloofsgemeenschappen is het uitdragen van Gods Blijde Boodschap, missionair zijn. Dat kunnen we onder andere lezen bij Mattheüs. Jezus zegt daar: “Ga op weg en maak alle volkeren tot mijn leerling door hen te dopen en hen te leren dat ze zich houden aan alles wat ik jullie geleerd heb”. Op weg gaan, leren - dat betekent werk aan de winkel.

Want dat is meer dan op zondag de gelovigen uitnodigen om naar de kerk te komen en te vieren. Het is voor de pastor en de dominee wel een heel geregeld om samen met de vrijwilligers de boel 'aan de binnenkant' op orde te krijgen: vieringen, catechese en onderhoud. Maar we moeten óók naar buiten om daar Zijn woord te verkondigen en in de praktijk te brengen; dat is wel veel, vooral in een tijd dat er steeds minder vrijwilligers beschikbaar zijn.

Toch is het een opdracht die Jezus ons geeft.

Vandaag hoorden we in de lezingen over andere opdrachten die Jezus ons geeft, over het aller voornaamste gebod. Jezus zegt: “Het voornaamste gebod is ‘Luister Israël; de Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer Uw God lief met heel Uw hart, en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht’, en het op één na belangrijkste gebod is

‘Hebt uw naaste lief als uzelf’”. Dit is de kern van ons geloof; alle andere geboden zijn het gevolg van deze geboden.

Maar hoe kan het dan, dat er zoveel verschillende christelijke kerkgemeenschappen zijn ontstaan? Bij het aansteken van de kaarsen hebben we er heel wat genoemd. Als we elkaar toch allemaal moeten liefhebben, hoe kan het dan dat er in de loop der eeuwen zoveel strijd is geweest in de kerk, waardoor er allerlei splitsingen zijn ontstaan? Zal het misschien zo zijn, dat juist het liefhebben van God en het liefhebben van je naaste als jezelf, dat dat geloof en de kerk de mensen zo aan het hart gaat, dat ze wel willen strijden voor hun overtuigingen. Waarschijnlijk ook doordat de kerk een plaats is, waar belangrijke gebeurtenissen in het leven van de leden gevierd zijn in hun kerk:

De doop, belangrijke momenten in het geloofsleven, zoals belijdenis en vormsel, huwelijken, en misschien wel het meest ingrijpende: het afscheid van mensen die hen dierbaar zijn. Daardoor voelt het als “die kerk is van ons, van mij”. Maar mensen geloven allemaal verschillend. Het geloof van mensen wordt gevormd door de gezinnen waarin ze opgroeien, door onderwijs, door allerlei ervaringen in het leven, en ja, natuurlijk ook door de kerk. Maar daardoor geloven er geen twee mensen hetzelfde.

Ikzelf kom uit een niet-gelovig, niet-kerkelijk gezin. En ben geboren in een tijd dat katholiek en protestant in de samenleving nog behoorlijk gescheiden waren. Er waren Nederlands Hervormde scholen, Christelijk Gereformeerde en Rooms-katholieke scholen, Katholieke en Protestantse bakkers, slaggers en kruideniers, Katholieke en Protestantse sportverenigingen. Er kon behoorlijk strijd zijn tussen de verschillende groepen. Goddank is dat allemaal veranderd.

Mijn ouders vonden gelukkig dat iedereen gelijk moest zijn en behandelden de mensen ook zo. Toch hadden ze er heel veel moeite mee dat ik zoveel belangstelling had voor geloof, met een katholieke jongen verkering kreeg en met hem trouwde, en later van mijn geloof mijn werk maakte. Dat heeft wel eens strijd gegeven, maar gelukkig konden ze het uiteindelijk accepteren, omdat ze wel zagen dat ik er heel gelukkig van werd.

We hebben het vandaag over het belangrijkste gebod van alle geboden van het christelijk geloof. “Houd van God en van je naaste als van jezelf”. In beide lezingen staat ook “Luister, Israël”. De naam “Israël” is op dit moment nogal beladen door wat er allemaal in het Midden-Oosten gebeurt. Maar met “Luister Israël” spreekt Jezus tot alle mensen, tot al Zijn volgelingen vooral, waar ook ter wereld. Het is dus belangrijk om goed te luisteren.

En dan zegt Hij: heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. In de loop van de geschiedenis hebben gelovigen laten zien hoeveel ze van God hielden en houden door de prachtigste kerken te bouwen, en door steeds weer samen te vieren.

Maar als we met hart en ziel van God houden, dan uit zich dat ook in hoe we met het tweede gebod omgaan: “Houd van je naaste als van jezelf”. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat betekent aandacht voor hen die het moeilijk hebben op wat voor manier dan ook. Daardoor zijn er in de loop der eeuwen oneindig veel werken van barmhartigheid uitgevoerd.

Ook in onze dagen gebeurt dat. Een mooi voorbeeld is de Stichting Wijland de Kampen, ons collectiedoel van vandaag en waar we straks meer over horen; zij hebben aandacht voor mensen met kanker en voor hun families. Prachtig.

In een ander Bijbelverhaal zegt Jezus ook nog: “door jullie liefde voor elkaar, door jullie eenheid zal de wereld geloven. Door de eenheid van de kerk zal de wereld geloven”. De eenheid van de kerk dan is er nog veel werk te verrichten. Het mooiste zou zijn als het zover komt dat we niet meer een speciale Bidweek voor de eenheid van de Christenen hoeven te organiseren, omdat er gewoon eenheid is. Een prachtige toekomstdroom, die geen droom mag blijven, maar werkelijkheid dient te worden.

En daarbij is dan de belangrijkste inspiratie, het gebod van de liefde. Zo'n zeventien eeuwen geleden zei Augustinus al: "Heb lief, en doe voor de rest wat je wilt" Dat klinkt een beetje nonchalant, maar zo is het zeker niet bedoeld. Het gaat erom, dat als je wilt zwijgen, zwijg dan uit liefde, wil je schreeuwen, schreeuw uit liefde, wil je corrigeren, doe het uit liefde, wil je vergeven, vergeef uit liefde. Draag de bron van liefde in je hart, want uit liefde alleen kan het goede voortkomen. Dus "heb lief en doe voor de rest wat je wilt, als je maar liefhebt.

Amen.

Goed Nieuws

Per 1 februari 2024 wordt pastoor Kees van Lent, priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam aangesteld als administrator van het samenwerkingsverband Franciscus, bestaande uit de parochies van Nieuwe Niedorp, 't Veld, Tuitjenhorn en Waarland, en het samenwerkingsverband van Heerhugowaard De Noord en 't Kruis.

Een administrator heeft dezelfde rechten en plichten als een pastoor.

Pastoor Kees van Lent neemt de taken over van de deken Ivan Garcia in de hiervoor genoemde samenwerkingsverbanden, in het bijzonder de taak van administrator die hij het afgelopen jaar op zich nam door het wegvallen van pater Gerard Remmers.

Pastoor Kees van Lent was tot zijn emeritaat 25 jaar werkzaam in de parochie van Hoofddorp.

De bisschop heeft hem bereid gevonden om administrator te zijn in de hiervoor genoemde parochies.

Pastoor Kees van Lent zal nauw samenwerken met de leden van het pastorale team die al actief zijn in deze parochies. Pastoor wordt opgenomen in het pastorale team van de regio Schagen.

Het pastorale team van het dekenaat Schagen

Carnaval staat weer voor de deur

Her en der wordt in het hele land het carnavalsfeest weer voorbereid. Overal zijn mensen bezig de carnavalsoptocht te organiseren, de verkleedpartijen voor te bereiden en vooral: het feest her en der. In het zuiden zijn het grote feesten, her en der in onze dorpen is het wat minder.

Soms hoor ik wel eens van mensen dat men het vervelend vindt dat dat feest ieder jaar op een andere datum gevierd wordt. Kan er geen vast weekend geregeld worden, b.v. ieder jaar eerste weekend van maart?

Nee, zeg ik dan, want dan haal je de achtergrond van het feest weg.

Want carnaval heeft alles te maken met de voorbereiding op Pasen en Pasen valt ieder jaar in een ander weekend, omdat het te maken heeft met de eerste volle maan na het begin van de lente. Weerdeskundigen bepalen dat zo: na het begin van de lente, dus nooit voor 21 maart, wordt eerst gekeken wanneer het volle maan is en de eerste zondag na deze volle maan is het Pasen.

Pasen is het feest van het nieuwe leven waar we als gelovigen naar uitzien, omdat Jezus dan uit de dood opstaat. Dus ieder jaar eerst de volle maan afwachten, en dan is het eerst Palmzondag en een week daarna Pasen.

Maar wie van de carnavalsvierders weet deze situatie? Ik denk weinig mensen.

Ik heb er ook wel moeite mee dat carnavalsvierders dit alles niet weten, want daardoor vergeet men de mooie betekenis van carnaval: je gaat weer leven na alle zorgen en verdriet.

Want op weg naar Pasen horen wij als gelovigen dat je zelf moeilijke en zware tijden mee kunt maken. Je moet eerst de zorgen en alle tegenslagen verwerken voor je echt op weg kunt gaan naar Pasen. In de Bijbelverhalen die in de weken voor Pasen gelezen worden, horen we verschillende gebeurtenissen. We horen dat de eerste mensen moeite hebben om goed te leven, want zij willen overal van genieten van wat ze zien en meemaken, ze willen steeds meer. Maar dat kan niet allemaal. Ook wij, levend in 2024 kunnen niet overal van genieten, we moeten onze beperkingen leren.

Ook Jezus moet leren leven met beperkingen:

Jezus zelf wordt in de weken voor Pasen op de proef gesteld: wat wil je in je leven, Jezus, waar kun je weerstand aan bieden (*Zie Mattheus 4, 1 – 11*)? Jezus hoeft geen machthebber te zijn, hij hoeft geen overvloed aan geld, goederen, bezit. Hij hoeft niet op handen gedragen te worden. Hij wil aandacht en zorg voor mensen om hem heen. Hij wil mensen levenskansen geven. Dat maakt hem pas gelukkig.

Die vragen krijgt Jezus, maar die vragen krijgen wij ook. Op weg naar Pasen moet je leren wat wel en niet kan in het leven.

Carnaval is het feest dat je mag genieten, blij mag zijn, maar het moet je ook leren om na alle festiviteiten te weten hoe je echt moet leven. Als je dat leert en kunt, dan kom je blij en goed op de weg naar het nieuwe leven.

Met Carnaval eerst leren dat je mag genieten in het leven, maar ook leren dat je niet altijd en overal alleen maar leuke en mooie dingen krijgt. Want zo is het leven niet.

Dus: ga blij en vrolijk genieten tijdens de carnavalsdagen, maar leer ook hoe je door de moeilijke tijden daarna komt, want dan wordt het pas echt nieuwe leven, dan wordt het pas echt Pasen. Ik wens ons dat allemaal toe.

Theo Vertelman.

Koffie drinken

Eens in de maand is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie te drinken. Het is een mooi moment om even met elkaar van gedachte te wisselen.



De eerstvolgende keren dat wij weer koffie zullen schenken zijn zondag 3 maart, er komt dan een gastkoor zingen. Zondag 31 maart, 1^{ste} Paasdag dan gaat pastoor de Vries voor en zondag 7 april na de viering met het Jambokoor.

Een van deze dagen hopen wij u te mogen ontmoeten.

Namens de koffiegroep Marja Buur

Stichting Vrienden van Joseph



Bank: NL28RABO0155993011

ANBI-keurmerk

RSIN/fiscaalnr. 816035386

www.vriendenjoseph.nl

info@vriendenjoseph.nl

Dit jaar valt Pasen vroeg en dat betekent dat ook de Vasten vroeg start. De tijd van bezinning en minderen. In het zuiden wordt vooraf nog heel uitgebreid Carnaval gevierd, en ook de kinderen van Tuitjenhorn hebben op 2 februari een heerlijk Carnavalsfeest mogen vieren.

Vasten betekent voor de Stichting Vrienden van Joseph ook dat we druk aan de slag moeten met de Vastenactie. Nu de MOV-groep niet meer bestaat, regelen we alles zelf. Met nog maar 3 bestuursleden is dat even een klus, maar toch geven we wat extra gas.

Zo organiseren we dit jaar een nieuwe activiteit tijdens de Vastenactie.

In deze Jacobsschelp vindt u het vastenzakje. Dit kunt u inleveren bij uw wijkcontactpersoon, in de kerk of op Koorndijk 35. Ook kunt u geld overmaken via de website van Vastenactie, gaat u dan aub op zoek naar ons eigen doel: Bouw gemeenschapshuis Kiriita. Dan komt het geld ook echt bij ons terecht.

Net als de jaren hiervoor organiseren wij, met de heren van het AHOJ de jaarlijkse boerenkoolmaaltijd. Deze zal zijn op zondag 10 maart. De kosten bedragen €10 per maaltijd. We hebben alweer contact gelegd met Koninklijke Vezet en zij bij bereid om de boerenkool te sponsoren. De komende periode gaan we op zoek naar meer sponsoren. In de volgende Aftrap zullen we vermelden bij wie u zich kunt opgeven voor deze overheerlijke maaltijd.

Dit jaar willen we echter ook iets voor de kinderen organiseren tijdens deze vastenactie. Op school gaan, zoals gebruikelijk de vastendoosjes mee. Er zijn altijd weer kinderen die bereid zijn om hier een bijdrage in te doen.

Daarnaast willen we dit jaar op Palmпасen, zondag 24 maart cupcakes gaan bakken en versieren. Waar dit precies gaat gebeuren hangt af van hoeveel kinderen mee willen doen. Voor €5 kun je 3 cupcakes maken en versieren. Wil je meer cupcakes dan kan dat. Iedere cupcake kost een euro meer. Vindt u het leuk om met uw (klein)kind te komen bakken? Ook daarover leest u meer in de volgende Aftrap. Opgave zonder ouderbegeleiding kan ook.



In Kiriita wordt ondertussen gewoon doorgebouwd. De muren zijn nu aan de beurt. De eerste bijdrage die we hebben gedaan, raakt onderhand op. Gelukkig hebben we genoeg verzameld om voorlopig door te kunnen gaan. Dit jaar hopen we dan weer genoeg bijeen te brengen ook het project af te

maken. De vastenactie is één van de acties die daarop gericht is.

Wij hopen dat velen van u weer met ons mee-eten op 10 maart of mee komt bakken op 24 maart.

Helpt u ons helpen?

Een overzicht van onze projecten vindt u op de website en we zijn te volgen via Facebook en Instagram.



Nog is
het licht
in de
tempel
niet
gedoofd

1 Sam. 3:3.

Rob Mascini

b·s

BOEK VAN ROB MASCINI

(ISBN 978-94-646-8004-1)

Van harte aanbevolen door Parochieoverleg H. Jacobus de Meerdere

Diaken Rob Mascini maakte 7 kerksluitingen mee, 7 maal drama.

Een kerk is heilige grond, een plek waar je knielt. Waar in onblusbaar vuur klinkt dat God er voor jou ook nog is. De God die je van je vader en moeder in het leven hebt meegekregen, Hij die jouw tranen heeft gezien, de tranen van de mensen heeft gezien. Die heilige plek waarin je ook de oproep hoort om mensen te bevrijden.

Een kerk is voor mij (Rob M) een plek waar de aarde zich even groen kleurt, de kleur van de hoop.

Kerken zijn heilige plekken, plekken van hoop, gewijd door tranen van verdriet en tranen van vreugde.

En ik wil ook laten zien hoe onze voorouders dit beleefd hebben, het is hun erfgoed.

Ik wil een oproep doen om een andere wind door onze Nederlandse kerk te laten waaien: de Heilige Geest van de hoop. Dat die Geest ons de wijsheid mag geven, de moed om de kerk open te houden. Ook al zijn we maar met weinigen en is het geld op. Het is misschien niet de wijsheid van de managers en van de bestuurders. Maar we zien dat er ook een andere wijsheid is. Onze rooms-katholieke kerk is de oudste en grootste organisatie ter wereld. Dat is niet omdat pausen en kardinalen zulke goede managers zijn. Dat is dankzij de liefde, het geloof en de hoop van vele gewone gelovigen.

Voor het sluiten van kerken moeten heel wat argumenten komen die gewone gelovigen overtuigen.

Paus Franciscus zegt: ‘De kerk moet naar de mensen toe, aanwezig blijven in de dorpen en wijken.’ Plaatsen van hoop moeten het zijn, met open deuren.

In deze tijd klinkt in de katholieke kerk overal de roep om missionair te zijn, hartelijk, mensen nabij. In een stad of dorp waar de klokken op

zondagmorgen niet meer luiden, waar dichtgetimmerde kerken staan, gesloten, verbouwd, verwijst niets meer naar God. Men ervaart de teloorgang van een kerk die voorbij is. En men zal een plek missen waar lief en leed gedeeld werd op een plaats die als heilig, sacraal gevoeld wordt.

Plaatsing met toestemming van Uitgeverij Boekscout

Ik drink op de mensen

Ik drink op de mensen

Die bergen verzetten

Die door blijven gaan met hun kop in de wind

Ik drink op de mensen

Die met vallen en opstaan

Blijven geloven

Met het geloof van een kind

Ik drink op de mensen

Die dingen beginnen

Waar niemand van weet wat de afloop zal zijn

Ik drink op de mensen

Van wagen en winnen

Die niet willen weten van water in wijn

Ik drink op de mensen

Die blijven vertrouwen

Die van tevoren niet vragen

‘Voor hoeveel’ en ‘waarom’

Ik drink op de mensen

Die door blijven douwen

Van doe het maar wel

En kijk maar niet om

Ik drink op de mensen

Die alles verloren

Die weg zijn gezakt
En zijn ondergegaan.

Ik drink op de mensen
Die terug bleven vechten
En daarna herboren
Weer op zijn gestaan

Ik drink op het beste
Van vandaag en van morgen
Ik drink op het mooiste waar ik van hou

Ik drink op het maximum
Wat er nog in zit
In vandaag en in morgen
In mij en in jou!

Scan de QR-code om € 2,00 te betalen voor
Bijdrage kerk.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 8 maart 2025.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=htfVV7C8RIGyLhyO_nZyJA

Vieringen en Intenties

Zondag 18 februari 2024

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Diaken Jorink m.m.v. Ritmisch koor D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart, dochter Kitty en kleinzoon Emiel
- Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie
- Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie
- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 21 februari 2024 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Vrijdag 23 februari 2024

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Zondag 25 februari 2024

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caecilia

Lector: mw. Bleeker

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis ● Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Pastoor Jan Berkhout en Johannes Nicolaas Timmer ● Riet Kruijer-Baas en overleden familie ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 1 maart 2024

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Deken Moltzer

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Zondag 3 maart 2024

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Diaken Schrader m.m.v. Ritmisch koor Waarland

Lector: mw. Bakker

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Woensdag 6 maart 2024

Kerkonderhoud. Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Kruijer-Quax, mw. Kaandorp-Zonneveld, mw. Mulder-v.d. Stoop.
Stofzuigen: dhr. Nic Mulder.

Vrijdag 8 maart 2024

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Zondag 10 maart 2024

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caecilia

Lector: mw. de Jong

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 15 maart 2024

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Zondag 17 maart 2024

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Ritmisch koor D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie
- Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie
- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 20 maart 2024 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Vrijdag 22 maart 2024

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Zaterdag 23 maart 2024

Viering van vergeving/voorbereiding Eerste Communie

19.00 uur Gezinsviering

Voorganger: Diaken Jorink

Lector: van Communiegroep

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Zondag 24 maart 2024

Palmzondag

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caecilia

Lectoren: mw. Beemsterboer en dhr. Blommaart

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin • Jacobus van Schagen en Wil van Schagen • Jan Broersen en zegen over zijn gezin • Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin • Toos Karsten-Wit • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Donderdag 28 maart 2024

Witte Donderdag/Goede Vrijdagviering

15.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Henk Blokdijk en zijn zoon Jacob, overleden familie Blokdijk en familie Ligthart

Zaterdag 30 maart 2024

Paaswake in ST. MARTINUSKERK in 't VELD

20.30 uur Eucharistieviering

Voorganger: Deken Moltzer m.m.v. Gemengd Koor

Zondag 31 maart 2024

Eerste Paasdag

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor de Vries m.m.v. St. Caecilia

Lector: mw. Adema-de Vries

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter • Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart, dochter Kitty en kleinzoon Emiel • Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido Beemsterboer, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop • Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans • Niek Kaandorp en zegen over zijn gezin, familie Kaandorp-Pronk • Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst • Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis • Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal • Pastoor Jan Berkhout en pastoor Johannes Nicolaas Timmer • Riet Kruijer-Baas en overleden familie • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Woensdag 3 april 2024

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Stoop-de Wit, mw. Blom-Ligthart, mw. Dekker-Weel.

Stofzuigen: dhr. Cok Dekker.

Vrijdag 5 april 2024

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Zondag 7 april 2024

In samenwerking met Stichting Vrienden van Joseph

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Jambokoor

Lector: mw. Huits

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Pastoor Jan Berkhout ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Vrijdag 12 april 2024

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Zondag 14 april 2024

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caecilia

Lector: dhr. Huits

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus
- Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam

Woensdag 17 april 2024 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Vrijdag 19 april 2024

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Henk Blokdijk en zijn zoon Jacob, overleden familie Blokdijk en familie Ligthart

De vieringen in de Heilige Jacobus de Meerdere te Tuitjenhorn kunnen worden gevolgd via de livestream op [Youtube.nl/parochie Tuitjenhorn](https://www.youtube.nl/parochieTuitjenhorn)

U kunt hier ook vieringen terugkijken.

Parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn

T 06-15 66 30 14

E parochieoverleg.jacobus@pm.me

W www.parochoetuitjenhorn.nl

Parochieoverleg:

Ali Adema - Connie Bakker - Klaas Bleeker - Gerard Boon - Liesbeth Bruin - Marja Buur - Peter Buur - Afra Hagemeyer - Andreas Hagemeyer - Ineke Hoogervorst - Hans Kok - Harry Piket - Elma Veldboer

T 06 15663014 (Andreas Hagemeyer, coördinator)

E parochieoverleg.jacobus@pm.me

Klaas Bleeker, beheerszaken

Dorpsstraat 5

T 06 12797855

T 0226 391742

E klaasengreetbleeker@gmail.com

Elma Veldboer-Beemsterboer, algemene zaken

Koordijk 31

T 0226 393756

T 06 41707605

E elmabeemsterboer@gmail.com

Gerard Boon, betalingsverkeer

Ambachtsdijk 2, 1747 GN Tuitjenhorn

T 0226 391465

T 06 35716322

E pmt.jacobus@outlook.com

Liesbeth Bruin-Tesselaar, communicatie en facilitair

De Praam 21

T 0226 392852

T 06 20800243

E liesbruin@msn.com

Marja Buur-de Boer, redactie par.boekje

't Skuitje 71, 1747 TN Tuitjenhorn

T 0226 720194

T 06 50828586

E redactie.jacobus@outlook.com

Contactadressen

Deken/pastoor I. Garcia

T 06 17129642

E fgi0017@gmail.com

Vrijdagmiddagsecretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
van 13:00 tot 15:00 uur
Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323
E parochieoverleg.jacobus@pm.me

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI
Dhr. L.J. Swaab
Sportlaan 44a, 1747GS Tuitjenhorn
T 0226 392932

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité)
Mw. F. van der Kooi – Schilder
Sportlaan 44b, 1747 GS Tuitjenhorn
T 0226 391015

Colofon

Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van 580 exemplaren onder verantwoordelijkheid van parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.

Redactie, lay-out & tekstverwerking: Marja Buur en Hans Kok

E-mail redactie: redactie.jacobus@outlook.com

Bezorging: wijkcontactpersonen

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder opgaaf van redenen.



 uitvaartvereniging
SINT BARBARA
TUITJENHORN

dag & nacht bereikbaar
06-52023137

Liesbeth Bruin
Marieke Kamp

Ongeacht waar u verzekerd bent of een lidmaatschap heeft. Ga voor meer informatie
naar onze Facebookpagina of kijk op www.uitvaarttuitjehorn.nl