

Inhoudsopgave “De Sint Jacobsschelp” februari 2023

Schema	2
Tarieven	2
Nieuws van het Parochiebestuur	3
Kerkbalans 2023	4
Pater Gerard Remmers ziek	5
Op weg naar Pasen	6
Wishful Singing komt naar de kop van Noord Holland	8
Paus Franciscus noemt wetten tegen LHBTI'ers een zonde	9
Aardbeving	10
Familieberichten	11
Ritmisch koor D'CYMO	12
Zie, het Lam Gods	13
Stichting Vrienden van Joseph	15
Koffie drinken	17
Vastenactie 2023	17
Sint Caeciliakoor	18
Vieringen en Intenties	20
Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere	25
Contactadressen	26
Colofon	27



De parochie is elke vrijdagmiddag telefonisch bereikbaar op nummer 0226 39 1323 van 13:00 tot 15:00 uur.

17-mrt-2023	Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
22-mrt-2023	Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com
28-mrt-2023	Eerste dag bezorging boekje
01-apr-2023	Laatste dag bezorging boekje

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:

- Opgeven van intenties
(kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus)
- Informatie over vieringen
- Opvragen van uittreksel doopregister
- Opvragen van uittreksel huwelijksregister
- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur,
Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn (deur rechts naast voormalige
pastorie).

T 0226 391323 E secr.hjdm@outlook.com

Tarieven

Intentie	10,00
(U ontvangt geen factuur!	
Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,	
zie onder...)	
Dooptviesing	25,00
Huwelijksviering/Jubileumviering	225,00
Jubileumviering i.c.m. zondagsviering	150,00
Uitvaart	225,00
Avondwake	150,00

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363 2010 92
t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn

Nieuws van het Parochiebestuur

Voorstel toekomstige aanpassing grondwet artikel 1. (Het zwartgedrukte komt er dan bij)

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, **seksuele gerichtheid, handicap** of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Zo ook in onze kerk. Onze kerk staat open voor iedereen. Is voor en van **alle** mensen.

We vinden de artikelen in de krant m.b.t. priester P.Valkering beschamend naar onze lhbtq+ medemens.

Zoals wij in de praktijk van alle dag en Pater Remmers zo mooi zegt in zijn preken: onze kerk is open voor alle mensen.

Een ander artikel uit de krant wat indruk maakte is het artikel over de kerkensluiting. In het komende jaar gaan wij ons eens rustig oriënteren. In vergelijking met andere parochies doen we het goed. Maar ik denk niet dat we eraan kunnen ontkomen, het is een gelopen race. We hebben de tijd om samen met u te kijken wat voor de parochie Tuitjenhorn een goede oplossing is.

Vooralsnog hebben we nog alle weken twee vieringen, een in het Sint Jozefpark en een in ons eigen kerkgebouw. Enthousiaste vrijwilligers, koren die iedere week meer oprabbelen van de coronatijd, een livestream die iedere week goed bekeken wordt en zonder meer, stuk voor stuk, goede voorgangers. Je krijgt er alle weken wat van mee.

Namens het Parochiebestuur,
Elma Veldboer-Beemsterboer

KERKBALANS 2023

Samen voor de kerk van morgen

In een samenleving waarin mensen vaak op zichzelf zijn aangewezen, vormt de parochie een hechte samenleving, waarin mensen altijd welkom zijn.

De kerk is een plek waar het geloof met elkaar wordt gedeeld, waar we rust en verdieping kunnen vinden en God ontmoeten. Ook een plek waar we omzien naar elkaar. Al met al is de kerk van betekenis.

De waarde van de kerk kan niet worden uitgedrukt in geld, maar de kerk kost wel geld. Ook in het nieuwe jaar gaan we door met allerlei activiteiten die nu eenmaal bekostigd moeten worden, zoals de pastorale werkzaamheden, de vieringen, onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming etc. Dit alles is mogelijk dankzij u.

We hopen natuurlijk dat de kerk ook voor u van waarde is en blijft. Met uw steun kan de kerk haar plek blijven innemen in Tuitjenhorn. Met uw giften hebben we in het afgelopen jaar kunnen betalen wat nodig was voor de activiteiten en beheer.

Hopelijk blijven we ons realiseren van het belang dat we financieel vitaal blijven. De financiële vitaliteit hangt misschien nog wel het meeste af van ons aantal en onze (geestelijke) vitaliteit...

Geef vandaag voor onze mooie kerk van morgen. Want ook in de toekomst wil de kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken.

Van harte hopen wij dat de kerk op uw steun kan rekenen met een bijdrage die bij u past. Blij zijn we met ieder bedrag, jaarlijks, maandelijks of eenmalig, ongeacht de hoogte ervan.

Uw steun komt volledig ten goede aan onze parochie.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL13RABO0363201092
t.n.v. R.K. Kerkbestuur.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen, die we met vertrouwen tegemoet zien!

Namens het bestuur,
Gerard Boon, penningmeester

Pater Gerard Remmers ziek

Eind januari hoorden we het slechte bericht dat Pater Gerard Remmers ernstig ziek is.

Voor onze parochie is het reuze jammer. Er is in de korte tijd toch al een band van vertrouwen opgebouwd met de parochianen. Ja, we kijken eerst de kat uit de boom. Zijn overweging met de herhaling van woorden dat de kerk er is voor ALLE mensen, zo goed om deze zin in deze tijd te horen.

Voor ons als bestuur, twee keer hebben we vergaderd en de laatste staat ons nog heel goed bij. We keken elkaar al aan, blij verheugd met zijn komst. Voor ons is het een bevestiging dat we best wel goed bezig zijn, ook al kleuren we regelmatig langs de te krappe lijntjes.

Proberen onze eigen weg te gaan, maar wel binnen het elastiek.

We wensen Pater Gerard Remmers veel sterkte in deze moeilijke tijd,

Het adres van Pater Gerard Remmers is: Koraal 162
1703 DX Heerhugowaard

Op weg naar Pasen

Woensdag 22 februari is het Aswoensdag, de eerste dag van de vastentijd. Maar als we gaan tellen vanaf 22 februari t/m Paaszaterdag 8 april tellen we 46 dagen? Hoe kan dat?

Wel de zondagen tellen in de vastentijd niet mee als vastendag, dus op die 6 zondagen hoeft er niet gevast te worden .

Maar sinds een aantal jaren noemen we deze tijd niet meer de vastentijd, maar de 40-dagentijd. Dat geeft aan dat er vooral ook tijd mag zijn om na te denken hoe je leeft, wat je belangrijk vindt in je leven en hoe je iets kunt betekenen voor anderen.

In onderstaande tekst over de Veertigdagentijd heb ik wat suggesties gedaan om daar over na te denken. Leest u maar, kijkt u maar wat u kunt doen in deze tijd tussen Aswoensdag en Pasen.

Veertigdagentijd

Van Aswoensdag tot Pasen
van vernietiging naar leven
van woestijn naar licht.

Wij besprenkelen ons met as
luisteren naar verhalen
over eenzaamheid en verlatenheid
over dood en einde
maar leven toch naar Pasen toe.

Veertig dagen om te ervaren
dat de mens op kan staan
uit woestijn en leegte
uit verlatenheid en ondergang.

Je kunt verblind raken door het leven
verloren rond lopen
afgeschreven door mensen
sterven aan het leven.

Maar in leegte en diepte
door ondergang en dood heen
mag je geloven dat je niet alleen staat.

Uiteindelijk komen mensen de woestijn uit
ervaren op de top van de berg
vreugde en verbondenheid
drinken levend water
zien het leven als nieuw
en staan op uit de dood
om de stad van vrede binnen te gaan.

Een hele weg:
van Aswoensdag naar Pasen
maar wel vol waarde en wijsheid.

Veertig dagen om dit te ervaren.
Theo Vertelman

Wishful Singing komt naar de kop van Noord Holland

vrijdag 24 februari 2023 in de Sint Bonifatiuskerk te Spanbroek

Onder de titel van “In de gloria” zal Wishful Singing aan het begin van de veertigdagedag een programma ‘Op weg naar Pasen’ verzorgen.



Wishful Singing zingt muziek die de ruimte schept om je echt even stil te laten staan en zijn; van doorvoelde gregoriaanse gezangen uit de middeleeuwen tot levenslustige composities van hedendaagse componisten. De muziek wordt omlijst door

inspirerende poëzie, die het concert een extra dimensie geeft.

Vier met Wishful Singing de schoonheid en kracht van de muziek en beleef een moment van bezinning en vreugde op weg naar Pasen!

Met muziek van o.a. Hildegard von Bingen, Henry Purcell, Ola Gjeilo en Maurice Duruflé.

Aanvang 20.00 uur, kerk open vanaf 19.30 uur

Plaats: St.Bonifatiuskerk, Spanbroekerweg 186,1715 GV in Spanbroek.

Organisatie: Westfriese Ekklesia en St. Bonifatiusparochie

Tickets €17,50 te bestellen bij: <https://www.wishfulsinging.nl/concert/in-de-gloria-spanbroek/> of contant bij binnenkomst van de kerk.

Paus Franciscus noemt wetten tegen lhbt'i'ers een zonde



ANP Producties | Bron: ANP

Zondag 5 februari 2023 om 18:55

ROME

Paus Franciscus vindt dat wetten die lhbt'i'ers strafbaar stellen zondig en onrechtvaardig, omdat God ook mensen liefheeft die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht. Dat zei de paus zondag in het vliegtuig dat hem na een reis door Congo en Zuid-Soedan terug naar Rome brengt.

"De criminalisering van homoseksualiteit is een probleem dat niet kan worden genegeerd", zei Franciscus. "Mensen met homoseksuele neigingen zijn kinderen van God. God houdt van hen, God vergezelt hen. Zo iemand veroordelen is een zonde. Mensen met homoseksuele neigingen strafbaar stellen is onrechtvaardig."

Franciscus herhaalde ook dat de katholieke kerk geen sacramenteel huwelijk van koppels van hetzelfde geslacht kan toestaan, maar dat hij wel voorstander is van wetgeving die koppels van hetzelfde geslacht wettelijke bescherming biedt op het gebied van bijvoorbeeld pensioenen, erfenissen en gezondheidszorg.

Doodstraf

In 66 VN-lidstaten zijn seksuele relaties met wederzijds goedvinden van hetzelfde geslacht strafbaar, volgens gegevens van de lhbti-organisatie ILGA World. In sommige landen staat zelfs de doodstraf op seksuele handelingen tussen mensen van hetzelfde geslacht.

Franciscus is van plan om in de herfst naar Mongolië te reizen, zo liet hij op dezelfde vliegreis weten. Ook bevestigde hij dat hij op 23 september de Zuid-Franse havenstad Marseille aandoet. Voor 2024 staat een reis naar India op de agenda. Daarover verschaft de paus echter geen details.

Aardbeving

Deze dagen zijn we opgeschrikt door de heftige berichten over de aardbeving in Turkije en Syrië. Verschrikkelijke beelden zien we voorbijkomen. Mensen die, levend of dood, uit het puin gegraven moeten worden. Heel kleine kinderen ook. Je hart breekt iedere keer weer als je het ziet. Ook als mensen vertellen over hoeveel familie ze zijn kwijt geraakt. Onvoorstelbaar. Zoveel verdriet en zoveel pijn. Het raakt ons nu waarschijnlijk nog meer omdat er zoveel Turkse en Syrische mensen in Nederland wonen.

We voelen ons in dit soort situaties vaak heel machteloos. Ik denk dan ook aan die verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne, waar maar geen einde aan lijkt te komen. Ook zoveel verdriet en zoveel pijn.

Toch kunnen we altijd wel iets doen. We hoeven niet direct naar de rampgebieden toe te gaan. Maar we kunnen wel de hulporganisaties financieel steunen. Dat is ook heel erg hard nodig als je ziet wat een ravages er in die landen zijn.

We kunnen ook bidden. Er zijn mensen die dat zinloos vinden, maar ik denk dat het kan helpen, dat het invloed heeft op de wijsheid en de kracht van de hulpverlening, dat het invloed heeft op de kracht van de acties.

In de kerken zal zeker gebeden worden voor de slachtoffers van deze rampen. Maar ook thuis kunnen we dat doen.

Goede God, in Liefde richten wij ons tot U, tot de Bron van alle leven. Wij vragen Uw steun en troost voor alle slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Wij bidden voor alle mensen die daar in grote nood verkeren.

Wij bidden voor de regeerders van deze landen en al hun inwoners.

Zegen hen met kracht, wijsheid, inzicht en de juiste hulp, vanuit de juiste intentie, ook van vele andere landen.

Wij vragen U engelen van mensen daar naar toe te sturen

en hen bij te staan die verwond zijn, geliefden hebben verloren en die hun bestaan zijn kwijtgeraakt.

Zegen ons met wijsheid om het goede te doen naar hen. Amen.

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger

Familieberichten



Dopeling

Op 19 maart wordt gedoopt

Joël Lourentius Adrianus Bruin

Zoon van Michel en Eline Bruin

RITMISCH KOOR D'CYMO

Nieuw koorlid

Vanaf begin januari hebben wij er een koorlid bij. Gerard Tesselaar wil het bij ons koor wel proberen. Daar zijn we erg blij mee, en onze mannen van het koor helemaal! We gaan nu van 3 heren naar vier heren, 25 % volume erbij! Het komt de balans met de sopranen en alten ook ten goede. Het bestuur wenst Gerard heel veel succes en bovenal heel veel plezier!

Vieringen zondag 19 februari en zondag 19 maart

Op zondag 19 februari vindt er een lekenviering plaats, voorgegaan door ons koorlid Harry Piket en door Elma Beemsterboer, lid van het parochiebestuur. Dat belooft weer een mooie viering te worden. Fijn om deze viering muzikaal te kunnen ondersteunen, er zijn mooie liedjes uitgezocht waaronder een nieuw lied dat tijdens de collecte zal worden gezongen.

Onze dirigent zit niet stil en laat ons kennismaken met allerlei nieuwe liederen. Onze pianiste pakt ook deze nieuwe liedjes goed op. Wij zijn erg blij met de inzet van deze twee!

Ook zondag 19 maart zal ons koor de viering muzikaal ondersteunen. De viering wordt voorgegaan door pastor Vertelman.

Wij hopen dat u allen deze vieringen komt bezoeken, u bent van harte welkom!

Hartelijke groeten,

namens het bestuur,

Ali Adema-de Vries, voorzitter

Zie, het Lam Gods

Wanneer een kerkkoor in het gregoriaans het ‘Agnus Dei’ zingt, is dat dezelfde tekst maar dan in het Latijn: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.

Deze aansprekende zin heeft een belangrijke plek in het christelijk geloof. Maar wat houdt deze Bijbeltekst uit het evangelie van Johannes precies in? Wat is de betekenis hiervan? In de afgelopen tijd kwam ik enkele omschrijvingen tegen die wellicht enige helderheid kunnen geven.

Het kerkelijk jaar

Op zondag 15 januari, de tweede zondag van dit jaar 2023 werd in de zondagse liturgie de bijbeltekst gelezen die begint met: *Zie, het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld (Joh. 1,29-34)*. Deze woorden komen uit de mond van Johannes de Doper, de man die aan de oever van de Jordaan mensen doopt en zijn toehoorders voorhoudt dat zij hun leven moeten veranderen. Hij is de persoon die de opkomst van Jezus voorbereidt en daarbij zegt: “Hij is degene die na mij komt.”

De kunstgeschiedenis



In de schilderkunst wordt deze bijbeltekst visueel duidelijk gemaakt. Op een groot schilderij, een veelluik, is de ‘De aanbidding van het Lam Gods’ te bewonderen. Een altaarstuk van de schilder Jan van Eyck uit de vijftiende eeuw.

Na een lange restauratie is dit veelluik eindelijk weer te zien in de Sint-Baafskathedraal te Gent.

Op het onderste middenpaneel zie je ‘het Lam Gods’. Het symboliseert Jezus Christus die als een onschuldig lam zich opoffert voor onze (erf)zonde.

Er zijn allerlei personen om het Lam Gods gegroepeerd, zoals de kerkvaders, de heilige vrouwen en profeten. De engelen zijn nog dichterbij aanwezig om het hemelse karakter van dit levendige tafereel te benadrukken.

De betekenis van het Lam Gods



Het Lam Gods heeft na de restauratie (zie afbeelding) een menselijke blik gekregen. De schrijver, dichter Willem Jan Otten heeft het over een goddelijke Blik die ons als het ware aankijkt. De vragende blik

van het Lam doet een beroep op ons eigen geweten.

Het christelijk verhaal van Jezus, ‘het Lam dat leed voor onze zonden’ maakt duidelijk dat onze eigen zonden het probleem zijn. De zonden die iedereen op zijn tijd maakt zijn niet zomaar al bij voorbaat vergeven.

Wanneer Jezus tijdens zijn openbare leven zondaars vergeeft, dan doet hij ook een beroep om het anders te gaan doen. We zijn weliswaar door de erfzonde geneigd om verkeerde dingen te doen, maar wij krijgen tevens de kans om het kwaad te (h)erkennen. Onder ogen te zien met het besef dat wij ook anders kunnen handelen door telkens te streven naar het goede.

Op 5 februari hebben wij als koor ‘Veni Foras’ het Agnus Dei met speciale aandacht gezongen in de Woord- en communieviering met als voorganger pastor Theo Vertelman.

Namens Veni Foras /Johan Mink



Stichting “Vrienden van Joseph”

bank: NL28RABO0155993011

ANBI keurmerk

RSIN/fiscaalnr. 816035386

www.vriendenjoseph.nl

Beste Lezer,

Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan, en die is nu gekomen. Het is een gezegde dat veel wordt gebruikt bij een afscheid.

Vorig jaar januari heb ik aangegeven om op 1 januari 2023 te stoppen met mijn werk voor de Stichting “Vrienden van Joseph”.

En nu is het zover, maar al is het moeilijk, het is goed zo. Ik word ook een dagje ouder en ik vind het heel goed dat je op tijd je werk overdraagt aan een jongere generatie, zodat je nog rendabel bent om dit werk goed over te kunnen dragen en eventueel in de toekomst, als het nodig mocht zijn, ze van advies kan dienen.

Ik wil u hartelijk danken voor alle steun die u de Stichting in de afgelopen 25 jaren gegeven hebt.

Zonder uw medeleven, uw steun en aanwezig zijn of meedoen met alle acties die wij organiseerden, uw financiële hulp, hadden we het nooit gered.

Ik hoop en vertrouw dat u met uw hulp hoe dan ook, de Stichting Vrienden van Joseph wilt blijven helpen en steunen, zodat zij hun werk in de gebieden waar zij werken in Kenia kunnen blijven volhouden. Al is en wordt het steeds zwaarder, omdat het leven voor de mensen daar steeds moeilijker wordt, maar ze proberen door allerlei mogelijkheden het hoofd boven water te houden.

Van mij persoonlijk dank voor al uw belangstelling en als het mogelijk is, blijf ik naar Kenia gaan om mijn vrienden daar te ontmoeten.

Ook vanuit Kenia veel dank, ASANTE SANA - GOD BLESS YOU ALL
Liesbeth Blommaart

En vanaf 1 januari heb ik dus het voorzitterschap van mijn moeder overgenomen. Ik zal dat nooit kunnen doen op de manier waarop zij dit de afgelopen 25 jaar gedaan heeft. Ik heb veel waardering voor haar tomeloze inzet. En, ik zal het op mijn manier invullen.

We gaan als bestuur gewoon door met de zaken die we altijd gedaan hebben en ook andere acties gaan oppakken. Ik hoop dan ook van harte dat ik samen met Theo Tesselaar, Peter Buur, Nel Bleeker en Hilde Ligthart nog lange tijd als de Stichting Vrienden van Joseph projecten in Kenia kan blijven steunen. Dat kan natuurlijk niet zonder uw hulp.

De aandachtige lezer zal de naam van Greet Bleeker in het rijtje bestuursleden missen. Ook Greet is op 1 januari gestopt met haar werkzaamheden voor de Stichting. Greet was de drijvende kracht achter de boerenkoolmaaltijd en heeft vele uurtjes achter allerlei kramen gestaan.

Liesbeth en Greet, we gaan jullie inzet enorm missen. Gelukkig blijft Liesbeth als adviseur voor ons beschikbaar en we zullen het vooral op eigen kracht moeten doen. Ik hoop met uw hulp!

Niet alleen financieel, want we gaan ook op zoek naar nieuwe bestuursleden voor de organisatie van acties en het aanvragen van fondsen. Mocht u daar oren naar hebben, meldt u dan bij één van ons.

Mariosé Huits-Blommaart

Koffie drinken



Eens in de maand is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie te drinken. Het is een mooi moment om even met elkaar van gedachte te wisselen.

De eerstvolgende keer dat wij weer koffie schenken is zondag 26 februari en noteert u 26 maart ook alvast.

Wij hopen u een van deze keren weer te zien.

Namens de koffiegroep Marja Buur

VASTENACTIE

EEN ACTIE VAN **STICHTING BVA**

Vastenactie 2023

Net als voorgaande jaren organiseren de Stichting Vrienden van Joseph en de Missiegroep van de Parochie weer de Vastenactie. Echter met een klein verschil.

De afgelopen jaren waren de acties steeds allemaal bedoeld voor een Eigen Doel van de Stichting, maar door omstandigheden is dat dit jaar niet helemaal het geval. Niet omdat wij geen Eigen Doel hebben, maar omdat de aanvraag voor een eigen doel niet op tijd kon worden afgerond. Allereerst viel het samen met de organisatie van het 25-jarig jubileum en het bestuur is klein. En ten tweede omdat het project nog niet precies was zoals wij en de organisatie in Kenia het goed konden keuren.

Inmiddels ligt er prachtig plan voor een Social Hall in Kiriita, een dorpje in de parochie Kapsara. Hierin willen ze diverse activiteiten ontplooiën, waarvan iedereen in het dorp en de omgeving kan profiteren. In het Social Hall, een soort gemeenschapsruimte, kan onderwijs gegeven worden, kunnen cursussen voor vrouwen gegeven worden, kunnen feesten en vergaderingen gehouden worden, kan de geloofsgemeenschap samen komen en kan bijvoorbeeld ook een medische post worden ingericht. In het soms onherbergzame gebied rondom Kiriita heel erg nodig.

Wat we nu gaan doen is het volgende:

De opbrengst van de vastenzakjes en vastendoosjes is bestemd voor de prachtige actie van de Vastenactie zelf. Na een aantal jaren van hen hulp gekregen te hebben, is het goed weer iets terug te kunnen doen.

De opbrengst van de Vastenmaaltijd op zondag 26 maart in samenwerking met het AHOJ is bestemd voor het Social Hall in Kiriita. Het is de start van een project waar we ons als Stichting weer enige tijd op kunnen richten.

In de volgende Jacobsschelp ontvangt u het vastenzakje met meer informatie over de actie van Vastenactie zelf. De Vastendoosjes zullen we kort na de start van de Vasten op 22 februari op school uitdelen.

Meer informatie over de Vastenmaaltijd, ook dit jaar weer een heerlijke boerenkoolmaaltijd, ontvangt u via de Aftrap of kunt u lezen op Facebook.

Sint Caeciliakoor

Eigenlijk is er niets nieuws te vertellen over ons koor. Er wordt trouw gerepeteerd door de dames en heren onder begeleiding van onze dirigente Christine en Joost onze pianist die in kerk natuurlijk het orgel bespeelt en dan onze organist is. Vooral veel herhaling van de missen en liedjes die we allang in de map hebben maar zo gaat het allemaal wel veel mooier klinken. We zingen nog steeds twee keer per maand de mis dus komt u vooral luisteren of onze inspanningen de beoogde resultaten hebben.

Annemiek Boom



Vieringen en Intenties

Zondag 19 februari 2023

10.00 uur Lekenviering

Voorgangers: dhr. Piket en mw. Beemsterboer m.m.v. D'CYMO

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 22 februari 2023

Aswoensdag

19.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caecilia

Lector: dhr. Huits

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Vrijdag 24 februari 2023

Aswoensdag

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Zondag 26 februari 2023

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caecilia

Lector: mw. de Jong

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin • Jan Broersen en zegen over zijn gezin • Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie • Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans • Overleden familie Entes-Tromp • Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst • Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis • Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal • Riet Kruijer-Baas en overleden familie • Toos Karsten-Wit • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Woensdag 1 maart 2023

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Kruijer-Quax, mw. Kaandorp-Zonneveld, mw. Mulder-v.d. Stoop.

Stofzuigen: dhr. Nic Mulder.

Vrijdag 3 maart 2023

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind

Zondag 5 maart 2023

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: nog niet bekend m.m.v. Marian en Peter Boon

Lector: mw. Bleeker

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Nel Tiebie-Hoogeboom ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam

Vrijdag 10 maart 2023

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Zondag 12 maart 2023

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caecilia

Lector: mw. Bakker

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 15 maart 2023 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Vrijdag 17 maart 2023

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Petrus Hoogeboom, Johanna Hoogeboom-Hoek, dochter Elly en overleden familie

Zondag 19 maart 2023

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 24 maart 2023

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Zondag 26 maart 2023

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caecilia

Lector: dhr. Blommaart

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin • Jan Broersen en zegen over zijn gezin • Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie • Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans • Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst • Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis • Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal • Riet Kruijer-Baas en overleden familie • Toos Karsten-Wit • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Vrijdag 31 maart 2023

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Jan Strooper en overleden familie

Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn

T 0226 391323

E par.jacobus@outlook.com

W www.parochietuitjenhorn.nl

Bestuursleden

Klaas Bleeker, waarnemend vicevoorzitter

Dorpsstraat 5

T 06 12797855

T 0226 391742

E klaasengreetbleeker@gmail.com

Elma Veldboer-Beemsterboer, secretaris

Koorndijk 31

T 0226 393756

M 06 41707605

E elmabeemsterboer@gmail.com

Gerard Boon, penningmeester

Ambachtsdijk 2

1747 GN Tuitjenhorn

T 0226 391465

M 06 35716322

E pmt.jacobus@outlook.com

Liesbeth Bruin-Tesselaar, bestuurslid communicatie

De Praam 21

T 0226 392852

M 06 20800243

E liesbruin@msn.com

Marja Buur-de Boer

't Skuitje 71

1747 TN Tuitjenhorn

T 0226 720194

M 06 50828586

E marjabuur@quicknet.nl

Contactadressen

Pater G. Remmers, administrator
Heerhugowaard

Secretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
Dorpsstraat 39
1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323
E secr.hjdm@outlook.com

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI
Dhr. L.J. Swaab
Sportlaan 44a
1747GS Tuitjenhorn
T 0226 392932

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité)
Mw. Froukje Schilder – van der Kooy

Colofon

Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van 600 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.

Redactie, lay-out & tekstverwerking: Marja Buur en Hans Kok

E-mail redactie: redactie.jacobus@outlook.com

Bezorging: wijkcontactpersonen

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder opgaaf van redenen.



uitvaartvereniging
SINT BARBARA
TUITJENHORN

dag & nacht bereikbaar
06-52023137

Liesbeth Bruin
Marieke Kamp

Ongeacht waar u verzekerd bent of een lidmaatschap heeft. Ga voor meer informatie
naar onze Facebookpagina of kijk op www.uitvaarttuitjehorn.nl