

Inhoudsopgave “De Sint Jacobsschelp” december 2022

Schema	2
Tarieven	2
Nieuws van het Parochiebestuur	3
Mag ik me even aan jullie voorstellen	4
Allerzielenviering 2022	6
Koffie drinken	7
Kerstmis 2022	8
Kerkwerken	10
Herdertjesviering – speciaal voor kinderen	12
Hoe gaan we met elkaar om?	12
Stichting Vrienden van Joseph	14
St. Caeciliakoor	16
Oecumenische viering - 15 januari 2023	17
Ritmisch koor D'CYMO	18
Een kerk vol pelgrims	20
Vieringen en Intenties	21
Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere	29
Contactadressen	30
Colofon	31



De parochie is elke vrijdagmiddag telefonisch bereikbaar op nummer 0226 39 1323 van 13:00 tot 15:00 uur.

03-feb-2023 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
08-feb-2023 Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp”
naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com
14-feb-2023 Eerste dag bezorging boekje
18-feb-2023 Laatste dag bezorging boekje

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:

- Opgeven van intenties
(kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus)
- Informatie over vieringen
- Opvragen van uittreksel doopregister
- Opvragen van uittreksel huwelijksregister
- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur,
Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn (deur rechts naast voormalige
pastorie).

T 0226 391323 E secr.hjdm@outlook.com

Tarieven

Intentie	10,00
(U ontvangt geen factuur!	
Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,	
zie onder...)	
Doopviering	25,00
Huwelijksviering/Jubileumviering	225,00
Jubileumviering i.c.m. zondagsviering	150,00
Uitvaart	225,00
Avondwake	150,00

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363 2010 92
t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn

Nieuws van het Parochiebestuur

Op naar Kerstmis, op naar het Nieuwe Jaar.

Best wel een beetje trots kan ik aan u de komende periode aankondigen. Terugkijken op de Allerzielenviering, een goed bezette kerk, lekker warm, maar het allerbelangrijkste, van de families en nabestaanden, positieve reacties. Het zal u niet zijn ontgaan dat wij liever honderd mensen uit de gemeenschap in de kerk hebben dan twee. De kerk is van en voor ons allemaal.

21 december mogen we de kinderen van de basisschool verwelkomen, het mag weer en ze zijn er weer. Welkom, in de kerk die door onze ouders en voorouders met zoveel zorg is opgebouwd en onderhouden. En nu hun klein- en achterkleinkinderen Kinderen die met grote ogen daar in dezelfde banken zitten als waar hun opa's en oma's ook ingezet hebben.

Om 15.00 uur op 24 december de viering in het Sint Jozefpark. Met het Jeugdkoor samen met de ouderen komt het met het zingen van de al oude kerstliedjes wel goed. Pastor Marion Bleeker gaat voor.

Om 18.00 uur de gezinsmis o.l.v. de Gezinsvieringgroep en het Jeugdkoor. Ik heb gehoord dat het met de repetities al heel goed gaat. Als je dan zo 's avonds op de Dorpsstraat fietst en al die gezinnen naar de kerk ziet lopen.

Om 20.00 uur de Nachtmis met het ritmisch koor D`CYMO. Pastor Marion Bleeker gaat voor, de verwarmingsstralers lekker aan en fijn luisteren.

Om 10.00 uur Eerste Kerstdag ons Sint Caeciliakoor. Het koor heeft er de laatste maanden flink wat leden bij gekregen. Ik heb al horen zeggen dat ze nu beter zijn dan voor Corona. Pastor Theo Vertelman is de voorganger.

En als afsluiting op 31 december, aanvang 20.00 uur blaast Fanfare Hildegardis letterlijk het jaar uit. Met als voorganger Theo Vertelman wordt ook dit weer een prachtige viering.

Best wel een beetje trots,

Namens het Parochiebestuur,
Elma Veldboer-Beemsterboer

Mag ik me even aan jullie voorstellen.....



Mijn naam is Gerard Remmers. Ik ben pater kapucijn en woon sinds enkele jaren hier in Heerhugowaard in een appartement in het centrum.

Hoe komt een kapucijn, die toch eigenlijk in een klooster thuishoort in Heerhugowaard terecht en nog wel alleen. Het is een heel verhaal en ik zal een korte samenvatting geven hoe dat gekomen is.

Ik ben ruim zeventig jaar geleden geboren in Velsen. Maar opgegroeid ben ik in IJmuiden. Na de katholieke basisschool ging ik naar de middelbare school, het Mendelcollege, in Haarlem. Toen ging je nog naar een katholieke middelbare school al was er een openbare en een christelijke school bij ons in de buurt. Na de middelbare school ben ik sociale geografie gaan studeren in Amsterdam. In die tijd ben ik steeds meer actief geworden binnen de parochie van IJmuiden.

In die tijd werd de parochie bediend door kapucijnen die op de pastorie woonden samen met een paar zusters Franciscanessen. Ik kwam veel op de pastorie en hun wijze van leven sprak mij erg aan. Na de voltooiing van mijn studie ben ik bij de kapucijnen ingetreden.

Noviciaat in Amsterdam, theologiestudie in Tilburg. Pastoor in Breda en later heel veel jaren in Nijmegen. Altijd gewoond in gemeenschappen van de kapucijnen. Toen ik in Nijmegen pastoor was, werd ik gekozen in het Nederlandse bestuur van de kapucijnen. Het bleek toen noodzakelijk dat ik zou verhuizen naar Babberich. We hadden daar een klein huis dat we nog niet wilden opgeven. Maar er moesten mensen gaan wonen. Ik heb daar met veel plezier een aantal jaren gewoond en werkte intussen als pastor in, de steeds groter wordende parochie, van Zevenaar. Op het laatst hadden we dertien kerkgebouwen binnen de parochie. Maar zoals het gaat met alle religieuze gemeenschappen, zo ging het ook met die van

ons in Babberich. We werden steeds kleiner. Op het laatst woonden we nog met twee broeders in een veel te groot huis. We wilden graag in de buurt van Zevenaar blijven wonen, ik had daar nog mijn werk. We hebben toen alle twee een huis gevonden.

Maar..... Op een kwade dag bleek mijn medebroeder dood op bed te liggen. En er werd besloten dat negen van de dertien kerken in onze parochie zouden gaan sluiten. Daarmee zou mijn werk ook beëindigd worden. Er was toen niet zo heel veel meer wat mij aan Zevenaar bond. Wel natuurlijk de vele mensen die ik in de loop van de jaren had leren kennen. Maar ik ben toen eens gaan denken. Wat wil ik eigenlijk met de rest van mijn leven, hoe lang of hoe kort dat ook mag zijn. Naaste familie heb ik niet dus daar hoefde ik geen rekening mee te houden.

Op de een of andere manier kwam Noord-Holland weer naar boven. Ik heb hier in de omgeving, ook in Heerhugowaard, nog oude vrienden van vroeger wonen. Ik wilde graag in een plaats wonen die een station heeft en voldoende voorzieningen en nog redelijk betaalbare woningen. Toen bleven er eigenlijk maar twee plaatsen over: Schagen en Heerhugowaard. Wel het is Heerhugowaard geworden. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Ik vind het een plaats met vriendelijke mensen die mooi ruim opgezet is. Het is hier goed wandelen en fietsen. Kortom ik heb het hier prima naar mijn zin. Na een gesprek met de bisschop ben ik me ook kerkelijk gaan inzetten. Toen pastoor Tilma ziek werd is mij gevraagd om voor hem waar te nemen. Eerst in de Vijfhoek en nu ook in Tuitjenhorn. Als alles goed gaat kan ik misschien nog een paar jaar mijn diensten aanbieden.

Nu weten jullie een beetje wie ik ben als je me in de kerk of elders ontmoet.

Met vriendelijke groet, Gerard Remmers, kapucijn.

Allerzielenviering 2022

Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij

Op woensdag 2 november 2022 mochten Marian en ik de Allerzielenviering organiseren. Bij zo'n viering zijn zeker 50 vrijwilligers betrokken, die allemaal hun best doen om het zo goed mogelijk te doen slagen. Fanfare Hildegardis met hun nieuwe dirigent. Figuurlijk werd af en toe het dak eraf geblazen. Indrukwekkend, imponerend.

Corrector en vormgever boekje, uitvaartbegeleidsters, pastor, de groene handjes, kosters, koffiezetters, secretariaat, avondwakegroep, vuurbrigade, verlichting kerkhof, de cameraman en zijn geluidsman, geluidsman kerkhof en dan de vrijwilligers die komen om hier en daar bij te springen. Dank jullie wel. Met elkaar kunnen we zoveel.

De viering zelf, we hadden mooie teksten gevonden, de in memoria ingekort en dan mag je voor de microfoon. Als dan de kerkgangers naar voren komt om zijn of haar kaarsje neer te zetten, de indrukwekkende levensverhalen van de overledenen.

Aan het einde via de grote deuren naar buiten en over het versierde pad naar het verlichte kerkhof. Aan het begin van het kerkhof staan de heren van de vuurbrigade klaar om een ieders kaarsje weer aan te steken. Mooi mannen. Het bloemstuk voor Pastoor Berkhout wordt neergezet. De geluidsman zorgt voor de microfoon, de zaklamp wordt aangereikt en dan leest Marian dit gedicht voor.

Gefluister:

Als we hier op het kerkhof zijn bij onze dierbaren
Bij hen die voor altijd de stilte bewaren
Dan horen we de wind met de bladeren spelen
En heel zachtjes en intiem onze oren strelen

Dan lijkt het wel alsof de bomen fluisteren
En ons uitnodigen naar het te luisteren.
Maar het is een taal die we niet verstaan,
De taal van hen die van ons zijn heengegaan,

De mensen aan de overkant van het leven
En toch voor altijd met ons in liefde verweven,
Maar in het stille land blijven zij tot ons fluisteren
En ons uitnodigen naar het te luisteren.

Maar als we echt stil worden vanbinnen,
En tot rust komen met al onze zinnen,
Kunnen we zachtjes hun woorden horen,
Tot ons gesproken zo lang van tevoren.

Zo blijft hun leven tot ons fluisteren,
En ons uitnodigen naar hen te luisteren.

De last post wordt gespeeld en dankbaar dat we dit mogen doen, sluiten we de avond af.

U kunt de viering terugkijken via het internet. Youtube parochie Tuitjenhorn. https://youtu.be/M3cO1mUj_HU



Koffie drinken

Een keer in de maand is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie te drinken. Het is een mooi moment om even met elkaar van gedachte te wisselen.

De eerstvolgende keer dat wij weer koffie schenken is zondag 18 december. En noteert u ook alvast zondag 15 januari 2023 na de oecumenische viering.

Wij hopen u een van deze keren weer te zien.

Namens de koffiegroep Fijne Feestdagen en een Gezond 2023

Marja Buur

KERSTMIS 2022

We zijn onderweg naar Kerstmis. Veel mensen verheugen zich daarop. Het is altijd fijn om een feestje te hebben. Maar het Kerstfeest is toch wel een wat meer bijzonder feest. En dan maakt het niet uit of je gelovig bent of niet, of je naar de kerk gaat of niet. Kerstmis is gewoon een heel fijn feest, vaak met veel gezelligheid. Het is een feest waarop we ons dan ook goed willen voorbereiden: wat trek ik aan, wat gaan we eten, wie nodigen we uit en wie niet; gaan we ergens naar toe, of gaan we nergens naar toe? Gaan we naar de nachtmis of kijken we toch liever naar All you need is love?

Waarom is Kerstmis eigenlijk zo bijzonder? Omdat we dan de geboorte van Jezus vieren, Jezus, die zou uitgroeien tot een uitzonderlijk mens, die heel veel heeft betekend voor de wereldbevolking. Door Jezus kwam er een kentering in het denken van mensen, over hoe ze (en ook wij) met elkaar zouden moeten omgaan. Hij sprak met nieuwe woorden over ieders verantwoordelijkheid op het gebied van goed en kwaad. Hij sprak over geweldloosheid, gelijkwaardigheid van mensen, rechtvaardigheid, eerlijk delen en naastenliefde. Hij had het over vergeving van wat anderen je hebben aangedaan en zelfs over liefde voor de vijand: dat waren nieuwe geluiden die mensen diep van binnen raakten. Daarnaast sprak Hij over een leven na de dood, wat heel veel hoop gaf en geeft. Zijn geboorte vieren we met Kerstmis.

Ik las een bijzondere uitleg over Kerstmis: met Kerstmis vieren we de menswording van God. Die menswording vindt plaats op de meest kwetsbare plekken van de wereld en van ons leven (in de stal). Het doel van die menswording is redding: een weg openen naar een nieuwe toekomst, vooral voor hen bij wie deze nieuwe toekomst in de knel is gekomen.

De woorden ‘kwetsbare plekken van de wereld’, ‘een weg openen naar een nieuwe toekomst’ en ‘mensen in de knel’ gaan over stilstaan en om je heen kijken: waar gaat het goed, waar kan het beter? Waar hopen we op? Kunnen we iets met die hoop? Durven we iets met die hoop? Met name nu, na alweer een jaar met allerlei bijzondere ontwikkelingen: de oorlog in de Oekraïne, waardoor de wereld op zijn kop staat, nog steeds.

Energieprijzen die de pan uit rijzen. Enorme inflatie. Daardoor toch weer meer armoede.

Hebben we in deze hectische tijden nog de moed en de tijd om over de betekenis van Kerstmis na te denken? Als we de Kerststal te voorschijn halen, willen we dan nog weten wat het verhaal is achter al die beelden? Als we elkaar een zalig Kerstfeest vieren, zeggen we dat dan alleen tegen elkaar uit gewoonte of denken we ook aan de mensen die weinig te vieren hebben?

Op Kerstavond ga ik voor in Tuitjenhorn. Heel fijn. Samen met het koor hoop ik u dan te inspireren om samen met het Kind op zoek te gaan naar een houding van vrede en warmhartigheid, van liefde en licht zijn voor elkaar. Zalig Kerstfeest!!!

Dit gedicht van Nel Zuurbier - van Langen sluit mooi aan bij mijn overweging:

Als Sint weer op de stoomboot stapt,
Piet nog één keer door de schoorsteen sjeest,
is Advent al begonnen,
zijn we onderweg naar het volgende feest.

Onderweg naar Kerstmis,
het feest van vrede en licht;
hoe geven we de Kerst dit jaar
in godsnaam een gezicht?

Er is oorlog in Oekraïne;
raketten vallen keer op keer,
mensen maken over alles ruzie;
wanneer komt de vrede weer?

Laten wij aan vrede bouwen,
gewoon vandaag en elke dag
door niet steeds boos en bang te zijn,
maar te leven met een lach.

Lach van mens naar mens.
Maak het donkerste weer licht.
Zo geven we misschien de Kerst
weer een vredevol gezicht.

Laten we dan het Kind gaan zoeken,
allemaal van goede wil
en dan samen Kerstmis vieren,
vredig, liefdevol en stil.

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger.

Een heel zalig, vredig, warm en licht Kerstfeest toegewenst
en voor 2023: alle goeds!!!
Jan en Marion Bleeker – Burger

Kerkwerken

Er is een wijziging gekomen in het rooster van de kerkwerkers.
In plaats van 1 keer in de 2 weken wordt vanaf 1 januari 2023 de kerk 1
keer in de maand schoongemaakt door de vrijwillige
interieurverzorg(st)ers van onze parochie.

Met het teruglopen van het aantal kerkbezoekers tijdens de diverse vieringen is het onnodig om iedere twee weken de kerk schoon te maken. Ook zijn er diverse dames die vanwege hun leeftijd graag willen stoppen en dat is begrijpelijk.

Aanwas van jongere interieurverzorg(st)ers is er helaas maar weinig, erg jammer, maar helaas de bittere realiteit.

Door de overgang naar 1 keer in de maand, is iedere groep maar 1 keer in het jaar aan de beurt. **Iedere groep bestaat uit 4 personen, die bij verhindering zelf voor vervanging moeten zorgdragen.**

Tijdens een bijeenkomst in het secretariaat is besproken dat iedere groep voortaan zelf in de gaten houdt of er genoeg schoonmaakmiddelen zijn en laten indien nodig een boodschappenlijstje achter in het secretariaat.

Ook wassen zij zelf de dweilen e.d. en brengen die weer retour.

Ook kwam er een tip dat als iemand wil stoppen, zelf voor een opvolger zorgt. Dus kijk goed om je heen!! Vraag in je familie of kennissenkring. Ook werd er een opmerking gemaakt over de ramen van de Mariakapel en de Sacristie, die waren erg vuil, maar eigenlijk durfde niemand meer zo hoog op een ladder te gaan staan.

Volkomen begrijpelijk en dit wordt dan ook 1 keer per jaar door een professionele ramenwasser gedaan. Hij is inmiddels geweest en de ramen zijn weer blinkend schoon.

En als laatste: Truus Broersen is geen contactpersoon meer. Zij heeft aangegeven dat zij hiermee wil stoppen.

Ze heeft het vele jaren gedaan en nu is het tijd om een stapje terug te doen. Wel blijft zij gelukkig nog beschikbaar als interieurverzorgster.

Truus, namens de parochie ontzettend bedankt voor al je goede zorgen wat betreft het regelwerk en maken van het rooster voor het kerkwerken.

In noodgevallen kunnen jullie mij telefonisch benaderen op 0620800243, maar probeer eventuele problemen eerst zelf of onderling op te lossen.

Liesbeth Bruin

Herdertjesviering – speciaal voor kinderen



Dit jaar mag het weer! Een Herdertjesviering om 18.00 u op kerstavond 24 december. Het speciale jeugdkerstkoor is al enkele weken aan het oefenen o.l.v. Dorien Dapper en ook de muzikanten Gerard en Regina nemen alle liedjes goed door. De werkgroep Gezinsvieringen heeft een mooie viering gemaakt met als thema: Een engel brengt de blijde boodschap. De viering zal worden voorgegaan door Mariosé Huits. We hopen dan ook dat de kerk weer ouderwets vol zal zijn met kinderen en hun ouders, om met elkaar de geboorte van Jezus te vieren.

Helaas geen kerstspel

Er zal dit jaar helaas geen kerstspel zijn op Eerste Kerstdag. We kunnen niet genoeg spelers op de been krijgen om deze jarenlange traditie nieuw leven in te blazen na twee coronajaren.

Het is bijzonder jammer én het is wat het is. Het mooie verhaal van Kerstmis zal toch wel verteld worden.

Hoe gaan we met elkaar om?

Wat vreemd:

oorlog

geweld

mensen die anderen kleineren

vernederen

bedreigen

onschuldigen neersteken

doden.

Er zijn er zoveel
die zichzelf
geweldig vinden
boven anderen verheven
zich trots voelen
groots
door anderen te vernederen:
waar slaat dat op?

Waarom?
Wat bezielt hen?
Moeten we zo met elkaar omgaan?

Ik wil in deze tijden
liever uitzien naar Kerst:
daar ligt een kind
ergens achteraf
in een kribbe!

Een klein onschuldig kind
ook kwetsbaar
maar o wat groots:
geweldig
wat is hij uniek!

Veel en veel grootser
dan al die opscheppers van nu:
dit kwetsbare kind
vernedert niet
maar steunt
troost
inspireert!

Ja, meer dan geweld
meer dan vernedering

meer dan oorlog
steunt hij ons allemaal:
hij is een Kind van vrede
geloof erin
zie er naar uit
vertrouw erop.

Dat geeft meer geluk
maakt je meer mens:
met dit kind kun je veel aan!

Daarom wensen we u allemaal:
nieuw begin, vrede, licht
en alle goeds in 2023.

Theo en Gerda Vertelman – Wortel.

Stichting “Vrienden van Joseph”



Bladstraat 5
1949 HJ Tuitjenhorn
tel: 0226-391403
bank: NL28RABO0155993011
ANBI keurmerk
RSIN/fiscaalnr. 816035386
www.vriendenjoseph.nl

Alweer de laatste Schelp voor dit jaar. De Vrienden van Joseph kijken terug op een heel geslaagd jubileumjaar.

In het voorjaar organiseerden we de vastenmaaltijd, waarbij meer dan 100 maaltijden boerenkool hun weg vonden naar de keukentafels.

Gelukkig gingen de activiteiten vanaf april weer live: de Koningsmarkt, de Hemelvaartfietstocht en de pompoenfair hebben bedragen opgebracht waarvan we materialen voor de school in Mwitha en het ziekenhuis in Kitale konden betalen.

En natuurlijk het jubileumfeest. Dat begon op vrijdagmorgen met een Eucharistieviering in het St. Jozefpark door Father Folkert Kruis en Father Joseph Kimotho: een sfeervolle viering en na afloop een kopje koffie.

Zaterdag was het de grote dag voor de taartenbakkers. Er waren mooie taarten en cup-cakes gebracht door deelnemers in 2 categorieën: jeugd tot 14 jaar en volwassenen. Voor de jury bestaande uit Cor Quint (wethouder), Piet Beemsterboer (oud-bakker en docent banketbakkerij) en Arnold Hoorn (voorzitter Hollandia-T) en de beide Fathers was het zeker geen gemakkelijke taak. Er werd geproefd, punten gegeven en overlegd en uiteindelijk viel de beslissing. Daarna kon er van al het lekkers geproefd worden. Het was een gezellig slot van de taartenbakwedstrijd.

Op zondag was de feestelijke eucharistieviering waarin beide Fathers Folkert Kruis en Joseph Kimotho voorgingen, ondersteund door de zang en dans van het JAMBO koor. Tot slot was er nog een receptie in de Hoge Akker.



Liesbeth is nu voor de tweede keer dit jaar in Kenia om lopende projecten te bezoeken en te kijken waar onze hulp nog meer nodig is. Samen met Nel opende ze officieel de school in Mwitha, door bomen te planten, voor ieder lokaal een lint door te knippen en een plaquette te onthullen. De bisschop heeft daarna alle lokalen gezegend. Het is prachtig geworden.

Over de hele wereld vieren we straks weer Kerstmis. Laten we in die tijd ook denken aan onze vrienden in Kenia. Alle problemen in de wereld komen daar extra hard aan: klimaatverandering (te weinig regen),

Corona (geen inkomen), de oorlog in Oekraïne (prijzen van voedsel rijzen de pan uit). We bidden dat het beter wordt en zullen hen blijven steunen. Helpt u ons?



De Vrienden van Joseph wensen u een gezegend Kerstfeest en een voorspoedig 2023!!

Asante Sana.

Via de website www.vriendenjoseph.nl kunt u informatie over onze projecten vinden en over de projecten die inmiddels zijn afgerond. En natuurlijk hebben we de updates op Facebook en Instagram.

St. Caeciliakoor

Zondag 28 november heeft het St. Caeciliakoor na twee coronajaren weer haar jaarlijkse Caeciliafeest gevierd met een mis en aansluitend een lunch en drankje in Ahoj. Het was een feestelijk samenkomen en behalve lekker eten ook optredens van diverse koorleden. Nu druk bezig met de repetities voor de kerst; we zingen de bekende Nederlandse kerstliedjes die iedereen in de kerk kan meezingen en een aantal buitenlandse kerstliederen; de Christkindlmesse van Reimann, een prachtige mis. Fijn dat we deze

speciale mis weer kunnen zingen met kerst. We doen dit op 1e kerstdag, zondag 25 december 2022 om 10.00 uur Voor aanvang van de mis beginnen we om 9.30 uur met het zingen van kerstliedjes, zodat we mensen die vroeg komen hiermee sfeervol welkom kunnen heten, in de mooi versierde kerk. De leden van het koor wensen iedereen een mooie kerstviering, liefdevolle kerstdagen en een gezellige jaarwisseling.

Annemieke Boom Secretaris

Oecumenische viering – 15 januari 2023



In het kader van de ‘Week van gebed voor de eenheid van de christenen’ zal er op zondag 15 januari 2023 een Oecumenische viering zijn in onze kerk. Dominee André Wingelaar en pastor Marion Bleeker zullen daarin voorgaan.

Het thema is “Doe goed, zoek recht”. Het Ritmisch Koor D’CYMO zal zingen.

Bijzondere aandacht zal er zijn voor de verdeeldheid in de wereld die wordt veroorzaakt

door het onrecht van ongelijkheid en racisme.

U bent van harte uitgenodigd.

Hartelijke groet, dominee André Wingelaar en pastor Marion Bleeker.

Ritmisch koor D'CYMO

Terugblik op viering van zondag 30 oktober met pastoor De Vries m.m.v. koor uit Bolsward

Eindelijk was het dan zover, de eucharistieviering met mijn broer Anton en het koor uit Bolsward, waarin ook mijn zus en 2 zwagers zingen. Maanden van te voren werd dit plan al geopperd door betrokkenen en voorbereid, natuurlijk ook met medewerking van het parochiebestuur.

Een delegatie van het koor kwam zelfs speciaal een paar weken van tevoren de kerk bekijken i.v.m. de ruimte voor de koorzangers enz., niets werd aan het toeval overgelaten.

Uiteindelijk is het een hele mooie sfeervolle viering geworden, met mooie gebeden en prachtige zang van het koor. Ik ben erg dankbaar dat veel parochianen aanwezig waren in de kerk om deze viering mee te vieren. Na afloop was er koffiedrinken voor iedereen. Graag wil ik iedereen bedanken die aan deze viering heeft meegewerkt, met name koster Gerard die al heel vroeg de kerk opende, omdat de koorleden uit Bolsward al tegen half negen zouden arriveren. Het koor nam ruim de tijd om in te zingen. Ook het koffiedrinken viel erg in de smaak bij de koorleden, dus ook de koffiegroep van Marja heel erg bedankt! Anton spreekt zijn waardering uit over de prettige gastvrijheid die hij heeft ondervonden, hij voelt zich al aardig thuis in Tuitjenhorn en wil zeker nog een keer terugkomen, bijvoorbeeld in het voorjaar en dan graag met begeleiding van het koor D'CYMO.

Viering 18 december, 4^e zondag van de advent

Op 18 december zal het koor de viering weer muzikaal ondersteunen. De viering wordt voorgegaan door Pastor Vertelman, en het thema gaat over “de aanzegging, een teken”: de engel die in een droom aan Jozef verscheen en sprak tot Jozef: “Wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen: het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”

Inmiddels hebben we onder leiding van Aad Bontenbal 2 nieuwe kerstliedjes aan ons repertoire toegevoegd, waaronder een lied, geheten: de aanzegging. Natuurlijk gaan we dan ook dit lied zingen tijdens deze viering.

We nodigen u van harte uit om deze viering te bezoeken om te kunnen genieten van de mooie gebeden en liederen, ook is er na afloop koffiedrinken. We hopen u allen dan nog even te kunnen spreken.

Kerstavondviering 24 december om 20.00 uur

Ook deze viering, die voorgegaan wordt door Pastor Bleeker, zullen wij muzikaal ondersteunen, we zijn al druk aan het oefenen. Zoals zojuist geschreven; we zingen ook 2 nieuwe kerstliedjes. Verder natuurlijk ook veel traditionele liedjes, voor ieder wat wils. We hopen dat u massaal deze viering komt bezoeken, het wordt zeker een sfeervolle viering.

De viering van de geboorte van het kindje Jezus zal ons veel moed en troost geven in deze onrustige tijd.

Oecumenische viering 15 januari 2023

Deze viering wordt voorgegaan door dominee André Wingelaar en pastor Marion Bleeker. Wij mogen deze bijzondere viering muzikaal ondersteunen. Inmiddels zijn de liedjes uitgezocht en ook dan zullen wij weer ons uiterste best doen. Wij kijken er naar uit.

Kerstwens

Namens de dirigent, pianiste en alle leden van het koor willen wij u allen een zalig kerstfeest toewensen en alle goeds voor het jaar 2023. Laten we bidden voor vrede in de wereld.

Hartelijke groeten,

namens het bestuur,

Ali Adema-de Vries, voorzitter

De kerk vol pelgrims

Op zaterdag 19 november kwam een groep van zo'n 45 pelgrims rond het middaguur aan bij de kerk. Zij waren komen lopen vanaf Schagen op weg naar Schoorlham. De wandeling was georganiseerd door het Nederlands Genootschap van St. Jacob t.g.v.. de uitbreiding van de route 'Van Wad tot IJ'.

Die begon altijd in Oosterland en sinds kort begint die in Den Hoorn op Texel.

Alle deelnemers kwamen in de Mariakapel het stempel halen van de parochie waarop Sint Jacobus staat afgebeeld, om die op hun pelgrimspas te zetten. De route eindigt in Santiago de Compostella in Spanje bij het graf van St. Jacobus de Meerdere, een neef van Jezus. Sommige wandelaars waren er al eens geweest, anderen waren van plan er naar toe te lopen of te fietsen. Greet en Klaas Bleeker hebben het laatste gedaan, in 2006.

Voor deze gelegenheid was ook de kerk opengesteld en werden de pelgrims op voorstel van Klaas Bleeker voorzien van een kop koffie, waar Iet, die zich aan mij voorstelde als 'een soort Greet', voor zorgde. Dat werd zeer op prijs gesteld.

Terwijl de pelgrims hun eigen broodje opaten vertelde ik iets over het kerkgebouw en de 'Jacobalia'. Dat zijn voorwerpen die naar St. Jacobus verwijzen.

In de kerk van Tuitjenhorn zijn dat er drie: de Jacobusbeelden op het hoofdaltaar en in de Maria kapel en de schelp op de buitenmuur van de kerk, aan de kant van de Dorpsstraat.

Ik vertelde ook over mijn eigen aankomst in Santiago de Compostella in 2008, samen met mijn vrouw en drie vriendinnen. Voor ons was het een bijzondere tocht en een onvergetelijke ervaring toen tijdens de pelgrimsmis het lied 'Laudate omnes gentes, laudate dominum' werd gezongen.

Een van de pelgrims begon toen ook het lied te zingen en anderen zongen het spontaan mee. Een emotioneel moment!

Allen waren ook onder de indruk van de mooie kerk in Tuitjenhorn en de hartelijke ontvangst en als dank wilden de organisatoren een donatie geven. Ik heb de Vrienden van St. Joseph genoemd.

Al met al een mooie gebeurtenis die het belang van het kerkgebouw, op de route naar Santiago de Compostella, nog eens onderstreept.

Dit jaar zijn ook weer enkele individuele pelgrims langs geweest. Als de Mariakapel dicht is bellen ze mij om een stempel te krijgen, aangezien ik als contactpersoon sta vermeld in het boek Pelgrimswegen in Nederland.

De route is sinds kort bewegwijzerd, wat te zien aan een sticker met een schelp die is aangebracht op lantaarnpalen. In Tuitjenhorn moet de route nog langs de kerk worden geleid, maar daar wordt aan gewerkt.

Pim van der Pol

Vieringen en Intenties

Ter info

Een alternatieve datum van een opgegeven intentie voor de viering die thans vervalt kan worden doorgegeven aan het secretariaat van de parochie of d.m.v. een e-mail aan par.jacobus@outlook.com

Zondag 18 december 2022

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Toon Driesse en Laura Driesse-Stoop en hun dochter Rina ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-

Boekel en hun dochters Jo en Truus • Simon Johannes Ligthart en
Margaretha Maria Ligthart-Stam



*Na de viering drinken wij graag met u een kopje
koffie!*

Woensdag 21 december 2022 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot
15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Woensdag 21 december 2022

Kerstviering school

16.30 uur Gezinsviering

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Zaterdag 24 december 2022

Kerstviering Sint Jozefpark

15.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Dirk Veldboer en familie Veldboer-Bommer
- Pastoor Jan Berkhout
- Pastoor Johannes Nicolaas Timmer

Zaterdag 24 december 2022

Herdertjesviering

18.00 uur Gezinsviering

Voorganger: gezinsvieringgroep m.m.v. Jeugdkoor Tuitjenhorn

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Zaterdag 24 december 2022

Nachtmis

20.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Nel Tiebie-Hoogeboom ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Toon Driesse en Laura Driesse-Stoop en hun dochter Rina ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Zondag 25 december 2022

1^e Kerstdag

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caecilia

Lector: dhr. Blommaart

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen ● Christina Entes-Ligthart ● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Els Duinmaijer-Bruin, Paul Bruin en familie Bruin-Ligthart ● Familie Dekker-Bommer, Jantje en Lot ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Levende en overleden leden van het St. Caeciliakoor ● Maarten Blankendaal, Veronica Blankendaal-Blom en hun overleden kinderen ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Nel Tiebie-Hoogeboom ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis ●

Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal • Pastoor Jan Berkhout • Pastoor Johannes Nicolaas Timmer • Riet Kruijer-Baas en overleden familie • Toos Karsten-Wit

Vrijdag 30 december 2022

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Zaterdag 31 december 2022

Oudejaarsviering

19.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Fanfare Hildegardis

Lector: mw. Bleeker

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop • Jaap Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter Marga, Petrus Hof en Catharina Hof-Burger • Loek Entes-Karsten en overleden familie • Pastoor Jan Berkhout • Pastoor Johannes Nicolaas Timmer • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 4 januari 2023

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Pronk-Schotten, mw. Bleeker-Groot, mw. Nota, mw. Groot-Baas.

Stofzuigen: dhr. Cees Bleeker.

Vrijdag 6 januari 2023

10.00 uur Lekenviering in het St. Jozefpark

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind

Zondag 8 januari 2023

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pater Remmers m.m.v. St. Caecilia

Lector: mw. Beemsterboer

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis • Nel Tiebie-Hoogeboom • Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 13 januari 2023

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Zondag 15 januari 2023

10.00 uur Oecumenische viering

Voorgangers: Dominee André Wingelaar en Pastor Bleeker m.m.v.

D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Woensdag 18 januari 2023 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Vrijdag 20 januari 2023

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Zondag 22 januari 2023

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caecilia

Lector: dhr. Huits

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jaap Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter Marga ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 27 januari 2023

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Zondag 29 januari 2023

10.00 uur Lekenviering

Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. muziek van Dorien, Gerard, Regina en Lia

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Riet Kruijer-Baas en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 1 februari 2023

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Tesselaar-Bleeker, mw. Blokker-Bleeker, mw. Bleeker-Broersen.

Stofzuigen: Cor Kruijer.

Vrijdag 3 februari 2023

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind

Zondag 5 februari 2023

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Veni Foras

Lector: mw. de Jong

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Nel Tiebie-Hoogeboom ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 10 februari 2023

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Zondag 12 februari 2023

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caecilia

Lector: mw. Bakker

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ●
Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en
Truus

Vrijdag 17 februari 2023

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Het parochiebestuur wenst u allen

Zalig Kerstfeest

en een

Voorspoedig Nieuwjaar

Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn

T 0226 391323

E par.jacobus@outlook.com

W www.parochietuitjenhorn.nl

Bestuursleden

Klaas Bleeker, waarnemend vicevoorzitter

Dorpsstraat 5

T 06 12797855

T 0226 391742

E klaasengreetbleeker@gmail.com

Elma Veldboer-Beemsterboer, secretaris

Koorndijk 31

T 0226 393756

M 06 41707605

E elmabeemsterboer@gmail.com

Gerard Boon, penningmeester

Ambachtsdijk 2

1747 GN Tuitjenhorn

T 0226 391465

M 06 35716322

E pmt.jacobus@outlook.com

Liesbeth Bruin-Tesselaar, bestuurslid communicatie

De Praam 21

T 0226 392852

M 06 20800243

E liesbruin@msn.com

Marja Buur-de Boer

't Skuitje 71

1747 TN Tuitjenhorn

T 0226 720194

M 06 50828586

E marjabuur@quicknet.nl

Contactadressen

Pater G. Remmers, administrator
Heerhugowaard

Secretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
Dorpsstraat 39
1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323
E secr.hjdm@outlook.com

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI
Dhr. L.J. Swaab
Sportlaan 44a
1747GS Tuitjenhorn
T 0226 392932

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité)
Mw. Nel Swaab-Blokdiik
T 0226 392932

Colofon

Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van 600 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.

Marja Buur en Hans Kok; redactie, lay-out & tekstverwerking

E-mail redactie: redactie.jacobus@outlook.com

Bezorging: wijkcontactpersonen

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder opgaaf van redenen.



uitvaartvereniging
SINT BARBARA
TUITJENHORN

dag & nacht bereikbaar
06-52023137

Liesbeth Bruin
Marieke Kamp

Ongeacht waar u verzekerd bent of een lidmaatschap heeft. Ga voor meer informatie
naar onze Facebookpagina of kijk op www.uitvaarttuitjehorn.nl