

Inhoudsopgave “De Sint Jacobsschelp” februari 2022

Schema	2
Tarieven	2
Nieuws van het Parochiebestuur	3
Valentijnsdag	4
Actie Kerkbalans 2022	5
Familieberichten	7
Respect soms ver te zoeken	11
Ritmisch koor D'CYMO	12
Stichting Vrienden van Joseph	13
Koffie drinken	14
Regenboogkleuren	15
Sint Caeciliakoor	17
Tienerkampweekend	18
Vormsel 2022	19
Vieringen en Intenties	19
Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere	25
Contactadressen	26
Colofon	27



De parochie is elke vrijdagmiddag telefonisch bereikbaar op nummer 0226 39 1323 van 13:00 tot 15:00 uur. Voor dringende pastorale zaken is pastoor telefonisch bereikbaar op nummer 06 3834 5350.

25-mrt-2022	Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
30-mrt-2022	Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com
5-apr-2022	Eerste dag bezorging boekje
9-apr-2022	Laatste dag bezorging boekje

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:

- Opgeven van intenties
(kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus)
- Informatie over vieringen
- Opvragen van uittreksel doopregister
- Opvragen van uittreksel huwelijksregister
- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur,
Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn (deur rechts naast voormalige
pastorie).

T 0226 391323 E secr.hjdm@outlook.com

Tarieven

Intentie	10,00
(U ontvangt geen factuur!	
Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,	
zie onder...)	
Doopviering	25,00
Huwelijksviering/Jubileumviering	225,00
Jubileumviering i.c.m. zondagsviering	150,00
Uitvaart	225,00
Avondwake	150,00



IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363 2010 92 t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn
--

Nieuws van het Parochiebestuur

Allereerst wens ik u allemaal een gelukkig 2022. In deze tijd is dat niet altijd eenvoudig, maar dat er toch weer veel lichtpuntjes voor u mogen zijn. Lichtpuntje voor ons is toch wel de Herdertjesviering met het jeugdkoor. U kunt het terugkijken <https://youtu.be/7si6xbda8bU> en als je dan weet dat ze slechts een paar maanden hebben kunnen oefenen en dan dit zo neer kunnen zetten. Enthousiast zingende kinderen, de dirigente alles onder controle, met het liedje van Wham als de afsluiter. Grote klasse.

En dan loop je samen met Linda, luistert naar CD muziek, lijkend op de muziek die het fanfare Hildegardis normaal gesproken speelt, door de lege kerk op Oudejaarsavond. In gedachten teruggaan in de tijd naar een volgepakte kerk met een fanfare dat zo met het nummer van John Miles; “Music” letterlijk bijna het dak eraf blaast. Het had zo mooi kunnen zijn. We hadden het erover, Linda en ik, misschien moeten wij dan leren leven met het virus en de datum van de oudejaarsavond gaan verschuiven naar een virusveilige datum. Eerst maar eens bespreken in de besturen.



In de afgelopen periode hebben we afscheid moeten nemen van een paar parochianen die ik toch even wil noemen. Nel Strooper-Blom, sinds jaar en dag heeft ze bloemen verzorgd en ook zat Nel bij de kerkschoonmaaksters.

Ook nemen we afscheid van Kea Kruijer-van Baar. Kea stond aan de basis van de latere Avondwakes en Lekenvoorgangers. Zo vormde ze samen als ik het goed heb met Siem Wijnker een voorgangers duo. Ik weet nog wel dat ik een van mijn eerste keren als voorganger, de hostie uitdeelde aan Kea. “Moidje gaat heel goed hoor”, fluisterde ze zachtjes.

Ook hebben we afscheid genomen van Gré Kruijer-Mulder, jarenlang een trouwe uiterst gezellige hartelijke kerkschoonmaakster.

Namens het parochiebestuur, Elma Veldboer-Beemsterboer



Valentijnsdag

Binnenkort is het Valentijnsdag. Doorgaans geen dag waar ik me erg druk over maak. Misschien is dat voor u anders en gaat u in de weer met rozen, anonieme kaartjes en lieve gedichtjes. Mij leek het leuk om eens in de geschiedenis te duiken om te begrijpen waar Valentijnsdag eigenlijk vandaan komt.

De naam van de dag terug gaat op een christelijke heilige. 14 februari is de gedenkdag van de heilige Valentijn (of Valentinus). Aan het begin van de derde eeuw was hij priester in Rome en genoot algemeen respect door zijn wijsheid en zijn manier van leven.

Dat intrigeerde ook de Romeinse keizer Claudius, die Valentijn bij zich uitnodigde. De keizer vroeg: ‘Hoe komt het toch dat u zo’n wijs man bent en toch in die flauwekul geloofd over Christus? Vereer toch net als iedereen de Romeinse goden!’ Valentijn antwoordde: ‘Wie iets van God begrijpt, zal beseffen dat Christus Gods Zoon is. De Romeinse goden hebben niets met God te maken.’ Vanwege zijn weigering om de Romeinse goden te vereren, werd Valentijn gevangen genomen en op 14 februari 269 onthoofd.

Maar waarom is de gedenkdag van deze heilige de dag van de liefde geworden? Waarschijnlijk is de gedenkdag van de heilige Valentijn gekoppeld aan een vruchtbaarheidsfeest dat al vóór het christendom bestond. Men dacht dat op 14 februari de vogeltjes voor het eerst met elkaar paarden. Daaruit ontstond het gebruik om op de avond vóór het feest lootjes te laten trekken. Jongens en meisjes werden zo aan elkaar gekoppeld, wat niet zelden leidde tot serieuze relaties. Een primitieve vorm van Tinder, zullen we maar zeggen.

In de christelijke tijd, bleef dit gebruik bestaan en werd het vanwege de datum van 14 februari verbonden aan de heilige Valentijn. Er gingen verschillende verhalen over Valentijn de ronde, waarin de liefde een rol speelde.

Volgens een van die verhalen sloot Valentijn in het geheim huwelijken van soldaten. De keizer had namelijk verboden dat soldaten trouwden. De

aandacht voor hun gezin zou hen maar afleiden en hun vechtlust verminderen. Valentijn vond de trouw van het huwelijk belangrijk. Als een soldaat met zijn aanstaande bij hem kwam, ging hij tegen het verbod in en sloot het huwelijk van de geliefden. U begrijpt dat veel verliefde soldatenstelletjes de weg naar Valentijn vonden en bij hem hun liefde bezegelden.

Zoals gezegd zijn er meer verhalen. Het meest romantische verhaal vertelt dat Valentijn tijdens zijn gevangenschap de dochter van de bewaker leerde kennen. Ze werden verliefd op elkaar. Op de dag van zijn terechtstelling, liet Valentijn een briefje voor haar achter met daarop de woorden ‘van jouw Valentijn’: de eerste Valentijnskaart.

Mocht u dus op Valentijnsdag een kaartje ontvangen van uw Valentijn of zelf iemand verrassen met iets leuks, lekkers of liefs, denk dan ook maar even aan Valentijn die vanuit zijn geloof de liefde hoog hield en zelfs zijn leven heeft gegeven om trouw te blijven aan Christus.

Pastoor Tilma

2022

Actie

Kerkbalans



Ondanks dat er voor onze kerk de laatste veel hoge, nodige en nuttige uitgaven – zoals voor de restauratie, verwarming, videoapparatuur etc. - zijn gedaan, staan we er voor de korte termijn nog niet eens zo slecht voor.

Van de andere kant zien we de kosten, met name de energiekosten, door de inflatie en andere oorzaken stijgen en de vraag is hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Ook zien we de kosten van de rcf (regionale centrale financiering voor pastorale zorg) de laatste jaren fors omhoog trekken. Iets wat reden is om samen met de omringende parochies en het bisdom de komende tijd te gaan bespreken om deze kosten op een betaalbaar niveau te brengen voor de komende jaren. Al met al zijn er dus altijd zorgen om het hoofd boven water te houden, vooral voor de langere termijn. Hoge kosten, vooral voor het kerkgebouw, blijven altijd terugkomen.

We kunnen natuurlijk niet zeggen “dat zingt onze tijd wel uit” of “dat zien we later wel weer”. Ooit is onze kerk opgericht door iets meer dan een handjevol gezinnen. Mensen met een visie, die ver vooruit dachten, keken en handelden. Een enorme prestatie als je daaraan terugdenkt.

Sinds die oprichting heeft onze kerk heel veel betekend voor Tuitjenhorn en omgeving.

Niet alleen op geestelijk gebied, maar zeker ook op sociaal gebied. M.a.w. er is een enorme geestelijke en sociale basis gelegd, ook voor de toekomst.

Wellicht kunnen we eens vaker terugdenken aan die paar gezinnen, die zo goed bezig waren in die tijd en voor de toekomst om ons te inspireren. En dat betekent natuurlijk niet dat het kerkbezoek heel “plichtmatig” moet worden gedaan.

In Tuitjenhorn zijn veel mensen betrokken, dienstbaar, op welke manier dan ook, bij en voor de kerk.

Mooi is ook te zien dat de video-uitzendingen door velen worden gevolgd. Allemaal indicaties dat onze kerk bij lange na niet dood is. Toch zou het voor de langere termijn mooi zijn als de parochiële deelname vanuit de jongere generaties zou groeien.

Als er meer jongeren gaan deelnemen, wordt de draagkracht groter, ook voor het houden van sociale activiteiten, het besturen, en om de financiën op een bestaanbaar niveau te houden.

Als er ruim anderhalve eeuw een klein groepje mensen een kerk kunnen oprichten en in stand houden, moet dat ook mogelijk zijn voor een veel grotere groep.

Natuurlijk, we leven in een andere tijd met andere omstandigheden, maar in de uitdaging zitten veel overeenkomsten. Voor de langere termijn gaat het zoals gezegd vooral om (meer) deelname, draagkracht, dan komt het met rest, ook met de financiën zeker goed.

Financiële bijdragen kunnen altijd worden overgemaakt naar bankrekening met **IBAN NLRABO0363201092**.

Namens het parochiebestuur hartelijk dank voor uw bijdragen, deelname, in welk opzicht dan ook.

Gerard Boon, penningmeester



In memoriam Annie Ijpma - Boersen

Donderdagmorgen 16 december is Annie op 85 jarige leeftijd overleden, vijf dagen na onze 62e trouwdag, het burgerlijke huwelijk op 11 december 1959.

Annie kwam uit Schagerbrug en werd in de zomer van 1960 “huishoudster” bij Simon Potveer in Kalverdijk. Heel toevallig ligt Annie naast het graf van Simon begraven.

Bij ons kerkelijk huwelijk op 5 oktober 1961 betrokken wij ons nieuwe huis aan de Bladstraat.

Begin mei 1963 kregen wij een pleegdochter, Tineke. Zij was toen vier en een halve maand oud. Met ongelofelijk veel pijn hebben we haar eind september 1965 aan haar ouders moeten afstaan. Dit heeft Annie, maar ook mij heel veel verdriet gedaan. Wij konden geen contact met Tineke leggen. Maar Annie gaf niet op haar op te sporen wat erin resulteerde dat wij na 33 jaar Tineke in Parijs weer in onze armen konden sluiten.

Op goede vrijdag, 31 maart 1972 werden wij de trotse ouders van onze geadopteerde dochter Elly May. Zij was toen vijf maanden oud. Helaas, zij gaf er de voorkeur aan haar niet meer als onze dochter te willen zien.

Annie heeft heel veel moeite gedaan om zwanger te geraken, wat in 1973 beloond werd. Helaas werd ons dochttertje veel te vroeg, op 23 oktober 1972, geboren en mocht slechts een half uur leven. Pas 47 jaar later werd zij in ons familieregister bijgeschreven met de namen Treeske Anna.

Na deze grote teleurstelling werden wij verblijd met onze zoon Rienk, geboren op 17 mei 1974 die wij in september mochten verwelkomen en was ons gezin compleet.

Met heel veel liefde en zorg heeft Annie de kinderen verzorgd.

Heel gelukkig waren Annie en ik toen Ross zes jaar geleden in ons gezin kwam. Het huwelijk en later het Nederlandschap van Ross hebben Annie en ik mogen meemaken, en wat zijn Annie en ik trots en blij met onze “jongens”.

In januari 1991 verhuisden wij van de Bladstraat naar de Bleekmeerweg te Waarland waar we 22 jaar met heel veel plezier hebben gewoond.

Annie had een goed lopende “eierhandel” met klandizie uit veel omliggende dorpen. Ze was een geweldige jam en saus maakster, afkomstig van onze eigen bessenstruiken en Waarlandse aardbeien. Honderden en honderden potten jam en flesjes saus heeft zij gemaakt en verkocht, veelal aan een vrij vaste klantenkring.

Zij was een geweldige gastvrouw als er weer eens wat te vieren was.

Toen de leeftijd bij ons beiden begon te tellen wilden we een stapje terug doen, hoewel Annie graag nog was doorgedaan. Ons boerderijtje werd verkocht en moesten we op zoek naar een ander huis. Dat was eind 2012. Er waren toen heel veel huizen te koop, maar weinig met een slaapkamer “beneden”. Annie haar keus viel op de bungalow aan de Sportlaan in Tuitjenhorn, en deze hebben wij toen kunnen kopen. Genoeg ruimte voor de dieren en te behappen om het netjes te houden. Helaas kreeg Annie in 2015 een beroerte, waar ze naar omstandigheden goed is uitgekomen. Als gevolg daarvan kreeg zij regelmatig epilepsie-aanvallen. Steeds weer naar het ziekenhuis en steeds weer wat inleveren. Twee maal is zij drie weken ter observatie opgenomen geweest bij SEIN te Heemstede om de juiste medicatie te bepalen.

Ondanks alle goede zorgen en medicatie kwamen de aanvallen terug. Evean Thuiszorg heeft Annie op een geweldige wijze twee keer per dag thuis verzorgd. Bijkomstigheid was dat haar gezichtsvermogen steeds afnam, ondanks alle zorg van het Oogcentrum in Heerhugowaard. Uiteindelijk leidde het er toe dat zij thuis niet langer verzorgd kon worden en is Annie 4 februari 2020 opgenomen in het kleinschalige Parkhuis in Warmenhuizen. Annie, maar ook wij, hebben dit moeten ervaren. Geen gemakkelijke keuze, maar wij waren ervan verzekerd dat zij 24 uur zorg kreeg van een geweldig team verpleegsters. Maar al gauw trad de lockdown op en mochten wij haar drie maanden niet bezoeken. Het contact bestond toen alleen via de telefoon of even voor het raam..... Toen de

lockdown werd opgeheven kon ik tweemaal per dag een rondje van een half uur in de rolstoel aan de buitenkant van Warmenhuizen met haar lopen. Dat vond ze heel fijn. Dan kwamen we vaak dezelfde mensen met een hondje tegen die doorgaans even door Annie aangehaald mocht worden of even op schoot werd gezet. Veelal zomaar even een kort praatje maken. Vaste prik was een praatje met pastoor Hulsebosch met zijn hond Fay. Begin december nam haar gezondheid snel af. Een zorgelijke periode trad in. Zoveel als mogelijk hebben wij haar bijgestaan, tot zij donderdag 16 december haar laatste adem uitblies.

Lieve Annie, je was voor ons van onschatbare waarde!

Jogchum, Rienk en Ross

Dankbetuiging

Dat Annie in brede kring geliefd en gewaardeerd werd moge blijken uit de vele bloemen, heel veel kaarten en zovelen die haar een laatste groet hebben gebracht.

Fijn te hebben ervaren dat wij van zoveel mensen troost hebben mogen ontvangen. We stonden niet alleen in ons verdriet.

Dank aan Liesbeth Bruin namens St. Barbara die ons geweldig heeft bijgestaan,

Ook pastoor Tilma voor de indrukwekkende afscheidsdienst.

Heel veel dank aan de verpleegsters van EVEAN Thuiszorg en het hele team van Parkhuis 82 voor alle liefde en zorg aan Annie gegeven.

Jogchum, Rienk en Ross.

In Memoriam Nel Strooper-Blom

Op 18 december 2021 is onze allerliefste moeder, oma, schoonmoeder Nel overleden op 81 jarige leeftijd. Met haar overlijden verliezen we een lief, blij, gastvrij, geïnteresseerd, energiek, creatief, hard werkend mens.

Op de overlijdensadvertentie staat onder andere dat ‘onze grootste fan er nu niet meer is’. Moeder Nel was graag rond en nabij haar ‘kinderen’. Als kind kregen we van haar de nodige ruimte om van alles te doen en ontdekken. Eenmaal uit huis zagen we elkaar regelmatig. Kleinkinderen kwamen graag bij haar, want bij oma mocht bijna alles. Met haar schoondochters ging zij jaarlijks op pad. Ze was altijd blij voor de ander of leefde mee met iemands verdriet. Aan de andere kant hadden wij haar er ook graag bij: een weekend weg, een terrasje pakje, een etentje, een feestje, een dagje uit. We hebben veel herinneringen samen gemaakt.

Zij heeft ons opgevoed door zelf een goed voorbeeld te zijn. Door haar ‘zijn’, door haar handelen, door wie zij was. Onvoorwaardelijk stond zij achter ons. Zij was een bescheiden, stabiele kracht binnen het gezin. Het huis was altijd netjes, kleding schoon, het eten lekker, fouten mochten worden gemaakt, feestjes waren door haar in de puntjes verzorgd, vrienden mochten mee-eten en blijven slapen. Zij gaf een helpende hand naar degene die dat nodig had.

Moeder Nel bleef lang gezond, fit, sterk: zij was vaak bezig met iets, was nooit moe en het ging altijd goed met haar. De laatste jaren werd zij ‘gevangen’ door dementie. Een ziekte waarbij je als naaste beetje bij beetje afscheid neemt terwijl iemand nog leeft. Een naar, verdrietig en soms machteloos proces voor iedereen. Een ziekte waarin je als naaste niet anders kon dan met haar meebewegen en langzaam de regie over haar leven overnemen.

Wij zijn verdrietig nu zij er niet meer is, maar we hebben er vrede mee gezien het laatste stukje van haar leven. Met de vele mooie herinneringen en de wetenschap dat in ieder van haar zoons een stukje Nel zit gaan we gesterkt, maar helaas zonder haar, door.

Rust zacht ‘onze allerliefste moeder’.

Ad, Pieter, Rik, Bas Strooper + partners + kleinkinderen.

Respect soms ver te zoeken

De afgelopen tijden van corona is me vaak opgevallen, dat er steeds minder respect lijkt te zijn tussen mensen. Als men het met iets niet eens is dan wordt er meteen gescholden en men neemt de ander niet serieus. Ja, dan gaat men zelfs winkels, auto's, etc. vernielen. Want dat mag allemaal, denkt men. Want zij zelf vinden dat zij de waarheid hebben en alle anderen deugen niet. En als men het met een minister of politicus niet eens is, dan gaan we er toch met een fakkel naar toe en bedreigen hen bij hun huis. Als de politie, de ME of iemand van de BOA probeert mensen te corrigeren of op andere gedachten te brengen omdat zij regels en voorschriften willen handhaven krijgen zij zoveel agressie over zich dat ze niet meer als mens gezien wordt, maar als een onbenul, iemand die je mag slaan, agressief vernederen, noem maar op. En dat terwijl zij in feite proberen de maatschappij in goede orde te leiden en te corrigeren. Vreselijk die agressie en dat terwijl de man of vrouw van de ME en de Boa toch mensen zijn die ook gewoon een gezin hebben, kinderen, familie noem maar op. Je hoeft het helemaal niet met alle regels eens te zijn, maar dan moet je toch nog wel respect voor elkaar hebben. Gewoon met elkaar kunnen praten, naar elkaar luisteren. Of niet?

Als ik verhalen over Jezus lees, zie ik bij hem ook dat hij het lang niet altijd met anderen eens is, maar dat hij wel met hen in gesprek blijft. Dan benadert Jezus hen als mensen die je ook serieus moet nemen.

Nu langzaam de lockdown minder geworden is, hoop ik echt dat het respect tussen mensen weer vermeerderd. Want we hebben met elkaar te maken, we wonen in hetzelfde dorp, in de zelfde stad waar je rekening moet houden met de ander en de ander serieus moet nemen, want dan maak je het leven pas leefbaar. Dat leert in ieder geval ons geloof: respecteer de ander en probeer samen op een goede manier met elkaar om te gaan.

Theo Vertelman

RITMISCH KOOR D'CYMO

Repetities weer gestart

Na 2 maanden niet te hebben gezongen, zijn afgelopen donderdag, 27 januari, de koorrepetities weer gestart in het Ahoj. Gelukkig weer op de “oude” tijd van 19.30 uur – 21.00 uur, met koffie/theepauze. Wel met inachtneming van de gebruikelijke maatregelen, zoals de stoelen op anderhalve meter en in zigzagopstelling, mondkapje op tot je op je stoel zit, raampjes open voor de ventilatie en het controleren van de QR-codes. Maar ondanks deze beperkingen hebben we weer een goede repetitie meegemaakt. We hopen nu wel dat er niet weer een lockdown aan zit te komen, en dat er uiteindelijk een keer een einde komt aan al die maatregelen. Maar we hebben goede hoop dat er binnenkort weer wat versoepelingen mogelijk zijn.

Viering op 20-02-2022

De eerstvolgende viering die het koor muzikaal gaat ondersteunen is zondag 20 februari, met als voorganger Pastor Marion Bleeker. Wel onder de voorwaarde dat het koor niet gaat zingen als dan de anderhalve meter-maatregel nog geldt. In dat geval zullen we weer gebruik moeten maken van CD-muziek. Laten we hopen dat we live kunnen zingen, en dat u allen komt luisteren.

Hartelijke groeten,
namens het bestuur,
Ali Adema, voorzitter



Stichting “Vrienden van Joseph”

Bladstraat 5

1949 HJ Tuitjenhorn

tel: 0226-391403

bank: NL28RABO0155993011

ANBI keurmerk

RSIN/fiscaalnr. 816035386

De eerste Schelp van het jaar 2022. Voor ons een heel bijzonder jaar. 25 jaar geleden vroeg Pastoor J. Timmer ons, iets te doen voor zijn vrienden in Kenia. Nu zoveel jaren later zijn we nog steeds actief en zitten we ook dit jaar weer vol plannen, zeker nu alle beperkingen langzaam maar zeker worden opgeheven.

We starten daarom half vasten weer met de ”VASTENMAALTIJD”. Een happening waar vele van U aan meededen.

Ook dit jaar doen we dat weer in samenwerkingen met de heren van het AHOJ. We zijn al druk bezig met het een en ander te organiseren, samen met de MOV groep uit Tuitjenhorn, zoals sponsors vinden en kan ik nu al zeggen dat onze Frank: van Slagerij “ t hof van Blankendaal,” ons enorm sponsort met de eigengemaakte rookworsten uit zijn slagerij en doen ook de heren van het AHOJ een duit in het zakje.

We hebben nog alle tijd want half Vasten is pas op 27 maart. De tijd gaat snel, we moeten alles op tijd geregeld hebben, anders is uw bord op 27 maart leeg.

Via de Aftrap en misschien de krant houden we u op de hoogte, ook sturen we in maart, huis aan huis, een flyer met een invulformulier voor uw bestelling van de boerenkool met worst en een bal gehakt.

Dat wordt smullen maar!!!

Deze actie is bedoelt om 2 dorpen te voorzien van schoon en helder water met een pomp en een tappunt in Saboti en Benon, 2 dorpen in Kenia. Zodat de dorpsgenoten geen kilometers meer hoeven te lopen voor helder water.



Het water is er niet in het dorp, omdat daar geen water genoeg in de grond zit, maar een paar honderd meter verder op. Water is het meest noodzakelijke voor een mens om te leven, daarom willen wij deze mensen helpen dit te verwezenlijken.

Helpt U mee????

Samen staan we sterk,

Veel groeten, Stichting Vrienden van Joseph
Liesbeth.



Koffie drinken

Er zijn gelukkig al weer wat versoepelingen ook in de kerk maar het koffie schenken dat wachten we nog even af. De 1.5 meter afstand is dan moeilijk te hanteren.

We hopen dat het snel mogelijk is en dan zullen we weer koffie voor u te schenken.

Namens de koffiegroep
Marja Buur

REGENBOOGKLEUREN

Onze samenleving is op veel manieren veelkleurig: er zijn veel verschillende huidskleuren, blank, zwart, bruin, rood, geel. Er leven hier naast het blanke ras allerlei rassen vanuit alle uithoeken van de aarde. Er zijn heel veel soorten geloven, en ook niet-gelovigen. Wat tegenwoordig veel aandacht krijgt, (de afgelopen week stond er bijna dagelijks wel iets over in de krant) zijn de mensen met verschillende seksuele voorkeuren, ofwel de lhbtqapc-mensen: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders, interseksuele mensen, queers, a-seksuelen, panseksuelen en cisgenders. Van sommigen heeft u waarschijnlijk nog nooit gehoord, maar als je er in gaat verdiepen, kom je dit allemaal tegen.

Vroeger bestonden deze mensen niet; ze bestonden natuurlijk wel, maar werden zoveel mogelijk dood gezegen. Ze werden gediscrimineerd en gepest. Gelukkig gebeurt dat nu niet meer zo erg, maar nadat ze uit de kast zijn gekomen, zoals dat zo beeldend wordt gezegd, moeten zij nog steeds knokken voor erkenning en respect.

In mijn eigen omgeving ken ik een paar vrouwen die lesbisch zijn. Ze vertelden me dat het verschrikkelijk spannend was, eng eigenlijk, om aan hun familie te vertellen over hun geaardheid. Wat erg eigenlijk dat mensen zo in de zenuwen moeten zitten om over dit stukje van hun 'zijn' te vertellen, om daarvoor uit te komen.

In de Bijbel staat in Genesis 9: Ik zal jullie een teken geven van Mijn verbond met de mensen. Een teken waaraan de mensen voor eeuwig zullen kunnen zien dat Ik een verbond heb gesloten met hen en met alles wat leeft. Ik zet een regenboog in de wolken. Die boog is het eeuwige teken van mijn verbond met de aarde. Telkens als het regent, zal de regenboog in de wolken te zien zijn. Elke keer als Ik die boog zie, zal Ik aan het verbond denken dat Ik heb gesloten met jullie en met alles wat leeft." Met ALLES dus. Dus ook met de mensen die een andere seksuele geaardheid hebben.

De kerken hebben er veel moeite mee, want zo kan de Schepper het toch niet bedoeld hebben. Maar zal het niet zo zijn, dat de Schepper **juist** deze veelkleurigheid heeft geschapen in huidskleuren, rassen, geloven en dus

ook seksuele voorkeuren, om ons mensen te leren elkaar te accepteren en te respecteren zoals we allemaal zijn?

Daar waar liefde is, daar is God, zingen we soms in de kerk. Tussen de mensen met een lhbtqpc-gaardheid bestaan de prachtigste liefdes. Dus ook daar is God, zo geloof ik.

Onderstaand gedicht sluit hier mooi op aan:

Ze zeggen: als je anders bent
dan hoor je er niet bij.
Ze doen alsof je niemand bent
als je niet bent als zij.

Maar kijk eens naar de regenboog
Zie jij het soms gebeuren
dat van de zeven kleuren
bijvoorbeeld rood of groen -
er een niet mee mag doen?

Nee, de een staat naast de ander
en ze zijn, zoals je ziet
steeds verbonden met elkander.
Kunnen mensen dat dan niet?

Ze zeggen: als je anders bent
dan doe je niet normaal
Ze wijzen naar je kleren en
ze lachen om je taal.

Ze zeggen: als je anders bent
dan kun je beter gaan.
Alsof je nooit geboren bent
dat is toch geen bestaan.

Hartelijke groet, Marion Bleeker - Burger

Sint Caeciliakoor

In december vorig jaar gestopt met repeteren en 24 januari j.l. weer begonnen. Hoop niet dat ik nog vaak zal moeten schrijven over stoppen en weer beginnen met repeteren. Gelukkig waren de meeste leden bij de eerste repetitie aanwezig maar nog niet iedereen voelde zich veilig genoeg. We hebben ons keurig gehouden aan alle aanwijzingen zoals die te vinden zijn op de website voor koren; binnenkomen met mondkapje op, controle van de QR-code, gaan zitten op 1,5 meter van elkaar zowel opzij als voor en achter, na afloop weer keurig mondkapje op tot we buiten zijn maar we hebben het er graag voor over als we weer kunnen zingen. Met het volledige koor zingen in de kerk gaat nog niet lukken maar met beperkte bezetting hebben we zondag 30 januari de mis gezongen, het 'kleine koor' bestaat uit 4 sopranen, 3 alten en 4 mannen en misschien dat we in de loop van de tijd kunnen uitbreiden maar heel veel meer zal het door de beperkte ruimte niet worden. Natuurlijk komt er een moment dat het zo goed gaat dat het volledige koor te horen zal zijn. In april is het Pasen dus we gaan ons best doen (hopelijk met het hele koor) een mooie Paasmis te zingen, net als Kerst een van de hoogtepunten voor ons koor. Tot die tijd zullen we waarschijnlijk twee keer per maand te horen zijn.

Annemieke Boom

**JONG
BISDOM HA**

Geloven in een gemeenschap

www.jongkerk.nl | www.themissionaryschool.nl

[f](#) [t](#) [i](#) @jongbisdomha

HA!
JONG BISDOM
HAARLEM-
AMSTERDAM

**THE
MISSIONARY
SCHOOL**

**WVD
BISDOM
2023**

Tienerkampweekend



Aanmelding BreakThrough geopend

Van **25 t/m 27 februari** hebben we een tienerkampweekend in he Julianaklooster in Heiloo voor 12-15 en 16-18 jarigen.

Het is een nieuw initiatief en daarom bijzonder verwelkomend naa tieners, die nog niet eerder aan een tienerkamp hebben deelgenomen.

Nodig jij tieners uit jouw regio uit?

De WJD@HOME is verplaatst naar **29 april - 1 mei 2022**. Er worden zo'n honderd jongeren vanuit het hele land verwacht. Het is een mooie opmaat naar de WJD in Lissabon.

Het weekend is op Ameland, dus het reisgevoel zal zeker aanwezig zijn. Tevens zijn er de bekende WJD catecheses, deelgroepen en avond var Barmhartigheid.



Wijs uw jongeren op deze mogelijkheid!

Vormsel 2022



Deze week is duidelijk geworden dat we in het voorjaar aan een groep kinderen het vormsel gaan toedienen. Er zullen kinderen uit groep 8 én 7 meedoen, om toch een beetje een leuk aantal vormelingen te hebben. Het vormsel zelf zal worden gedaan met jongeren uit Schagen.

De voorbereiding start op 28 februari en zal gedaan worden door Mariosé Huits.

Op zondag 13 maart om 10.00 u zullen zij zich voorstellen in de presentatieviering. Het Jeugdkoor zal zingen, misschien aangevuld met enkele leden van het Ritmisch Koor. De viering zal worden voorgegaan door pastor Vertelman, met assistentie van Mariosé Huits.

Wanneer de vormselviering precies zal zijn is nu nog niet precies vastgesteld, maar het wordt vlak na Pasen.

Fijn dat er toch weer kinderen zijn die deze stap willen zetten.

Vieringen en Intenties

Vrijdag 11 februari 2022

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Zondag 13 februari 2022

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caecilia

Lector: dhr. Blommaart

Misdienaars: Kjore en Sutji

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Jo Dekker-Goudsblom en Jaap Dekker en zegen over hun gezin ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Maarten Blankendaal, Veronica Blankendaal-Blom en hun overleden kinderen ● Petrus Hoogeboom, Johanna Hoogeboom-Hoek, dochter Elly en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 16 februari 2022

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Baltus-van Diepen, mw. Blom-Ligthart, mw. Dekker-Weel.

Stofzuigen: dhr. Cok Dekker.

Woensdag 16 februari 2022 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturpar.jacobus@outlook.com

Vrijdag 18 februari 2022

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Zondag 20 februari 2022

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Misdienaars: Kaitlin en Plien

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 25 februari 2022

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans

Zondag 27 februari 2022

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caecilia

Lector: mw. Bakker

Misdienaars: Kaitlin en Kjore

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin
- Annie van Kralingen-Kuilboer
- Jan Broersen en zegen over zijn gezin
- Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zonen Piet en Arie
- Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin
- Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
- Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst
- Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis
- Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal
- Toos Karsten-Wit
- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 2 maart 2022

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Hof-Greeuw, mw. Kaandorp-Vlaar, mw. Mettes-Kaandorp, mw. Duineveld-de Waard.

Stofzuigen: dhr. Jelle Adema.

Woensdag 2 maart 2022

Aswoensdag

19.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caecilia

Lector: dhr. Huits

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Vrijdag 4 maart 2022

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor Tilma

Zondag 6 maart 2022

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. Jeugdkoor

Lector: mw. Bleeker

Misdienaars: Sutji en Plien

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Loek Entes-Karsten en overleden familie
- Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak
- Riet Kruijer-Baas en overleden familie
- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus
- Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam

Vrijdag 11 maart 2022

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Zondag 13 maart 2022

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caecilia

Lector: mw. Beemsterboer

Misdienaars: Kaitlin en Sutji

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis
- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 16 maart 2022

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Groen-Stuyt, mw. de Wit-Blom, mw. Tijm-Mooy
Stofzuigen: dhr. Matt Hoogeboom.

Woensdag 16 maart 2022 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Vrijdag 18 maart 2022

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Annie van Kralingen-Kuilboer

Zondag 20 maart 2022

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Misdienaars: Kjore en Plien

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty
- Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie
- Riet Kruijer-Baas en overleden familie
- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 25 maart 2022

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor Tilma

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans

Zondag 27 maart 2022

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. St. Caecilia

Lector: dhr. Huits

Misdienaars: Kjore en Sutji

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zonen Piet en Arie ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 30 maart 2022

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Kruijer-Quax, mw. Kaandorp-Zonneveld, mw. Mulder-v.d. Stoop.

Stofzuigen: dhr. Nic Mulder.

Vrijdag 1 april 2022

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Zondag 3 april 2022

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. Veni Foras

Lector: dhr. Blommaart

Misdienaars: Kaitlin en Plien

Koster: dhr. M. Hoogetboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Riet Kruijer-Baas en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn

T 0226 391323

E par.jacobus@outlook.com

W www.parochietuitjenhorn.nl

Bankrekeningnr. NL13 RABO 0363201092

t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn

Bestuursleden

Klaas Bleeker, waarnemend vicevoorzitter

Dorpsstraat 5

T 06 12797855

T 0226 391742

E klaasengreetbleeker@gmail.com

Elma Veldboer-Beemsterboer, secretaris

Koorndijk 31

T 0226 393756

M 06 41707605

E elmabeemsterboer@gmail.com

Gerard Boon, penningmeester

Ambachtsdijk 2

1747 GN Tuitjenhorn

T 0226 391465

M 06 35716322

E pmt.jacobus@outlook.com

Liesbeth Bruin-Tesselaar, bestuurslid communicatie

De Praam 21

T 0226 392852

M 06 20800243

E liesbruin@msn.com

Contactadressen

Pastoor I.W. Tilma
Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard - De Noord
Mobiel 06 38345350
E iwtilma@gmail.com

Secretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
Dorpsstraat 39
1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323
E secr.hjdm@outlook.com

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI
Dhr. L.J. Swaab
Sportlaan 44a
1747GS Tuitjenhorn
T 0226 392932

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité)
Mw. Nel Swaab-Blokdijk
T 0226 392932

Colofon

Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 7 keer per jaar in een oplage van 620 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.

Marja Buur en Hans Kok; redactie, lay-out & tekstverwerking

E-mail redactie: redactie.jacobus@outlook.com

Bezorging: wijkcontactpersonen

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder opgaaf van redenen.



 STREEKMoezie
SINT BARBARA
TUITJEHORN

dag & nacht bereikbaar
06-52023137

Monique Karsten
Liesbeth Bruin
Marieke Kamp

ongesicht waar u verzekerd bent of een lidmaatschap heeft.
meer informatie op onze facebookpagina of op:

www.uitvaarttuitjehorn.nl