

Inhoudsopgave “De Sint Jacobsschelp” december 2021

Schema	2
Tarieven	2
Nieuws van het Parochiebestuur	3
Engelen in de nacht	5
Familieberichten	6
Advent 2021	7
Dit is de nacht	8
Sint Caeciliakoor	9
Er is zoveel	9
Verklaring van 1 december 2021 van de Bisschoppen	11
Allerzielenviering 2 november 2021	13
Warme zonnestralen	14
Mannenkoor Tuitjenhorn, dank je wel	15
Aanmelding Eerste Communie	17
Ritmisch koor D’CYMO	18
Stichting Vrienden van Joseph	20
Koffie drinken	21
Christinagroep	22
Vieringen en Intenties	22
Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere	29
Contactadressen	30
Colofon	31



**De parochie is elke vrijdagmiddag telefonisch bereikbaar van 13:00 tot 15:00 uur op nummer 0226-39 13 23.
Voor dringende pastorale zaken is pastoor telefonisch bereikbaar op nummer 06-38 34 53 50.**

28-jan-2022	Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
2-feb-2022	Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com
8-feb-2022	Eerste dag bezorging boekje
12-feb-2022	Laatste dag bezorging boekje

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:

- Opgeven van intenties
(kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus)
- Informatie over vieringen
- Opvragen van uittreksel doopregister
- Opvragen van uittreksel huwelijksregister
- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur,
Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn (deur rechts naast voormalige
pastorie).

T 0226 391323 E secr.hjdm@outlook.com

Tarieven

Intentie	10,00
(U ontvangt geen factuur!	
Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,	
zie onder...)	
Doopviering	25,00
Huwelijksviering/Jubileumviering	225,00
Jubileumviering i.c.m. zondagsviering	150,00
Uitvaart	225,00
Avondwake	150,00

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363 2010 92 t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn
--

Nieuws van het parochiebestuur

Verderop in deze Schelp komt u de officiële corona maatregelen tegen, echter het is al over het nieuws geweest, ook dit jaar geen Nachtmis, geen Oudejaarsavondviering. We moeten roeien met de riemen die we hebben, het is niet anders.

Alle vieringen in het Sint Jozefpark gaan voorlopig niet door. Wel komt er een attentie namens het kerkbestuur aan de bewoners van het Sint Jozefpark.

24 december 14:00 opname in de kerk van de Herdertjesviering. Deze wordt om 18:00 uitgezonden via onze website Parochie Tuitjenhorn, scroll helemaal naar beneden en dan vindt u het rechtsonder Livestream etc. Voorgangster is Mevr. Huits samen met het Jeugdkoor.

24 december 20:00 Nachtmis, live uitzending en livestream in de kerk. Pastoor Tilma is de voorganger. Fanfare Hildegardis zou spelen, maar het fanfare zorgt er nu voor dat we via een CD naar fanfaremuziek kunnen luisteren.

Na 17:00 zijn alle kerken dicht voor bezoekers. Alleen voorgangers en medewerkers aan de vieringen mogen het kerkgebouw betreden.

25 december 10:00 Eerste Kerstdag: Pastor Bleeker is de voorgangster. De keuze van de muziek wordt verzorgd door het Sint Ceaciliakoor.

Kindje wiegen 14:00 kan helaas niet doorgaan.

26 december 10:00 Tweede Kerstdag: Dhr. en mevr. Hoogervorst zijn de voorgangers. De keuze van de CD muziek wordt verzorgd door het ritmisch koor D`CYMO.

31 december 19:00 Live uitzending en livestream in de kerk. Pastoor Tilma is de voorganger. Muziek wordt verzorgd door het fanfare. Fanfare Hildegardis zou spelen, maar het fanfare zorgt er nu voor dat we via een CD naar fanfaremuziek kunnen luisteren.

Ook nu gelden de volgende coronamaatregel; na 17:00 zijn alle kerken dicht voor bezoekers. Alleen voorgangers en medewerkers aan de vieringen mogen het kerkgebouw betreden

Wilt u een viering bijwonen op Eerste of op Tweede Kerstdag dan kan dat: Er is op anderhalve meter afstand ongeveer plaats voor 65 personen. Sommige mensen mogen naast elkaar zitten. Mensen kunnen zich opgeven om naar deze vieringen te komen. Klaas Bleeker maakt een plattegrond met de indeling wie waar zit.

Zondagmorgen; 11:00 in de kerk na afloop van de wekelijkse viering.

Bij het secretariaat tussen 13:00 en 15:00 op de vrijdagmiddag

Via de e-mail: par.jacobus@outlook.com

Vol is vol.

Alle vieringen zijn thuis via de livestream te volgen.



Engelen in de nacht



In de verhalen van Advent en Kerst spelen engelen een belangrijke rol. Dat begint bij de aankondiging van de geboorte van Jezus en Johannes de Doper. De engel Gabriël brengt het vreugdevolle nieuws. Ook Jozef krijgt bezoek van een engel. Bij hem heeft de engel een andere taak. Jozef weet immers niet zo goed wat hij moet doen, wanneer Maria zwanger blijkt te zijn. De engel wijst hem de juiste weg door de verwarrende situatie. Op eenzelfde manier wijzen engelen de weg aan de herders om het kind te

vinden, als een licht in de donkere nacht.

Het leven kan verwarrend zijn. We houden ervan dat we weten waar we aan toe zijn, maar dat is niet altijd het geval. Soms zie je het niet meer, ben je wakend als de herders, maar omsloten door het duister. De hemelse boodschap van Kerstmis wil ons de weg wijzen. De engelen (het woord engel betekent ‘boodschapper’) vertellen ons: God komt naar ons toe, we staan er niet alleen voor. Die belofte geeft houvast en vreugde. Dezelfde engelen zetten ons op weg om in het duister onze weg te vinden naar Jezus. Hij geeft ons Gods kracht en vrede.

Ook deze Kerst lopen weer een hoop dingen anders door de maatregelen rond corona. Voor ons als parochie is dat lastig en jammer, maar erger is het wanneer je er in je werk of financieel last van hebt, heel naar is het wanneer je te horen krijgt dat je operatie is uitgesteld, eenzaam kan het zijn als de hobby's en activiteiten weer op een laag pitje staan. Ik wens ons allemaal toe dat de boodschap van Kerstmis ons houvast zal geven, ik hoop dat we blijdschap voelen bij het horen van de engelen in de nacht.

Alvast een zalig Kerstmis!

pastoor Tilma



In memoriam Piet Dekker

Piet was nog jong toen ik van huis ging naar Nieuw Zeeland toe en het 21 jaar later was dat wij elkaar weer zagen.

Ik heb hele mooie herinneringen aan Piet van de tijd dat Margaret en ik bij vader en moeder kwamen.

Piet stond altijd voor ons klaar als we hier of daar naar toe wilden, hij noemde zich zelf als onze taxichauffeur. Het was prachtig dat hij altijd thuis was en bleef voor vader en moeder en later juist voor moeder en zo hun oude dag zo mooi en rustig door te kunnen brengen. Hij klaagde nooit en als het tijd werd voor nieuwe aardappels wist hij er altijd wel wat te vinden voor moeder. En zo waren het zoveel dingen die wij niet allemaal weten maar moeder kwam niets te kort.

Piet was ook erg gek op zijn geiten en toen wij in 1994 in Holland waren met onze kleindochter mocht zij ook mee naar de geiten. Zij vond het prachtig om de geiten te voeren en kusjes te geven en Piet maar lachen! Het was voor hem een hele onderneming om naar Nieuw Zeeland te gaan. Wij en Piet vonden het prachtig en hebben erg van die tijd genoten.

Piet teelde ook veel groenten, niet zo zeer voor hem maar veel voor de familie.

De zondagmorgen koffiedrinken bij Piet stond bekend bij de hele familie en dat is jaren lang doorgegaan. Helaas is daar nu een eind aan gekomen. Door Covid is het nu al een tijd voorbij maar het zal ook nooit meer terug komen.

Piet zal zeker heel erg gemist worden bij de hele familie en ook bij ons in Nieuw Zeeland. Wij belden elkaar regelmatig op en heel vaak kreeg ik de krantenknipsels van hem wanneer hij dacht dat Johan daar wel van weten moest. Rust in vrede broer Piet, we zullen lang aan je denken.

Johan en Margaret

ADVENT 2021

Het is advent. We bereiden ons voor op het geboortefeest van Jezus, op Kerstmis. De Kerststal komt weer van zolder, met alle beelden en andere versierselen. We kijken dan met vertedering naar het beeldje van Kindje Jezus in een kribbe. Dat is heel mooi. Maar laten we Jezus ook geboren worden in onze harten? Want dat kribje is iets van twee duizend jaar geleden. Het gaat er nu om dat er iets in onze harten gebeurt. Dat we ons weer opnieuw realiseren dat dat Kindje werd geboren om ons een Boodschap te brengen, een Boodschap van liefde, vrede, rechtvaardigheid en zorg om Gods prachtige schepping. Door het verhaal over de geboorte van dat Kindje in een stal en dat het in een kribbe werd gelegd, worden we gevoeliger voor Zijn Boodschap.

Leven vanuit Zijn Boodschap vinden we vaak teveel gevraagd. En we kunnen ook niet alle problemen in de wereld zelf oplossen. We kunnen bijvoorbeeld niet in ons eentje het grote probleem op Lesbos oplossen, waar ook kindjes in grote armoede worden geboren en die niet eens een kribbe hebben waarin ze kunnen worden neer gelegd. De grote honger in Jemen kunnen we ook niet alleen oplossen. En zo zijn er nog zoveel andere schrijnende situaties in de wereld.

Ook in Nederland zijn er mensen die in grote armoede leven, die geen bed hebben om in te slapen en geen gezond eten kunnen kopen.

Het is belangrijk dat we er aandacht voor hebben en misschien iets doneren aan organisaties die wel iets aan die schrijnende situaties proberen te doen. Met zijn allen samen kunnen we dan heel veel.

Nog belangrijker is het misschien dat we aandacht hebben voor de mensen om ons heen die het moeilijk hebben. Daaraan kunnen we vast wel iets doen. Als is het maar een luisterend oor, al is het maar een arm om de schouder; even de honger naar aandacht stillen, even de dorst naar warmte stillen. Dat kunnen we!

Deze Kerst zal anders zijn dan dat we graag willen: geen viering op Kerstavond, geen grote familiebijeenkomsten of Kerstvieringen in een groter verband. Dat is heel jammer, maar dat is niet waar het echt om gaat. Het gaat erom dat Jezus een plek krijgt in ons hart en dat we Zijn droom

van liefde, vrede, gerechtigheid en zorg om Gods mooie schepping uit gaan dragen en waar gaan maken. Dit jaar misschien nog meer dan andere jaren.

Kerstfeest is het feest van Licht. We kunnen er een echt lichtfeest van maken als we de lichtpuntjes in ons leven zien en als we zelf licht zijn voor een ander.

Zalig Kerstfeest!!!

Marion Bleeker – Burger

Dit is de nacht (*Jan van Opbergen*)

Dit is de nacht van de zwervers,
van zoeken naar een huis,
mensen speurend naar vrede.
Wie geeft zijn vijand thuis?
Hoe komt een kind terecht,
waar moet het neergelegd,
hoe zal het veilig gaan,
Wie reikt de vrede aan?
Waar is een plek voor de kleinen,
Waar gaan de armen voor?
Wie ontgrendelt de deuren,
wie breekt de tralies door?
Heden is ons geboren
de mens die ruimte schiep,
die zolang hij mocht leven
om recht en vrede riep.
Hij brengt de mens terecht,
heeft toekomst aangelegd
om veilig in te gaan,
reikt ons de vrede aan.

Zalig Kerstfeest,

Jan en Marion Bleeker

Sint Caeciliakoor

Het is bijna een herhaling van vorig jaar; we waren net weer begonnen met de repetities en we hebben weer een aantal keer gezongen in de kerk maar helaas is dat voorbij. Twee leden van ons koor bleken besmet met het coronavirus en voor de veiligheid zijn we gestopt met repeteren, Gelukkig zijn ze weer helemaal hersteld maar helaas zijn de maatregelen daarna aangescherpt en kunnen we geen repetitie meer houden, na 17.00 uur is alles gesloten dus ook AHOJ.

De bisschoppen hebben besloten dat ook de kerk na die tijd dicht is, geen avondvieringen meer en geen gebruik van de kerk om 's avonds te repeteren.

Met Kerst zouden we 1e kerstdag de viering van 10.00 uur zingen. We hebben ons uiterste best gedaan een mogelijkheid te zoeken om dit met een beperkt aantal zangers en zangeressen te doen. Zonder repetities is dat sowieso moeilijk maar met de huidige besmettingen hebben we moeten besluiten dit niet te doen. De ruimte is erg klein en de leden van het Caeciliakoor zijn de jongsten niet meer en doen voorzichtig.

We vinden het zelf ook erg jammer want de viering met kerst zingen is altijd een hoogtepunt voor ons koor. Het bestuur en de leden van het Caeciliakoor wensen iedereen een mooie decembermaand, fijne kerstdagen, een

gezellige jaarwisseling een gezond en gelukkig 2022.

Annemieke Boom

Er is zoveel

Er is zoveel vreugde
zoveel geluk
zoveel goeds
dat mensen mogen beleven

Maar
er is ook zoveel pijn
zoveel leed
zoveel verdriet
dat mensen moeten verwerken

Hoe beleeft
een mens dit leven?

Een mens
heeft nodig
goddelijk goede mensen
in vreugde
maar vooral in verdriet
want als een ander
deelt in je vreugde
deelt in je verdriet
dan is het leven
te dragen
dan is leven mogelijk.

Toen.....
toen kwam er een kind
dat deelde in verdriet
dat deelde in vreugde.

Toen kwam er een kind
dat leefde met mensen
een kind zo goddelijk goed
dat men hem noemt:
God met ons:
Emmanuel.

Theo Vertelman

Verklaring van 1 december 2021

Bisschoppen breiden coronamaatregelen uit: geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op weekdays en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn. Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de vieringen van het komend weekend.

Anderhalve meter

De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd.

De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Ook de eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd. (Zie bericht van 10 november)

Toeleven naar Kerstmis

Zondag 28 november is de Advent begonnen: een periode van toeleven naar Kerstmis en het gezamenlijk vieren van de komst van Christus. Ook

dit jaar worden Advent en Kerstmis door de coronapandemie opnieuw een periode van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Net als vorig jaar zijn er met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. De bisschoppen vragen parochies om de mogelijkheden om Kerstmis overdag te vieren -ook in de dagen van het kerstoctaaf- volop te benutten.

Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere vieringen op één avond. Dat de bisschoppen dit besluit nu reeds hebben genomen en bekendmaken heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort starten of al gestart zijn.

De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren.

De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten.

Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus' geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht.

Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.

Allerzielenviering 2 november 2021

In gedachten naar jou

En de zee neemt me mee
In gedachten naar jou
Voorbij hoge golven
Langs diepte en kou
Waar ze rustig en stil is
Helder en blauw
Daar zie ik je zitten
Badend in liefde
Die jij voor mij voelde
Die ik voel voor jou

Dinsdag 2 november was het Allerzielen en dan herdenken we al onze dierbare overledenen.

In de kerk hebben we een mooie viering gehad met vele mensen in de kerk en via de livestream. Er werd gebeden, gedichten voorgelezen en er was een lezing over de drie bomen. Over de verschillende manieren van verdriet en gemis ervaren.

Tussendoor speelde fanfare Hildegardis prachtige muziek.

Iedereen werd uitgenodigd om een kaarsje, die aangestoken is aan de paaskaars, te plaatsen op de bank voor het altaar, waar ze de hele viering bleven branden.

Een indrukwekkend gezicht al die lichtjes voor iedereen die gemist wordt.

Vervolgens werd er voor alle overledenen van het afgelopen jaar een kaars aangestoken en een kort in memoriam voorgelezen.

Na het slotnummer liepen we vanuit de kerk naar een mooi verlicht kerkhof. Gelukkig was het net droog en windstil.

Daar hebben we samen nog geluisterd naar een gedicht en de trompet met 'Een laatste groet', waarna eenieder zijn/haar kaars kon plaatsen bij hun dierbare op het graf.

Er was nog gelegenheid om daarna koffie te drinken in de kerk om nog even samen na te praten.

Het is mooi om met zoveel mensen al onze dierbare overledenen te gedenken.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken die aan deze viering hebben meegewerkt; de koster, de groene handjes voor de mooie bloemstukken, de koffiedames, de mannen van de vuurbrigade die het kerkhof prachtig in het licht zetten en fanfare Hildegardis voor hun muzikale ondersteuning.

Namens de avondwake groep,
Helmine Bruin en Corine Bouter

Warme zonnestralen....



Een beetje zonlicht geeft ieder nieuwe kracht,
Een heel klein straaltje zon zorgt dat in deze moeilijke corona periode toch men af en toe even lacht!
Een klein beetje vriendschap doet ons allemaal goed,
Geborgen in de warme liefde geeft dagelijks nieuwe moed....

Een klein beetje warmte, een schouder om achter te schuilen,
De steun van warme vriendschap om even bij uit te huilen....
Een arm om je heen geslagen zijn als warme zonnestralen, door de liefde gegeven,
Een beetje menselijkheid zijn als kostbare diamanten, de waarde van het leven....

Blijf gezond allemaal!!

Veel liefs van Sjaak en Ineke Hoogervorst.

”Geen aandacht aan schenken, iedereen doet wat, het was hobby, klaar”.

Mannenkoor Tuitjenhorn dank je wel



Soms zeggen foto's meer dan woorden.

Aan een jarenlange traditie is mede door Corona het doek gevallen over het bestaan van het Mannenkoor.

Jarenlang hebben ze één keer in de maand

de vieringen in de kerk verzorgd. Ook hadden ze de taak om met Avondwakes te zingen. Dit laatste komt natuurlijk altijd onverwachts, en regel dan maar dat je een koor, dirigent, organist en de gevraagde liedjes kunt zingen. Het Mannenkoor kreeg het altijd voor elkaar. Gouden momenten waren de Kerstvieringen in het Sint Jozefpark. De vaders en moeders van het dorp werden toegezongen door de zonen van het dorp. Met de daarbij behorende ernst, serieusheid, maar toch ook ruimte voor een dolletje. In alle stilte wilden ze afscheid nemen. ”Geen aandacht aan schenken, iedereen doet wat, het was hobby, klaar”.

We hebben een paar oudkoorleden gebeld en aan hen gevraagd waar ze nu met plezier aan terugdenken.

Met de repetities was het altijd gezellig. Alle weken een avondje met een groepje mannen. Het was spontaan. Het werd meer een soort vriendengroep. In de pauzes was er altijd tijd voor een praatje.

We begonnen met Meester Blommaart, Meester Blommaart had een goed gevoel voor dat wat er speelde in het koor, later werd Arie Ruigrok gevraagd door Ben Buter om de dirigent te worden. Arie stelde het zeer op prijs dat iedereen goed mee deed, zijn best deed. Klein detail; allemaal het boek in de rechterhand. Aad Bontebal was wat meer op de puntjes op de i. Jan van Straaten als organist. Wat kon die man spelen.

Kleine anekdote uit de vele andere verhalen.

Meester Blommaart zegt tegen Piet Strooper, Piet jij hebt nog al een groot huis, zouden we niet Piet voelt de bui al hangen en zegt dat hij het eerst met Bea moet overleggen. 25 á 26 man visite voor een mannenkoorfeestje. Bea gaat accoord. Op het hoogtepunt van het feest gaan ze met zijn allen in polonaise door het huis, de gang, kamer, slaapkamer, de dars, de schuur. Nu wil het geval dat er in de dars wat helmen liggen. Die gaan natuurlijk op het hoofd. Mogen ook mee de polonaise lopen. Het kleine hoofd van meester Blommaart, de grote helm, voorop in polonaise, geen woorden voor.



Het mannenkoor o.l.v. dirigent Arie Ruigrok en organist Jan van Straaten.
V.l.n.r. Gerard Entes, Arie Kruijer, Ben Buter, Henk Masteling
Daarachter: Siem Wijnker, Hans Kok, Cor Kruijer en Jan Ligthart
Op de achterste rij: Mart Hof, Piet Strooper, Piet Kruijer, Sam Mulder en
Tinus Kruijer.

Aanmelding eerste communie

Het lijkt nog ver weg, maar op (onder voorbehoud) **zondag 24 april 2022** is om 12 uur de viering van de 1^e Heilige Communie in Tuitjenhorn.

Op **zaterdag 5 maart 2022** om 19.00 uur begint de voorbereiding van de kinderen met een presentatieviering in dezelfde kerk.

Op de St. Barbara school in Tuitjenhorn wordt gedurende 13-15 weken het project behandeld. Dit vindt plaats op de woensdagmiddag van 13.15 tot 14.00 uur, vanaf eind januari 2022. De ouderavond vindt online plaats op dinsdag 25 januari om 19:30 uur. De uitnodiging volgt na opgave.

De kinderen uit Tuitjenhorn hebben via school de uitnodiging ontvangen. Mocht uw kind minimaal in groep 4 zitten en ook willen deelnemen aan de eerste communie, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de werkgroep eerste communie voor de aanmelding van uw kind.

De kinderen die hun eerste communie willen doen moeten wel het heilig Doopsel hebben ontvangen. Mocht dit nog niet het geval zijn dan kunt u dit via de pastorie nog regelen.

De bijdrage in de kosten van de 1^e Communie is €15. Dit bedrag kunt u bij een van onderstaande adressen in de bus doen middels een envelop met daarop de naam van uw kind.

Om uw kind aan te melden kunt u mailen naar een van onderstaande personen:

Met vriendelijke groet, Werkgroep Eerste Communie

Wilma Hooglugt, w.hooglugt@gmail.com,

Bogtmanweg 5A, (0226-332949)

Linda Hof, borfoh@quicknet.nl, Groteblok 29, (0226-390986)

Leslie Bruin, lesliebruin@homail.com, Zwanebloem 10, (0226-754301)

RITMISCH KOOR D'CYMO

Rabo Clubsupport 2021

Van de Rabobank ontvingen we een bedrag van 243,95 euro vanwege de deelname van ons koor aan de Rabo Clubsupportactie. We kregen in totaal 26 stemmen, waarvoor hartelijk dank namens alle koorleden.

Presentatieviering 9 oktober

Om het kinderkoor wat te versterken heeft op zaterdagavond 9 oktober op verzoek van Mariose Huits een aantal leden van het koor gezongen bij de presentatieviering van de vormelingen. De leden hebben hier samen met het kinderkoor een aantal keren voor geoefend met uiteindelijk een goed resultaat. De viering was weer in de vertrouwde handen van Mariose Huits en is heel mooi verlopen.

Afsluitend examen Cor Quint op 9 oktober

Op zaterdag 9 oktober heeft onze dirigent Cor Quint zijn Tweejarige Opleiding Koordirectie met goed gevolg afgesloten. De opleiding en het examen worden georganiseerd door Muziekpraktijk Karel Kok in Schagerbrug.

Natuurlijk hebben we Cor gefeliciteerd met dit prachtige resultaat en een dik verdiend bloemetje overhandigd en Cor trakteerde op zijn beurt in de pauze de leden op overheerlijke koeken.

Viering 17 oktober

Na ruim anderhalf jaar weer zingen in de kerk. En voor onze pianiste Jeanette echt de allereerste keer dat ze ons in de kerk ging begeleiden. Een beetje onwennig stonden we er, maar we hadden al gauw weer de smaak te pakken en de viering verliep, op een enkel liedje na, best goed.

Repetities/maatregelen overheid/maatregelen bisdom

Zoals ik vorige keer schreef, zijn de repetities van het koor in het AHOJ hervat vanwege het per 25 september wegvallen van de anderhalve meter maatregel. We hebben een aantal keren kunnen repeteren en wat is het weer leuk! Wel komen er weer nieuwe maatregelen, zoals o.a. de QR-code controleren. Weer later moet het AHOJ om 20.00 uur de deuren sluiten en vragen we de leden om de repetitie een uurtje eerder te laten beginnen, in plaats van 19.30 uur wordt dat dan 18.30 uur en iedereen gaat daar mee akkoord! Petje af voor alle koorleden en dirigent en pianiste voor hun flexibele houding.

Maar helaas wordt half november door de overheid en het bisdom weer de anderhalve meter maatregel ingevoerd. Tegelijkertijd besluit het bestuur om voorlopig niet meer te zingen in de kerk, zelfs met een half koor kunnen we de anderhalve meter maatregel niet waarborgen. Wij willen het risico niet nemen dat er besmettingen optreden bij de koorleden. Wel gaan de repetities door, omdat er in het AHOJ veel meer ruimte is om met de stoelen te kunnen schuiven.

Donderdag 25 november beginnen we met frisse moed met het oefenen van de kerstliedjes. Helaas is dit ook meteen de laatste keer, want het AHOJ moet nu vanaf 17.00 uur de deuren sluiten.

Het bestuur besluit nu om eerst de persconferentie van 14 december af te wachten, alvorens zich te beraden op het repeteren op een andere dag/tijdstip.

We willen graag van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een zalig kerstmis te wensen en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Namens het bestuur,

Ali Adema, voorzitter



Stichting “Vrienden van Joseph”

Bladstraat 5

1949 HJ Tuitjenhorn

tel: 0226-391403

bank: NL28RABO0155993011

ANBI keurmerk

RSIN/fiscaalnr. 816035386

Beste Lezer van “De Schelp”.

“Als je terug kijkt zie je pas vooruitgang!”

Aan het eind van dit jaar willen we terugblikken op het afgelopen jaar, dat niet heel gemakkelijk verliep in verband met de Corona perikelen.

Toch is het ons gelukt, met uw hulp een aantal mensen en projecten te helpen. Bijvoorbeeld de bouw van het 3^e lokaal in Mwintha,

De maandelijkse hulp aan de Fadihi groep, die met onze hulp zoveel arme mensen heeft geholpen aan voedsel en medicijnen en aan een leefbare omgeving.

Kamae die we ook maandelijks hielpen aan zeep - tandpasta - maandverband - sop voor het wassen van hun kleding, toiletpapier en meer van die kleine benodigheden zodat we de hygiëne in Kamae op pijl konden houden.

De studenten die soms maandelijks een kleine bijdrage kregen en dat jaarlijks hun schoolgeld betaald werd door hun sponsors.

Dit alles hebben we kunnen realiseren door onze acties die nu niet allemaal massaal gehouden konden worden, maar waardoor we wel geld binnen kregen om onze projecten te steunen.

Weet u nog: De Vastenactie met de Vastenmaaltijd, een groot succes in samenwerking met de mannen van Ahoj.

De fiets en wandeltochten, die iedereen in de maand mei op eigen gelegenheid kon fietsen en lopen.

Een hele gezellige pompoenenfair waar de vlaggentjes lijnen voor het eerst verkocht werden en met succes.

En toch ook weer de mondkapjes, die Nel nog steeds in voorraad heeft.

Doordat u altijd zo enthousiast reageerde en meedeed met deze acties hebben we toch ons steentje kunnen bijdragen.

U ziet dan ook: “Vele kleintjes maken één grote!”

Met de Feestdagen in het vooruitzicht, wensen wij: de leden van De Stichting Vrienden van Joseph u allen een

sfeervol Kerstfeest

en voor het jaar wat voor ons ligt vooral

een gezond en vreugdevol 2022.



Koffie drinken

Vanaf september konden we weer een paar koffie schenken na de viering. Helaas is het door de nieuwe beperkingen nu even niet meer mogelijk.

Wij wensen u allen

Prettige Feestdagen en een Gezond en Gelukkig 2022.

Namens de koffiegroep
Marja Buur

Christina groep

Wie wil ons komen helpen?

Op woensdagmorgen 2 keer in het jaar een paar uurtjes om onze mooie kerk schoon te houden.

De groepjes worden steeds kleiner wegens ouderdom en overlijden.

We beginnen om 9.00 uur en zijn rond 11.00 uur weer klaar.

Graag een belletje naar Truus Broersen, tel. 391271

Vieringen en Intenties

Woensdag 15 december 2021

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Hof-Stroet, mw. Broersen-Kruijer, mw. Dekker-Rotgans

Stofzuigen: Gerard Entes.

Woensdag 15 december 2021 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Zondag 19 december 2021

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. D'CYMO (cd)

Lector: van D'CYMO

Misdienaars: Sutji en Plien

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 24 december 2021

Kerstviering

Eucharistieviering is eerder opgenomen en

wordt 18.00 uur uitgezonden

Voorganger: mw. Huits m.m.v. Jeugdkoor

Lector: Gezinswerkgroep

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Vrijdag 24 december 2021

Kerstviering

Eucharistieviering is eerder opgenomen en

wordt 20.00 uur uitgezonden

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. Fanfare Hildegardis

Lector: mw. E. Beemsterboer

Misdienaars: Sutji en Kaitlin

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop • Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin • Jan Stoop en Corrie Stoop-Limmen • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans • Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis • Overleden familie Limmen-Groot • Pastoor Jan Berkhout • Pastoor Johannes Nicolaas Timmer • Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Zaterdag 25 december 2021

Eerste Kerstdag

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker muziek vanaf een cd

Lector: dhr. Huits

Misdienaars: Kjore en Plien

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Adrianus Johannes Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen ● Annie van Kralingen-Kuilboer ● Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen ● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Levende en overleden leden van het St. Caeciliakoor ● Maarten Blankendaal, Veronica Blankendaal-Blom en hun overleden kinderen ● Niek Kaandorp en familie Kaandorp-Pronk ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis ● Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Paul Bruin, Els Duinmaijer-Bruin, familie Bruin-Appelman en familie Ligthart ● Riet Kruijjer-Baas en overleden familie ● Ris en Edith Strooper en familie ● Willem Andries Kuilboer en Regina Anna Kuilboer-Ooijevaar

Zondag 26 december 2021

Tweede Kerstdag

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst m.m.v. D'CYMO (cd)

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Antonius Cornelis Driesse en Lourentia Maria Driesse-Stoop en hun dochter Rina ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Johannes Dekker en Selma Dekker-Jonas en hun zonen Piet en Arie ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Riet Kruijjer-Baas en overleden familie ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Toos Karsten-Wit

Vrijdag 31 december 2021

Oudjaarsviering

Eucharistieviering is eerder opgenomen en

wordt 20.00 uur uitgezonden

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. Fanfare Hildegardis

Lector: mw. Bleeker

Misdienaars: Sutji en Kaitlin

Koster: dhr. M. Hoogetboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Adrianus Johannes Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen ● Antonius Cornelis Driessse en Lourentia Maria Driessse-Stoop en hun dochter Rina ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jacobus Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter Marga, Petrus Hof en Catharina Hof-Burger ● Jan Stoop en Corrie Stoop-Limmen ● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Niek Kaandorp en familie Kaandorp-Pronk ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Piet Pronk en Nel Pronk-Reinders en hun dochter Margriet ● Ris en Edith Strooper en familie ● Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George

Zondag 2 januari 2022

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorgangers: dhr. Blommaart en mw. Adema m.m.v. Jeugdkoor

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Riet Kruijter-Baas en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 5 januari 2022

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Pronk-Schotten, mw. Bleeker-Groot, mw. Nota, mw. Groot-Baas.

Stofzuigen: dhr. Cees Bleeker.

Zondag 9 januari 2022

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. St. Caecilia

Lector: mw. Bakker

Misdienaars: Kjore en Plien

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ●
Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en
Truus

Zondag 16 januari 2022

Oecumenische viering

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. Gemengd koor Waarland

Misdienaars: Plien en Sutji

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Woensdag 19 januari 2022

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Tesselaar-Bleeker, mw. Blokker-Bleeker, mw. Bleeker-Broersen,
mw. Groenland-Hof.

Stofzuigen: Cor Kruijer Az.

Woensdag 19 januari 2021 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot
15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Zondag 23 januari 2022

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Misdienaars: Kaitlin en Kjore

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ●
Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-
Tesselaar en Rob van Lierop ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ●

Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie • Jo Dekker-Goudsblom en Jaap Dekker en zegen over hun gezin • Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst • Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis • Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal • Toos Karsten-Wit • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Zondag 30 januari 2022

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. St. Caecilia

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 2 februari 2022

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. den Das-Kramer, mw. Broersen-Kruijer, mw. Kaandorp-Pronk.

Stofzuigen: dhr. Piet Spaansen.

Zondag 6 februari 2022

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. Veni Foras

Lector: mw. Bleeker

Misdienaars: Sutji en Kaitlin

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop • Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin • Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

**Het parochiebestuur
van de H. Jacobus de Meedere
wenst u allen**



Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn

T 0226 391323

E par.jacobus@outlook.com

W www.parochietuitjenhorn.nl

Bankrekeningnr. NL13 RABO 0363201092

t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn

Bestuursleden

Klaas Bleeker, waarnemend vicevoorzitter

Dorpsstraat 5

T 06 12797855

T 0226 391742

E klaasengreetbleeker@gmail.com

Elma Veldboer-Beemsterboer, secretaris

Koorndijk 31

T 0226 393756

M 06 41707605

E elmabeemsterboer@gmail.com

Gerard Boon, penningmeester

Ambachtsdijk 2

1747 GN Tuitjenhorn

T 0226 391465

M 06 35716322

E pmt.jacobus@outlook.com

Liesbeth Bruin-Tesselaar, bestuurslid communicatie

De Praam 21

T 0226 392852

M 06 20800243

E liesbruin@msn.com

Contactadressen

Pastoor I.W. Tilma
Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard - De Noord
Mobiel 06 38345350
E iwtilma@gmail.com

Secretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
Dorpsstraat 39
1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323
E secr.hjdm@outlook.com

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI
Dhr. L.J. Swaab
Sportlaan 44a
1747GS Tuitjenhorn
T 0226 392932

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité)
Mw. Nel Swaab-Blokdijk
T 0226 392932

Colofon

Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 7 keer per jaar in een oplage van 620 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.

Marja Buur en Hans Kok; redactie, lay-out & tekstverwerking

E-mail redactie: redactie.jacobus@outlook.com

Bezorging: wijkcontactpersonen

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder opgaaf van redenen.



 STREEKEVERZEKERING
SINT BARBARA
TUITJEHORN

dag & nacht bereikbaar
06-52023137

Monique Karsten
Liesbeth Bruin
Marieke Kemp

ongesicht waar u verzekerd bent of een lidmaatschap heeft.
meer informatie op onze facebookpagina of op:

www.uitvaarttuitjehorn.nl