

Inhoudsopgave “De Sint Jacobsschelp” oktober 2021

Schema	2
Tarieven	2
Nieuws van het Parochiebestuur	3
Uitnodiging Parochievergadering	4
Bidden met je vingers	5
Familieberichten	6
Het St. Caeciliakoor	8
Herfst	9
Voorstellen van de Vormelingen	11
Sint Maarten-vertelling	11
Onze wegwerpcultuur!	12
Concert Roon Staal	13
Ritmisch koor D'CYMO	14
Stichting Vrienden van Joseph	15
Koffie drinken	16
Allerzielenviering	17
Welkom	18
Vier mee met de Friezenkerk in Rome	19
Vieringen en Intenties	20
Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere	29
Contactadressen	30
Colofon	31



**De parochie is dagelijks telefonisch bereikbaar op
nummer 0226 39 1323 van 9:00 tot 21:00 uur.**

3-dec-2021	Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
8-dec-2021	Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com
14-dec-2021	Eerste dag bezorging boekje
18-dec-2021	Laatste dag bezorging boekje

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:

- Opgeven van intenties
(kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus)
- Informatie over vieringen
- Opvragen van uittreksel doopregister
- Opvragen van uittreksel huwelijksregister
- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur,
Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn (deur rechts naast voormalige
pastorie).

T 0226 391323 E secr.hjdm@outlook.com

Tarieven

Intentie	10,00
(U ontvangt geen factuur!	
Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,	
zie onder...)	
Doopviering	25,00
Huwelijksviering/Jubileumviering	225,00
Jubileumviering i.c.m. zondagsviering	150,00
Uitvaart	225,00
Avondwake	150,00



IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363 2010 92 t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn
--

Nieuws van het Parochiebestuur

Nederland is uit de lockdown, zo ook de kerken. Onze koren zijn weer gestart met de repetities en met een minimale voorbereidingstijd durven ze het toch aan de vieringen weer die sfeer mee te geven die we toch echt wel gemist hebben. Ons Sint Caeciliakoor heeft al gezongen bij de eerste uitvaart. Grote klasse dat jullie dit weer wilden doen.

We nemen afscheid van het Mannenkoor. Vele jaren hebben ze voor ons gezongen en stonden ze stand-by bij de vele Avondwakes. We hebben altijd een beroep op het koor kunnen doen. Mannen, bedankt. We zijn op zoek naar vervanging. Gedeeltelijk kan het Koor 'Veni Foras' uit Schoorl het Mannenkoor vervangen. Na de Kerst kan misschien het Jeugdkoor een keertje overnemen, misschien alleen orgelspel, of de familie van Gerard Boon zo nu en dan. We zijn ermee bezig. Misschien weet u nog iemand die eens per jaar een viering muzikaal wil opluisteren?

Noteer alstublieft dinsdag 9 november in uw agenda: algemene parochievergadering. Vanaf 19:30 uur staat de koffie voor u klaar in AHOJ en om 20:00 uur begint de vergadering met twee grote onderwerpen.

Allereerst informeren wij u over de stand van zaken m.b.t. de beoogde samenwerking met de parochies Schagen, Warmenhuizen en Burgerbrug. We zijn erg benieuwd naar uw mening.

Vervolgens wil het bestuur graag uw mening peilen met het oog op de toekomst van onze eigen parochie. Iedere tafel krijgt een groot vel papier waarop geschreven gaat worden wat u sterk vindt aan onze parochie, wat de zwakke punten zijn, wat dus de kansen en bedreigingen zijn voor onze parochie. Dit spreken we kort met elkaar door, tenslotte de rondvraag en natuurlijk na afloop een drankje en gelegenheid om nog even informeel met elkaar het een en ander door te praten.

U komt toch ook?

Namens het parochiebestuur, Elma Veldboer-Beemsterboer

Uitnodiging parochievergadering Parochie H. Jacobus de Meerdere.

Vanaf 19.30 staat de koffie klaar, om 20.00 beginnen we met de vergadering.

Dinsdag 9 november 2021 AHOJ.

Opening

Samenwerking met de parochies: Schagen, Warmenhuizen, Burgerbrug en Tuitjenhorn

Afscheid Mannenkoor

Informatie vragen aan de parochianen. De volgende vragen worden gesteld en hun antwoorden worden per tafel verzameld op een groot vel papier en vervolgens kort nabesproken.

Waar zijn we goed in?

Wat zijn onze kansen?

Wat zijn onze bedreigingen?

Waar zijn we zwak in?

Rondvraag

Sluiting

U bent van harte welkom.

Elma Veldboer -Beemsterboer



Bidden met je vingers

Regelmatig ben ik onder de indruk, wanneer ik van mensen hoor hoe ze dagelijks tijd maken voor gebed. Veel momenten overdag lenen zich ervoor om even te bidden, zoals aan het begin van de nieuwe dag, bij de maaltijden en vlak voor het slapen gaan. En als mensen toch even langs de kerk komen, gaan ze in de Mariakapel een kaarsje aansteken. Een biddend mens leeft vanuit God.

Bidden hoeft niet moeilijk te zijn. Toch kan het soms helpen als je even op weg wordt geholpen. Een boekje met gebeden kan inspireren of de kralen van de rozenkrans geven houvast. Wist u dat je ook kunt bidden door je vingers langs te gaan? Je kunt bidden aan de hand van je vingers!

De duim is de vinger die het dichtst bij je zit. Begin dus te bidden voor diegenen die je het meest nabij zijn. Dat zijn de mensen die het snelst in onze gedachten komen. Het is een 'aangename verplichting' om voor onze geliefden te bidden.

De volgende vinger is de wijsvinger. Bid voor degenen die je onderwijzen, je raad geven en genezing brengen. Zij hebben steun en wijsheid nodig om anderen de juiste richting te wijzen. Gedenk hen altijd in je gebeden.

De daarop volgende vinger is de langste, de middelvinger. Die herinnert ons aan onze leiders, de regeringen en allen die in de maatschappij verantwoordelijkheid dragen. Zij hebben Gods leiding nodig.

De vierde vinger is de ringvinger. Misschien verbaast het u, maar dat is onze zwakste vinger. Die mag ons herinneren om ook voor de zwakken te bidden, de zieken en mensen met problemen. Zij hebben ons gebed nodig.

Tenslotte hebben we onze kleinste vinger, de kleinste van allemaal. Je pink mag je eraan herinneren ook voor jezelf te bidden. Wanneer je voor de andere vier groepen gebeden hebt, zul je in staat zijn om je eigen vragen in het juiste perspectief te zien. Dan ben je in staat om op een betere manier te bidden voor wat je zelf nodig hebt.

Pastoor Tilma



In memoriam Nel Pronk-Reinders

Mam,

Je werd geboren in 1933 als oudste in een gezin van zes kinderen. Je ouders hadden beiden een eigen zaak; je vader was boekhouder en je moeder bestierde de linnenwinkel. Dat betekende voor jou dat je meedraaide in het huishouden en het grootbrengen van de jongsten.

Je ging naar de lagere school in Warmenhuizen en rondde de huishoudschool in Bergen af. Ook bij Ibink in Alkmaar had je het erg naar je zin, vertelde je ons. Op 26-jarige leeftijd kwam je vader Piet tegen op de kermis. Je kende hem al wel, maar niet eerder was je interesse in hem gewekt. Hij wilde na een avond stappen wel een kop koffie bij haar thuis komen drinken. Maar dat vond jij niet zo'n goed idee. Hij mocht een andere keer langskomen en zo gezegd, zo gedaan en het was gelijk heel gezellig met opa Reinders.

In 1964 trouwden jullie en gingen jullie in het huis wonen dat eerst voor tante Zus en tante Marie bedoeld was. Het huwelijk werd gezegend met de geboorte van Margriet. Later kwam Jan en jullie moesten nog even geduld hebben voordat Peter kwam.

Als kind herinner ik mij dat we vaak op zondag naar Schoorl gingen. Dat vond mam prachtig en daar had ze het de laatste tijd dan ook geregeld over, net als over de vakanties naar Slagharen. Dat waren toch wel de hoogtepunten voor haar; samen met het gezin op pad.

Maar een wezenlijk onderdeel van mam was dat ze thuis de boel draaiende hield. Altijd kreeg zij koffievolk. Meestal zat 's morgens en 's middags de keukentafel vol. Ze zal wat koffie gezet hebben en met koek erbij uiteraard. Ook keken we zaterdag's uit naar haar zelfde gemaakte nasi-eten met alles er op en erbij. Ze was op het Kalverdijkerlaantje zeer tevreden en dat kwam ook doordat ze het met de burens goed kon vinden.

Helaas overleed Margriet ook nog in het ouderlijk huis, dat was een enorme klap voor haar, wat altijd een enorm gemis is gebleven. Het heeft natuurlijk een tijd geduurd voordat de ergste pijn weg was. En zij probeerde er weer wat van te maken. Want dat was zeker ook mijn moeder; gèk op gezelligheid en mensen om haar heen. Zoals met de familie Reinders op fietsvakantie of met de boot varen in Friesland. Een dolle boel was het op deze vakanties, want je hield wel van een lolletje. En ook met Jan en Afra gingen jullie regelmatig op pad en hier keek je met plezier op terug.

In 2002 verhuisden jullie naar de Pastoor Meijndersstraat. Want ja, Peter wilde ook wel eens op zichzelf. Pap had er niet veel zin in, maar een vriend van Peter, Richard, ging verhuizen en Peter wist mam zover te krijgen het huis te gaan bekijken. Ze vond het mooi en moest pap alleen nog even ompraten en dat ging wel lukken. Ze heeft hier zeventien jaar een mooie tijd gehad en mede door de fijne burens die ze hier ook had.

Meerdere keren per week at Peter bij haar, wat ze fijn vond. Het gaf haar voldoening om te zorgen en Peter vond het gezellig en lekker makkelijk uiteraard.

In 2016 overleed pap. Na een aanloop van een aantal jaren die niet gemakkelijk voor haar waren. We vroegen vaak aan haar of ze er wilde blijven wonen en dat wilde zij zeker. Maar, in de winter van 2019 zei ze opeens “ik wil naar het St. Jozefpark”. Zoals wij dan zijn was het zeer snel geregeld en kwam voor jou het allermooiste huisje beschikbaar. Mam sloeg hiervan zo in de stress dat ze er ziek van werd. Maar nadat ze eenmaal verhuisd was en gewend was benoemde ze vaak hoe leuk en gezellig het daar wel niet was. En dit kwam wederom ook door de leuke buurtjes die ze daar ook weer aantrof.

Je kwam vaak zelf met de auto naar Peter toe om mee te eten en een spelletje rummikub te spelen. Als Peter je om half zes belde en vroeg “eet je mee” dan schoof je zo je eigen eten aan de kant en sprong je in de auto. Je wilde gewoon de gezelligheid van samen eten en dat is wat je zo erg miste.

Het laatste jaar werd het echt wel minder met mam. Je had last van allerlei kleine kwaaltjes. Wanneer we op vakantie ging, waren we bezorgd hoe het met haar zou gaan. We zeiden dan ook tegen haar “niet ziek worden hoor”.

“Tuurlijk niet” zei ze dan. Zo ook deze zomer. Regelmatig kwam de huisartsenpost langs en uiteindelijk kwam de ambulance. En toen werd het meenes dus. Er was iets goed mis en je kon niet meer beter worden. Je vond het prima en zei “laat mij maar naar Pap en Margriet gaan”. Zeven weken nadat je opgenomen was ging je dan daadwerkelijk naar hen toe. Je had er vrede mee.

Je zult nu zeker wel weer plezier hebben met hen en een dansje doen met pap, wat je graag deed.

Dag lieve mam,

Het St. Caeciliakoor

Gelukkig, we mogen weer repeteren en zingen in de kerk en dat hebben we ook al twee keer gedaan. De eerste keer repeteren in AHOJ nog op afstand maar daarna zaten we weer in de oude, vertrouwde opstelling en dat voelde toch wel heel erg goed. Het is fijn elkaar weer te zien en lekker bij te kletsen in de pauze met een kopje koffie of thee. Ook hebben we de eerste twee keer gezongen op het priesterkoor begeleid door de piano, maar volgende keer zingen we weer boven met begeleiding van het orgel.

Het is ook heel fijn dat we weer twee nieuwe leden hebben, een tenor en een alt, deze twee mensen zijn heel erg welkom bij ons een beetje uitgedunde koor. Nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom bij de repetities op maandagavond in AHOJ. We beginnen om 19.30 uur. Kom gerust een keer luisteren en meezingen!

Het Sint Caeciliakoor doet weer mee aan de actie van de Rabobank, de Rabo ClubSupport. Van 4 tot en met 25 oktober kunt u, als u lid bent van de Rabobank stemmen voor deze actie. Als lid beslist u mee welke clubs de Rabobank een steuntje in de rug geeft. Vanaf 4 oktober kunt u stemmen via de website van de Rabobank of de Rabo App. Ga het naar het overzicht van de deelnemende clubs, selecteer uw drie favorieten clubs en breng u stem uit.

Alvast hartelijk dank! Annemieke Boom secretaris

Herfst

De zomer is duidelijk voorbij. Het is herfst! Gelukkig hebben we in september nog prachtige dagen gehad. Jan en ik hadden mazzel, want we logeerden juist in die heel mooie week in een safaritent in Salland / Twente. Een prachtig gebied is dat. Lekker gefietst en gewandeld.

Direct daarvoor hadden we op onze nieuwe elektrische fietsen een half rondje IJsselmeer gefietst, van hotel naar hotel; de bagage werd achter ons aangebracht. We overnachtten in Huizen, Volendam, Enkhuizen, (met de boot over gestoken naar Stavoren) Lemmer, Kampen, Harderwijk en weer in Huizen. Ook op die routes kwamen we weer op de prachtigste plekjes. Wat is Nederland toch een mooi land. Het weer is niet altijd geweldig. Daarmee moet je in Nederland soms geluk hebben. Maar verder is het goed toeven hier.

We hopen en bidden dat dat zo blijft, dat het met het klimaat niet zo ver uit de hand loopt, dat mooie gebieden verloren gaan, of dat de natuur steeds meer verstoord raakt. Daarom wil ik uw aandacht vestigen op een klimaatpelgrimstocht. U kunt er ook over lezen in het Bisdom blad Samen kerk. In het kort houdt het in, dat we als gelovigen worden opgeroepen om in actie te komen voor het klimaat.

De Vastenactie en de Groene Kerken willen vanuit het geloof hun stem laten horen voor het behoud en het herstel van Gods schepping. Zij organiseren daarom in aanloop naar de VN-klimaattop het Nederlandse deel van de internationale klimaatpelgrimstocht onder de naam “Gewoon gaan”.

De tocht is gestart op 14 augustus in Polen. Dertig mensen zijn van daaruit op weg gegaan naar de VN-klimaattop in Glasgow in november. Met deze pelgrimstocht benadrukken de kerken en organisaties dat er aandacht nodig is voor de huidige klimaatveranderingen en het belang van een rechtvaardig klimaatbeleid.

Van 30 september tot 10 oktober kwam de klimaatpelgrimstocht door Nederland. Op zondag 10 oktober wordt het Nederlandse deel afgesloten met een grote klimaatmars naar IJmuiden.

Wat u kunt doen: Onderteken de internationale klimaatpetitie (www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/), waarin regeringsleiders worden opgeroepen tot een rechtvaardig klimaatbeleid. De pelgrims zullen de petitie namens alle ondertekenaars aanbieden aan de voorzitter van de VN-Klimaattop.

Ik wens u een mooie herfst toe. Alle bomen beginnen al prachtig te kleuren. Geniet ervan!

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger.

Herfst is een geschenk van de hemel aan de aarde
ook wanneer je denkt
wat is het weer toch guur.
Elke boom of struik
is versierd met mooie bladeren
vlammend rood en bruin
in de kleuren van het vuur.

Herfst is een geschenk van de hemel aan de aarde.
Zon zijn we gewend
de storm betekent kou
maar een grote spin
weeft een web van zilveren draden
dat geruisloos blinkt
in de stille morgendauw.

Herfst is een geschenk van de hemel aan de aarde.
Bomen worden kaal,
de bladeren vallen neer.
Paddenstoelen staan
heel erg mooie, heel erg rare.
Herfst, wat ben je mooi!
't Is een wonder en niets meer.

Marcel Zagers



Voorstellen van de Vormelingen

Op zaterdag 9 oktober hebben 4 a.s. vormelingen zich voorgesteld tijdens de presentatieviering. Het zijn Mieke Hof, Plien Masteling, Suus Kruijer en Noemi Hooglugt.

Het was een gezellige viering met als thema: Zelf een keuze maken.

De zang werd verzorgd door een gelegenhedskoor van de dames zelf, de leden van het Jeugdkoor en enkele leden van het D'CYMO. Voorganger was Mariosé Huits, die ook de voorbereiding van de vier dames zal gaan doen.

Op zaterdag 27 november om 18.30 u worden de dames in de kerk in Schagen door Bisschop Hendriks gevormd.

Sint Maarten-vertelling

Omdat het Jeugdkoor momenteel nog maar weinig leden kent, is het voor hen lastig een gezinsviering te begeleiden. Daarom zal de viering van 13 november helaas niet doorgaan.

Maar, daarvoor in de plaats organiseren we op donderdag 11 november om 17.00 uur een speciale Sint Maarten vertelling. Tijdens dat vertelmoment staat het verhaal van Sint Maarten centraal en zingen we natuurlijk Sint Maartenliedjes.



Iedereen is van harte welkom mét zijn of haar lampion.

Daarna kun je lekker het dorp in om flink wat snoepjes op te halen.

Jullie komen toch ook?

Onze wegwerpcultuur!

Zijn er nog moeders, vrouwen die kousen stoppen? Mijn moeder deed dat altijd totdat het op een gegeven moment niet veel meer voorstelde, want je kon maar beter de kapotte sokken weggooien. Voor 10 gulden (of euro's tegenwoordig) kon je immers drie stel nieuwe sokken kopen.

Wat kleren betreft gooien mensen ook hun gedragen kleren weg, want als je erop uitgekeken was, droeg je ze niet meer. Wel een beetje meegaan met de moderne tijd! Hooguit dat anderen ze overnamen of kochten. Jij blij ervan af te zijn, zij blij nieuwe kleren te hebben.

We hebben ook ons langspeelplaten weggegooid, want die kleine Cd's op de nieuwe afspeelapparatuur was toch veel makkelijker en mooier om naar te luisteren.

We gooien ook veel andere dingen gemakkelijk weg. Ik hoorde vandaag op de radio dat mensen in de corona-tijd ook honden aanschafden. Maar op het moment dat we meer mochten, leken ze ook op de honden uitgekeken te zijn en deden ze weg, of erger nog liet je ze in het bos achter.

Ja, onze wegwerpcultuur was en is overal aanwezig.

Nog erger is het dat mensen ook in hun relaties slordig worden en gemakkelijk iemand wegsturen, want wat had je nog met elkaar? Simon Carmiggelt schreef ooit deze mooie zin: Mijn vrouw is een mooi boek: ik heb het uit.

Hoe komt het toch dat we zo gemakkelijk vandaag de dag dingen weggooien, dieren en zelfs mensen in de steek laten? Doen we er nog moeite voor om een ander beter te leren kennen? Of denken we: Ach, eerst was ze mooi, maar ik heb er niets meer mee.

Wonderlijk eigenlijk, want als gelovige zou je eigenlijk in ieder mens, in iedere vrouw, man of kind iets van God kunnen herkennen. Ons geloof zegt ons: De ander is een beeld van God, ga er voorzichtig mee om. Heb je moeite met begrijpen van de ander? Kom, doe er moeite voor, want eens afgedankt blijft hij, blijft zij ver weg.

Oude langspeelplaten willen mensen tegenwoordig weer terug. Zou dat ook zo kunnen zijn met de vrouw, de man die je eerst afgedankt hebt? Als

dat zou kunnen, dan kun je je fouten en tekorten, jouw elementen van de wegwerpcultuur weer opnieuw aannemen.

Ik hoop dat mensen moeite doen om de ander te begrijpen. Dat is een goede houding.

Maar ik hoop dat we niet zomaar de ander wegsturen met het idee: ik heb niets meer aan haar, aan hem. Ik zoek liever een ander. Is dat een goede houding? Ik denk het niet.

Theo Vertelman.



Concert Roon Staal

Op vrijdag 1 oktober heeft Roon Staal een concert gegeven bij ons in de kerk. De kleine 50 aanwezigen waren vol lof over deze avond en ook Roon Staal was zelf zeer positief en enthousiast over de akoestiek van onze kerk. Hij komt graag nog een keertje terug.

Met lovende kritieken van o.a. Art Garfunkel (Simon & Garfunkel) en Gilbert O'Sullivan op zak ontving Roon recent ook een goede recensie van recensent Jacques d'Ancona:

‘Met zijn hoge tenorstem schakelt hij makkelijk naar liederen en liedjes (...) door een breed repertoire van grote namen en eigen fabricaat’ (...) Hoewel Staal de tederheid hoog houdt, is zijn stijl verankerd in zeggingskracht en inhoud’.

RITMISCH KOOR D'CYMO

Repetities hervat; kerkviering op 17 oktober

Donderdag 23 september is een heuglijke dag, eindelijk zitten we weer bij elkaar in het AHOJ om liedjes in te studeren. Genieten van elkaars gezelschap, van het weer samen zingen, van het weer samen lachen, maar ook van elkaar steunen bij minder leuke berichten, het hoort er allemaal bij. We zijn weer begonnen, de repetities zijn van start gegaan.

De dirigent Cor Quint en de pianiste Jeanette Huisman doen hun uiterste best om zich de liedjes eigen te maken. Bijna alle liedjes zijn voor hen beide nieuw en dat heeft uiteraard tijd nodig.

Zondag 17 oktober zingen we voor de 1^e keer weer in de kerk. We nodigen u graag uit om de viering bij te wonen, die voorgegaan wordt door pastor Marion Bleeker.

Rabo Clubsupport 2021

Ons koor is aangemeld bij de Rabo ClubSupport 2021, u kunt nog tot 25 oktober 2021 uw stem uitbrengen op ons koor. Alleen degenen die lid zijn van de Rabobank kunnen stemmen en alleen op verenigingen in uw eigen regio. Ons koor staat vermeld in de regio Alkmaar e.o.

Stemmen gaat via de app of als u ingelogd bent op de website van de Rabobank.

Ons koor staat onder de R van Ritmisch koor D'CYMO.

Vorig jaar heeft u ons goed ondersteund, we kregen toen 53 stemmen en waren daar heel blij mee. Het betekende een bedrag van 337,45 euro die we van de Rabobank mochten ontvangen.

Kunnen we ook dit jaar weer rekenen op uw stem?

Alvast zeer bedankt namens alle leden voor uw stem en steun!

Hartelijke groeten,

namens het bestuur, Ali Adema, voorzitter



Stichting “Vrienden van Joseph”

Bladstraat 5

1949 HJ Tuitjenhorn

tel: 0226-391403

bank: NL28RABO0155993011

ANBI keurmerk

RSIN/fiscaalnr. 816035386

Beste lezer,

Eindelijk kregen we groen licht en konden we weer met de hele groep vergaderen. Hierbij een klein verslag van deze vergadering waarin we zelfs 2 nieuwe leden mochten verwelkomen . Voor hen nog erg vreemd, want er was de laatste tijd best veel gebeurd waarvan we elkaar via de e-mail op de hoogte hielden. Na afloop van de vergadering waren ze heel enthousiast en wilde Hilde Ligthart en Mieke Masteling zich bij ons aansluiten, om zich ook in te zetten voor onze mensen in Kenia. Geweldig we zijn heel blij en heten jullie van harte welkom in de groep.

Door alle drukte waren we helemaal vergeten dat onze allerlaatste flessenactie bij DEEN weer een groot succes geworden is en dat wij hopen op een goede samenwerking met de Vomar.

Medewerkers van Supermarkt Deen heel veel dank voor jullie hulp en medewerking en sterkte de laatste weken.

Dan gaan we ons de laatste maanden sterk maken voor het 4^e lokaal in Mwitha dat we hopen in 2022 te verwezenlijken– de pijpleidingen bij de waterprojecten in Siboti en Benon de begrotingen zijn binnen, dat wordt weer hard sparen want water is en blijft heel belangrijk, zeker in de droge gebieden.

Ook De Schelp is er een aanvraag binnen gekomen van de KAP dit is een organisatie die voorlichting geeft aan mensen met Aids, ze ondersteunen met medische zorg en die ook de laatste tijd bezig is met voorlichting en

behandeling van mensen die drugs en drank verslaafd zijn. Een heel goed project dat we graag willen helpen.

We gaan dus weer proberen onze financiën aan te vullen en willen zodoende bovenstaande projecten realiseren.

Nel is daar al druk mee bezig, ze zit weer in haar hoekje achter de naaimachine om meters vlaggetjes te naaien. U kunt ze bestellen, op kleur en print en lengte, bel haar dan even op voor een afspraak, tel: **06 12288030**, u kunt dan zelf aangeven, welke kleur en hoelang. Ze kosten € 2,00 per meter en zijn ook nog goed voor het milieu, want plastic de wereld uit! Daar gaan we voor.

Het was voor ons een topvergadering waarin we door 2 nieuwe leden, weer meer inspiratie krijgen om door te gaan.

Samen staan we sterk en ons motto blijft:

VELE KLEINTJES MAKEN ÉÉN GROTE!

Vriendelijke groet en dank veel dank voor uw hulp.

Namens de St. Vrienden van Joseph,
Liesbeth.



Koffie drinken

Vanaf september mogen we weer meer samen komen en zijn we ook weer gestart met koffie schenken na de viering. De volgende keren dat wij weer voor u

klaar staan zijn **zondag 24 oktober en zondag 28 november**.

Wij hopen u allen dan weer te mogen begroeten.

Namens de koffiegroep,
Marja Buur

Allerzielenviering Parochie H. Jacobus de Meerdere

Dinsdag 2 november 2021, aanvang 19.00 uur



En de zee neemt me mee
In gedachte naar jou
Voorbij hoge golven langs diepte en kou
Waar ze rustig en stil is
Helder en blauw
Daar zie ik je zitten
Badend in liefde

Op 2 november is het Allerzielen, van oudsher de dag waarop wij al onze dierbaren gedenken die gestorven zijn, lang geleden of nog maar pas, dichtbij of ver weg.

De dood is altijd ingrijpend, pijnlijk, ook al hopen en vertrouwen wij, als gelovige mensen, dat de dood niet het einde is.

Het is een belangrijke en waardevolle traditie in onze katholieke kerken om te gedenken en samen te luisteren naar de namen van hen die we dit afgelopen jaar uit ons midden hebben verloren.

Op dinsdag 2 november om 19.00 uur vindt de Allerzielenviering plaats in de kerk in Tuitjenhorn met medewerking van fanfare Hildegardis. Iedereen is hiervoor van harte welkom.

De nabestaanden die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren, worden voor deze herdenkingsviering persoonlijk uitgenodigd.

Tijdens de Allerzielenviering zullen de namen van de overledenen van het afgelopen jaar worden genoemd en zal er een kaars worden ontstoken voor ieder van hen.

Tevens is er een bidprentje met hierop hun namen.

Na de viering gaan we, met degene die daar prijs op stellen, naar het kerkhof om een lichtje te ontsteken bij de graven en urnen. De lichtjes worden bij de uitgang van de kerk verstrekt.

De avondwakegroep en de uitvaartverzorgsters van uitvaartvereniging St. Barbara zullen bij deze viering ook aanwezig zijn.

Wij wensen alle betrokkenen in deze tijd veel sterkte toe.

Namens de avondwakegroep
Helmine Bruin en Corine Bouter

Welkom

Dit huis is een huis waar de deur open staat
waar zoekers en zieners, genood of gekomen
hun harten verwarmen van toekomst gaan dromen
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waar in God ons verstaat,
waar zwijgers en bidders, gehoord en begrepen
hun woorden bewaren in stilte bewegen
naar verten die gloren ,aan wanhoop ontstegen
waar vriendschap en liefde, waar daadkracht bestaat

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen
waar door een beweging ontstaat die gaat stromen
die nooit meer, door niemand zich inperken laat

Vier mee met de Friezenkerk in Rome

Op 31 oktober zendt de KRO-NCRV de eucharistieviering vanuit de Friezenkerk in Rome uit. U kunt thuis mee vieren met de gemeenschap in de kerk aan de rand van het Sint-Pietersplein. Een unieke mogelijkheid om u even verbonden te voelen met deze bijzondere Nederlandse gemeenschap in het centrum van de wereldkerk.

Op zondag 31 oktober zal Antoine Bodar, rector van de Friezenkerk, om 10.00 uur voorgaan in de eucharistieviering in deze mooie kerk, die een geschiedenis heeft die teruggaat tot de achtste eeuw.



Voor Nederlandse pelgrims en bezoekers is het een plaats van ontmoeting en bezinning. In de afgelopen 30 jaar is de kerk ingrijpend gerestaureerd. Maar om deze plek in Rome voor de lange termijn te behouden blijven er verbeteringen nodig. Stichting Vrienden van de Friezenkerk zet zich hiervoor in. We willen u vragen om ons daarbij te helpen.

Fototekst: Antoine Bodar: “Een bezoek aan de Friezenkerk is voor veel Nederlanders een van de hoogtepunten van hun verblijf in Rome. Met de steun die we vanuit Nederland ontvangen kan dit bedehuis in het hartje van Rome blijven bestaan.” Foto: Margot de Jong.

Vieringen en Intenties

Zaterdag 9 oktober 2021

Presentatieviering vormelingen

19.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Mariosé Huits m.m.v. Jeugdkoor en enkele leden van D'CYMO

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Zondag 10 oktober 2021

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman

Lector: dhr. Huits

Misdienaars: Sutji en Kjore

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ●
Riet Kruijer-Baas ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en
hun dochters Jo en Truus

Woensdag 13 oktober 2021

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Buter-Blom, Mw. Kok-Tesselaar, Mw. Pluijmers,

Mw. Kruijer-Commandeur.

Stofzuigen: Dhr. N. Kruijer

Vrijdag 15 oktober 2021

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Vrijdag 15 oktober 2021

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 17 oktober 2021

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Misdienaars: Plien en Sutji

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jacobus Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter Marga, Petrus Hof en Catharina Hof-Burger ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Jo Dekker-Goudsblom en Jaap Dekker en zegen over hun gezin ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Paul Bruin, Els Duinmaijer-Bruin, familie Bruin-Appelman en familie Ligthart ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 20 oktober 2021 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Vrijdag 22 oktober 2021

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor Tilma

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie

Vrijdag 22 oktober 2021

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 24 oktober 2021

10.00 uur Eucharistieviering

Voorgangers: Pastoor Tilma m.m.v. St. Caecilia

Lector: dhr. Blommaart

Misdienaars: Kaitlin en Kjore

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen, familie Mooij-Pronk en overleden kinderen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis ● Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Woensdag 27 oktober 2021

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Blankendaal-Diemeer, mw. G. Kruijer-Mulder, mw. Kaandorp-Pronk, mw. Th. Beemsterboer.

Stofzuigen: dhr. P. Beemsterboer.

Vrijdag 29 oktober 2021

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans

Vrijdag 29 oktober 2021

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 31 oktober 2021

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorgangers: mw. Beemsterboer en dhr. Piket m.m.v. Gerard Boon e.a.

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans • Johannes Dekker, Selma Dekker-Jonas en zoon Arie • Niek Kaandorp en familie Kaandorp-Pronk • Riet Kruijjer-Baas • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Dinsdag 2 november 2021

Allerzielen

19.00 uur Woord- en communieviering

Voorgangers: mw. Helmine Bruin en mw. Corine Bouter m.m.v. Fanfare

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter • Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty • Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop • Jacobus Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter Marga, Petrus Hof en Catharina Hof-Burger • Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 5 november 2021

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor Tilma

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind

Zondag 7 november 2021

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. samenzang met koorleden

Lector: mw. Bleeker

Misdienaars: Kjore en Plien

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Puk Kruijjer en overleden familie Kruijjer-Buter ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 10 november 2021

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Ina Stoop, mw. Pronk-Tesselaar, mw. Glas-Rademaker.

Stofzuigen: dhr. Jan Ligthart

Donderdag 11 november 2021

Sint Maarten

17.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Mariosé Huits m.m.v. Jeugdkoor

Vrijdag 12 november 2021

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Zondag 14 november 2021

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caecilia

Lector: mw. Bakker

Misdienaars: Sutji en Kaitlin

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Jacobus Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter Marga ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 17 november 2021 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Vrijdag 19 november 2021

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Zondag 21 november 2021

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Misdienaars: Plien en Sutji

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Jan Broersen en zegen over zijn gezin
- Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie
- Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie
- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 26 november 2021

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie
- Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans

Zondag 28 november 2021

1^e Adventsweek

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caecilia

Lector: mw. Beemsterboer

Misdienaars: Sutji en Kjore

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin • Jacobus van Schagen en Wil van Schagen • Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans • Johannes Dekker, Selma Dekker-Jonas en zoon Arie • Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst • Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis • Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal • Overleden familie Entes-Tromp • Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George • Toos Karsten-Wit • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Woensdag 1 december 2021

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Groot-Hoogeboom, mw. Hoogeboom-Tesselaar, mw. de Wit-Spaansen.

Stofzuigen: dhr. Groot

Vrijdag 3 december 2021

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Jan Strooper en overleden familie • Jo Dekker-Goudsblom en Jaap Dekker en zegen over hun gezin

Zondag 5 december 2021

2^e Adventsweek

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Veni Foras

Lector: dhr. Huits

Misdienaars: Plien en Kaitlin

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Coba Kleef-Wenning ● Jo Dekker-Goudsblom en Jaap Dekker en zegen over hun gezin ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Puk Kruijer en overleden familie Kruijer-Buter ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam

Vrijdag 10 december 2021

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor Tilma

Zondag 12 december 2021

3^e Adventsweek

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. St. Caecilia

Lector: dhr. Blommaart

Misdienaars: Kjore en Kaitlin

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Riet Kruijer-Baas ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus



KINDERKLEURPLATEN.NL ©

Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn

T 0226 391323

E par.jacobus@outlook.com

W www.parochietuitjenhorn.nl

Bankrekeningnr. NL13 RABO 0363201092

t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn

Bestuursleden

Klaas Bleeker, waarnemend vicevoorzitter

Dorpsstraat 5

T 06 12797855

T 0226 391742

E klaasengreetbleeker@gmail.com

Elma Veldboer-Beemsterboer, secretaris

Koordijk 31

T 0226 393756

M 06 41707605

E elmabeemsterboer@gmail.com

Gerard Boon, penningmeester

Ambachtsdijk 2

1747 GN Tuitjenhorn

T 0226 391465

M 06 35716322

E pmt.jacobus@outlook.com

Liesbeth Bruin-Tesselaar, bestuurslid communicatie

De Praam 21

T 0226 392852

M 06 20800243

E liesbruin@msn.com

Contactadressen

Pastoor I.W. Tilma
Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard - De Noord
Mobiel 06 38345350
E iwtilma@gmail.com

Secretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
Dorpsstraat 39
1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323
E secr.hjdm@outlook.com

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI
Dhr. L.J. Swaab
Sportlaan 44a
1747GS Tuitjenhorn
T 0226 392932

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité)
Mw. Nel Swaab-Blokdijk
T 0226 392932

Colofon

Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 7 keer per jaar in een oplage van 620 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.

Marja Buur en Hans Kok; redactie, lay-out & tekstverwerking

E-mail redactie: redactie.jacobus@outlook.com

Bezorging: wijkcontactpersonen

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder opgaaf van redenen.



 STREEKMoezie
SINT BARBARA
TUITJEHORN

dag & nacht bereikbaar
06-52023137

Monique Karsten
Liesbeth Bruin
Marieke Kemp

ongesicht waar u verzekerd bent of een lidmaatschap heeft.
meer informatie op onze facebookpagina of op:

www.uitvaarttuitjehorn.nl