

Inhoudsopgave “De Sint Jacobsschelp” augustus 2021

Schema	2
Tarieven	2
Nieuws van het Parochiebestuur	3
Vragen van parochianen	4
De boekenboer(in)	5
Wie moedigt jou aan?	7
Zegen en wegzending	8
Stichting Vrienden van Joseph	9
Ritmisch koor D'CYMO	10
Fransiscus van Assisi	11
Ontmoeten	13
Het St. Caeciliakoor	15
Roon Staal op 1 oktober in Tuitjenhorn	16
Koffie drinken	17
Vrijwilligers	18
Nieuwsbrief Caritas	19
The Missionary School	20
Vieringen en Intenties	24
Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere	29
Contactadressen	30
Colofon	31



De parochie is dagelijks telefonisch bereikbaar op nummer 0226 39 1323 van 9:00 tot 21:00 uur.

1-okt-2021	Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
6-okt-2021	Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com
12-okt-2021	Eerste dag bezorging boekje
16-okt-2021	Laatste dag bezorging boekje

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:

- Opgeven van intenties
(kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus)
- Informatie over vieringen
- Opvragen van uittreksel doopregister
- Opvragen van uittreksel huwelijksregister
- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur,
Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn (deur rechts naast voormalige
pastorie).

T 0226 391323 E par.jacobus@outlook.com

Tarieven

Intentie	10,00
(U ontvangt geen factuur!	
Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,	
zie onder...)	
Dooptocht	25,00
Huwelijksviering/Jubileumviering	225,00
Jubileumviering i.c.m. zondagsviering	150,00
Uitvaart	225,00
Avondwake	150,00

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363 2010 92
t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn

Nieuws van het Parochiebestuur

Besturen is vooruitzien, waar staan we over tien jaar.

De samenwerkingsbijeenkoms; parochiebestuur Tuitjenhorn en Schagen is de laatste keer uitgebreid met vertegenwoordigers van het parochiebestuur uit Warmenhuizen en Burgerbrug.

Het was naast een verdere kennismaking een waardevolle en constructieve bijeenkomst. Deze groep is gemotiveerd om de schouders onder een toekomstige samenwerking te zetten. Een compleet kandidaat centraal bestuur is al bijna beschikbaar.

We zijn nu bezig met een ‘praatpapier’ o.l.v. Pastoor Tilma, de nieuw te vormen organisatie in te richten. We maken flinke stappen en bij het lezen van deze Schelp zal dat afgerond zijn. Er leeft bij alle vier de besturen de wens om een gesprek aan te gaan met het bisdom om een aantal zaken uit het verleden, maar vooral naar de toekomst toe goed door- en af te spreken.

Als dit is afgerond kan het kandidaat bestuur worden aanbevolen aan het bisdom en later dit jaar als ‘centraal’ bestuur worden benoemd. Zij alleen dragen verantwoording naar het bisdom.

Als dat het geval is worden de huidige vier parochiebesturen ontbonden en zal er een andere vorm van lokaal besturen worden gevonden, een parochieraad of welke naam dat ook zal krijgen; deze hebben geen bisschoppelijke benoeming. Zij regelen de dagelijkse gang van zaken. Secretariaat, vieringen, contact vrijwilligers etc.

Er kunnen ook personen zijn die in beide organen functioneren zoals bijvoorbeeld beheer gebouwen of financiën. Voor de communicatie is het belangrijk, zeker in het begin dat er van iedere parochie een paar mensen zowel in het centraal bestuur als ook in de parochieraad deelnemen. Voor ons zijn dat Gerard Boon en Elma Veldboer-Beemsterboer.

Op pastoraal gebied kunnen we al samenwerken, zoals nu ook al met Schagen m.b.t. de eerst H. Communie en het Vormsel. En dat kan stapsgewijs verder worden uitgebreid.

Namens het parochiebestuur,
Elma Veldboer-Beemsterboer

Vragen van parochianen m.b.t. de samenwerking tussen de parochies Schagen, Warmenhuizen en Tuitjenhorn.

In de wandelgangen

In de wandelgangen worden de volgende vragen nog wel eens aan ons gesteld. Deze hebben betrekking op de komende samenwerking met de parochies Schagen, Warmenhuizen en Tuitjenhorn.

Is het een fusie?

Nee, we blijven zelfstandig. Een bestuurlijke samenwerking, kennis delen, vier weten meer dan één.

Gaan we met zijn allen naar de kerk van Schagen?

Voor het Vormen en de Eerste H. Communie is er al een samenwerking. Bij het Vormen is het de ene keer in Schagen, laatst was het bij ons en wie weet de volgende keer wel naar Warmenhuizen. We blijven voorlopig gewoon in Tuitjenhorn. Hoe we er over tien jaar voorstaan is nu nog een vraagteken.

Wordt de kerk gesloten?

Ervaringen uit het verleden wijzen uit dat dit niet de weg is. Parochianen gaan niet naar een kerk verderop als de kerk in het eigen dorp gesloten is.

De parochie Tuitjenhorn is best wel liberaal, hoe staan de andere parochies daar tegenover?

Op sommige gebieden zijn ze best wel een beetje jaloers, hoe wij het voor elkaar hebben.

Is het opgelegd door de bisschop, of is het een eigen wens om te gaan samenwerken?

En, en, we lopen er tegenaan dat we geen opvolger voor Klaas kunnen vinden, dat we financieel één jaar minder opbrengsten dan kosten hebben gehad en dat we alles nog kunnen doen, maar dat het aantal vrijwilligers minder wordt. Nu hebben we een hele fijne samenwerking met de basisschool, maar hoe gaat dat in de toekomst.

In de praktijk zoeken we al steeds toenadering bij de parochie Schagen. Hulp tijdens de ziekte van Pastoor Berkhout, samenwerken met het Vormen.

Vanuit het bisdom bestaat de wens tot samenwerking al een tiental jaren.

Hoe gaat dat straks met pastor Vertelman en pastor Bleeker en de andere lekenvoorgangers?

Het eerste wat we in de vergaderingen met de andere parochies naar voren brengen is dat we niet zonder pastor Vertelman, pastor Bleeker en de andere lekenvoorgangers gaan.

Er is een tekort aan priesters. Mensen gaan niet naar een dorp verderop. Dan is het beter om de viering op het eigen dorp o.l.v. een lekenvoorganger door te laten gaan.



De boekenboer(in)

Nog niet zo lang geleden waren boeken een kostbaar bezit. Bij een heel aantal mensen stond een volledige encyclopedie in de kast, soms per deel aangeschaft vanwege de hoge kosten. Inmiddels is dat al grotendeels achterhaald door de komst van het internet. Ook lezen mensen steeds vaker vanaf een e-reader, waarop duizenden boeken gezet kunnen worden. Zelf

houd ik nog wel van een echt boek in m'n hand en tijdens mijn vakantie had ik ook weer lekker de tijd om te lezen.

Mensen aarzelen vaak om boeken weg te gooien. Dat heb ik zelf ook. Het liefst breng ik ze dan naar een kringloopwinkel. Leuk zijn ook die stalletjes die mensen aan huis hebben, waar je boeken kunt ruilen, kopen of zomaar meenemen.

Zo kwam ik tijdens mijn vakantie op de fiets langs een kasteel in de Achterhoek. Bij het bankje met uitzicht op het kasteel, stond ook een kist met boeken om gratis mee te nemen. Ik kon het natuurlijk niet laten en heb er even in gesnuffeld. Op Terschelling bracht ik een bezoekje aan de 'Boekenboer', een leuke tweedehands boekwinkel in een oude boerderij. De vrouw die de winkel runt, heeft het van haar vader (de boekenboer) overgenomen en is dus nu de boekenboerin. Voor één euro had ik weer een leuk leesboek.

Ik liep tijdens mijn vakantie ook een leuk boekje tegen het lijf met joodse vertellingen. Het zijn korte verhaaltjes met een kwinkslag om over na te denken. Ik geef u er eentje mee:

God is geen dief

De Romeinse keizer zei eens tegen Rabban Gamaliël: "Jullie God is een dief, want er staat in het scheppingsverhaal:

'Toen liet God de Heer de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep, nam Hij een van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. Daarna vormde God de Heer uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen, een vrouw, en bracht haar naar de mens.'

Toen sprak de dochter van de keizer tot Rabban Gamaliël: 'Laat hem aan mij over, ik zal hem wel antwoord geven.'

Vervolgens vroeg ze haar vader, een hoofdman bevel te geven haar naar huis te begeleiden. 'Waar heb je die dan voor nodig?' vroeg de keizer. Ze antwoordde: 'Er zijn dieven bij ons in huis gekomen verleden nacht. Ze hebben een zilveren kruik gestolen en in plaats daarvan een gouden kruik gebracht.'

'Och,' zei de keizer, 'zulke dieven mogen wel dagelijks bij ons komen!'

‘Precies!’ antwoordde zijn dochter. ‘Ging Adam er dan niet op vooruit toen een van zijn ribben werd weggenomen en hem daarvoor in de plaats een vrouw geschonken werd?’

Pastoor Tilma

Wie moedigt jou aan?

Terwijl de paralympische nog bezig zijn, liggen de gewone Olympische Spelen alweer ruim 2 weken achter ons. Het was heel bijzonder vond ik. Veel medailles. Weet u nog hoeveel?

Bijzondere wedstrijden waren er ook.

Ik noem er nu slechts twee. De 4 x 400 meter met in hun midden Tony van Diepen uit Heerhugowaard, die achter de onoverwinnelijke Amerikanen zilver wonnen. Prachtig en spannend.

Maar ik vond ook de marathon bijzonder, want na 42,195 km. in de hitte van Japan kwam daar ineens een Nederland als 2^e over de eindstreep: zilver voor Adi Nageeye. In 1980 had Gerard Nijboer bij de Olympische Spelen in Moskou zilver gewonnen en nu na 41 jaar weer een Nederlander, wat een verrassing!

Het is een bijzondere Nederlander, want hij komt oorspronkelijk uit Somalië en kwam als 5 jarige naar Nederland en woonde eerst in Den Helder. Ik vond het vooral een bijzondere marathon, omdat hij liep met zijn trainingsmaatje de Belg Bashir Abdie. Die had op het eind moeite om hem te blijven volgen en het scheelde niet veel of een Keniaan haalde hem bijna in. Maar wat deed Adi Nageeye? Hij moedigde hem steeds maar aan. Hij stak zijn hand naar achteren en wees naar hem: “Kom, volg mij”. Dankzij deze aanmoedigingen kon Bashir Abdie hem blijven volgen en werd zo derde: een bronzen medaille!

Zonder de aanmoedigingen van Adi had hij dat nooit gered.

Ik vond het een mooi beeld, omdat het ook zoveel zegt over het leven zelf. Ieder van ons heeft af en toe of vaak aanmoedigingen nodig om goed te doen. We hebben allemaal wel iemand of meerdere mensen nodig die je stimuleren, aanmoedigen, die naar je blijven omkijken om niet achter te blijven.

Welke mensen bemoedigen U, jou? Je man, je vrouw, je moeder, je vader, je vriend, je vriendin? Wat doet het je goed als je met je twijfel, je onzekerheid of je zwakte iemand hebt die je steunt, bemoedigt, verder helpt.

We hebben allemaal iemand of meerdere nodig die je aanmoedigen in het leven.

En, wat ook bijzonder is: misschien, of vast en zeker, ben je zelf ook iemand die een ander kan bemoedigen, helpen steunen, zodat hij, zodat zij verder kan.

Wees blij met zulke mensen, wees blij dat je zelf zo iemand kunt zijn, want je lijkt niet alleen op Adi Nageeye, maar ook op Jezus die zegt: “Kom maar bij mij, als je het moeilijk hebt. Ik zal je bemoedigen!”

(Mattheus 11, 28)

Theo Vertelman, pastor

Zegen en wegzending

Wanneer de woorden alle kanten opvliegen,

Wanneer er tranen over mijn wangen lopen,

Wanneer ik niet weet wat ik moet doen,

Hoor ik: Je bent niet alleen.

Wanneer mijn hart pijn doet,

Wanneer mensen mij kwetsen en uitschelden,

Wanneer ik nog geen positief woord heb gehoord,

Hoor ik : Je bent niet alleen

Wanneer niemand mij ziet staan,

Wanneer ik mij alleen voel,

En wanneer er niemand naar mij lijkt te luisteren,

Hoor ik: Je bent niet alleen

Ik ben niet alleen, want U bent bij mij.

In de nabijheid van een ander bent U altijd dichtbij

Daartoe zegenen we elkaar en onszelf in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest, Amen

Stichting “Vrienden van Joseph”



Bladstraat 5

1949 HJ Tuitjenhorn

Tel: 0226-391403

Bank: NL28RABO 0155 9930 11

ANBI keurmerk

RSIN/fiscaalnr. 816035386

www.vriendenjoseph.nl

Beste lezers van de Schelp,

De vakantie zit er weer op dus gaan we ons weer focussen op het jaar wat komen gaat. Een bijzonder jaar want in 2022 bestaat de stichting 25 jaar. Het moet dus een heel speciaal jaar worden.



Het begint al een beetje in september waarin Father Folkert Kruis zijn 60 jarig Priesterfeest zal gedenken, nu door alle maatregelen heel bescheiden, zonder Jambokoor maar een gewone zondagse viering uit dankbaarheid.

Na ook nog het vieren van zijn 86ste verjaardag op 7 september, vliegt hij weer blij terug naar Kenia, waar hij probeert, misschien wel zijn laatste project: “de bouw van een eetzaal en tevens conferentiezaal” bij de technisch school te verwezenlijken.

Door de Corona zijn de besmettingen in Kenia erg hoog, er zijn niet voldoende vaccins om alle mensen te vaccineren, mondjes maat komen er nu wat vaccins vanuit Europa maar volgens Father Joseph is dat nog veel tekort en zijn de gevolgen van de Corona enorm. Er komen geen toeristen meer naar het land, gevolg hotels en lodges zijn dicht, veel werkeloosheid, de marktjes en kleine winkeltjes gesloten, geen verkoop meer van goederen, dus geen geld voor voedsel, de armste onder hen worden het ergste getroffen.

Daarom zijn we blij dat wij als Stichting maandelijks een kleine som geld over kunnen maken naar de Fadhyli groep en Kamae, zodat deze mensen in ieder geval geholpen kunnen worden om de armste onder hen te steunen in hun dagelijkse nood.

Dit geld heeft u bijeengebracht door de laatste acties zoals de fietstocht – lege flessenactie en wandeltocht. Fantastisch.

Onze eerste actie is nu de verkoop bij Marlequi op de POMPOEN- en sfeermarkt 18 en 19 september van 11:00 tot 17:00 uur.

Hopelijk kunnen we daarna weer wat geld overmaken.
Uw hulp en steun blijft van grote waarde.

Ons Motto is en blijft: Vele kleintjes maken één grote!
Hartelijke groet, Stichting Vrienden van Joseph,

RITMISCH KOOR D'CYMO

Bijeenkomst

Onze bijeenkomst op donderdagavond 24 juni is op een gezellige manier verlopen.

Wat is het leuk om elkaar weer te zien en te spreken. In het Ahoj staan 2 lange tafels, en de stoelen zijn keurig op anderhalve meter afstand geplaatst, zodat we prima de ruimte hebben. Op het laatste moment zijn er nog wat afmeldingen, zodat we uiteindelijk aanwezig zijn met 12 leden en onze dirigent en pianiste, en daardoor over voldoende ruimte kunnen beschikken.

Ondertussen heerlijk van het gebak genieten hebben we elkaar weer veel te vertellen.

Jaarvergadering

Na de koffie/theeronde gaan we van start met de jaarvergadering. Een belangrijk punt is wel de opvolging van onze penningmeester Liesbeth Bruin. Zij doet haar bestuurswerk al heel wat jaartjes, waarvan de laatste

paar jaar als penningmeester en zoekt nu een opvolger. Heel fijn om te kunnen vermelden dat ons jongste koorlid Tara Blommaart deze functie van Liesbeth wil overnemen. Alvast veel succes Tara! We hebben alle vertrouwen in jou. En gelukkig blijft Liesbeth wel lid van het koor. Liesbeth, bedankt voor al die jaren die je aan het koor hebt besteed. In het nieuwe seizoen zullen we jou nog even in het zonnetje zetten.....

Voor het overige verloopt de jaarvergadering naar wens, en hopen we de volgende jaarvergadering weer “gewoon” in de maand februari of maart te laten plaatsvinden.

Na afloop hebben we nog even nagezeten en geproost op een voorspoedig nieuw seizoen.

Start nieuw seizoen nog even vertraagd

De bedoeling zou zijn om weer te beginnen op de 1e donderdag van september, dat zou dan 2 september zijn. Helaas geldt dan nog de anderhalve meter maatregel. We willen alleen maar repeteren als de anderhalve meter maatregel vervalt en misschien is dat wel het geval eind september. Er is op vrijdag 17 september weer een persconferentie met mogelijke versoepelingen per 20 september.....wie weet....We moeten daarom nog even geduld hebben.

Via de groepsapp zal ik jullie op de hoogte houden.

Hartelijke groeten namens het bestuur,

Ali Adema, voorzitter

Franciscus van Assisi

In het kerkelijk jaar heeft bijna elke dag een eigen feest dat gewijd is aan een bepaalde heilige. Zo is 4 oktober gewijd aan Franciscus van Assisi(ë). Tevens de dag waarop Dierendag valt.

Geschiedenis

Franciscus was de zoon van een welgestelde lakenkoopman uit Assisi en eigenlijk voorbestemd om in de voetsporen van zijn vader te treden. Het liep heel anders. Getroffen door het leed van melaatsen nam hij afscheid van zijn luxe leven. Behalve zijn zorg voor de melaatse medemens, herstelde hij ook kerken en leefde hij voort als een kluizenaar.

‘Vrouwe Armoede’ werd zijn lijfspreuk door alle bezit af te wijzen en zijn voedsel te delen met anderen die nog minder hadden dan hijzelf. Al gauw sloten geestverwanten zich bij hem aan en stichtte hij de orde van de Minderbroeders, beter bekend onder de naam van de Franciscanen.

Franciscus in dienst van de vrede

Onbekend is dat Franciscus in zijn tijd al de vrede predikte. Hij ging mee met de Vijfde Kruistocht (1213-1221), een poging om Jeruzalem en de rest van het Heilige Land te veroveren op de moslims. Maar in plaats van zich totaal tegen de islam te keren, ondernam hij in 1219 een persoonlijke missie naar de sultan van Damiate. Hij zocht een vreedzame benadering. Armoede, dienstbaarheid, geweldloosheid zonder wapenen, ja zelfs geen woordenstrijd stonden bij hem voorop. Een open en eerlijk dialoog zouden we nu zeggen.

Franciscus en het Zonnelied

Toen Franciscus in de lente van het jaar 1225 zwaar ziek lag, schreef hij een loflied over de Schepping in de vorm van een gebed. Niet alleen de mooie aspecten worden beschreven, maar ook ziekte en dood krijgen een plaats. Het Zonnelied bezingt de Schepping in termen van ‘broeder’ en ‘zuster’. Zo wordt het vuur aangeduid als Broeder Vuur (door wie God de Heer de nacht verlicht) en Zuster Water (die heel nuttig is, nederig, kostbaar en kuis). Dit gebed is dermate bekend dat onze paus Franciscus niet alleen in zijn naam, maar ook met zijn tweede encycliek ‘Laudate Si’ (= wees geprezen) verwijst naar Franciscus. Elk couplet van het Zonnelied begint met de aanhef van ‘Laudate Si’ om op deze wijze de Schepping te eren. De paus geeft in deze zogenaamde groene encycliek (2015) hiermee

speciaal aan hoe we in onze tijd beter en anders moeten omgaan met de natuur als onderdeel van de Schepping.

Schilderkunst



Op een muurschildering van de Italiaanse kunstschilder Giotto di Bondone (1266-1337), is te zien hoe Franciscus van Assisi de natuur tegemoet treedt in volle overgave aan de dieren. Het is dan ook niet voor niets dat Dierendag met zijn naam is verbonden. Maar de heilige Franciscus is zoveel meer: een inspiratiebron voor ons hoe we moeten omgaan met de natuur, met het aangaan van open dialogen ten

aanzien van andere godsdiensten waarbij de vrede voorop staat en een eerlijke verhouding bewerkstelligen tussen rijk en arm. Belangrijke onderwerpen die Franciscus in zijn tijd al predikte.

Johan Mink

Ontmoeten

In Heerhugowaard is een kerk, die de “Ontmoetingskerk” heet. Een prachtige naam voor een kerk. Een veelzeggende naam. Want elk kerkgebouw is zeker een plaats van ontmoeting. Op die plek ontmoeten we God. Huis van God wordt de kerk ook wel genoemd. Wie niet in God gelooft, heeft in de kerk niet zoveel te zoeken.

Op die plek ontmoeten we Jezus. Hij is het fundament van ons geloof; Zijn boodschap geeft richting en zin aan ons leven. Met Hem zijn we verbonden door ons doopsel. Als we Moslims waren, was Mohammed het fundament geweest en gingen we naar een moskee en niet naar een kerk. We ontmoeten in de kerk ook elkaar, en ook dat is heel fundamenteel. “Je kunt thuis toch ook bidden”, hoor je wel eens zeggen door mensen, die geen zin hebben om naar de kerk te gaan. Dat klopt, privé, op je eentje bidden kan heel heilzaam zijn. Toch is ook het samen vieren in de kerk van wezenlijk belang want geloven doe je altijd samen met anderen, en juist dat gezamenlijke krijgt in een ontmoeting in de kerk gestalte.

In de kerk kunnen we ook de stilte ontmoeten. Dat is heel fijn als je je hoofd en je hart even helemaal tot rust wilt laten komen, om jezelf zo weer op te laden voor wat komen gaat.

Door corona kon dat ontmoeten in de kerk een poosje helemaal niet en daarna een aantal maanden heel summier. Gelukkig wordt het nu weer wat drukker in de kerk; de mensen durven weer. Dat is wel heel fijn, zeker ook voor ons, de voorgangers. We kunnen elkaar weer ontmoeten.

Daarbij mogen we ook weer voorzichtig samen zingen. Dat is heerlijk. Samen zingen schept een band en is ook een vorm van ontmoeten.

Door de coronamaatregelen hebben we heel sterk ervaren hoe belangrijk de ontmoeting met andere mensen is. Het is wezenlijk voor ons bestaan. Alleen in de ontmoeting kunnen we er zijn voor elkaar, kunnen we elkaar liefde, zorg en aandacht geven.

Ontmoetingen kunnen ook confrontaties zijn. Dat kan ook in de kerk gebeuren, als je wordt geconfronteerd met woorden die je niet fijn vindt, als je steeds om de oren wordt geslagen met de zondigheid van mensen bijvoorbeeld. Dan verlaat je met pijn in je hart de kerk. Dat kan niet de bedoeling zijn. God is Liefde, leren we. In de kerk ontmoeten we dus Liefde, als we daarvoor open staan.

Dat is wat ik u toewens: heel veel liefdevolle ontmoetingen, in de kerk en daarbuiten.

En natuurlijk nog een mooie nazomer.

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger.

Geloven dat God voor ons kiest
dat we Hem kunnen ontmoeten
dat Hij ons aanraakt
dat Hij er is voor heel zijn schepping
als een vader, als een moeder, dag aan dag.
Geloven dat Jezus met ons meegaat,
dat we Hem zo ontmoeten
dat Hij van God komt
dat Hij er is voor alle mensen
als een broeder, als een zuster, dag aan dag.
Geloven in een vuurvlam
die ons verwarmt van binnenuit.
Dat houdt ons op de been
geeft ons leven zin en zekerheid, dag aan dag.

Het St. Caeciliakoor

Het ziet er naar uit dat het nu toch echt gaat lukken. De vooruitzichten zijn gunstig, de meeste beperkingen opgeheven dus de kans dat weer gaan zingen in de kerk is aanwezig. Misschien nog niet op volle sterkte omdat de ruimte beperkt is en we nog enige afstand moeten bewaren. De repetities gaan in september weer beginnen en we hopen natuurlijk dat er nog voldoende leden zijn om vierstemmig te zingen. Het aantal bassen en tenoren is minder geworden maar we gaan er van uit dat het gaat met de stemmen. We hebben er heel veel zin in, repeteren, zingen en in de pauze eens lekker bijpraten na zo'n lange tijd. Waarschijnlijk beginnen we ook snel met de liedjes voor de kerst zodat we een mooie kerstmis van kunnen maken. Het is wel raar daar in augustus al over te schrijven, eerst nog maar een tijdje zomer. We hebben er vertrouwen in dat ons geduld wordt beloond.

Annemieke Boom secretaris

Roon Staal op 1 oktober in Tuitjenhorn

TUITJENHORN - Zanger en pianist Roon Staal treedt vrijdag 1 oktober op in de Jacobus de Meerdere Kerk. Het concert is onderdeel van zijn jaarlijkse Herfst Tour en start om 20.00 uur.

De 41-jarige singer-songwriter bezoekt van 30 september t/m 31 oktober in totaal 21 locaties in Nederland.

Tijdens de concerten brengt hij zowel enkele van zijn originele werken (Promise, The Garden Of Light, Morgen Komt Eraan en het nieuwe By Her Side) als bekende covers zoals Smile, I Have A Dream, Danny Boy, Look For Me In Rainbows en andere werken van o.a. The Beatles, Abba en Simon & Garfunkel ten gehore.

Lovende kritieken

Terugkomend publiek kent de warme stem en het golvende pianospel van de zanger die ook bekende cover songs tot zijn eigen maakt. Maar voor hen die Roon Staal nog niet eerder live hebben meegemaakt heeft de legendarische zanger Art Garfunkel (Simon&Garfunkel) een aanbeveling:

“Here I take great pleasure in introducing the extraordinary talent of Roon Staal, one of the truly great singers in the western world! We have been friends for years, singing together and recording just for the beauty of it. Let the amazing tenor vocal performance of Mr Staal now carry you away! Very truly yours, Art Garfunkel”.

En ook de Britse singer-songwriter Gilbert O'Sullivan is enthousiast over de Nederlandse troubadour : *“It is his voice not least his songwriting ability that really shines throughout.”*

Musicals

Staal staat bekend om zijn imponerende piano spel in combinatie met zijn soepele, warme stem waarmee hij op authentieke wijze het publiek in

vervoering brengt. De kleinschalige concerten scheppen daarbij een intieme sfeer tussen de artiest en het luisterend publiek. Toch stond hij al vanaf jonge leeftijd in de grotere theaters zoals Carré Amsterdam, Luxor Rotterdam en het Beatrix Theater in Utrecht. Hij speelde hoofdrollen in de musicals Les Misérables (1991), Tommy (2001), Rembrandt (2006) en Petticoat (2010), waarvoor hij genomineerd werd voor een Musical Award. Ook in het buitenland treedt hij af en toe op zoals in Rusland en Japan. Momenteel werkt hij aan een Amerikaanse album release waarvan de single Dreamer in deze nazomer uitkomt.

Alle informatie m.b.t. de Herfst Tour en het concert in Tuitjenhorn kunt u vinden op de website www.roonstaal.com. Reserveringen kunnen daar worden gemaakt of via 06-15403125. Tickets kosten € 20,00.



Koffie drinken

Zondag 26 september willen we het koffie schenken na de viering weer opstarten. Door de versoepelingen is er al weer wat meer mogelijk en bij mooi weer kunnen we ook in de tuin starten. Maar u begrijpt wel dat dit allemaal nog onder voorbehoud is want als er op de persconferentie van 20 september tegenvallende maatregelen worden afgekondigd zou het best kunnen zijn dat het niet door gaat. Wij zien er wel weer naar uit om voor u koffie te schenken. Dus hopelijk tot 26 september.

Namens de koffiegroep

Marja Buur

Vrijwilligers...

Onze kerkgemeenschap draait op vrijwilligers, mensen die zich inzetten op velerlei manieren. Vrijwilligers in alle soorten en maten, jong en oud en binnen en buiten de kerk.

Een mooi voorbeeld hiervan zijn de tuinmannen.

Zij onderhouden de tuin rondom en achter de kerk en zorgen ervoor dat alles er mooi geschoffeld en gesnoeid uitziet. Zodat wij als inwoners van ons dorp ieder voorjaar en zomer weer kunnen genieten van een mooie bloemenpracht. Een lust voor het oog..

Jan en Cees Bleeker onderhouden de voortuin en Theo Vriend, Jaap Dekker en Willem Mooij onderhouden de zij- en achtertuin.

Helaas hebben we na 25 jaar trouwe “vrijwillige” dienst afscheid moeten nemen van Theo Vriend en Jaap Dekker. Jammer, maar begrijpelijk. Onze complimenten dat zij dit werk tot op hoge leeftijd zo lang vol hebben gehouden.

Namens Pastoor, pastors, bestuur en de parochianen heel hartelijk bedankt voor jullie jarenlange inzet.

Gelukkig zijn er 2 opvolgers gevonden, te weten Thijs Entes en Ger Groot.

Samen met Willem Mooij zullen zij er voortaan zorg voor dragen dat de tuin er tip top uit blijft zien.

Wij heten jullie van harte welkom bij de tuinmannen en wensen jullie veel tuinplezier!

Bestuur Parochie Tuitjenhorn



Naar een steeds groter 'wij'

Conferentie met muziek, verhalen en veel tijd voor ontmoeting

Paus Franciscus daagt ons uit: Hoe kunnen wij vluchtelingen en migranten verwelkomen, beschermen, stimuleren en helpen participeren en integreren? Wat kunnen we leren van migranten en vluchtelingen, en wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Hoe kunnen we samen één gemeenschap vormen als we verschillend zijn? Wat is de rol van de kerk? U bent van harte welkom! Er is voldoende ruimte om onderling een veilige afstand te houden.

tijd: zaterdag 25 september 10.30 tot 13.30 uur (ontvangst vanaf 10 uur, inclusief lunch)

plaats: Mozes en Aäronkerk Waterlooplein 207, Amsterdam

aanmelden: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

meer info: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl



Folder

Caritas. Een nieuwe stap.

Stappenplan en voorbeelden

In de dagelijkse praktijk van parochies blijkt het niet altijd eenvoudig om genoeg aandacht te besteden aan de caritas, of om er een goede vorm voor te vinden. Mensen die in nood zijn, weten de kerk niet (altijd) te vinden met hun vragen. En we zijn soms met weinig mensen om veel dingen te doen. En hoe komen we aan nieuwe (jongere) vrijwilligers? Tegelijkertijd zijn caritasactiviteiten niet alleen een manier om ons geloof te beleven. Het is ook een kans om nieuwe mensen te leren kennen en de kerkgemeenschap bekend te maken in onze dorpen en steden.

Er is een nieuwe folder om hierbij te helpen, getiteld: Caritas. Een nieuwe stap. Deze folder is bedoeld ter inspiratie en als hulpmiddel om nieuwe activiteiten te starten of bestaande activiteiten verder uit te bouwen. Caritas hoeft niet ingewikkeld en zwaar te zijn. Liever niet zelfs.

De folder is verzonden naar alle parochies en PCI's.

Meer folders of info via caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

	<p>Scheppingsperiode 1 september tot 4 oktober 2021</p> <p>Van 1 september tot 4 oktober vieren kerken wereldwijd de Scheppingsperiode. Een werkkatern van de Vlaamse organisatie Ecokerk en Nederlandse werkgroep Laudato si biedt een concreet 7-jaren routekaart om toe te werken naar een duurzame wereld. Dit sluit aan op het programma van het Vaticaan om met alle geledingen van de Kerk een veranderingsproces te beginnen dat zeven jaar duurt.</p> <p>U kunt het stappenplan vinden via deze link op de website van de werkgroep Laudato Si (www.laudatosi.nl)</p>
	<p>Voor in de agenda: Nadere informatie volgt</p> <p>Werelddag van de armen en caritasweekend zaterdag 13 en zondag 14 november 2021</p> <p>Besturenmiddag (I)PCI's zaterdagmiddag 27 november 2021</p>



Caritas Bisdom Haarlem-Amsterdam
Postadres: Postbus 1053, 2001 BB Haarlem
Bezoekadres: Zilkerduinweg 375 2114 AM Vogelenzang
T: 023-5112640
E: cvanderloos@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

The Missionary School

Vanwege de zomerstop van de Jacobsschelp zijn er al twee bijeenkomsten van The Missionary School geweest sinds het vorige stukje. Ik zal mijn best doen mijn verhaal kort te houden.

Het 7^e weekend begon eigenlijk al op dinsdag 1 juni. Die avond hadden we digitaal een inleiding over Ethiek, Geloof en Wetenschap. Wat erg interessant was.

Een paar dagen later begon het weekend 'echt'. We mochten weer naar Heiloo, net als bij de bijeenkomst ervoor. Het zesde weekend hadden we een commerciële test gedaan, dit zevende weekend kwam iedereen met een negatieve zelftest van de drogist. Deze keer waren ook de sprekers live aanwezig. Een heel weekend zonder videobellen!

Sacramentsdag viel in dit weekend, volgens mij waren de gespreks- onderwerpen ook geselecteerd op basis hiervan. Op vrijdagavond hadden we inleiding over de Sacramenten, op zaterdag over de Theologie van het Lichaam en over de Sociale Leer van de Katholieke Kerk. Zaterdagavond hadden we een inleiding over Apologetiek. Omdat we maar een paar uur hadden, werd alleen de Eucharistie en de Biecht besproken. Wat ik eigenlijk best jammer vond, want dat zijn de dingen waar ik nog nooit vragen over gekregen heb, en die ik dus ook heel weinig hoef te 'verdedigen'.

Bij de Mis op vrijdagavond hadden we gasten: er is een groep Filipijnse vrouwen die elk eerste weekend van de maand in de Kloosterkapel samenkomt om rond 21:30/22:00 uur de Mis te vieren, daarna hebben ze aanbidding, ze vieren het Allerheiligst Hart van Jezus en ze vieren het Hart van Maria, als ik het goed onthouden heb. Rond 4:00 hebben ze nog een Mis ter afsluiting. Wij hebben niet de hele nacht met hen in de kapel gezeten, we hebben alleen de Mis bijgewoond (in het Engels) en het begin van de aanbidding. Daarna zijn we naar de jongerenzolder gegaan en hebben we spelletjes gedaan.

Op zaterdagochtend werd tijdens de Aanbidding (onverwachts) de rozenkrans gebeden, dat was voor mij de eerste keer dat ik dat gebed deed.

Op de zondag hadden we onze 'standaard' invulling: de projecten van The Missionary School. Deze keer had het de vorm van een communicatie-workshop: hoe leg je contact met je doelgroep. Er waren gasten bij: een

echtpaar uit Heerhugowaard De Noord en iemand uit Haarlem. We kregen uitleg, individuele opdrachten, groepsopdrachten en feedback. Tijdens een van de pauzes genoten we in de tuin van het prachtige weer, toen we in het kloosterpark gezang hoorden. Er bleek een processie gaande te zijn van het Allerheiligste (in verband met Sacramentsdag). Onze pauze was voorbij, dus we liepen rustig aan weer richting het Julianaklooster. Behalve de priester, en een deelnemer die volgend jaar de priesteropleiding gaat volgen. Zij renden naar het park, om mee te kunnen doen met de Aanbidding. Zij kwamen tien minuten later bij het vervolg van de workshop.

Halverwege juli was het achtste en laatste weekend van The Missionary School.

Dit weekend stond (natuurlijk) in het teken van afscheid, maar daarnaast was er ook vorming en vieringen en gezelligheid.

Op vrijdagavond hield moeder Nadiya, één van de blauwe zusters, een inleiding over Roeping tot heiligheid. Daarna de Mis en we eindigden de avond met gezellig kletsen.

Het rooster op zaterdag werd omgegooid: de Aanbidding en de Mis werden omgewisseld en de inleiding van de ochtend werd verplaatst van de engelenzaal naar de Lourdeszaal en daarna weer terug naar de engelenzaal. Dit was een inleiding over Theologische Moraal.

De lunch was vervroegd, omdat de spreker van de middag eerder zou komen en ook weer eerder weg moest. Hij gaf ons onderwijs over iconen. Waarna we naar buiten gingen en van een andere gast-'spreker' een cursus spray-painting kregen. Wat een fancy woord is voor graffiti-spuiten. We kregen uitleg over de verschillende technieken, daarna kreeg iedereen een vel fotopapier en de opdracht om een afbeelding te maken van de relatie tussen jezelf en God de Vader. Daarbij kregen we gelukkig nog wat hulp en tips van de cursusleider.

Van sommige kunstwerken was wat lastiger te zien wat ze waren, sommige waren heel duidelijk. De Barmhartige Samaritaan vond ik erg duidelijk, en van de twee afbeeldingen van het Allerheiligste was ook direct te zien wat het was.

Toen iedereen klaar was maakte de cursusleider een rap over elk kunstwerk. Hij kan ook nog rappen. Deze cursusleider heeft een

protestantse achtergrond, is een poos lid geweest van een pinkster-gemeente en is daarna teleurgesteld geraakt in de kerk. Hij gelooft nog wel (volgens mij) maar is niet lid van een kerk. Zijn achtergrond heeft hem vast geholpen bij het samenstellen van zijn rap, maar je kon merken dat hij geen idee had wat het Allerheiligste is.

Na een pauze van 20 minuten waarbij het lukte om ongeveer de helft van de verf van de handen te boenen, was er een inleiding over Geestelijk leven doorzetten. 's Avonds na het eten hebben we een kampvuurtje in de tuin gemaakt en kwam de bisschop langs. Hij gaf ons een zegen mee, waarna we champagne kregen en nog een aantal vragen aan de bisschop mochten stellen. Toen de bisschop weer weg was hebben we nog even ervaringen uitgewisseld over TMS en daarna een spel gespeeld.

Op zondag na de aanbidding en het ontbijt was er een openbare lezing getiteld Genderblender en Relifreak. Over hoe om te gaan met de LHTBI-diversiteit en de discussie erover. Na de lunch was er nog even tijd voor onszelf, daarna hadden we de Mis in de genadekapel. Dat was de eerste keer dat ik in dat gebouw was, het is een mooi gebouw.

Na de Mis kwamen onze uitgenodigde gasten binnendruppelen. Er was een heuse presentatie waarbij wij onze pitches nog een keer opvoerden (we waren ze alleen deels vergeten) en wij werden als deelnemers nog even in het zonnetje gezet met de uitreiking van een certificaat. Wij hadden als deelnemers ook wat leuks voor de leiding gehaald, wat we hierna gaven. Na het officiële gedeelte was buiten de barbecue. Van 16:00 t/m 17:30, alleen begon het rond 17:00 te regenen waardoor we moesten schuilen in de tent. Intussen kwam de leiding van het BreakOut tienerkamp binnendruppelen, want die begon om 17:30 met een barbecue. En een deel van de BreakOut leiding is ook betrokken bij TMS, dus het einde was een beetje chaotisch. Maar we hebben elkaar wel het beste toe kunnen wensen met onze projecten en onze verdere levenswandel met God.

Volgend jaar mogen we onze projecten opstarten en kunnen andere jongeren meedoen aan The Missionary School. Om gevormd te worden, vrienden te maken en een missionair project op te zetten.

Gerbrich Talsma

Vieringen en Intenties

NB. Zolang er nog geen koren kunnen zingen i.v.m. de coronamaatregelen wordt de muziek bij de vieringen centraal verzorgd met behulp van de voorradige cd's van de parochie.

Vrijdag 27 augustus 2021

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Zondag 29 augustus 2021

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman

Lector: mw. Bleeker

Misdienaars: Plien en Mieke

Koster: dhr. M. Hoozeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Jan en Corrie Stoop-Limmen ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Johannes Dekker, Selma Dekker-Jonas en zoon Arie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 1 september 2021

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Hof-Greeuw, mw. Kaandorp-Vlaar, mw. Mettes-Kaandorp, mw.

Duineveld-de Waard.

Stofzuigen: dhr. Jelle Adema.

Vrijdag 3 september 2021

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor Tilma

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind

Vrijdag 3 september 2021

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 5 september 2021

10.00 uur Eucharistieviering

Voorgangers: Pastoor Tilma en Father Folkert Kruis

Lector: dhr. Huits

Misdienaars: Kaitlin en Sutji

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 60-jarig Priesterfeest van Father Folkert Kruis ● Tevens voor zijn overleden ouders: Harmen Kruis en Margaretha Kruis – Kuipers en hun overleden kinderen ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer en zus Nanda ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Familie Mooij-Strooper ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Maarten Blankendaal, Veronica Blankendaal-Blom en hun overleden kinderen ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Puk Kruijjer en overleden familie Kruijjer-Buter ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 10 september 2021

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Zondag 12 september 2021

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman

Lector: dhr. Blommaart

Misdienaars: Kjore en Plien

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Jaap Schilder en familie Schilder-Dekker ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Overleden familie Entes-Tromp ● Riet Kruijjer-

Baas • Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 15 september 2021

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Groen-Stuyt, mw. de Wit-Blom, mw. Tijm-Mooy

Stofzuigen: dhr. Matt Hoogeboom.

Woensdag 15 september 2021 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Vrijdag 17 september 2021

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Zondag 19 september 2021

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker

Lector: mw. Beemsterboer

Misdienaars: Kjore en Kaitlin

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty • Familie Hagemeijer-Ligthart • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie • Pastoor Johannes Nicolaas Timmer • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 24 september 2021

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans

Zondag 26 september 2021

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman

Lector: mw. Bleeker

Misdienaars: Sutji en Plien

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Johannes Dekker, Selma Dekker-Jonas en zoon Arie ● Niek Kaandorp en familie Kaandorp-Pronk ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis ● Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Riet Kruijer-Baas ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 29 september 2021

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Kruijer-Quax, mw. Kaandorp-Zonneveld, mw. Mulder-v.d. Stoop.

Stofzuigen: dhr. Nic Mulder.

Vrijdag 1 oktober 2021

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor Tilma

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind

Vrijdag 1 oktober 2021

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 3 oktober 2021

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Tilma

Lector: dhr. Blommaart

Misdienaars: Plien en Kaitlin

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Puk Kruijer en overleden familie Kruijer-Buter ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam

Vrijdag 8 oktober 2021

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Jan Strooper en overleden familie

Vrijdag 8 oktober 2021

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 10 oktober 2021

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman

Lector: dhr. Huits

Misdienaars: Sutji en Kjore

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Riet Kruijer-Baas ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn

T 0226 391323

E par.jacobus@outlook.com

W www.parochietuitjenhorn.nl

Bankrekeningnr. NL13 RABO 0363201092

t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn

Bestuursleden

Klaas Bleeker, waarnemend vicevoorzitter

Dorpsstraat 5

T 06 12797855

T 0226 391742

E klaasengreetbleeker@gmail.com

Elma Veldboer-Beemsterboer, secretaris

Koorndijk 31

T 0226 393756

M 06 41707605

E elmabeemsterboer@gmail.com

Gerard Boon, penningmeester

Ambachtsdijk 2

1747 GN Tuitjenhorn

T 0226 391465

M 06 35716322

E pmt.jacobus@outlook.com

Liesbeth Bruin-Tesselaar, bestuurslid communicatie

De Praam 21

T 0226 392852

M 06 20800243

E liesbruin@msn.com

Contactadressen

Pastoor I.W. Tilma
Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard - De Noord
Mobiel 06 38345350
E iwtilma@gmail.com

Secretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
Dorpsstraat 39
1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323
E par.jacobus@outlook.com

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI
Dhr. L.J. Swaab
Sportlaan 44a
1747GS Tuitjenhorn
T 0226 392932

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité)
Mw. Nel Swaab-Blokdijk
T 0226 392932

Colofon

Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 7 keer per jaar in een oplage van 620 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.

Marja Buur en Hans Kok; redactie, lay-out & tekstverwerking

E-mail redactie: redactie.jacobus@outlook.com

Bezorging: wijkcontactpersonen

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder opgaaf van redenen.



 STREEKEVEREENIGING
SINT BARBARA
TUITJEHORN

dag & nacht bereikbaar
06-52023137

Monique Karsten
Liesbeth Bruin
Marieke Kemp

ongesicht waar u verzekerd bent of een lidmaatschap heeft.
meer informatie op onze facebookpagina of op:

www.uitvaarttuitjehorn.nl