

13-aug-2021	Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
18-aug-2021	Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com
24-aug-2021	Eerste dag bezorging boekje
28-aug-2021	Laatste dag bezorging boekje

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:

- Opgeven van intenties
(kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus)
- Informatie over vieringen
- Opvragen van uittreksel doopregister
- Opvragen van uittreksel huwelijksregister
- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur,
Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn (deur rechts naast voormalige
pastorie).

T 0226 391323 E par.jacobus@outlook.com

Tarieven

Intentie	10,00
(U ontvangt geen factuur!	
Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,	
zie onder...)	
Doopviering	25,00
Huwelijksviering/Jubileumviering	225,00
Jubileumviering i.c.m. zondagsviering	150,00
Uitvaart	225,00
Avondwake	150,00

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363 2010 92
t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn

Nieuws van het Parochiebestuur

Zo nu de coronamaatregelen versoepeld gaan worden is het de grote vraag hoe start iedere vereniging, kerkgenootschap weer op. Krijgen we er weer vrijwilligers, parochianen, koorleden bij? We hopen van wel natuurlijk, maar de realiteit is vermoedelijk anders.

Dit brengt ons tot de vraag, hoe staan we er over tien jaar voor, wat kunnen we wel, waarin kunnen we gaan samenwerken, wat willen we zeker niet, wat willen we heel graag.

Deze vragen hebben tot het volgende geleid. We hebben een kennismakingsgesprek gehad met afgevaardigden van het parochiebestuur van de parochies; Warmenhuizen, Burgerbrug en Schagen. De wens bij alle parochies is toch wel om te komen tot een vorm van samenwerking. Nu zijn we allemaal nog vitaal, maar dit geeft zeker geen garantie voor de toekomst.

Op 9 juni komen we weer bij elkaar en dan gaan we kijken welke vorm van samenwerking ons het meeste aanspreekt. De volgende stap is dat we dit dan met u gaan overleggen. Zo begin september, een algemene parochievergadering in AHOJ, na afloop nog even napraten.

Deze maand hebben we afscheid moeten nemen van een hele trouwe parochiaan. Riet Kruijer-Baas. Haar vaste plaats op de punt van de achterste bank, naast haar man. Behalve kerkwerkster was haar taak het koperpoetsen. Jaarlijks werd door de koster de tafel neergezet, waarna de groep van Riet de kandelaars en al het ander poetswerk verzorgde. Op de vraag van een van haar collega's of ze niet eens een keer aan stoppen dacht, je bent nu 84, was haar antwoord. Waarom? Voor ons was er altijd haar hartelijke glimlach, dank je wel Riet.

Namens het parochiebestuur,

Elma Veldboer-Beemsterboer

Coronamaatregelen 1 mei 2021

In de grotere kerken mag weer met meer dan dertig mensen worden gevierd, tot maximaal 10% van de capaciteit (aantal plaatsen in de kerk).

Bij uitvaarten geldt een maximum aantal aanwezigen van honderd personen.

De avondklok is vervallen.

De overige maatregelen blijven van kracht

Zingen

Het maximum aantal zangers was vastgesteld op vier en dat blijft het maximum. Teksten die vaak door enkelen gezongen worden kunnen in deze periode door de aanwezigen in plaats daarvan samen gezegd worden. Samenzang door gelovigen tijdens de viering en samen met anderen repeteren vóór de viering was al niet toegestaan en dat blijft zo.

Uitvaarten

De overheid heeft ook bepaald dat honderd personen bij een uitvaart aanwezig mogen zijn. Dit geldt ook voor kerkelijke uitvaarten. Verder geldt voor alle vieringen onverkort het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ met de eerder daarop gemaakte aanvullingen.

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.-K. Kerk vanaf 5 juni 2021

50 kerkgangers; grotere kerken 15% van capaciteit, bij 1.5 m.

De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen. Met ingang van 5 juni a.s. verhogen de bisschoppen dit aantal van 30 naar 50. Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15% van het aantal zitplaatsen kan

worden benut. In kerkgebouwen met meer dan 1000 reguliere zitplaatsen kunnen maximaal 250 personen worden toegelaten.

Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerk-gangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.

NB. 50 personen is exclusief lector, misdienaars, koorzangers, koster, dirigent, diaken en medewerkers.

Zingen 4 cantores, kinderen mogen wel met meer

De richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigen op 5 juni a.s. nog niet, met uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar. Volgens deskundigen is zingen door koren pas weer verantwoord vanaf het risico-niveau 'waakzaam' dan wel als er minder dan 1200 nieuwe besmettingen per dag zijn. Op dit moment bevindt Nederland zich nog niet op dat risico-niveau. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal 4 zangers kunnen zingen. Voor kinderen t/m 12 jaar kan een uitzondering gemaakt worden. De overheid heeft aangekondigd te verwachten dat per 30 juni verdere versoepelingen kunnen ingaan.

De bisschoppen hopen eind juni meer duidelijkheid te kunnen geven over de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen gaan repeteren en zingen tijdens vieringen.

De bisschoppen houden overigens ook in de komende weken een vinger aan de pols waar het gaat om mogelijkheden tot versoepeling van de coronamaatregelen.

Aanvulling 1 mei 2021.

Bij uitvaarten geldt een maximum aantal aanwezigen van honderd personen.

De overige maatregelen blijven van kracht, 1,50 m afstand, mondkapje dragen etc.



Doorgeven

Afgelopen week mocht ik iemand de ziekenzalving geven. Dat is altijd een bijzonder moment: samen bidden om kracht voor wat komen gaat. Tijdens de ziekenzalving is er altijd een moment dat ik de zieke de handen op het hoofd leg. Een liefdevol gebaar, waarbij mijn gedachten dit keer even een sprongetje maakten. Een paar dagen eerder mocht ik namelijk mijn jongste broer de handen opleggen, omdat hij tot priester werd gewijd. Bij de priesterwijding vormt de handoplegging door de bisschop de kern van het ritueel. Maar na de handoplegging door de bisschop komen ook alle aanwezige priesters naar de wijdeling om hem de handen op te leggen. Ook ik sloot daarbij aan en legde de handen op het hoofd van mijn eigen broer.

Het opleggen van de handen is een heel oud gebaar. Vanaf het begin van de Kerk is het verbonden met de gave van de heilige Geest. De Heilige Geest wordt als het ware ‘doorgegeven’. Alle christenen worden dragers van de Heilige Geest. De handen van priesters worden gezalfd om als ambtsdragers ook zelf aan anderen de handen op te leggen.

Even verder in de week was ik in gesprek met een groep communicanten. Ik vertelde hen over de zeven sacramenten. Het gebaar van de handoplegging kwam daarbij een heel aantal keer aan de orde. Ik heb hen die middag niet de handen opgelegd, maar probeer natuurlijk wel door te geven waar het in ons christelijk geloof om gaat. Ik hoop dat zij in hun leven later de kracht en inspiratie van de heilige Geest zullen ervaren.

Drie generaties kwamen deze week voorbij: iemand aan het einde van het leven, mijn broer en ik nog redelijk aan het begin en tenslotte de jonge kinderen van het communieproject. De eerste heeft haar leven lang het geloof een plek gegeven. Wij proberen nu te bouwen aan de Kerk. De kinderen kunnen daardoor op hun beurt weer kennis maken met de boodschap van Jezus. Prachtig! Laten we doorgeven wat we hebben ontvangen, in de kracht van Gods heilige Geest.

Pastoor Tilma

Familieberichten

Graag willen wij iedereen bedanken, voor de warme en lieve woorden en vele kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve pap, schoonvader en opa

Gerrit Glas

Truus Glas – Rademaker
Kinderen en kleinkinderen

In Memoriam Riet Kruijer-Baas



Op 12 november 1936 is Riet Kruijer-Baas geboren op Kalverdijk als dochter van Nic Baas en Seitje Glas. Ze was de oudste van het gezin en kreeg nog een broer Jan en een zus Nel. Thuis hadden ze een gemengd boerenbedrijf, dus bijna alles wat ze nodig hadden was aanwezig.

Na de lagere school is Riet gaan werken op diverse adressen.

In 1953 ging ze naar Zeeland, samen met Truus Tiebie. Twee weken van huis, schoonmaken na de watersnoodramp. Ze kon slecht van huis maar had steun aan Truus.

In 1955 ontmoette ze Cor Kruijer bij Café Stevers op het eind van Kalverdijk. Ze trouwde in 1959 en kochten het huis aan de Koorndijk. Vroeger was het zo: als je ging trouwen stopte je met werken en werd je huisvrouw. Riet kon zich prima vermaken thuis.

In september 1960 werd hun eerste zoon Koos geboren, gevolgd in 1963 door dochter Loes. Riet was lekker aan het moederen, op en top huisvrouw en altijd het liefste thuis.

Eén keer in de week koffie met de buurtjes en alle zondagavonden met Maarten en Marie Bleeker.

In 1969 hebben Cor en Riet tijdelijk in de Bogaersstraat gewoond na het overlijden van de moeder van Cor. Daar namen ze de verzorging van vader Kruijer op zich.

In 1970 werd hun tweede zoon Richard geboren. Daarna werd het huis verbouwd en woonde het gezin tijdelijk bij de ouders van Riet.

Riet was heel zorgzaam. Als Koos, Loes en Richard thuis kwamen van school stond Riet voor het raam te kijken of ze er al aan kwamen. Altijd waren de kleren schoon, de brodtrommels gevuld en de fietsen stonden al buiten met kneiterharde banden.

Riet en haar zus Nel waren twee handen op één buik. Alles deden ze samen. Op elkaars kinderen passen, haren krullen, kleding maken, schoonmaken. Het enige wat niet helemaal lukte was een nachtje weg. Cor, Riet en Richard gingen naar Jan, Nel, Johan en Linda Entes die op vakantie waren. Toen ze er waren zei Riet direct: maar hier blijf ik niet, ik ga naar huis. Richard mocht blijven maar die ging ook mee naar huis. Want zoals ze zeggen: er valt geen appel uit een perenboom.

Er was groot verdriet toen zus Nel kwam te overlijden. Daarna heeft Riet tijdelijk de zorg van Johan en Linda op zich genomen. Als er ergens hulp nodig was, stond ze paraat.

Het gezin werd uitgebreid met schoondochters Alice en Karin en schoonzoon Wilco. In 1990 kwam het eerste kleinkind: Jelle. Door de jaren heen zijn er nog zeven kleinkinderen bij gekomen: Sjoerd, Sjoukje, Dirk, Noortje, Stijn, Pien en Kees. Riet was op haar best als iedereen bij elkaar zat en het liefst thuis op de Koorndijk. Lekker verzorgen, altijd gebak en veel te veel hapjes.....want.....wél alles opeten!

In 1985 vraagt Agnes Strooper haar om te komen schoonmaken in de kapsalon. Tot begin Corona ging ze in alle vroegte naar de Dorpsstraat om te poetsen. Ook de voetbalkantine heeft ze jarenlang gepoetst.

Nadat haar moeder overleed kreeg ze meer tijd voor het gezin en voor uitjes: altijd 's morgens weg en 's avonds weer thuis. Fietsen met de burens, dagjes met Arie en Clara Ruigrok en familiedagen met de Kruijers.

Riet en Cor waren met elkaar vergroeid en altijd samen. Altijd opgeruimd en blij met elkaar. Ze vormden een warm gezin waar de kinderen niets tekort kwamen.

Was er nog een betere plaats voor het condoleren dan de kerk??? Jarenlang vele werkzaamheden verricht, maar koper poetsen was Riet haar lust en leven. Als alles gedaan was zat ze zo trots als een pauw achter in haar geliefde kerk.

Zaterdag 15 mei is Riet op 84-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Velen zullen haar herinneren als een vrouw van het dorp, altijd behulpzaam, bezig en tevreden.

In Memoriam Joop van Schagen 12 juni 2021



Joop je was bijna 6 jaar de jongste van ons gezin voordat ik geboren werd maar ik kan me niet herinneren dat we ooit ruzie hebben gehad alhoewel je soms dacht dat ik een beetje verwend werd maar ik vond van niet.

Jij hebt meer meegemaakt van de oorlog als ik en zagen vanuit het keukenraam de Duitse soldaten oefenen op het schoolplein en mochten we soms ook mee om eten te halen van de gaarkeuken wat door de soldaten klaargemaakt was in grote ketels voor de schooldeur. Ik kan me de geur nog goed herinneren.

Na de school kwam je automatisch op de akker bij pa en je broers. Je ging naar de avond Tuinbouwschool in Warmenhuizen. Je begon uit te gaan en je had op maandag altijd grote verhalen over de Blauw, de Zwart en Fok zodat Moe een keer zei hebben ze geen gewone namen?

Trekker rijden nadat Jaap op z'n eigen was, was je lust en je leven, zoals later ook het autorijden nadat je je rijbewijs gehaald had en in Pa's Daf mocht toeren. Later had je zelf een auto waarmee je door heel Nederland ging. Zo kreeg je overal kennissen want je maakte met iedereen een praatje

zoals je dat bijna tot het einde bleef doen. Overall sprak je ook vaak met meiden en soms gaven ze hun adres aan jou maar verder kwam het nooit, helaas.

Graag ging jij logeren bij Wim & Miep in de N.O.P. en ging daar op verkenning uit en zo leerde je ook weer mensen uit Urk en Groningen kennen.

Jij en Piet waren heel lang samen nadat Moe overleden was. Piet kookte het eten en later heeft Gré dat ook nog voor jullie gedaan. An deed jullie was die jij iedere zondag uit de kerk bij haar bracht. Jullie kregen een hulp in huis en zo ging dat prima. Toen Piet ziek werd heb jij hem tot het einde toe verzorgd.

Nadat je het laatste jaar wat minder mobiel werd door hartfalen raakte je steeds meer aan huis gekluisterd en kwamen er steeds meer mensen bij jou thuis op visite waar je enorm van genoot. Zo had je ook vaak allerlei klusjesmensen om je heen zoals Adri Mooy als timmerman, Ad Vader voor allerlei andere dingen en als laatste Ger Groot die alle dagen en soms 2x keer op 'n dag bij je langs kwam, had je trek in zoute haring of een ijsje kwam Ger die bij je brengen. Soms gingen jullie ook nog samen een rondje rijden met jou auto. Gelukkig was die niet zo groot zodat hij bijna bij je achterdeur kon komen om in te stappen want lopen ging je niet meer zo goed af de laatste tijd.

Heel vaak als ik bij je kwam dan zei je 'oh de vogeltjesman is weer geweest' maar ik heb hem nog nooit ontmoet. De 'vogeltjesman' voerde de uilen die bij jou in de schuur wonen en zo genoot jij weer van de uilen in de tuin.

Je kwam ook niet meer uit de kerk vandaan bij ons om de koffie en je was brengen zodat mijn Piet later naar jou ging om dat op te halen.

Nadat je steeds minder werd kwam de huisarts aan huis vertellen dat je in je eigen huis mocht blijven met de zorg van allemaal lieve dames van Woonzorggroep Samen. Eerst kwamen ze 3x op een dag en de laatste tijd kwamen ze je ook toedekken wat je zeer op prijs stelde zo je liet merken.

Ook heb je nog enorm genoten van je uitzicht op de prachtige tulpenvelden tot aan het koppen toe, helaas haalde je niet het roden daarvan wat je nog gehoopt had.

We willen iedereen bedanken die Joop al die jaren een warm hart heeft gegeven waarvoor wij als familie en hij zelf enorm dankbaar was. Joop het is goed zo. Vaarwel.

Stichting “Vrienden van Joseph”



Bladstraat 5

1949 HJ Tuitjenhorn

Tel: 0226-391403

Bank: NL28RABO 0155 9930 11

ANBI keurmerk

RSIN/fiscaalnr. 816035386

www.vriendenjoseph.nl

Beste lezer van de Schelp,

Wat een ontzettend mooi resultaat van de Alternatieve Sponsorfietstocht in de maand mei. Ieder kon op zijn eigen tijd en gelegenheid op de fiets stappen en dankzij het mooie weer van de laatste tijd, was het een enorm succes.

De Fadhyligroep was ook heel blij, Zij werken Fvoor de mensen die lijden onder de armoede grens.

Wij doen ons best om het geld dat bij ons binnen komt zo eerlijk mogelijk te verdelen.

De afgelopen 4 weken liepen er 2 acties samen, de fietstocht, waarvan het verslag in de Aftrap stond en de statiegeld-bonnetjes bij DEEN, onze supermarkt.



Niet te geloven, zoveel geld en dat van de statiegeldbonnetjes. We mochten gisteren een prachtig bedrag van € 496,35 naar de bank brengen, ook een geweldig resultaat, met dank aan de manager en zijn staf. Het is ook voor deze mensen toch weer extra werk om de bonnetjes te tellen en het geld iedere maandag weer klaar te leggen.

Lieve mensen heel veel dank!

U zult misschien denken wat gebeurt er nu met al dat geld? We gaan het maandelijks overmaken naar Kamea en naar de Fadhyli groep. Gisteren kreeg ik een verslagje van deze dames, ze brengen eten naar de meest kwetsbaren in de samenleving daar, dat zijn vooral de kinderen en de ouderen die erg afhankelijk zijn van de mensen om hen heen. Soms worden kinderen afgegeven bij tehuizen omdat de ouders echt geen eten meer voor ze hebben. Door onze hulp krijgen deze kinderen in ieder geval te eten en worden ze liefdevol opgevangen.

Het is echt voor ons niet voor te stellen hoeveel hongersnood er is, omdat de mensen door de Corona geen baan en dus geen inkomsten hebben.

We zijn u dan ook heel dankbaar dat u ons zo steunt, door te fietsen of door de statiegeldbonnetjes.

Voorlopig kunnen wij ze meer dan 10 maanden helpen de honger te stillen bij onze doelgroepen.

Dank heel veel dank voor uw hulp. Wij, maar zeker de mensen in Kenia zijn u heel dankbaar.

Uw ziet nog steeds dat.....Vele Kleintjes één grote maken!

Voor allemaal een fijne vakantie, als het mogelijk is.

Veel groeten,

St. Vrienden van Joseph, Liesbeth

Inleiding rond twee grote mannen uit onze kerkgeschiedenis

29 Juni is al jaren de dag dat we als kerk terugdenken aan twee grote mannen uit het begin van de christelijke kerk. Petrus werd door Jezus de

rots genoemd, waar hij op kon bouwen, Paulus was eerst iemand die mensen vervolgde, maar later al gauw de leider werd van ieder die houvast zocht bij Jezus. Twee mannen, die hun fouten en tekorten hadden, maar vooral op hun positieve kanten werden beoordeeld.

PETRUS

Man van eenvoud, een visser, bescheiden, niet uit op macht.
Maar toen, toen ontmoette hij een vriend: Jezus!
Voelde zich thuis bij hem
gaf alles op, wandelde mee, vertrouwde op hem.

Toen zei Jezus:
Petrus wees sterk, je kunt veel betekenen voor anderen.
Wees krachtig, ga in mijn spoor, want je bent een rots
waar ik en anderen op kunnen bouwen: wordt de leider!

Dat zal ik doen!
Petrus beloofde veel, wilde veel, hij zou dat toch kunnen?

Maar toen gebeurde het:
toen werd hij bang, zijn vriend gevangen
zouden ze dat met hem ook doen?

Hij liep weg, rende weg,
ontkende vriend van Jezus te zijn, durfde niet meer!
Waar was nu de rots waar Jezus het over had?

Toen..., toen na alle verdriet en dood
leek zijn kracht weg te glijden
kon het niet waar maken een rots te zijn.

Maar de anderen bemoedigden hem, spoorden hem aan:
je kunt het, wees niet bang!
Jezus zei het toch: je bent echt onze rots.

Toen voelde hij weer kracht, sterkte.
Hij durfde weer:
de belofte van Jezus
de bemoedigingen van zijn vrienden gaven nieuwe levensmoed!

En na hem vele eeuwen lang
kwamen er nieuwe rotsen waar anderen op bouwden
vele eeuwen lang waren ze er de nieuwe Petrus
de nieuwe rotsen, die bemoedigden, kracht gaven toen en nu:
ook aan ons.

De teleurstellingen, de negatieve kanten werden hem vergeven:
nog altijd is hij een rots, ook onze rots in deze tijden:
Petrus!

Zo kunnen ook wij, ondanks fouten, tekorten, teleurstellingen
zo kunnen ook wij het zijn, jij en jij, maar ik ook:
een rots zijn voor elkaar!
Durf het aan, wees niet bang!

Theo Vertelman

PAULUS

Hij dacht alles aan te kunnen
voelde zich sterk, machtig
wilde iedereen vernederen
want ze gingen de weg van Jezus.

Dat was toch niks, daar kon je toch niet van leven:
dacht hij!

Hij zocht ze op, mensen werden bang:
hoe konden ze hem overleven?

En toen, toen gebeurde het:
hij werd verblind, zag even niets meer, viel van zijn paard:

wat was dat toch?

Hij werd geroepen: Saulus, Saulus

ik roep je, ik heb je nodig, mensen hebben je nodig

stop met je heilloos werk:

gun mensen leven zoals zij willen, zoals ik wil!

Saulus, Saulus

wees niet langer sterk, machtig, groot

wordt bescheiden, klein

en leef mee met mensen op mijn manier.

O, wat een verandering: een nieuwe levensstijl!

De geroepen Saulus

werd Paulus:

bescheiden, klein.

Wierp zijn zwaard weg, keerde het om:

keek met vertrouwen naar het kruisteken

dat hij nu in handen had!

Wat een wonder:

macht wordt bescheidenheid, kracht werd zwakte

en daarom is hij groot, deze Paulus:

zo kunnen ook wij leven!

Echt leven is bescheidenheid, eenvoud:

dat maakt je sterk.

Dat leert deze Paulus ons:

leek gevallen, maar werd daarom sterk.

Zo kunnen ook wij leven, veel betekenen voor elkaar.

Zwakke is juist kracht, macht geeft bescheidenheid.

Dat leert zijn leven ons:

dank Paulus!

Theo Vertelman

Seniorenvereniging Tuitjenhorn/KBO

Hier weer bericht van onze Seniorenvereniging/KBO Tuitjenhorn.

Dankzij een van onze leden haalde onze Seniorenvereniging de Landelijke krant. Zie het bijgevoegde stukje wat in de Telegraaf stond en werd ingezonden door ons lid Marja van der Graaf. Dat is natuurlijk leuk om te lezen.

Inmiddels zitten we ruim een jaar in min of meer lockdown en dit soort acties met de Paaseitjes is een van de leuke attenties die we voorgaand jaar hebben gedaan. Helaas hebben we geen activiteiten kunnen doen die we normaal doen, zoals het wekelijkse klaverjassen, jaarvergadering, Kerstmaaltijd met spetterend optreden en de kermisborrel. En dit heeft er toe geleid dat de ledenaanwas stil is komen te liggen. Ondertussen zijn er wel meerdere leden ons ontvallen, dus de ik hierbij een oproep.

1 / 2

Dit vind ik leuk

03 apr. 2021, 07:00 in WAT U ZEGT

Al een aantal jaren ben ik lid van de plaatselijke seniorenvereniging in Tuitjenhorn.

De gebruikelijke activiteiten kunnen vanwege corona niet doorgaan, maar in plaats daarvan ontvangen wij regelmatig een leuke attentie. Onlangs werd er een mooi doosje bezorgd waarin een Vrolijk Pasen-kaart en een zakje paaseitjes zat. Hoe leuk is dat!

Marja van der Graaf, Tuitjenhorn

De naam Seniorenvereniging/KBO doet misschien denken aan een oude mensen club, maar dat klopt natuurlijk niet. Vanaf 60 jaar is iedereen welkom. En de groep boven 60 is aardig geroeid. De Kruijers, Buters, Dekkers, Hof, Tesselaars en noem maar op. Hun ouders waren al (oud) lid, maar de huidige generatie boven de 60 schijnt zich te jong te voelen om lid te worden van onze vereniging. Maar laat dit geen drempel zijn; de contributie is slechts 25 euro. Daar krijg een maandelijks landelijk ledenblad voor en kun je deelnemen aan de activiteiten zoals het klaverjassen op

woensdagmiddag in het AHOJ. Dus geef je op via onderstaand emailadres.

Onze huisarts van de huisartsenpraktijk Tuitjenhorn mocht gaan vaccineren. Natuurlijk niet iedereen kwam meteen aan de beurt, maar grofweg de groep 60-65 jarigen. Zelf behoor ik inmiddels ook tot deze leeftijdsgroep, dus kreeg ik ook een uitnodiging, waar ik maar wat graag op in ging. En het vaccineren ging gebeuren in onze parochie kerk H. Jacobus de Meerdere. Voor meerdere van degene die werden opgeroepen was het alweer een tijdje geleden dat ze de kerk van binnen hadden gezien. En deze vaccinatieronde was natuurlijk wel een heel bijzondere gelegenheid. Voor de kerk was natuurlijk gekozen omdat er voldoende ruimte aanwezig is, want na het krijgen van je vaccin moest je nog 15 minuten blijven wachten omdat er een heel kleine kans was op een complicatie. Maandag 19 april was het dan eindelijk zover. Ze begonnen om 12 uur vanaf het begin van het alfabet en de eerste letter van mijn achternaam = T, kwam om 4 uur aan de beurt. Langs rechts naar binnen via het pad naar voren en daar na de formaliteiten je vaccin krijgen. Een kwartiertje wachten in een der banken en dan met een opgelucht gevoel naar huis. Eindelijk gevaccineerd. Ik voel me nu veiliger. Van bijwerkingen heb ik gelukkig niets gemerkt!

Website: <http://kbo-tuitjenhorn.jouwweb.nl>

Telefoon secretaris Willem Tesselaar 0226-394094 of

E-mail: afdtuitjenhornkbo@gmail.com

Namens het KBO bestuur, Willem Tesselaar, secretaris

RITMISCH KOOR D'CYMO

Bijeenkomst/jaarvergadering

Omdat er hier en daar wat stemmen opgaan om toch nog even bij elkaar te komen alvorens we weer in september gaan beginnen met de repetities, heeft het bestuur gemeend dit idee voor te leggen aan alle leden via de

groepsapp. Er komen onmiddellijk veel positieve reacties van de leden, dus de bijeenkomst gaat door, en natuurlijk doen we dat in het AHOJ. Jessie heeft al gezegd dat we van harte welkom zijn en hij zal 2 lange tafels klaarzetten. Heel fijn dat onze dirigent Cor Quint en onze pianiste Jeanette Huisman ook aanwezig kunnen zijn.

Nu we er dan toch met z'n allen zijn, kunnen we tevens het aangename met het nuttige verenigen en de (uitgestelde) jaarvergadering laten plaatsvinden.

Deze avond zal worden gehouden op donderdagavond 24 juni om 19.30 uur.

De agenda is als volgt:

Opening

Mededelingen

Jaaroverzicht 2020

Notulen vorige vergadering 5 maart 2020

Financieel overzicht

Verslag kascontrolecommissie en aanstelling nieuw commissielid

Rondvraag

Sluiting

Daarna is er nog voldoende tijd om nog even gezellig na te zitten.

Basismaatregelen in AHOJ

Wel zijn er natuurlijk nog de basismaatregelen waar we ons aan moeten houden. Zoals de anderhalve meter afstand, handen desinfecteren en thuisblijven bij klachten. Een mondkapje is nodig bij binnenkomst en andere verplaatsingen, maar mag af zodra men plaats neemt.

Tot de 24^e!

Hartelijke groeten,

namens het bestuur,

Ali Adema, voorzitter

Het St. Caeciliakoor

We hadden gehoopt weer te kunnen zingen; op de app van de NOS en in de andere media stond “zachtjes” zingen in de kerk weer toegestaan.

Ik had dan ook al een stukje geschreven dat u ons binnenkort kunt horen tijdens de mis.

Helaas is dat toch nog niet mogelijk in onze kerk. De ruimte boven is zeer beperkt en de afstandsregel geldt nog steeds. Bovendien zijn er maar weinig zangers en zangeressen die het aandurven weer te gaan zingen en sommigen twijfelen er aan of hun stem nog wel goed klinkt na zo'n lange periode. Het is jammer maar wel houden ons aan de regels.

Er is dus besloten dat we als alles goed gaat in september beginnen met repeteren en gaan zingen in de kerk. De vooruitzichten zijn goed en we hebben er vertrouwen in.

Nog even geduld moeten we hebben met z'n allen.

Namens het bestuur en alle koorleden wens ik u een mooie en gezonde zomer.

Annemieke Boom,
Secretaris

Zomer

Eindelijk is het heerlijk lenteweer geworden. Wat is dat genieten! En dat, terwijl het al bijna zomer is. Op 21 juni is het alweer de “langste dag”.

De zon doet iets met ons. Veel mensen worden er blij van en het leven lijkt vaak wat kleuriger en vrolijker. Na vijftien maanden corona zijn we daar echt wel aan toe. Gelukkig worden de maatregelen ook steeds meer los gelaten en kunnen we ons vrijer bewegen. Er mag zelfs weer over vakanties in het buitenland gesproken worden. Daar zijn veel, vooral jongere mensen, echt weer aan toe.

Niet iedereen vindt zon fijn. Sommige mensen kunnen zonlicht niet goed verdragen of ze kunnen niet tegen teveel warmte. Het is belangrijk dat we dat in elkaar respecteren en er rekening mee houden.

Ook de terug verworven vrijheid vindt niet iedereen fijn. Er zijn mensen die te bang geworden zijn. En enkele mensen vonden de rust van niets hoeven en weinig kunnen juist heerlijk. Alle mensen zijn verschillend. Maar nogmaals: elkaar accepteren en respecteren, dat is waar het om gaat. We kunnen in elk geval altijd een zonnetje zijn voor elkaar, warmte en licht zijn voor elkaar.

Een paar dingetjes over onszelf: Wij hebben eind augustus/begin september vakantie, maar nog geen idee wat we gaan doen.

We beslissen vaak op het laatste moment.

Sinds kort is mijn nieuwe website “in de lucht”:

www.marionbleekerpastoralebegeleiding.nl

Misschien vind u het leuk om er eens naar te kijken.

U allemaal een heel fijne zomer toegewenst.

Een toepasselijk gebed:

Gebed voor de zomer

Dank U voor de warmte van de zon
die de kou in ons verjaagt
en ons weer doet open bloeien.

Dank U voor het licht
dat alles groeien doet,
dat het donkere in ons verjaagt
en ons vrolijk maakt.

Dank U voor de positieve dingen
in ons leven, die ons moed geven en gelukkig maken.
Geef dat we ze altijd zullen zien.
Dank U voor de mensen om ons heen
die licht uitstralen en warmte geven.
Geef dat ze er altijd zullen zijn.

God, wees voor ons als de zon.
Verwarm ons met uw liefde. Maak ons leven licht.
Geef dat ook wij op onze beurt
de zon laten schijnen voor anderen.

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger.



Koffie drinken

De mogelijkheid om koffie te schenken komt
dichterbij doordat er meer versoepelingen aankomen.

Zo gauw als wij weten wanneer het weer mogelijk is dan zullen wij dat
ook snel aan u melden.

Namens de koffiegroep Marja Buur

The Missionary School

Het weekend van 30 april t/m 2 mei hadden we weer een bijeenkomst van
The Missionary School. Het was deze keer weer eens live. De donderdag
voor het weekend kregen we een commerciële zelftest toegestuurd die
dezelfde dag ook weer met de post terug moest zodat we op tijd de uitslag
konden krijgen. In de loop van de vrijdag druppelden in de groepsapp de

berichtjes binnen van mensen die hun negatieve uitslag hadden ontvangen. Gelukkig mocht iedereen komen. Het hele weekend zaten we met onze groep in een bubbel, gastsprekers waren digitaal aanwezig.

Vanwege onze negatieve testen hebben we de anderhalve meter niet altijd aangehouden en tijdens de mis op zaterdag werd er zelfs gezongen. Ik had de indruk dat de priester het fijn vond om weer te kunnen zingen en ik had van de anderen ook al eens gehoord dat ze het zingen misten. Alleen persoonlijk vond ik het jammer dat ik de melodie (nog) niet ken en niet mee kon zingen. De woorden ken ik intussen wel uit mijn hoofd, maar de melodie heb ik afgelopen jaar niet kunnen horen/oefenen.

Op vrijdagavond begonnen we zoals gewoonlijk met soep en broodjes en daarna hadden we een inleiding in geloofsbelijdenis en kerygma. Voor mij was het grootste leerpunt die avond dat er best een groot verschil zit tussen de visie op oecumene van de Katholieke Kerk vóór en na het Tweede Vaticaans Concilie. Na de inleiding hadden we mis en we eindigden op de jongerenzolder met een borrel en kletsen.

Zaterdag begon met aanbidden, lauden en de mis (omdat de priester na het ontbijt ergens anders een afspraak had). Na het ontbijt hadden we een inleiding van de tien geboden, de rest van de ochtend hebben we buiten gesport naar keuze. 's Middags hadden we eerst een inleiding over de liturgie. Daarna kregen we de opdracht om in 1 minuut iets te vertellen over ons geloof en The Missionary School. Daarnaast hadden we de hele middag om promo's te filmen voor de pitches, waarbij we creatief waren en leuke filmpjes gemaakt hebben. Het resultaat staat op de facebook-pagina van Jong bisdom Haarlem-Amsterdam. Aan het eind van de middag hadden we Lectio Divina over de lezing van die zondag: Johannes 15, 1-8. Daarna hadden we nog wat vrije tijd, na het eten hadden we een gebedsavond die gefocust was op de Heilige Geest, en daarna nog een lange avond om gezellig spelletjes te doen.

Op zondag was er geen aanbedding (omdat er geen priester was) maar er was wel persoonlijk gebed en lauden. Na het ontbijt hebben we onze pitches voor elkaar gepresenteerd en tips gekregen. Daarna zijn we naar de Sint Bavo kathedraal in Haarlem gereden, waar de pitches opgenomen werden. We eindigden met de mis in de kathedraal.

In de parochie van Tuitjenhorn werd wel eens geklaagd over de kou, toen de verwarming afgelopen winter niet goed werkte. Maar in de kathedraal is het nog een flink stuk kouder en daar is geen verwarming... Dan ben je zelfs begin mei nog erg blij een jas aan te hebben.

Op dinsdagavond 11 mei presenteerden we onze pitches via Zoom aan een aantal parochies en pastoors. Ik vond het best spannend, maar ook leuk om onze filmpjes voor het eerst te zien. En daarna de vragen van onze gasten te beantwoorden.

Op het moment van schrijven (eind mei) zitten we in het proces van contact leggen met de parochies die interesse getoond hebben in onze projecten.

Gerbrich Talsma



GENDERBLENDER en RELIFREAK

We leven in een cultuur waarin we leren dat onze identificaties samen vallen met wie we ten diepste zijn. Maar is dat ook zo? Ben ik mijn status, gender of religie? Of is er iets dat dit overstijgt?

Johannes Paulus II gebruikt de theologische term 'persoon' om aan te geven dat de mens meer is dan zijn identificatie. Elke persoon heeft een unieke waarde, onafhankelijk van de waarde die hij aan zichzelf geeft of die anderen eraan geven.

In de bijbel is het Paulus die ons uitnodigt om het denken in identificaties los te laten, zodat we werkelijk de ander kunnen ontmoeten. (1Kor 9,20): "Bij de Joden leef ik als Jood om de Joden te winnen. Met hen die onder de wet staan, leef ik als aan de wet onderworpen."

Betekent dit dat we overal in mee moeten gaan? Dat niet, de vraag is wat onze identificaties zijn en wie we als persoon zijn. Welke verschillen met de ander doen ertoe en welke juist niet? En hoe kunnen we de ander erkennen, op basis van zijn/anderszijn/.

In twee lezingen gaan we hier nader op in.

Wat is gender? Persoon en identiteit volgens Johannes Paulus II
Dr. B. van der Elst
Postdoctoraal Researcher Amsterdam UMC en Postdoc. Radboud UMC
Docent Bio-ethiek aan het Bonifatius Instituut te Vogelenzang.

Een filosofisch antwoord op identificaties en op Paulus Universalisme
Filosofe Annette van der Elst (MSc)
Docent filosofie en psychologie aan de Vrije Academie
Geestelijk Verzorger bij zorgcentrum Eindhoven
(In opdracht van dagblad Trouw, auteur van het boek Jonge denkers over grote religies. (2003).

Vieringen en Intenties van 20 juni t/m 22 augustus

NB. Zolang er nog geen koren kunnen zingen i.v.m. de coronamaatregelen wordt de muziek bij de vieringen centraal verzorgd met behulp van de voorradige cd's van de parochie.

Zondag 20 juni 2021

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorgangers: dhr. Blommaart en mw. A. Adema

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Henk Blokdijs, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 23 juni 2021

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Hof-Stroet, mw. Broersen-Kruijer, mw. Dekker-Rotgans

Stofzuigen: Gerard Entes.

Zondag 27 juni 2021

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Tilma

Lector: mw. Beemsterboer

Misdienaars: Sutji en Kaitlin

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan Zutt en

Dieuw Zutt-Spaans • Johannes Dekker, Selma Dekker-Jonas en zoon Arie
• Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst, Cor Buter en Annie Buter-van Schagen • Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal • Toos Karsten-Wit • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 2 juli 2021, *alleen bij versoepeling van de maatregelen*

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind

Vrijdag 2 juli 2021

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 4 juli 2021

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker

Lector: dhr. Huits

Misdienaars: Plien en Mieke

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis • Loek Entes-Karsten en overleden familie • Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie • Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak • Puk Kruijjer en overleden familie Kruijjer-Buter • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 7 juli 2021

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Pronk-Schotten, mw. Bleeker-Groot, mw. Nota, mw. Groot-Baas.

Stofzuigen: dhr. Cees Bleeker.

Vrijdag 9 juli 2021, alleen bij versoepeling van de maatregelen

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor Tilma

Zondag 11 juli 2021

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Tilma

Lector: dhr. Blommaart

Misdienaars: Kjore en Sutji

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 16 juli 2021, alleen bij versoepeling van de maatregelen

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Zondag 18 juli 2021

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker

Lector: mw. Bakker

Misdienaars: Kaitlin en Lieke

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie

Woensdag 21 juli 2021

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Tesselaar-Bleeker, mw. Blokker-Bleeker, mw. Bleeker-Broersen, mw. Groenland-Hof.

Stofzuigen: Cor Kruijjer Az.

Woensdag 21 juli 2021 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Vrijdag 23 juli 2021, alleen bij versoepeling van de maatregelen

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Zondag 25 juli 2021

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman

Lector: mw. Bleeker

Misdienaars: Kjore en Plien

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin
- Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen
- Jacobus van Schagen en Wil van Schagen
- Jan Broersen en zegen over zijn gezin
- Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin
- Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
- Johannes Dekker, Selma Dekker-Jonas en zoon Arie
- Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst, Cor Buter en Annie Buter-van Schagen
- Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal
- Toos Karsten-Wit
- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 30 juli 2021, alleen bij versoepeling van de maatregelen

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Jan Strooper en overleden familie
- Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans

Zondag 1 augustus 2021

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker

Lector: dhr. Huits

Misdienaars: Sutji en Lieke

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Doris Bleeker-Smit ● Loek Entes-Karsten en overleden familie ●
Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot
en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef
Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Puk Kruijer en overleden
familie Kruijer-Buter ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en
hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria
Ligthart-Stam

Woensdag 4 augustus 2021

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. den Das-Kramer, mw. Broersen-Kruijer, mw. Kaandorp-Pronk.

Stofzuigen: dhr. Piet Spaansen.

Vrijdag 6 augustus 2021, alleen bij versoepeling van de maatregelen

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en
kleinkind

Vrijdag 6 augustus 2021

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 8 augustus 2021

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman

Lector: mw. Bakker

Misdienaars: Plien en Kaitlin

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis •
Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen • Petrus
Hoogeboom, Johanna Hoogeboom-Hoek, dochter Elly en overleden
familie • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters
Jo en Truus

Vrijdag 13 augustus 2021, alleen bij versoepeling van de maatregelen

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor Tilma

Zondag 15 augustus 2021 Maria ten Hemelopneming

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Tilma

Lector: dhr. Blommaart

Misdienaars: Sutji en Mieke

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en
Catharina Buter • Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en
dochter Kitty • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie •
Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie • Pastoor Jan Berkhout
• Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en
Truus

Woensdag 18 augustus 2021

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Baltus-van Diepen, mw. Blom-Ligthart, mw. Dekker-Weel.

Stofzuigen: dhr. Cok Dekker.

Woensdag 18 augustus 2021 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot
15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Vrijdag 20 augustus 2021, alleen bij versoepeling van de maatregelen

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Zondag 22 augustus 2021

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman

Lector: mw. Beemsterboer

Misdienaars: Kjore en Lieke

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin
- Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie
- Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop
- Jacobus van Schagen en Wil van Schagen
- Jan Broersen en zegen over zijn gezin
- Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin
- Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst, Cor Buter en Annie Buter-van Schagen
- Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal
- Toos Karsten-Wit
- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Laat geen gelegenheid voorbij gaan om een goed woord te zeggen.

-- Godfried Bomans --

Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn

T 0226 391323

E par.jacobus@outlook.com

W www.parochietuitjenhorn.nl

Bankrekeningnr. NL13 RABO 0363201092

t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn

Bestuursleden

Klaas Bleeker, waarnemend vicevoorzitter

Dorpsstraat 5

T 06 12797855

T 0226 391742

E klaasengreetbleeker@gmail.com

Elma Veldboer-Beemsterboer, secretaris

Koorndijk 31

T 0226 393756

M 06 41707605

E elmabeemsterboer@gmail.com

Gerard Boon, penningmeester

Ambachtsdijk 2

1747 GN Tuitjenhorn

T 0226 391465

M 06 35716322

E pmt.jacobus@outlook.com

Liesbeth Bruin-Tesselaar, bestuurslid communicatie

De Praam 21

T 0226 392852

M 06 20800243

E liesbruin@msn.com

Contactadressen

Pastoor I.W. Tilma
Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard - De Noord
Mobiel 06 38345350
E iwtilma@gmail.com

Secretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
Dorpsstraat 39
1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323
E par.jacobus@outlook.com

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI
Dhr. L.J. Swaab
Sportlaan 44a
1747GS Tuitjenhorn
T 0226 392932

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité)
Mw. Nel Swaab-Blokdijk
T 0226 392932

Colofon

Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 7 keer per jaar in een oplage van 650 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.

Marja Buur en Hans Kok; redactie, lay-out & tekstverwerking

E-mail redactie: redactie.jacobus@outlook.com

Bezorging: wijkcontactpersonen

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder opgaaf van redenen.