

Inhoudsopgave “De Sint Jacobsschelp” mei 2020

Schema	2
Tarieven	2
Nieuws van het Parochiebestuur	3
Naar een hemel zonder grenzen	4
Wij heten u van harte welkom en ook degene die via de radio met ons verbonden zijn	5
Familieberichten	7
Geïnspireerd door Gods geest?	7
Pinksteren	8
Inloopkerk	9
Vastenactie loopt door tot 1 oktober	10
St. Vrienden van Joseph	12
Online	14
Lourdesreis	15
Het St. Caeciliakoor	16
Kinderen schrijven aan Got	17
Tot de merel zingt	17
Koffie drinken	19
Intenties van 13 maart t/m 28 juni	19
Vieringen en Intenties van 3 juli t/m 10 juli	27
Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn	29
Contactadressen	30
Colofon	31



De parochie is dagelijks telefonisch bereikbaar op nummer 0226 39 1323 van 9:00 tot 21:00 uur.

26-juni-2020	Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
1-juli-2020	Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com
8-juli-2020	Eerste dag bezorging boekje
12-juli-2020	Laatste dag bezorging boekje

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:

- Opgeven van intenties
(kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus)
- Informatie over vieringen
- Opvragen van uittreksel doopregister
- Opvragen van uittreksel huwelijksregister
- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie

Het vrijdagmiddagsecretariaat is door de coronacrisis **tot 1 juli 2020 NIET** geopend. Vanaf 1 juli 2020 is het weer geopend aan de Dorpsstraat 39 (deur rechts naast voormalige pastorie) van 13:00 tot 15:00.

Tarieven

Intentie 10,00

(U ontvangt geen factuur!

Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank, zie onder...)

Doopviering 25,00

Huwelijksviering/Jubileumviering 225,00

Jubileumviering i.c.m. zondagsviering 150,00

Uitvaart 225,00

Avondwake 150,00

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0363 2010 92 t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn

Nieuws van het Parochiebestuur

Onder voorbehoud, "better safe than sorry", maar per 1 juli 2020 mogen kerken weer 100 mensen toelaten. Op zondag 5 juli 2020 om 10.00 zouden dan ook bij ons de kerkdeuren weer open gaan voor de eerste Eucharistieviering in de Coronatijd. Voorzichtigheid is geboden. Anderhalf meter afstand, niet allemaal tegelijk door de deur naar buiten, hoe gaan we dat doen met het uitdelen van de hosties etc. Gelukkig hebben we nog even en wachten we rustig de richtlijnen van het Bisdom af.

Tot die tijd maken we wekelijks de video-preek. Het is voor ons heel fijn dat we zo toch alle weken bij u zijn. Alle afleveringen kunt u terug vinden op internet, Youtube, parochie Tuitjenhorn. Ook is de Mariakapel dagelijks open en hebben we in de maand mei de Maria vieringen op de vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 in de kerk. Even in- en uitlopen voor de stilte, bezinning, een lied en gebed.

In deze onzekere tijd, waarin veel onzeker is, volgen wij de richtlijnen van het ministerie en van het Bisdom. Het zou zomaar kunnen dat er in de komende periode veranderingen komen die we nu niet weten. We volgen de nieuwste richtlijnen.

We wensen u veel sterkte in deze voor ons allen moeilijke tijd. Af en toe is het best wel moeilijk, loop je er toch even tegen aan. Je gaat elkaar toch missen. Samen komen we verder, pas een beetje op elkaar.

Het parochiebestuur



Wij feliciteren onze gewaardeerde pastor Marion Bleeker met 3 jaar dienst bij onze kerk!



Naar een hemel zonder grenzen

Jezus is ons voorbeeld. Zijn leven en zijn woorden vormen voor ons een houvast en leidraad. De liefde en trouw waarmee Hij in het leven stond en zelfs zijn leven voor ons heeft gegeven, zijn een prachtig ideaal. Misschien wel zó ideaal, dat we moeten zeggen: ‘niemand kan Jezus evenaren.’

Toch zegt Jezus zelf iets anders. Tijdens het Laatste Avondmaal zegt Hij: ‘Wie op mij vertrouwd zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat!’ Volgens Jezus kunnen we dus méér doen dan Hijzelf. Het geloof in Jezus zorgt voor enorme mogelijkheden.

Die opmerking is tegengesteld aan hoe vaak over geloof wordt gedacht. Vaak wordt geloof in verband gebracht met beperkingen, met wat je moet en wat je niet mag. Maar het tegenovergestelde is waar: wie z’n vertrouwen in God verliest, ziet de voorschriften van het geloof sneller als een last. Wie op God vertrouwt, ziet juist de mogelijkheden die erdoor worden geschapen. Mogelijkheden die eindeloos zijn.

De apostel Paulus schrijft daar heel praktisch over in zijn brief aan de Galaten. Hij benoemt een aantal vormen van slecht gedrag en beschrijft hoe regels dat kunnen proberen in te perken. Maar de andere kant vindt hij veel interessanter, de dingen die niet door een wet kunnen worden afgedwongen: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. Deze dingen kennen geen grens!

We merken dat in deze corona-tijd ook binnen de kerk. Het verlangen om Jezus’ voorbeeld te volgen laat zich niet vangen door de beperkingen die er gelden. Natuurlijk houden we ons aan de regels, maar de Geest van God zoekt verder, schept nieuwe mogelijkheden om de Blijde Boodschap gestalte te geven.

Ik vind het mooi om te merken hoe er initiatieven zijn om kerken open te stellen, aandacht te hebben voor wie thuis zitten en technische middelen in te zetten. Tijdens het Maria-uur kunnen we in onze parochie weer even de kerk binnenlopen om samen te zijn voor stille bezinning, zang en gebed.

Met de parochies van de regio Schagen is een online Bijbelquiz gehouden. En dan noem ik nog maar een paar initiatieven. Bedankt voor alle inzet!

We gaan op weg naar Hemelvaart. Jezus opent de weg naar de Vader, naar een hemel zonder grenzen. *Zelfs the sky is niet the limit.* Met Pinksteren vierden we dat dat ook voor ons geldt. We ontvangen de heilige Geest om net als Jezus te leven en nog meer. Ambitieuze? Misschien. Maar wat houdt ons tegen?

Op ieder moment en in elk aspect van ons leven kunnen we de Geest de ruimte geven. Neem dus één of twee van de dingen die Paulus noemt, vooral waar u merkt dat u er nog vorderingen in kan maken. En groei! Groei naar een hemel zonder grenzen.

Pastoor Tilma

We heten u van harte welkom en ook degene die via de radio met ons verbonden zijn.

Wie kent dat zinnetje niet. Het is de standaard opening van een kerkdienst. Veel inwoners van het Sint Jozefpark hebben er gebruik van kunnen maken, thuis voor de radio, luisteren naar Pastoor. Totdat de directe kabel doorgeknipt werd. Er werden naar oplossingen gezocht maar de tijd met al zijn mogelijkheden haalde ons in.

Vanuit het kerkbestuur was het een wens om dit toch eens voor elkaar te krijgen. Op donderdag 12 maart zouden afgevaardigden van de parochie naar een voorlichtingsbijeenkomst van het bisdom in Haarlem gaan. Pastoor Tilma had de tip meegegeven: “let op als ze het hebben over de AVG. Bescherming persoonsgegevens.”

Haarlem werd echter niet bereikt. Met de bijna-lockdown en de tot gevolg hebbende sluiting van de kerk kwam alles in een stroomversnelling. Een oplossing was nodig om alsnog de mensen te bereiken.

Door snel handelen van een familielid in Gelderland werd een Youtube account opgezet. Eerst alleen om potentiële uitvaarten te kunnen

livestreamen, later ook om wekelijkse uitzendingen te maken. De spullen die we nodig hadden waren simpel: Een laptop en het internet. De kennis om alles in te stellen was er helaas niet.

Op zondagmiddag, drie dagen na de persconferentie van Rutte, werd er aan de deur geklopt. Ingeroepen hulp gecommuniceerd vanuit Gelderland kwam alles in orde maken. Hij had gehoord dat de parochie wat hulp nodig had. Met het testen in het kerkgebouw werden we daarnaast ook nog geassisteerd door een bevriende geluidsman. Hij zat toch zonder werk en kwam even helpen.



Ondertussen hebben we tien keer een opname maken. Het team is als volgt: voorgangers Pastoor Tilma, Pastor Bleeker of Pastor Vertelman. Lectrice Liesbeth of Elma, Roy en Chiel voor de ICT. Piet Mulder zet de aankondiging op het informatiebord van Sint Jozefpark en Agaath van der Welle verzorgt de bloemen.

Er gaat tijdens zo'n opname natuurlijk ook af en toe iets mis. Ben je halverwege, komt de koster via de zij-ingang de kerk binnen. Een laptop die aan een update begint of het vergeten dat morgen de klok vooruit gaat, afleiding door drie jonge kinderen waardoor je de fouten in het begin niet

hoort. Anderzijds heeft het ook wel iets heel speciaals, zo in die grote kerk, zittend naast elkaar op de trap, anderhalve meter uit elkaar.

Familieberichten



Van harte gefeliciteerd!

Op 2 juni viert mevr. C. Entes - Ligthart haar 93^{ste} verjaardag.

Op 5 juni viert mevr. L. Veldboer – Bommer haar 90^{ste} verjaardag.

Op 29 juni viert mevr. C. Tesselaar haar 94^{ste} verjaardag.

Geïnspireerd door Gods geest?

Hopelijk is alle onrust en angst rond het coronavirus langzaam van het verdwijnen: weg er mee!

Want we willen immers weer onbevreesd gaan leven.

Vermoedelijk hebben de leerlingen ook ervaren dat ze weer zonder angst verder moesten toen hun leider, Jezus, van hen wegging.

Zouden ze dat aan kunnen? Ja, want ze werden gesteund, geïnspireerd door zijn geest.

Als we Pinksteren gaan vieren hopen we ook dat we door diezelfde geest zo geïnspireerd worden, dat we verder durven te gaan.

Dat heb ik in onderstaande gedachten willen zeggen.

Ook wij kunnen weer verder, niet alleen nu het coronavirus hopelijk minder wordt, maar ook op andere moeilijke momenten in het leven, na alles wat ons van tijd tot tijd overkomt.

Pinksteren

50 dagen na Pasen lijkt de geest geblust.
Opgesloten, futloos, zitten ze bijeen:
12 apostelen, enkele vrouwen
en niet te vergeten Maria, altijd al
tot in de dood trouw aan haar zoon.

Afgesloten van de buitenwereld
lijken ze uitgeblust, moedeloos,
zonder durf, zonder vertrouwen, zonder elan.

Totdat een frisse wind hen in vuur en vlam zet.
Moedeloosheid verwaait, kilte verdwijnt,
vuur komt over hen.

Verwarmd richten zij zich op,
durven te spreken, verstaan elkaar,
kijken de wereld in de ogen:
hier zijn we, we leven weer, we durven weer,
want hij deed grote dingen en wij volgen hem na!

Pinksteren:
een feest van mensen die weer vertrouwen krijgen
in zichzelf, in elkaar, in het leven, in God.

Geldt dat ook voor ons?

Een nieuwe geest,
een nieuwe spirit
kan ook ons verwarmen!

Durf weer te leven, heb maar vertrouwen,
zijn geest inspireert nog altijd
ook jou, ook mij!

Theo Vertelman

Inloopkerk

Op initiatief van pastoor Tilma zijn we de maand mei, Mariamaand, gestart op de vrijdagavonden met het openstellen van de kerk.

Om zo weer even het gevoel te hebben om in de kerk te zijn. Een moment van stilte om je heen, samen bidden en zingen rondom Maria, een kaarsje aansteken.

De openingstijden zijn van 19.00 tot 20.00 uur en u kunt komen en gaan wanneer u wilt. Geen verplichting om het hele uur te blijven. Wat u zelf wilt. Pastoor Tilma is deze avonden ook aanwezig.



Voor deze inloopavonden is het Mariabeeld van pastoor Berkhout tijdelijk weer terug geplaatst in de kerk. Doordat zij al een tijdje buiten bij het priestergraf stond is daar nog heel wat poets en schrobwerk aan vooraf gegaan door onze koster Matt zodat Maria weer tiptop voor in de kerk staat. Omringd door kaarslicht en mooie bloemen, lelies, verzorgd door Agaath v.d. Welle. Op wie wij altijd een beroep kunnen doen. Ook in deze corona tijd.

1 en 8 mei waren, mede door de mond op mond reclame van Greet Bleeker, meteen al een succes. Ank bespeelde het kerkorgel en samen zongen we diverse liederen. Ook Jaap Molenaar zong de eerste avond een mooi

Marialiedje. Tussendoor werd er gebeden en waren er momenten van stilte waarin ieder zijn eigen gedachten kon laten gaan.

Goed was het om te zien dat ieder zich hield aan de 1,5 meter afstand houden van elkaar. Iedereen zat mooi verspreid door de kerk.

We hopen dat dit de rest van de maand zo door blijft gaan.

Liesbeth

VASTENACTIE

EEN ACTIE VAN **STICHTING BVA**

Vastenactie loopt door tot 1 oktober

Het is inmiddels al een aantal weken geleden dat het Covid-19 virus is uitgebroken in Nederland en we ons leven drastisch hebben moeten veranderen. Het coronavirus beïnvloedt de levens van mensen wereldwijd. We maken ons zorgen over onze eigen gezondheid en die van onze dierbaren, maar zeker ook over die van mensen in ontwikkelingslanden waar goede gezondheidszorg niet toegankelijk is voor iedereen. Deze crisis is een gezondheids crisis, maar ook een sociale en economische crisis. Hierdoor zijn de projecten juist nu extra belangrijk. De organisatie achter de Vastenactie wil zo goed mogelijk haar best doen dat de Eigen Doelen door kunnen gaan.

Daarom is afgesproken dat de acties om geld in te zamelen mogen doorlopen tot 1 oktober. Dat is natuurlijk heel erg fijn. Ook is de bijdrage die wij moeten aanleveren verlaagd tot 75% van het bedrag i.p.v. 90% van het bedrag. Dat betekent voor ons dat wij i.p.v. € 675,--, we nu € 500,-- minimaal hoeven in te leggen en ook dat is fijn.

Gelukkig hebben tijdens de Vasten diverse mensen mijn brievenbus gevonden en een gevuld Vastenzakje ingeleverd. Ook waren er al enkele kinderen die hun Vastendoosje hadden ingeleverd. In totaal heeft dat toch al € 80,57 opgeleverd. De Vastenactie op school hebben we afgesloten. De kinderen zijn weliswaar op 11 mei weer 2 dagen per week naar school,

maar nu zijn voor hen andere dingen veel belangrijker. Ze hebben elkaar en de leerkrachten enorm gemist (en andersom) en moeten ook weer wennen aan de nieuwe situatie.

Het blijft mogelijk om uw Vastenzakje of een andere envelop in te leveren op Koorndijk 35. Daarnaast is het dus nog tot 1 oktober mogelijk om geld over te maken. Ook daar was al een mooi bedrag binnengekomen. U kunt nog steeds rechtstreeks overmaken naar de Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag – spel materiaal dove kinderen.

U kunt ook rechtstreeks doneren op de website van de Vastenactie. Als u klikt op -doneer nu- kunt u direct een bedrag doneren en daarbij kiezen voor ons project “speelmaterialen voor dove kinderen in Kenia”. Ook dan komt het geld direct bij ons project terecht.

De Vastenmaaltijd is helaas vervallen, maar in oktober zullen wij deze alsnog gaan organiseren. Als duidelijk is wanneer, waar en hoe laten wij u dat natuurlijk zo snel mogelijk weten. Omdat we de opbrengst daarvan ongeveer kunnen inschatten, schieten we dat bedrag voor 1 oktober voor en storten het daarna weer terug op onze rekening.

Misschien vraagt u zich af of we het geld niet beter kunnen besteden aan iets anders dan spel materiaal. Maar het materiaal is al in bestelling en zal toch betaald moeten worden. Als we dit geld niet hieraan besteden, moet de dovenschool dit zelf gaan betalen en dat geld is er niet. Uiteraard hebben we ook geld overgemaakt naar Kenia om iets rondom de crisis te doen. Zo is het in heel Kenia verplicht om een mondkapje te dragen, ook in de gevangenis en de jeugdopvang. Deze mensen hebben hier uiteraard geen geld voor. Daarom hebben we geld overgemaakt om mondkapjes te laten maken die wasbaar zijn en deze zijn uitgedeeld in de gevangenis. Maar ook onze inkomsten lopen terug nu wij geen acties kunnen opzetten. We moeten dus ook rustig aan doen met ons geld. Voor de mondkapjes hebben we gelukkig een sponsor gevonden. In de rest van Kenia zijn er momenteel grote problemen omdat mensen door de lockdown momenteel geen inkomsten hebben. Geen werk is geen geld, aan uitkeringen doen ze daar niet. Dat betekent dat veel mensen niet te eten hebben en/of het dak boven hun hoofd kwijt raken. Daarnaast is de coronacrisis helaas niet het enige probleem. De sprinkhanenplag en overstromingen door overvloedige regenval na een zeer droge periode is zeer ongunstig voor de

landbouw, waardoor een hongersnood dreigt. We wachten af hoe zich dat ontwikkelt.

Verder zijn we bezig toch enkele online fondsenwerfacties op touw te zetten, om onze lopende acties voort te kunnen zetten én geld op te halen voor de hulp aan de allerarmsten. Ook hier zult u nog meer over horen.

Voor nu wensen wij u vooral veel gezondheid toe. Blijf vooral alert, houdt afstand en blijf gezond.

Voorwoord

Door de situatie waarin wij allen verkeren, was het niet mogelijk onze acties die we altijd in deze tijd organiseren te laten doorgaan. Toch willen wij u op de hoogte houden van het wel en wee in Kenia. Regelmatig hebben we contact met de Foundation Friends of Father Joseph in Kenia en de beide Fathers. Ondanks dat onze inkomsten nu erg laag zijn, alleen met het geld van onze trouwe sponsors kunnen we een beetje helpen.

Vorige week hebben we nog € 200,00 overgemaakt voor mondkapjes. Dit is verplicht maar als je geen geld hebt voor eten dan zeker niet voor mondkapjes. Wie weet beter hoe de situatie in Kenia is als beide Fathers. Deze keer bericht van Father Folkert Kruis, over het wel en wee en het leven in Kenia nu.



Covid-19 in Afrika

De vraag die experts zich afvragen is: "Wordt Afrika het nieuwe epicentra van Covid-19?" Het schijnt dat de piek van het virus nivelleert in Europa. In Afrika ontwikkelt het virus langzaam. De meeste landen in Afrika konden op tijd maatregelen treffen om het virus buiten het land te houden, zoals alle contacten met het buitenland verbreken, 'n totale lockdown. Intern werden de maatregelen van de WHO gevolgd. Alle bijeenkomsten

van mensen werden verboden, scholen, kerken, clubs, bedrijven, winkels, restaurants, en markten. Vooral het verbieden van markten werd al gauw gezien als onmogelijk omdat miljoenen Kenyanen hun dagelijks inkomen kwijt raakten. 82% van de mensen zijn in de z.g. informele sector, d.w.z.: Als ze van dag niets verdienen, hebben ze morgen honger, kunnen geen schoolgeld betalen. De WHO zegt wel dat het virus iemand infecteert door contact, persoonlijk of door iets dat de persoon heeft geïnfecteerd en daarom moeten mensen zoveel mogelijk in huis blijven, afstand houden en mondkapje ophebben en handen wassen, maar waar is genoeg water? Als het covid-19 echt zou uitbreken in Afrika dan vrezen de experts dat het aantal doden zou kunnen variëren tussen 300.000 tot 3 miljoen. In een land als Mali is één beademing toestel in het land en ook in Zuid Sudan. Gemiddeld is dit in Afrika: 5 ventilators op 1 miljoen en ook 5 IC bedden op 1 miljoen. Ook is er een te kort aan Persoonlijke Bescherming Middelen. Financieel kunnen Afrikanen zich ook weinig permitteren. Dus hoe langer de lockdown duurt (ook gedeeltelijk) hoe slechter het voor de economie wordt. Het dilemma van de Afrikaanse landen is de WHO maatregelen stipt navolgen en zodoende mensen redden van het virus of de maatregelen versoepelen om miljoenen van de hongersnood te redden. In Kenya is dus een beperkte lockdown afgekondigd. Mensen worden wel geadviseerd niet te reizen of mensen bezoeken, in huis blijven, afstand houden etc.



In Kisumu is dus het volgende gedaan. Er werd een nieuwe plaats gevonden om de openbare markt door te laten gaan, waar de persoon met z'n koopwaar op 2 meter afstand staat van de volgende verkoper. De plaats heet nu "Corona markt". Toen ik er langs reed krioelde het van de mensen, die onmogelijk afstand van elkaar kunnen houden. Ik zag ook dat

lang niet iedereen een mondkapje ophad, wat wel verplicht is in Kenya. De markt is open van 08:00 uur tot 12:00 uur, geloof ik. In Kenya is afstand

houden en in huis blijven onmogelijk in de dicht bevolkte slums van de steden en natuurlijk niet alleen in Kenya. De huizen zijn zo klein en overbevolkt dat "in huis blijven" onmogelijk is. Als gevolg veel sociale problemen. De statistieken van Kenya. Op 27 april, 6 weken sinds de eerste werd getest met het virus, is het aantal geïnfecteerde 363 en 14 doden, 114 zijn alweer gezond verklaard. 80% van de gevallen zijn getest in Nairobi en Mombasa. Vandaar dat die steden, plus een paar andere aan de kust, 'n totale lockdown hebben; niemand komt erin of uit. Gisteren zei de president dat de scholen nog een maand gesloten blijven. N.B Ik hoor veel lawaai buiten. Het schijnt dat een tractor rond gaat om alles te bespuiten met een soort desinfectie. De man op de foto hier links heeft absoluut geen geld om een (verplicht) mondkapje te kopen maar op deze manier voelt hij zich toch beschermd.



Geschiedenis laat zien dat als er een epidemie was in Europa in de Middel Eeuwen, de rijken zich konden veilig stellen maar niet de gewone arme mensen en die stierven als ratten. 70 % van de mensen in New York die het virus niet overleefden zijn AfricanAmericans, ook in Engeland zijn kleurlingen twee maal zoveel die sterven door het virus dan de blanken. Is er nu ook een covid-19 voor de rijken en de armen?

Online

Na twee maanden coronacrisis weten we dat er heel veel creatieve mensen rondlopen. Zo zag ik na Koningsdag bijvoorbeeld dit lied langskomen:

Wilhelmus van Nassauwe, ben ik nu thuis voorgoed.

De quarantaine getrouwe blijf ik in goede moed.

Een leven zonder franje leid ik vrij ongedeed.

De anderhalve meter heb ik altijd geëerd.

Gelukkig is er heel veel humor. Dat helpt enorm.

Ook zijn er heel veel mensen die zo vindingrijk zijn om, ondanks de anderhalve meter samenleving, er toch te zijn voor anderen. Fantastisch. Want ook dit kwam ik tegen:

“De maatschappij zegt: “Denk om jezelf”.

Maar God zegt: “Kijk naar anderen om en Ik zal naar jou omkijken”.

Kerken vinden ook van alles uit: online-vieringen bijvoorbeeld, korte, maar krachtige uitzendingen met een overweging en soms ook met gebeden. En met de Mariaviering van 3 mei heb ik gevraagd om het Ave Maria te laten spelen. Ik stond met kippenvel op het altaar, toen Dita Molenaar en Joost Tuithof dat inderdaad deden. Ik hoop dat dat ook zo bij u is binnen gekomen, maar ik heb begrepen dat de kwaliteit van de uitzending niet overal even perfect was. Het is ook allemaal maar mensenwerk. Toch zal God met een glimlach ernaar gekeken hebben.

De grote vraag is nu: wanneer wordt er weer in de kerken gevierd? Vanaf 1 september mogen de kerken weer open, mits er niet meer dan honderd mensen samenkomen. Dat moet mogelijk zijn. Ik hoop dan ook dat ik na die datum u weer in levende lijve zal ontmoeten.

Maar tot zolang: Let een beetje op elkaar; God let op jou.

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger.



Lourdesreis

Ondanks alles, ondanks de coronacrisis hoopt de Lourdesgroep 't Veld en Heerhugowaard op bedevaart naar LOURDES te gaan.

Het is een 6-daagse vliegreis, van 28 september tot en met 3 oktober. De kosten zijn € 939,00 p.p., volledig verzorgd; het enige wat uzelf nog moet betalen is 25 euro voor de bus

naar en van Maastricht, waar we vandaan vliegen; en consumpties op terrasjes en aan de bar.

De werkgroep zorgt ervoor dat alle pelgrims jong en oud, ziek en gezond, tijdens de reis aan vieringen en rondleidingen kunnen meedoen. Voor zieke pelgrims gaat er een verpleegkundige mee die hen kan helpen met de dagelijkse verzorging.

Wanneer mensen tijdens de pelgrimage gebruik maken van een rolstoel, staan onze hulpen klaar om hen daarin te begeleiden.

Pastorale ondersteuning tijdens de reis Marion Bleeker 0650588263

Hotelleider tijdens de reis Jan Verkroost T (072) 574 27 43

Jan en Marion kunnen u van alle informatie over de reis voorzien en bij hen kunt u zich ook opgeven. Of alvast aangeven dat u misschien wel mee wil gaan.

Hartelijke groet, Jan Verkroost en Marion Bleeker.

Het St. Caeciliakoor

Het is inmiddels negen weken geleden dat we voor de laatste keer hebben gerepeteerd en zingen in de kerk nog een aantal weken langer.

We missen het zingen en we missen elkaar, onze dirigente en Joost, onze pianist / organist. Als alles goed gaat mag de kerk op 1 juni aanstaande de deuren weer openen voor maximaal 30 personen. Fijn voor de parochianen die de kerk gemist hebben. Ons koor zal voorlopig geen muzikale bijdrage leveren aan de mis, 28 zangers en zangeressen, de dirigente en de organist, het maximum is al bereikt.

Repeteren op 1,5 meter afstand van elkaar? Zingen in een koor is ook luisteren naar elkaar; dat wordt moeilijk.

Bovendien horen de koorleden qua leeftijd tot de kwetsbaren, hoewel de meesten nog zeer vitaal zijn en schijnt zingen een risicovolle bezigheid te zijn. Zingen in de kerk is sowieso geen optie, we staan op een kluitje,

alleen Joost heeft de ruimte achter het orgel en dat is nou net weer een vitale jonge man. Voorlopig hoort u ons dus niet.

Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

Annemiek Boom, Secretaris

Kinderen schrijven aan Got

Lieve God

Hebt u uw engelen om al het werk te doen?

Mamma zegt dat we haar engelen zijn en wij moeten alles doen.

Veel liefs

Martha

Tot de merel zingt

Vijf jaar lang

Als de dood zo bang

Als het graf zo stil

Maar de merel zong

Wie werden weggevoerd

Wie hebben het geweten

Het geweten de mond gesnoerd

Tot de merel zong

Tot de merel zong

Het is voorbij

Zoveel jaren later
Geen geluid dat klinkt
Twee minuten stilte
Maar de merel zingt
Voor betraande veteranen
Voor koning, koningin
Zwijg de doden dichterbij
Tot de merel zingt

Tot de merel zingt
Het is voorbij

Buiten fluiten vogels harder
Dan in driekwart eeuw
Zonder ons geschreeuw klinkt helder
Hoe de merel zingt
Wij zijn binnen aan het wachten
Alleen, maar dichterbij
Wat wij samen herdachten
Want wij horen net als zij

Hoe de merel zingt
Het gaat voorbij
Hou vol
Hou vol
Hou nog even vol
Het gaat voorbij

Tot de merel zingt
Hou vol
Het is voorbij

Gezongen door Claudia de Breij, op vier mei, in de lege Amsterdamse
Stadsschouwburg.

Koffie drinken



Nu er vanwege het coronavirus geen vieringen zijn is er ook geen mogelijkheid voor koffie drinken. Vanaf 5 juli mogen er weer vieringen in de kerk gehouden worden maar het koffie schenken stellen wij nog even uit tot nader bericht. Dit omdat we de 1.5 mtr moeilijk kunnen handhaven. Zo gauw als het wel weer mogelijk is bent u van harte welkom en zullen wij weer een kopje voor u inschenken.

Namens de KD-groep Marja Buur

Intenties van 13 maart t/m 28 juni 2020

Vanaf vrijdag 3 juli zijn er weer vieringen in het Sint Jozefpark en vanaf zondag 5 juli weer in de kerk (onder voorbehoud).

Bijgaand alle intenties van de vieringen vanaf 13 maart, die niet zijn afgelezen vanwege sluiting van de kerk i.v.m. het corona-virus.

Deze intenties zullen worden toegevoegd aan het eind van de afleesdata die al door betrokkenen zijn doorgegeven. Mocht u anders willen, dan dit graag doorgeven per e-mail: par.jacobus@outlook.com of aan het vrijdagmiddagsecretariaat.

Vrijdag 13 maart 2020

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart

Zondag 15 maart 2020

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Antonius Cornelis Driesse, Lourentia Cornelia Driesse-Stoop en dochter Rina • Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty • Familie Hagemeijer-Ligthart • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie • Maarten Bleeker en Marie Bleeker-Kruijer • Toon Hof en dochter Yvonne • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Zondag 22 maart 2020

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin • Familie Dekker-Bommer en Jantje • Jacobus van Schagen en Wil van Schagen • Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin • Petrus Hoogeboom, Johanna Hoogeboom-Hoek, dochter Elly en overleden familie • Toos Karsten-Wit • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 27 maart 2020

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans

Zondag 29 maart 2020

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis • Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal • Coba Molenaar-Dekker • Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop • Jacobus Kruijer • Jan Broersen en zegen over zijn gezin • Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie • Jan van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans • Maarten Bleeker en Marie Bleeker-Kruijer • Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst • Ted Kruijer en overleden familie Kruijer-Mulder • Voor een bijzondere intentie • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 3 april 2020

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Jan Strooper

Zondag 5 april 2020

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Cornelis Entes en Alida Entes-Hoedjes, hun zoon Corrie en familie en Loek Entes-Karsten
- Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart
- Guurtje Blankendaal
- Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis
- Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind
- Margaretha Ligthart en overleden familie
- Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen
- Overleden familie Ligthart
- Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin
- Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak
- Puk Kruijer en familie Kruijer-Buter
- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 10 april 2020 – Goede Vrijdag

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart

Zaterdag 11 april 2020 - Paaszaterdag

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen
- Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty
- Wim Strooper en zijn familie

Zondag 12 april 2020 – Eerste Paasdag

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen
- Cornelis Dekker, Aaltje Dekker-Buter en familie
- Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter
- Giens Kuilboer-Ooijevaar
- Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie
- Maarten Bleeker en Marie Bleeker-Kruijer
- Pastoor Jan Berkhout
- Pastoor Johannes Nicolaas Timmer
- Tiny van Grieken-

Boersen • Toon Hof en dochter Yvonne • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Maandag 13 april 2020 – Tweede Paasdag

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Pastoor Jan Berkhout • Pastoor Johannes Nicolaas Timmer • Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam

Zondag 19 april 2020

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 24 april 2020

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans

Zondag 26 april 2020

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin • Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis • Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal • Familie Dekker-Bommer en Jantje • Jacobus van Schagen en Wil van Schagen, familie Mooij-Pronk en overleden kinderen • Jan Broersen en zegen over zijn gezin • Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie • Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin • Jan van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans • Klaas Kruijer en levende en overleden familie Kruijer-Roozendaal • Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst • Ted Kruijer en overleden familie Kruijer-Mulder • Toos Karsten-Wit • Voor een bijzondere intentie • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 1 mei 2020

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie

Zondag 3 mei 2020

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Cornelis Entes en Alida Entes-Hoedjes, hun zoon Corrie en familie en Loek Entes-Karsten • Giens Kuilboer-Ooijevaar • Guurtje Blankendaal • Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis • Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind • Margaretha Ligthart en overleden familie • Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen • Overleden familie Ligthart • Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin • Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak • Puk Kruijer en familie Kruijer-Buter • Ted Kruijer en overleden familie Kruijer-Mulder • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus • Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam

Vrijdag 8 mei 2020

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart

Zondag 10 mei 2020

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen • Giens Kuilboer-Ooijevaar • Overleden familie Entes-Tromp • Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 15 mei 2020

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Klaas Kruijer en levende en overleden familie Kruijer-Roozendaal

Zondag 17 mei 2020

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Piet Pronk en zijn dochter Margriet en familie Pronk-Reinders ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Donderdag 21 mei 2020

Hemelvaartsdag

Videopreek door pastoor Tilma

Zondag 24 mei 2020

Videopreek door pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis ● Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Coba Molenaar-Dekker ● Familie Dekker-Bommer en Jantje ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Toos Karsten-Wit ● Voor een bijzondere intentie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 29 mei 2020

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans

Zondag 31 mei 2020 1^e Pinksterdag

Videopreek door pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen ● Coba Molenaar-Dekker ● Cornelis Dekker, Aaltje Dekker-Buter en familie ● Giens Kuilboer-Ooijevaar ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en

overleden familie ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Maarten Bleeker en Marie Bleeker-Kruijer ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Tiny van Grieken-Boersen ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Maandag 1 juni 2^e Pinksterdag

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer

Zondag 7 juni 2020

Videopreek door pastoor Tilma

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Cornelis Entes en Alida Entes-Hoedjes, hun zoon Corrie en familie en Loek Entes-Karsten ● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ● Guurtje Blankendaal ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● Margaretha Ligthart en overleden familie ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Overleden familie Ligthart ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Puk Kruijer en familie Kruijer-Buter ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 12 juni 2020

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart

Zondag 14 juni 2020

Videopreek door pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Zondag 21 juni 2020

Videopreek door pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Giens Kuilboer-Ooijevaar ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Klaas Kruijer en levende en overleden familie Kruijer-Roozendaal ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 26 juni 2020

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Johannes Stoop, Catharina Stoop-Kramer en kinderen ● Overleden familie Entes-Tromp

Zaterdag 27 juni 2020

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Tiny van Grieken-Boersen

Zondag 28 juni 2020

Videopreek door pastoor Tilma

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis ● Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Coba Molenaar-Dekker ● Giens Kuilboer-Ooijevaar ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Toos Karsten-Wit ● Voor een bijzondere intentie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vieringen & Intenties van 3 juli t/m 10 juli 2020

Vrijdag 3 juli 2020

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Zondag 5 juli 2020

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor I. Tilma m.m.v. ?

Lector: dhr. Huits

Misdienaars: ?

Koster: ?

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Cornelis Entes en Alida Entes-Hoedjes, hun zoon Corrie en familie en Loek Entes-Karsten ● Guurtje Blankendaal ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● Klaas Kruijer en levende en overleden familie Kruijer-Roozendaal ● Maarten Bleeker en Marie Bleeker-Kruijer ● Margaretha Ligthart en overleden familie ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Overleden familie Ligthart ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Puk Kruijer en familie Kruijer-Buter ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 8 juli 2020

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Pronk-Schotten, mw. Bleeker-Groot, mw. Nota, mw. Groot-Baas.

Stofzuigen: dhr. Cees Bleeker.

Vrijdag 10 juli 2020

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: pastoor Tilma

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart



Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn

T 0226 391323

E par.jacobus@outlook.com

W www.parochietuitjenhorn.nl

Bankrekeningnr. NL13 RABO 0363201092

t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn

Bestuursleden

Klaas Bleeker, vicevoorzitter

Dorpsstraat 5

T 06 12797855

T 0226 391742

E klaasengreetbleeker@gmail.com

Elma Veldboer-Beemsterboer, secretaris

Koorndijk 31

T 0226 393756

M 06 41707605

E elmabeemsterboer@gmail.com

Gerard Boon, penningmeester

Ambachtsdijk 2

1747 GN Tuitjenhorn

T 0226 391465

M 06 35716322

E pmt.jacobus@outlook.com



Liesbeth Bruin-Tesselaar, bestuurslid communicatie

De Praam 21

T 0226 392852

M 06 20800243

E liesbruin@msn.com

Contactadressen

Pastoor I.W. Tilma
Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard - De Noord
Mobiel 06 38345350
E iwtilma@gmail.com

Secretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
Dorpsstraat 39
1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323
E par.jacobus@outlook.com

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI
Dhr. L.J. Swaab
Sportlaan 44a
1747GS Tuitjenhorn
T 0226 392932

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité)
Mw. Nel Swaab-Blokdijk
T 0226 392932

Colofon

Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 7 keer per jaar in een oplage van 675 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.

Marja Buur en Hans Kok; redactie, lay-out & tekstverwerking

E-mail redactie: redactie.jacobus@outlook.com

Bezorging: wijkcontactpersonen

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder opgaaf van redenen.



 **UITVAARTVERZORGING
SINT BARBARA
TUITJENHORN**

dag & nacht bereikbaar
06-52023137

Monique Karsten
Liesbeth Bruin
Marieke Kamp

ongesicht waar u verzekerd bent of een lidmaatschap heeft.
meer informatie op onze facebookpagina of op:

www.uitvaarttuitjenhorn.nl