

Inhoudsopgave “De Sint Jacobsschelp” februari 2020

Schema	2
Tarieven	2
Nieuws van het Parochiebestuur	3
Uitnodiging parochievergadering	4
De kloosterregel van Benedictus	5
Familieberichten	6
Actie ‘Kerkbalans’ is weer van start gegaan	8
Terugblik op de oecumenische viering	11
Ritmisch koor D‘CYMO	12
Vrijwilligers parochie H. Jacobus te Tuitjenhorn	13
Australië	15
St. Caeciliakoor	16
Jeugdcarnavaal Tuitjenhorn	17
Oproep! Wij zoeken een handige doe-het-zelver!	18
8 februari Gezinsviering en verder	19
Reis naar Lourdes in 2020	20
Vastenactie 2020	21
Stichting Vrienden van Joseph	23
Koffiedrinken	24
Concert Byzantijnse koren	25
Vieringen en intenties van 8 februari t/m 3 april 2020	26
Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn	33
Contactadressen	34
Colofon	35



**De parochie is dagelijks telefonisch bereikbaar op
nummer 0226 39 1323 van 9:00 tot 21:00 uur**

20-mrt-2020 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
25-mrt-2020 Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp”
naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com
1-apr-2020 Eerste dag bezorging boekje
5-apr-2020 Laatste dag bezorging boekje

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:

- Opgeven van intenties
(kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus)
- Informatie over vieringen
- Opvragen van uittreksel doopregister
- Opvragen van uittreksel huwelijksregister
- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 1 tot 3 uur,
Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn (**deur rechts naast voormalige
pastorie**). T 0226 391323 E par.jacobus@outlook.com

Tarieven

Intentie	10,00
(U ontvangt geen factuur!	
Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,	
zie onder...)	
Dooptviesing	25,00
Huwelijksviesing/Jubileumviesing	225,00
Jubileumviesing i.c.m. zondagsviesing	150,00
Uitvaart	225,00
Avondwake	150,00

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363201092
t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn

Nieuws van het Parochiebestuur

We kijken trots terug op de vieringen tijdens de feestdagen; Kerstmis en Oudejaarsavond. Bij elkaar ging het om zeven vieringen en als er dan uit de evaluatie komt dat we voor volgend jaar meer boekjes mogen bestellen, dan zijn we met recht trots op al die vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben.

Wij, het parochiebestuur, zijn weer benoemd door het bisdom. Echter wel met de opmerking dat we actief op zoek moeten gaan naar een opvolger van Klaas. Klaas kan dan gewoon aanblijven en in alle rust zijn opvolger inwerken. We hebben een goed draaiend bestuur, ieder weet zijn taak, de sfeer is gezellig en het zou fijn zijn als we iemand vinden die de mooie taak van Klaas over kan nemen.

Een tweede opmerking van het bisdom was dat we in de toekomst de samenwerking met andere parochies daadwerkelijk vorm gaan geven. Onze voorkeur gaat uit naar een samenwerking met de parochie van Schagen. Schagen is ook autonoom en past qua mentaliteit goed bij onze parochie. We hebben altijd goed samengewerkt met Deken Moltzer.

In de komende periode is er weer de actie Kerkbalans. We hebben best wel kosten gehad met de restauratie en voor de komende periode staat verbetering van de verwarming hoog op ons verlanglijstje.

Op dinsdag 3 maart gaan we weer in gesprek met een kleine groep vrijwilligers en op dinsdag 14 april hopen we u allemaal weer te ontmoeten in Ahoj tijdens de algemene parochievergadering. Vanaf 19.30 staat de koffie klaar en om 20.00 beginnen we de vergadering.

U bent van harte welkom.

Elma Veldboer-Beemsterboer
Secretaris van het parochiebestuur

Uitnodiging parochievergadering Parochie H. Jacobus de Meerdere

Vanaf 19.30 staat de koffie klaar, om 20.00 beginnen we met de vergadering.

Dinsdag 14 april 2020 Ahoj.

1. Opening
2. Notulen 9 april 2019
3. Mededelingen van de voorzitter, penningmeester, Pastoor
4. Waar zijn we goed in?
5. Wat zijn onze kansen?
6. Wat zijn onze bedreigingen?
7. Waar zijn we zwak in?
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10. Sluiting

Agendapunt 4,5,6 en 7 wordt in groepjes gedaan en ieder groepje noteert zijn antwoorden.

U bent van harte welkom.

Elma Veldboer -Beemsterboer

De kloosterregel van Benedictus



De afgelopen dagen werd mijn planning een paar keer overhoop gegooid, doordat er een beroep op me werd gedaan voor een ziekenzalving. Geen probleem natuurlijk, want dat heeft op dat moment voorrang. Het betekent wel dat er voor andere dingen even geen tijd is. Die schuiven op naar een later moment. De ene keer zit die ruimte nog wel in de agenda, de andere keer moet ik ervoor kiezen om activiteiten over te slaan. Het is dan de kunst om de rust te bewaren en gewoon te doen wat er op dat moment nodig is.

Zulke situaties komen vast in uw leven ook voor. Soms kan er even veel van je gevraagd worden. Tegelijk lijkt het ook wel een teken van deze tijd. Als je iemand vraagt hoe het met hem gaat, krijg je regelmatig als antwoord: ‘druk’. Ik geloof dat vaak ook wel. Het is niet niks als ik mensen hoor vertellen over hun werk, hun gezin en alles wat er nog omheen komt.

Toch zijn er ook mensen die daar niet onder gebukt gaan. Ze hebben het wel druk, maar lopen toch rustig en met een glimlach op hun gezicht rond. Hoe zou dat werken? Er bestaan vast verschillende recepten voor. Over een manier om met drukte om te gaan, schrijft Wil Derkse in zijn boekje ‘Een levensregel voor beginners’. Hij baseert zich op zijn ervaringen met het kloosterleven in een Benedictijns klooster. De auteur beschrijft hoe de levenshouding van de monniken ook voor ‘gewone’ mensen heilzaam kan zijn.

Eén van de dingen die hij naar voren brengt is: met aandacht bezig zijn. Heel vaak blijven onze gedachten nog hangen bij wat al is geweest. We denken nog aan wat we zojuist hebben meegemaakt, of gisteren, of een week geleden. Of onze gedachten zijn al bezig met wat nog moet komen: wat we straks moeten doen, of het gaat lukken om op tijd klaar te zijn, of

we verlangen smachtend naar vakantie. Dat is jammer. Het betekent dat we niet al onze aandacht hebben bij wat we op dit moment aan het doen zijn.

Het genoemde boekje geeft zo nog meer tips en ideeën over het omgaan met je tijd. Zelf probeer ik de afgelopen weken die levenshouding een beetje toe te passen. Hoewel het niet vanzelf gaat, merk ik toch dat het werkt. Tijdens een drietal bijeenkomsten in Heerhugowaard - De Noord deelde ik mijn ervaringen met die van anderen en ook zij konden leren van de wijsheid van Benedictus. Mooi dat die oude kloosterregel ons nog steeds veel te bieden heeft. Ik hoop dat u mij nog vaak met een glimlach op het gezicht ziet rondlopen!

Pastoor Tilma

Familieberichten



Van harte gefeliciteerd!

Op 8 februari viert mevr. A.J. Tesselaar - Deutekom haar 90^{ste} verjaardag.

Op 28 februari viert de heer D.Q. Kramer zijn 95^{ste} verjaardag.

Op 22 maart viert mevr. M. Hof - Klijbroek haar 94^{ste} verjaardag.

Op 28 maart viert de heer J.J. Schilder zijn 92^{ste} verjaardag.

Op 31 maart viert de heer F.W.M. Prins zijn 93^{ste} verjaardag.



Pap werd geboren op 26 januari 1934 in Kalverdijk. Hij was de vijfde in een gezin van tien kinderen. Zes broers en drie zussen. Hij verloor al vroeg zijn vader en samen met zijn broers moest hij het tuindersbedrijf overnemen. Zijn lagere schooltijd bracht hij door in Kerkbuurt, alle dagen heen en weer op zijn klompen. Daarna naar de Tuinbouwschool in Warmenhuizen. Pap heeft 24 maanden in dienst in Den Helder gelegen. Op de fiets heen, woensdag “zagen” bij mam en dan ’s avonds weer terug op de fiets. Als hij op wacht stond en niet naar huis kon komen schreef hij een brief. Hij begon altijd met Lieve Riet, maar verder stond er nooit veel bijzonders in. Op 28 september 1960 zijn ze getrouwd en gingen ze wonen op Kalverdijk. Pap ging werken in de bouw als metselaar.

Zijn voetbalcarrière begon al vroeg. Op zijn vijftiende kon hij mee doen in het eerste van Hollandia T. Zijn tweede vader stak daar een stokje voor, hij vond hem daar te licht voor. De eerste wedstrijd heeft hij niet gespeeld, maar al gauw konden ze niet om zijn talent heen. Thuis was er weinig geld, Pap maakte zijn voetbalshirt door er zelf groen /zwarte strepen op te zetten. Uiteindelijk heeft hij 20 jaar in de voorhoede van het eerste gespeeld, daarna met het veteranenteam, heeft hij keeperstraining gegeven, nam hij deel aan bestuurlijke functie en is hij erelid van Hollandia T geworden.

Er kwamen vijf kinderen, twee zonen en drie dochters. Adri, Margret, Gerda, René en Monique. We hadden geen auto om op vakantie te gaan, maar we deden wel altijd leuke dingen. Schagermarkt, na afloop naar de Chinees, het strand het klimduin. midget golven etc. Pap hield erg van de gezelligheid. Nazitten in de voetbalkantine, zondagmiddagen met familie. Met 58 jaar ging pap met de vut. Samen met mam heeft hij mooie reizen gemaakt. O.a. Indonesië. Pap was a technisch. Mam maakte de snoertjes, maar pap mocht als eerste de stekker in het stopcontact steken. Samen

hebben ze veel gefietst. Pap had een volkstuin op het Zwartje, thuis had hij kippen en een kassie.

Zijn kleinkinderen waren alles voor hem. Van spelletjes, spoken, kaarten tot voetballen. Hij was overal voor in maar liet ze nooit winnen.

De laatste jaren heeft Pap niet zo bewust meegemaakt. Op 28 maart 2018 raakte Pap naar Oudtburg. Na 60 jaar huwelijk waarin Mam zijn alles was en ze altijd alles samen deden, was hij teveel in de war en kon hij niet meer bij Mam blijven. In de vroege morgen van Eerste Kerstdag is pap ingeslapen. Bedankt lieve Pap.

Actie “Kerkbalans 2020” is weer van start gegaan

Beste Parochianen,



We hebben afgelopen jaar zoals iedereen heeft kunnen zien, te maken gehad met groot-onderhoudswerkzaamheden voor onze kerk. Deze zijn nog niet volledig afgerond, mede door het zeer natte najaar, maar we kunnen nu al zeer tevreden daarop terugkijken. In april zullen de laatste schilderwerkzaamheden worden afgerond.

De totale kosten ervan zijn begroot op € 262.288,18 en de werkelijke kosten zullen daadwerkelijk rond dat bedrag uitkomen.

Provincie Noord-Holland had toegezegd 40% van de totale kosten te subsidiëren en daar houdt de provincie zich aan: 80% is binnen en het restant volgt na het indienen van de eindfactuur van Bouwbedrijf Pronk.

Gemeente Schagen doet ook een duit in het zakje voor € 4000,-. € 8.000,- is ook door de gemeente overgemaakt i.v.m. een toegezegde structurele jaarlijkse subsidie van € 2.000,- per jaar. We mochten voor de komende 4 jaar aanvragen, wat we over 4 jaar mogen herhalen.

Een leuk detail is dat een paar elegante dames, die namens Gemeente Schagen afgevaardigd waren om toch eens te gaan kijken of het gemeenschapsgeld wel goed wordt besteed in Tuitjenhorn, door Klaas Bleeker tijdens de ontmoeting uitgenodigd werden om dan meteen maar mee de steigers op te gaan. Ze hadden nog net geen hoge hakken aan en namen de uitnodiging van Klaas aan en gedrieën klommen ze vervolgens moedig richting kerktoren. Het lijkt erop dat het goed gegaan is, want het toegezegde geld is overgemaakt.

Bouwbedrijf Pronk levert prachtig werk af en we kunnen blij zijn met zo'n bedrijf dat zo erg betrokken is.

We hebben het laatste jaar weer kunnen zien hoe belangrijk de kerk van Tuitjenhorn is. Vooral bij jubilea, rouwdiensten, avondwaken, Allerzielen, de oecumenische viering en de kerst, waarbij veel mensen aanwezig waren, hebben we dat duidelijk kunnen constateren. De Mariakapel die dagelijks open is, en een plek voor rust, om te bidden, een kaarsje op te steken is, mag ook niet onvermeld blijven.

Al met al is het overduidelijk dat onze mooie kerk, die ook nog eens als provinciaal monument is aangemerkt, behouden moet blijven voor Tuitjenhorn e.o.

De onderhoudswerkzaamheden hebben, weliswaar deels gecompenseerd met subsidies, natuurlijk een flinke aanslag op de reserves gepleegd.

Op de wat langere termijn ziet het er toch wel zorgelijk uit als er minder mensen de kerk geldelijk ondersteunen. De kerk heeft tot nu toe geluk gehad dat die geldelijke steun er altijd geweest is. Maar laten we dat zo houden, het is van het grootste belang dat het zelfs breder wordt gedragen, vooral door de jongere generaties voor wie de kerk nog lang van belang kan zijn. Behouden en onderhouden is gewoon noodzakelijk! Ook de overige kosten gaan gewoon door en worden zoals bekend elk jaar hoger.

Kortgeleden werden we benaderd door de Vriendenloterij. Parochianen kunnen namelijk met de link van onze parochie daaraan meedoen, waarbij 40% van het lotengeld dan naar de kerk gaat.

Het bestuur werd gevraagd om met 7 mensen onder begeleiding van de Vriendenloterij parochianen telefonisch te werven, maar het bestuur heeft

besloten dit niet te doen. Maar wel middels de Sint Jacobosshelp bekendheid eraan te geven. Bij deze dus.

Evenwel even goed is om uw steun voor 100% rechtstreeks aan de kerk te doneren, maar mocht u toch besluiten om de kerk te steunen via een lot van de Vriendenloterij, werkt het als volgt:

Via www.vriendenloterij.nl kan een lot worden aangemaakt. Normaal wordt hiermee voor 40% algemene goede doelen gesteund. Maar wil je een speciaal doel steunen, zoals in dit geval onze kerk, bel dan 088-0201020 en vertel met vermelding van kenmerk nummer 2963 dat je de kerk van Tuitjenhorn wilt steunen.

De jaarlijkse actie “Kerkbalans” leent zich er uitermate voor om de parochianen bewust te maken van het feit dat de kerk zonder uw steun niet kan bestaan en bevelen die daarom van harte bij u aan voor uw geldelijke bijdrage. Dit kan een eenmalige bijdrage zijn, maar een maandelijkse of jaarlijkse is natuurlijk goed voor een duurzame, structurele oplossing voor het behoud van onze prachtige kerk.

Een periodieke schenking van vijf jaar lang kan belastingtechnisch wellicht interessant voor u zijn. Onze kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodoende is uw gift volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Nadere informatie en zo nodig hulp bij het invullen van de schenkingsovereenkomst wordt gaarne verstrekt op de vrijdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur op het secretariaat van onze parochie. Het is duidelijk dat wij voor het in stand houden van onze mooie kerk uw steun in de breedte hard nodig hebben. Door teruglopend ledenaantal en het te verwaarlozen ledenaanwas worden de kerkelijke inkomsten elk jaar minder, ook die van de jaarlijkse actie “Kerkbalans”. Het is mogelijk om de actie en dus de kerk, met z’n allen te ondersteunen en we hopen dat dan ook van harte gebeurt.

U kunt uw bijdrage voor het behoud van onze mooie kerk overmaken naar bankrekening nummer NL13 RABO 0363 2010 92 ten name van RK Kerkbestuur Tuitjenhorn. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw belangrijke en gewaardeerde ondersteuning,

Namens het parochiebestuur, Gerard Boon, penningmeester

Terugblik op de oecumenische viering

Ieder jaar vindt er, onder organisatie van de Raad van Kerken, een oecumenische viering plaats. Ieder jaar in de kerk van Tuitjenhorn omdat dit centraal gelegen is, de kerk groot genoeg is voor de hele oecumenische gemeenschap en tenslotte omdat het simpel weg een prachtige kerk is.

Dit jaar was de viering op 19 januari. Het materiaal was aangeleverd door de kerken op Malta en zij hadden, niet geheel toevallig het verhaal van de schipbreuk van Paulus op Malta gekozen. De viering werd voorgegaan door ds. Robert Blaauw en onze eigen pastoor. De viering viel op het moment dat er gewoonlijk in de andere parochies en gemeenten ook vieringen zouden plaatsvinden. Behalve kerkgang werd er dus niet iets bijzonders gevraagd, hooguit een andere plek van samenkomst.

Het Mannenkoor T en het Kinderkoor Waarland verzorgden de gezangen en daarnaast was er samenzang. Samenzang is iets wat wij in onze kerk te weinig doen. Wat is het toch prachtig om, als gemeenschap samen te zingen.

Tijdens de dienst was er voor de kinderen een aparte dienst voor de kinderen. Daarvoor was een iets ander verhaal gekozen, maar ook daarin was er aandacht voor schipbreuk lijden, wind tegen hebben en er door geloof doorheen komen. Het zeil van het vlot, wat in de kerk was opgebouwd als symbool bij het verhaal, werd door de kinderen beschreven met situaties waarin je de wind tegen kunt hebben en versierd met de symbolen van geloof, hoop en liefde. Ondertussen werd in de kerk het verhaal voorgelezen en geluisterd naar de prachtige verkondiging van ds. Blaauw. Zowel de kinderen, als de mensen in de kerk hoorden een boodschap waarmee ze weer verder konden en die boodschap is voor alle gelovigen gelijk ongeacht de kerk waartoe je behoort.

Na afloop was het goed elkaar nog even te spreken onder het genot van een kopje koffie. Want hoewel we andere kerken bezoeken, kennen we elkaar wel!

Ook werd toen het bedrag bekend gemaakt van de collecte, die dit keer bestemd was voor het Veteranenhuus in Schagen. Met het bedrag van €244,15 wordt een bijdrage geleverd aan de ontmoeting van veteranen van defensie, politie, ambulance en brandweer op een eigen plek in Schagen.

We kijken terug op een fijne viering. Volgend jaar organiseren we er weer eentje, dan zal het op 24 januari 2021 zijn.

Ritmisch koor D'CYMO

Na 12 jaar neemt Sandra Hoffer, de dirigente, afscheid van het koor. Het afscheid hebben we gevierd niet omdat we blij zijn dat ze weg is, maar omdat we zolang heel plezierig met haar gewerkt hebben. Met de nodige toespraakjes bleek de dankbaarheid voor de dingen die zij ons geleerd heeft. Het is voor haar een lastige keus geweest. Maar het werd te druk voor haar in combinatie met haar werk en andere koren. Dan zit je als koor duidelijk even in een dip. Een koor zonder dirigent, ja dan kom je niet ver en waar haal je zo snel een dirigent vandaan die minimaal net zo goed is als Sandra.



Afscheid van Sandra na 12 jaar. Sandra bedankt en veel geluk. Het is gelukt. We kunnen aankondigen dat Cor Quint ons koor gaat dirigeren. Wij hebben al een paar repetities met Cor gehad. En....., het gaat prima. Even wennen maar wij zijn er van overtuigd dat de kwaliteit van het koor met Cor nog beter wordt. Nu kan ik natuurlijk de doopceel van Cor uitschrijven, maar u kunt dit beter aan Cor zelf vragen wat zijn muzikale ervaringen zijn en waarom hij D`Cymo wilt dirigeren.

Aanstaande 16 februari zingt D`Cymo en kunt u Cor ontmoeten..
Laat u zien en kom 16 februari om 10:00 uur naar de kerk.
Voor opmerkingen: Harrie Overtoom hovert@ziggo.nl

Vrijwilligers parochie H Jacobus te Tuitjenhorn

Onze Gerard heeft de vrijwilligers geteld en kwam op een totaal van 181 personen.

Heeft u een paar uur over in de maand, schroom niet om u aan te sluiten bij een van de vele vrijwilligersgroepen die onze parochie rijk is.

Dan hebben we het over:

De administratieve medewerkers/sters

Gladheidsbestrijders

Verzorging Huishoudelijke zaken

Kosters

Kerkwerkers, werksters

Ledenadministratie

Vrienden van Joseph

Tuinmannen

Website beheerder

Wijkcontactpersonen

Avondwakegroep

Doopgroep

Groene handjes

Gezinsvieringengroep

Lektoren/ lektrices

Misdienaars

Rozenkransbidden

Leken-voorgangers

Pastors

Werkgroep eerste Communieviering

Leden ritmisch koor D`cymo

Leden van het jeugdkoor

Leden van het Mannenkoor

Leden van het Sint Caeciliakoar

PCI

Raad van Kerken

Ziekencommissie

Werkgroep Vormsel
Redactie Schelp
Secretariaat
Boekhouder
Bestuursleden

Het is voor ons onmogelijk om iedere vrijwilliger die afscheid neemt persoonlijk te bedanken. Toch willen we een uitzondering maken voor de groep die jaar in jaar uit het opbouwen en afbreken van de Kerststal verzorgd hebben. Zoals u ziet, het is een plaatje en zoals wij vroeger met Kerstmis vol verwondering naar de Kerststal keken, kan ook de huidige en komende generatie hier ook weer vol verwondering naar blijven kijken dankzij de goede zorgen van Cor, Nick, Nel en Liesbeth.



Australië

In de afgelopen maanden was er heel veel nieuws op teevée over Australië en dan vooral over de branden. Maar ook over het extreme weer. Mijn zusje woont al bijna 26 jaar in Australië, in Queensland, aan de oostkust. Jan en ik zijn daar al negen keer geweest. Het is een fantastisch land en we hebben al heel wat mooie plekken gezien.

In oktober waren we er ook weer voor drie en een halve week. Er waren toen hier en daar al wel branden, maar het leek nog wel onder controle. In de verte zagen we af en toe rookpluimen en als we dan wat dichterbij kwamen, konden we het ook ruiken.

Het is vrij normaal dat er daar bosbranden zijn. Sommige bomen en planten hebben dat nodig om het zaad te laten openbreken. Maar het moet natuurlijk niet uit de hand lopen ...

We waren nog maar net terug in Nederland toen we hoorden dat er langs een groot deel van de oostkust enorme branden waren ontstaan. Ook in de buurt van mijn zusje. Heel eng vonden we dat. Maar later waren de branden vooral in de zuid-oost-hoek, in New South Wales, meer dan duizend kilometer bij mijn zus vandaan.

Vorige week zondag kregen we ineens bericht van mijn zus dat er enorme wolkbreuken waren geweest. Ook hagelstenen zo groot als tennisballen, waardoor er ook weer van alles kapot was. Maar toch waren de Queenslanders enorm blij met dat weer. Zelfs mijn zus, die een enorme hekel heeft aan regen. Het bizarre was wel dat er gebieden waren, wat meer naar het binnenland, waar het al negen jaar niet had geregend. Kinderen daar hadden nog nooit regen gezien. En nu dus heel heftige regens.

Ik schrijf dit stukje omdat veel mensen zich afvragen: komen deze extremen nu door de opwarming van de aarde of niet? De Australische regering wilde nooit iets van de opwarming weten, maar onder druk van de bevolking gaan ze er nu toch over nadenken.

God heeft de mens het beheer over Zijn ‘mooie’ schepping gegeven. Denken we daarover wel eens na? Doen we dat wel goed? En kunnen we dan iets doen tegen die opwarming? Het is iets wat niet alleen Australië aangaat, of Nederland, maar de hele wereld, alle mensen dus. We, als

beheerders van de aarde, zullen met zijn allen samen dit probleem op moeten lossen, voor zover we dat kunnen. Minder vlees eten, minder de auto gebruiken, minder met het vliegtuig, minder producten van ver gebruiken, enzovoort, enzovoort. Consuminderen heet dat met een mooi woord. Dat kunnen we in elk geval.

26 februari begint de 40-dagentijd, ofwel Vastentijd, een goede tijd om daarmee aan de slag te gaan.

Marion Bleeker - Burger

St. Caeciliakoor

De feestdagen zijn voorbij, we gaan repeteren voor een bijzondere gebeurtenis en natuurlijk voor de missen die we muzikaal zullen begeleiden.

We zingen op de zondagen 9 en 23 februari en 8 en 29 maart. Op aswoensdag 26 februari zingen we om 19.00 uur. Ook is al bekend dat we zingen op 1e paasdag zondag 12 april.

In de gemeente Schagen wordt op 5 mei 2020 een korenfestival georganiseerd in het kader van 75 jaar bevrijding. Ook ons koor zal hieraan deelnemen en we gaan optreden in het kerkje van Callantsoog. Voor ons een bijzondere gebeurtenissen om een bijdrage te mogen leveren aan dit korenfestival.

In de volgende editie van de Schelp wordt hierover meer informatie vermeld.

Annemiek Boom

Jeugdcarnavaal Tuitjenhorn 2020



Carnaval is het feest dat gevierd werd op vasten avond.

De avond voor de veertigdaagse vasten voor Pasen.

Op Aswoensdag begon de vasten. De gelovige gingen naar de kerk en kregen het traditionele askruisje op het voorhoofd.

Carnaval werd dus gevierd op de avond (dinsdag) voor de vasten.

Tegenwoordig is de periode van Carnaval uitgebreid tot vier á vijf dagen.

De datum waarop het Carnavalsfeest gevierd wordt, houdt verband met de dag waarop Pasen valt.

Het is Pasen op de eerste zondag na de de eerste volle maan.

De vastenperiode duurt veertig dagen. Carnaval begint dus ongeveer zes weken voor Pasen.

Dit jaar vieren we het op zondag 23 februari met de jeugd van Tuitjenhorn. Na 33 jaar deze middag te hebben georganiseerd wordt het voor ons de laatste keer! Daarom moet het een spetterende en feestelijke middag worden.

foundation



prinses
máxima
centrum
kinderoncologie

Het doel waar we dit jaar voor gekozen hebben is wederom het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

Vorig jaar na de Carnaval hebben we dit Centrum bezocht en gezien hoe goed het geld wordt besteed en...hoeveel er nog nodig is!

We hopen dus op een grote opkomst en een heel mooi bedrag voor dit **PRACHTIGE en BELANGRIJKE** doel!

Om 15.00 barst het feest los in het AHOJ. Het duurt ongeveer tot 17.30. Tot dan....

Groetjes van Sjaak en Ineke

Oproep!

Wij zoeken een handige doe-het-zelver!



Beste parochianen van Tuitjenhorn,

Als tijdelijke jaarlijks terugkerende “asielzoekers” van de Mariatuin in uw dorp, willen mijn vrouw, zoon, mijzelf en onze tijdelijke medebewoners u een gunst vragen:

Wie is er handig om voor ons een afdak, soort veranda, te maken. Zodat we in ieder geval droog staan en onze zoon droog in zijn kribbe ligt in plaats van soms een waterbad.

We verwachten geen luxe drie kamerappartement, want u weet wij zijn eenvoudige mensen en met weinig tevreden.

Tussen al die Tuitjenhorneren zal toch wel een handig iemand zijn die dit voor ons kan maken. Uiteraard worden de onkosten van de materialen aan u vergoed.

Voelt u zich aangesproken dan kunt u contact opnemen met koster Liesbeth Bruin 06 20800243

Vriendelijke groeten,
Jozef, Maria en Jezus.

8 februari Gezinsviering en verder

Op zaterdag 8 februari is er weer een gezinsviering. Dit keer voorgegaan door pastor Marion Bleeker en met ondersteuning van het Jeugdkoor o.l.v. Dorien Masteling-Dapper.

Het thema is: “Een beetje zout erbij”, waarbij de lezing over Jezus die zijn vrienden het zout der aarde noemt, centraal zal staan. U bent van harte welkom!

In maart zal er geen gezinsviering zijn, omdat we dan op 22 maart de presentatie van de vormelingen hebben.

In april is er ook geen gezinsviering omdat we dan de Goede Vrijdagviering om 15.00 uur verzorgen met de vormelingen en het Jeugdkoor. We spelen dan het passieverhaal. Op Witte donderdag is er dit jaar een “gewone” eucharistieviering voor de instelling van de Eucharistie. Dus zonder de kinderen die hun Eerste communie gaan doen, omdat die er dit jaar niet, of eigenlijk onvoldoende, zijn. De volgende gewone gezinsviering is er dus weer in mei. In juni is dan het Vormsel, waarna we op 3 juli het schooljaar afsluiten met een dienst met alle leerlingen van de St. Barbaraschool.

U bent bij iedere viering van harte welkom, ook als u geen kinderen of kleinkinderen heeft die meedoen. De vieringen zijn inhoudelijk mooi, maar ook gezellig en dragen bij aan de gemeenschapszin.

Reis naar Lourdes in 2020 met de Lourdesgroep 't Veld en Heerhugowaard



6-daagse reis naar Lourdes per vliegtuig
van 28 september t/m 3 oktober 2020

De Lourdeswerkgroep 't Veld en Heerhugowaard is in 2003 gestart en omvat de parochies Heerhugowaard Noord, Centrum, 't Kruis, 't Veld, Waarland en Nieuwe Niedorp

omgeving. Ook zijn er al deelnemers Tuitjenhorn geweest.

Onze werkgroep zorgt pelgrims jong en oud, ziek de reis aan vieringen en kunnen meedoen.

Voor zieke pelgrims gaat er verpleegkundige mee die u dagelijkse verzorging.

Wanneer mensen tijdens de maken van een rolstoel klaar om u daarin te begeleiden.



en de dorpen in de verschillende met ons mee

ervoor dat alle en gezond, tijdens rondleidingen

een kan helpen met de

pelgrimage gebruik staan onze hulpen

Uw reisleiding tijdens de reis : Jan Verkroost 072 5742743

Pastorale ondersteuning: Marion Bleeker 0226 422731

Namens de Lourdeswerkgroep t Veld – Heerhugowaard,
Theo Vertelman, voorzitter

VASTENACTIE

EEN ACTIE VAN **STICHTING BVA**

**Vastenactie
2020**

Ook dit jaar is er in overleg met de MOV-groep weer gekozen voor een Eigen doel voor de Vastenactie in Tuitjenhorn.

Dit keer zamelen de MOV-groep i.s.m. de Stichting Vrienden van Joseph geld in voor de Dovenschool in Kitale. De dove kinderen worden daar opgevangen, ontvangen huisvesting en scholing van the Sisters of St. Francis. Bij het laatste bezoek van de Stichting in oktober hebben ze gezien dat het daar goed gaat. De slaapzalen zien er netjes uit, de kinderen genieten ervan te kunnen communiceren in gebarentaal en er wordt tegenwoordig zelfs gebouwd aan een school voor voortgezet onderwijs. Maar, als ze geen scholing krijgen en klaar zijn met hun dagelijkse karweitjes vervelen de kinderen zich. Daarom willen ze graag materiaal om mee te spelen, een glijbaan, een klauterrek, duikelstangen, voetbaldoeltjes, ballen, hoepels etc. Er is ruimte genoeg.

Dit materiaal zal niet alleen de verveling tegen gaan, maar zorgt er ook voor dat de kinderen zich nog beter ontwikkelen. Door het spelen leren ze zich sociaal beter ontwikkelen en worden ze fysiek sterker. In Kenia is het gebruikelijk dat scholen onderling sportevenementen organiseren. De kinderen van de Dovenschool winnen nooit, omdat zij simpelweg niet gewend zijn om te sporten. Dat doet iets met je zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen dat zij nog harder nodig hebben dan alle andere kinderen.

Ook dit jaar is er weer een Vastenmaaltijd op zondag 22 maart. Daarnaast zullen er op school de Vastendoosjes worden uitgedeeld en ontvangt u in de volgende Jacobusschelp weer een vastenzakje. We hopen dat u weer gul zult geven. Alvast, namens alle kinderen van de Dovenschool in Kitale, hartelijk dank!

Namens de MOV-groep en de Stichting Vrienden van Joseph,
Mariosé Huits



Stichting Vrienden van Joseph



Stichting “Vrienden van Joseph”

Bladstraat 5

1949 HJ Tuitjenhorn

tel: 0226-391403

bank: NL28RABO0155993011

ANBI keurmerk

RSIN/fiscaalnr. 816035386

www.vriendenvan-joseph.nl

Beste lezer van de Schelp,



Vanaf 2015 ondersteunt de stichting “Vrienden van Joseph” Naomi Njoki in Kenia met een driejarige secretaresseopleiding. Met veel plezier kunnen wij u berichten dat Naomi haar studie met goed resultaat heeft afgerond. Door haar gezondheidsproblemen was Naomi niet in staat haar opleiding in de voorgenomen drie jaren te voltooien, maar ze heeft volgehouden, doorzetter als ze is..

En nu breekt voor Naomi een periode aan, waarin zij naarstig op zoek gaat naar een baan. Zij doet dat onder begeleiding van een van de bestuursleden van de Foundation Friends of Joseph in Kenya. Wij wensen haar daarbij veel succes en blijven haar nog even volgen en ondersteunen bij haar eerste stappen op haar maatschappelijke pad.

Wij zijn zeer content met dit resultaat van onze ondersteuning, die mede dankzij de bijdrage van dorps- en streekgenoten in voorbije jaren tot stand kwam. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk.

Maar deze keer hebben we nog meer goeds te melden:

We hebben nu officieel een certificaat van de regering in Kenia voor onze Foundation Friends of Father Joseph. Vandaar dat ons logo veranderd is en dat we nu de handen ineen slaan en samen werken om nog beter onze projecten te begeleiden.

We zijn erg blij dat we de eerste € 18000,00 voor de nieuw te bouwen school in Mwitha overgemaakt hebben. Ze zijn nu gestart met de bouw van de eerste 2 lokalen.

En dan op het eind van het jaar 2019 de statiegeld actie bij DEEN. We mochten via de statiegeldactie het mooie bedrag van € 307,55 in ontvangst nemen.

U allen bedankt voor uw statiegeldbonnetjes.

Zo ziet u maar weer, vele kleintjes maken één grote!

Namens de Stichting Vrienden van Joseph,
Liesbeth

Koffie drinken



Eenmaal in de maand geven wij u de gelegenheid om na de viering een kopje koffie te drinken. De komende maanden zal dat zijn op zondag 23 februari en op zondag 22 maart.

Wij hopen u allen dan weer te ontmoeten.

Namens de KD-groep, Marja Buur

Concert Byzantijnse koren

Drie Byzantijnse koren uit Noord Holland geven tezamen 3 concerten. De eerste helft van het concert zingen de koren de Liturgia Domestica. Na de pauze worden er afwisselend Slavische liederen gezongen

Liturgia Domestica op.79 Gretsjaninov
&
Slavische volksliederen
Byzantijnse koren




Bjerjozka


www.indrik.nl

o.l.v.
Sergé Latychev
orgel
Mark Heerink

19
januari
2020
aanvang 15.00 uur
zaal open 14.30 uur

2
februari
2020
aanvang 15.00 uur - zaal open 14.30 uur

9
februari
2020
aanvang 15.00 uur
zaal open 14.30 uur

De Blijle Mare
Kajakstraat 60
1426 DN Alkmaar

Keyserkerk
Middenweg 148 - 1462 HL
Middenbeemster

Koepelkerk
Grote Noord 15
1621 KD Hoorn

Toegangskarten
€ 12,50 p.p.
Voorverkoop via thvgoor@dds.nl

informatie via koorwebsites
www.nhbn.nl
www.bjerjozka.nl
www.indrik.nl

sponsor
Feenstra en Van Goor
muziekverhuur

Vieringen en Intenties van 8 februari t/m 3 april 2020

Zaterdag 8 februari 2020

19.00 uur Gezinsviering m.m.v. groep 7

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Jeugdkoor Tuitjenhorn

Koster: ?

Zondag 9 februari 2020

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caeciliakoor

Lector: mw. Beemsterboer

Misdienaars: Kaitlin en Plien

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart • Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop • Maarten Blankendaal, Veronica Blankendaal-Blom en hun overleden kinderen • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus • Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam

Vrijdag 14 februari 2020

10:00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor I. Tilma

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart

Zondag 16 februari 2020

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Ritmisch koor D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Misdienaars: Sutji en Lieke

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty • Giens Kuilboer-Ooijevaar • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden

familie • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 19 februari 2020 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Woensdag 19 februari 2020

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Blom-Lem, mw. Baltus-van Diepen, mw. Blom-Ligthart, mw. Dekker-Weel.

Stofzuigen: dhr. Cok Dekker.

Vrijdag 21 februari 2020

10:00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor I. Tilma

Zondag 23 februari 2020

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor I. Tilma m.m.v. St. Caeciliakoor

Lector: dhr. Huits

Misdienaars: India en Kjore

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin • Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis • Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal • Familie Dekker-Bommer en Jantje • Jan Broersen en zegen over zijn gezin • Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie • Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin • Jan van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans • Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst • Tiny van Grieken-

Boersen • Toos Karsten-Wit • Voor een bijzondere intentie •
Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en
Truus



*Na de viering drinken wij graag met u een kopje
koffie!*

Woensdag 26 februari 2020

Aswoensdag

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans

Woensdag 26 februari 2020

Aswoensdag

19.00 uur

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. St. Caeciliakoор

Lector: mw. Bleeker

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Zondag 1 maart 2020

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. Mannenkoор T

Lector: dhr. Blommaart

Misdienaars: Plien en Mieke

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Cornelis Entes en Alida Entes-Hoedjes, hun zoon Corrie en familie en Loek Entes-Karsten • Guurtje Blankendaal • Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie • Johannes Oudhuis,

Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis • Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind • Margaretha Ligthart en overleden familie • Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen • Overleden familie Ligthart • Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin • Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak • Puk Kruijjer en familie Kruijjer-Buter • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 4 maart 2020

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Hof-Greeuw, mw. Kaandorp-Vlaar, mw. Mettes-Kaandorp, mw.

Duineveld-de Waard.

Stofzuigen: dhr. Jelle Adema.

Vrijdag 6 maart 2020

10:00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Zondag 8 maart 2020

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caeciliakoor

Lector: mw. Beemsterboer

Misdienaars: Kaitlin en Sutji

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 13 maart 2020

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor Tilma

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart

Zondag 15 maart 2020

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. Ritmisch koor D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Misdienaars: Kaitlin en India

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 18 maart 2020 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Woensdag 18 maart 2020

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Groen-Stuyt, mw. de Wit-Blom, mw. Tijn-Mooy, mw. van Kralingen-Kuilboer.

Stofzuigen: dhr. Matt Hoogeboom.

Vrijdag 20 maart 2020

10:00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Zondag 22 maart 2020

10.00 uur Gezinsviering

Voorstellen vormelingen

Voorganger: mw. Huits m.m.v. Ritmisch koor D'CYMO

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ●

Familie Dekker-Bommer en Jantje • Jacobus van Schagen en Wil van Schagen • Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin • Toos Karsten-Wit • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Vrijdag 27 maart 2020

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor Tilma

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans

Zondag 29 maart 2020

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caeciliakoor

Lector: mw. Bakker

Misdienaars: Kjore en Mieke

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis • Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal • Coba Molenaar-Dekker • Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop • Jacobus Kruijer • Jan Broersen en zegen over zijn gezin • Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie •

Jan van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans • Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van

Schagen-Borst • Voor een bijzondere intentie • Wilhelmus Ligthart,
Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 1 april 2020

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Kruijer-Quax, mw. Kaandorp-Zonneveld, mw. Mulder-v.d. Stoop.

Stofzuigen: dhr. Nic Mulder.

Vrijdag 3 april 2020

10:00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Jan Strooper

Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn

T 0226 391323

E par.jacobus@outlook.com

W www.parochietuitjenhorn.nl

Bankrekeningnr. NL13 RABO 0363201092

t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn

Bestuursleden

Klaas Bleeker, vicevoorzitter

Dorpsstraat 5

T 06 12797855

E klaasengreetbleeker@gmail.com

Elma Veldboer-Beemsterboer, secretaris

Koordijk 31

T 0226 393756

M 06 41707605

E elmabeemsterboer@gmail.com

Gerard Boon, penningmeester

Ambachtsdijk 2

1747 GN Tuitjenhorn

T 0226 391465

M 06 35716322

E pmt.jacobus@outlook.com



Liesbeth Bruin-Tesselaar, bestuurslid communicatie

De Praam 21

T 0226 392852

M 06 20800243

E liesbruin@msn.com

Contactadressen

Pastoor I.W. Tilma
Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard - De Noord
Mobiel 06 38345350
E iwtilma@gmail.com

Secretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
Klaas en Greet Bleeker
Dorpsstraat 39
1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323
E par.jacobus@outlook.com

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI
Dhr. L.J. Swaab
Sportlaan 44a
1747GS Tuitjenhorn
T 0226 392932

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité)
Mw. Nel Swaab-Blokdijk
T 0226 392932

Colofon

Het parochieboekje 'de St. Jacobsschelp' verschijnt 7 keer per jaar in een oplage van 675 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.

Marja Buur en Hans Kok; redactie, lay-out & tekstverwerking

E-mail redactie: redactie.jacobus@outlook.com

Bezorging: wijkcontactpersonen

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder opgaaf van redenen.



 STREEKEERKRING
SINT BARBARA
TUITJEHORN

dag & nacht bereikbaar
06-52023137

Monique Karsten
Liesbeth Bruin
Marieke Kamp

ongesicht waar u verzekerd bent of een lidmaatschap heeft.
meer informatie op onze facebookpagina of op:

www.uitvaarttuitjehorn.nl