

Inhoudsopgave “De Sint Jacobsschelp” december 2018

Schema kerkelijk nieuws “De Sint Jacobsschelp”	2
Tarieven	2
Nieuws van het Parochiebestuur	3
Uitnodiging installatie Pastoor I.W. Tilma	4
Engelen op aarde	5
Licht brengen waar het duister is	6
Familieberichten	7
St. Caeciliakoor	7
Oecumenische viering	8
Kerstmis voor de kinderen	9
Allerzielenviering	10
Tentoonstelling ‘reliëken’	12
Boekbespreking	13
Ritmisch koor D’CYMO	14
Koffie drinken	15
Aanmelding eerste communie	16
Gaat u mee op bedevaart naar Lourdes?	17
Vieringen en Intenties van 14 december 2018 t/m 3 februari 2019	20
Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn	29
Contactadressen	30
Colofon	31

25-jan-2019 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
30-jan-2019 Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar
e-mailadres par.jacobus@outlook.com
5-feb-2019 Eerste dag bezorging boekje
9-feb-2019 Laatste dag bezorging boekje

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:

- Opgeven van intenties
(kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus)
- Informatie over vieringen
- Opvragen van uittreksel doopregister
- Opvragen van uittreksel huwelijksregister
- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 1 tot 3 uur,
Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn (**deur rechts naast voormalige
pastorie**). T 0226 391323 E par.jacobus@outlook.com

Tarieven

Intentie	10,00
(U ontvangt geen factuur!	
Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,	
zie onder...)	
Doopviering	25,00
Huwelijksviering/Jubileumviering	225,00
Jubileumviering i.c.m. zondagsviering	150,00
Uitvaart	225,00
Avondwake	150,00

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363201092
t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn

Nieuws van het Parochiebestuur

Begin november kregen we het bericht van Mart dat hij wegens persoonlijke omstandigheden stopt met zijn bestuurstaken. Gerard Boon neemt zijn taak als penningmeester over.

Voor ons was het wel even schrikken. Aan Mart hebben we een fantastische penningmeester, die goed op de centen past. Als medebestuurslid hebben we best wel voor wat hete vuren gestaan, waar we toch iedere keer weer eensgezind uit vandaan gekomen zijn. Mart is een krachtig bestuurslid, we hebben heel veel aan hem te danken. We zullen hem node missen en wensen hem alle goeds toe. Gerard heeft zijn sporen verdiend o.a. bij Univé waar boekhouden tot een van zijn hoofd werkzaamheden behoorden.

Sint Caeciliadag, het jubileum 125 jaar, was een mooie dag, gezellig al de jubilarissen zo met hun kinderen in de kerk. Drie voorgangers, Pastoor Tilma en de pastors Vertelman en Bleeker. De preek van Theo en Marion was eigentijds en deed recht aan ons jubilerende koor.

16 december is de installatie van pastoor Tilma. Officieel wordt hij dan benoemd als pastoor van Tuitjenhorn. Hulpbisschop Hendriks gaat voor en namens de parochie krijgt pastoor de symbolen van de sacramenten overhandigd en wordt er een aanstellingsbrief voorgelezen.

Veel parochianen vragen aan ons welke koers we opgaan met pastoor Tilma in ons pastorale team. We hebben afgesproken met pastoor dat we gaan samenwerken, samen met de pastors Vertelman en Bleeker en samen met de lekenvoorgangers. Deken Moltzer was ook bij dit overleg aanwezig. Eigentijds anno 2018.

Dit lijkt me zo voor de parochie van Tuitjenhorn een mooie Kerstgedachte.

Namens het parochiebestuur,

Elma Veldboer Beemsterboer



*Uitnodiging installatie
pastoor I.W. Tilma*

Met ingang van 1 september 2018 is de
Zeer eerwaarde heer

I.W. Tilma

benoemd tot pastoor van onze parochie.

Het parochiebestuur nodigt u van harte uit voor de installatie van
pastoor Tilma.

De installatie van pastoor Tilma vindt plaats tijdens een
H. Eucharistieviering op

zondag 16 december 2018 om 10.00 uur

in de parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere, Dorpsstraat 39,
1747 HA Tuitjenhorn.

Voorganger: hulpbisschop J. Hendriks
Koor: Sint Caeciliakoor

Na afloop van de installatieviering zal er onder het genot van een kopje
koffie gelegenheid zijn voor een eerste kennismaking en felicitatie.

Engelen op aarde

*Ineens stond er een engel bij de herders
en ze werden omgeven
door een stralend licht (Luc.2,9)*

Engelen daalden neer
brachten licht,
vrede, goed nieuws
maakten herders belangrijk
tilden hen uit duisternis
uit onbekendheid:
ze mochten nieuw leven zien.

Nog altijd hebben we engelen nodig
om mensen op te tillen
om het donker te verdrijven
om licht,
nieuw leven te zien

Waar liefde doodbloedt
waar ruzie regeert
waar mensen worden gekleineerd
waar angst overheerst
waar verdriet en leegte is
overall waar duisternis is
zijn engelen nodig
om goede woorden te spreken
om vertrouwen te geven
om mensen te verheffen
om vrede te brengen
om licht te geven.

Wil jij, kun jij zo'n engel zijn?

Theo Vertelman

Licht brengen waar het duister is

Vertederd bij de kerststal staan. Prachtige kerstliederen zingen. Gezellig met elkaar aan tafel. Kerstmis is ieder jaar weer een betoverend feest. De geboorte van Jezus haalt het mooiste in ons naar boven. Want dat kleine kindje, dat ons vanuit de kribbe aankijkt, vertelt ons zonder woorden dat God van zijn kinderen houdt. De liefde van de Schepper, die ons ervan bewust maakt dat we geschapen zijn om in vrede en harmonie met elkaar te leven.

Niet iedereen ziet uit naar de feestdagen. Vooral mensen die alleen zijn, misschien wel voor het eerst na jaren zonder hun echtgenoot(e) Kerstmis moeten vieren, kunnen het moeilijk hebben. Het contrast kan groot zijn tussen de gezelligheid die de hele wereld lijkt te hebben en hun eigen gevoel. Zij zullen anders kijken naar het kind in de kribbe.

Met al onze verschillende achtergronden en situaties komen we met Kerst weer samen, om te vieren dat God zijn licht laat schijnen in ons leven, ons leven deelt om het van binnenuit te genezen. Hij heelt de wonden die we hebben opgelopen door onze stress, door ruzie en onenigheid, door wat anderen ons hebben aangedaan. Dat ene kind, God-met-ons, verzamelt ons rond zijn kribbe en werkt zo aan verbroedering en vrede.

Eigenlijk wordt het pas echt Kerstmis, wanneer we ervoor zorgen dat mensen die tegen de feestdagen opzien, dat mensen die meer met zorgen dan met blijdschap rond de kribbe staan, door anderen worden meegenomen de warmte in. Op die manier kijken we niet zomaar toe, maar nemen we Jezus werkelijk op in ons leven. Dat vraagt misschien om wat verandering en creativiteit. Het effect zal zijn dat het licht van Kerstmis in onze wereld de kans krijgt om te stralen. Of zoals een bekend gebed het zegt, dat vaak wordt toegeschreven aan de heilige Franciscus: “Laat mij licht brengen waar het duister is. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt.”

Een Zalig Kerstfeest!
Pastoor Tilma

Familieberichten



Van harte gefeliciteerd!

Op 25 december viert mevr. G.C. Buter-Nannes haar 94^{ste} verjaardag.

Op 7 januari 2019 viert dhr. C.S. Stoop zijn 90^{ste} verjaardag.

Op 11 januari viert dhr. A.C. Bruin zijn 90^{ste} verjaardag.

Op 12 januari viert mevr. M. Meester haar 95^{ste} verjaardag.

Op 15 januari viert mevr. A.A. Tervoort haar 96^{ste} verjaardag.

Op 24 januari viert dhr. J.N. Karsten zijn 92^{ste} verjaardag.

Op 6 februari viert mevr. C.T. Zomerdijk-Ligthart haar 90^{ste} verjaardag.

St Caeciliakoor

Zondag 18 november heeft het St. Caeciliakoor een prachtig feest gevierd ter ere van het 125-jarig jubileum van het koor. De mis in de kerk waar de pastors Marion Bleeker en Theo Vertelman op humorvolle wijze aandacht besteedden aan dit heuglijke feit en waarbij voor het eerst pastoor Tilma aanwezig was in onze parochie.

Ook was er veel aandacht voor de 10 jubilarissen die op een groot scherm werden gepresenteerd.

Na de mis het feest in AHOJ met een heerlijke lunch en de huldiging van de jubilarissen.

Heel dankbaar zijn we voor de mooie kaarten en giften die we hebben ontvangen.

We zijn weer druk bezig met de repetities voor de mis op 16 december, de installatie van pastoor Tilma door bisschop Hendriks en de kerstviering.

Op woensdag 26 december zingt het St. Caeciliakoor om 10.00 uur de kerstmis.

Voor aanvang van de mis beginnen we om 9.30 uur met het zingen van kerstliedjes, zodat we mensen die vroeg komen hiermee sfeervol welkom kunnen heten, in de mooi versierde kerk.

We zingen de Kind-Jesu Messe, een kerstcantate en een Christmas Carol.

De leden van het koor wensen iedereen een mooie kerstviering, liefdevolle kerstdagen en een gezellige jaarwisseling.

Annemiek Boom, Secretaris



Oecumenische viering

Op zondag 20 januari a.s. om 10 uur is er in de R.K. Kerk van Tuitjenhorn een oecumenische viering in het kader van de bidweek voor de eenheid der kerken.

Deze viering, met als thema “Recht voor ogen”, wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Harenkarspel. De viering wordt voorgegaan door ds. Robert Blaauw, pastoor Ignas Tilma en pastoraal medewerkster Marion

Bleeker, m.m.v. het Jeugdkoor uit Tuitjenhorn en gemengd koor uit Waarland.

De collecte is bedoeld voor “Because we care”, een organisatie die zich inzet voor de vluchtelingen in de kampen op de Griekse eilanden.

We hopen op een sfeervolle viering. Na afloop drinken we samen koffie in de kerk.



Kerstmis voor de kinderen.

Ook dit jaar houden we tijdens de viering van Kerstmis weer rekening met de kinderen. In deze bijzondere tijd, waarin we wachten op het kindje Jezus, dat vrede en licht zal brengen, zijn er twee speciaal voor de kinderen ingeruimde momenten.

Maandag 24 december om 18.00 uur is de Herdertjesviering.

Deze heeft als thema: Zingen rond de kerststal
Met het Jeugdkoor en de fanfare zullen we vooral de bekende kerstliederen zingen én natuurlijk . luisteren naar het eeuwenoude verhaal. De Woord- en communieviering wordt verzorgd door de Gezinsvieringwerkgroep en voorganger is Mariosé Huits. Alle kinderen zijn welkom, maar er is helaas geen crèche voor de allerkleinsten.

Op maandag 25 december om 14.00 uur is er het traditionele Kerstspel. Het Jeugdkoor, de misdienaars en vele andere kinderen spelen het kerstverhaal en samen zingen we de traditionele kerstliederen. Na afloop mogen we het echte kerstkind van dichtbij bekijken. En natuurlijk is er het traditionele kaarsje en een mandarijntje.

Wij hopen u bij één van de vieringen te zien

Allerzielenviering Parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn



Verder leven in Hun naam Verder leven in Zijn naam

Afgelopen vrijdag 2 november hadden we weer een prachtige Allerzielenviering m.m.v. Fanfare Hildegardis. Achter- en voor de schermen zijn er veel mensen bezig geweest om dit mogelijk te maken. De groene handjes, de drukker, de vuurbrigade, de avondwakegroep, het kerkbestuur, de koffiezetsters, de uitvaartvereniging de kosters, etc. Tijdens de viering zijn we weer blij verrast met de grote belangstelling. Het fanfare speelt the Reason terwijl de mensen naar voren gaan om een waxinelichtje voor hun overledene op het altaar te zetten. Tijdens de herdenking van de overledenen van het afgelopen jaar steken we voor ieder van hen een kaars aan. De nummers Laat me, Eres Tu en My way versterken de teksten die zijn voorgelezen.

Na afloop van de viering gaan we naar het verlichte kerkhof. Een trompettist speelt "Een laatste groet" en sluit deze avond passend af. Alle nabestaanden wensen wij veel sterkte.

Namens de Avondwakegroep: Marian Tesselaar en
Elma Veldboer-Beemsterboer
De teksten van de viering kunt u terugvinden op:
www.parochietuitjehorn.nl

Lezing uit de Allerzielenviering van 2 november 2018

HET VERHAAL VAN DE DRIE BOMEN

“Er waren eens drie bomen. Tijdens een harde storm verloren ze alle drie een tak waarvan ze erg hielden. De bomen gingen alle drie op een andere manier met hun verlies om. Een paar jaar later ging ik op zoek naar de bomen en heb ik ze weer gevonden.

De eerste boom rouwde nog steeds om zijn verlies en ieder voorjaar als de zon hem uitnodigde om te groeien, zei hij: “Nee, dat kan ik niet want ik mis een belangrijke tak”. Deze boom was klein gebleven en stond in de schaduw van andere bomen. De zon kon er niet meer bij. De wond waar de tak was afgebroken kon je goed zien; het was het hoogste punt van de boom gebleven. De boom was na het verlies niet meer verder gegroeid.

De tweede boom was zo geschrokken van de pijn dat hij had besloten om het verlies te vergeten. Hij was moeilijk te vinden, want hij lag op de grond. Hij was bij een voorjaarsstorm omgewaaid omdat zijn wortels geen houvast meer hadden in de aarde. De plek van de wond was moeilijk te vinden. Deze zat verstopt achter een heleboel vochtige bladeren.

De derde boom was ook geschrokken van de pijn en de leegte in zijn lijf. Hij had gerouwd om zijn verlies. Het eerste voorjaar toen de zon hem uitnodigde om te groeien, had hij gezegd: “Dit jaar nog niet, het is te vroeg.” Toen de zon het tweede voorjaar weer terugkwam met de uitnodiging had hij gezegd: “Ja zon, verwarm mij maar. Mijn wond heeft warmte nodig, zodat ze weet dat ze erbij hoort.” Toen de zon het derde voorjaar weer terug kwam, sprak de boom: “Ja zon, kom maar, ik wil weer groeien. Ik weet dat er nog veel te groeien is.” De derde boom was moeilijk te vinden want hij was groot en sterk geworden, dat had ik niet verwacht. Gelukkig kon ik hem herkennen aan de dichtgegroeide wond die vol trots in het zonlicht stond



Tentoonstelling 'reliken'

Relieken zijn niet iets van kerken en van vroeger. Iedereen heeft relieken in huis. Denk aan een voorwerp dat ooit van oma was. We koesteren ze. Voor sommige relieken reizen mensen duizenden kilometers: de graven van de apostelen in Rome, de Gouden Rots in

Myanmar, de tombe van profeet Mohammed in Medina.

Tot begin februari laat Museum Catharijneconvent in Utrecht wereldwijd als eerste museum zien dat reliekverering als een universeel en levend fenomeen, cultuur en religie overstijgend.

Het is een mooie tentoonstelling geworden van voorwerpen uit het boeddhisme, christendom en islam, van grote historische waarde tot aan heel persoonlijke, emotionele waarde.

Te zien is een ongekennde variëteit aan voorwerpen waar mensen kracht aan ontlene, zoals een reliekhouder (een kroon) met een fragment van de doornenkroon van Christus, zezem-water uit Mekka, sigaren en sigarenkoker van Pim Fortuyn tot een beeld van een volgeling van de Boeddha vol relieken.

Museum Catherijneconvent is gevestigd in Utrecht. Bij de tentoonstellingen is een uitgebreid programma van lezingen, rondleidingen, workshops en een prachtige en informatieve catalogus.

Meer informatie: www.catharijneconvent.nl

Voor lezers van het bisdomblad *SamenKerk* is er een speciale korting (geen toeslag tentoonstelling). Zie hiervoor het herfstnummer 2018.



Foto's: Museum Catharijneconvent

Boekbespreking

Beste lezer(es)

Vijf jaar geleden verscheen het boek:

“Woorden en Verhalen, die er toe doen”.

In september j.l. is op veler verzoek een tweede boek gepresenteerd met als titel **WOORDEN EN VERHALEN DIE ONS RAKEN**.

Evenals bij het eerste boek zijn de teksten en verhalen verzameld door Annemiek Wijnker-Hoedjes en Kees Maas svd.

Twee enthousiaste mensen hebben teksten en verhalen, die ze in de loop van hun pastorale arbeid hebben gebruikt, in een boek samen gebracht.

Ook deze teksten liggen weer dicht tegen de Bijbel aan en zijn gegroepeerd rond een 20-tal grondwoorden als: afscheid nemen, gastvrijheid, groeikracht, hoop, andere liefde, levenseinde, moed, ouder worden, stilte, solidariteit, verwondering en vriendschap, enz...

Ze kunnen de lezer helpen om te komen tot nadenken en wellicht tot steun en inspiratie zijn. De auteurs hebben, naast hun eigen ervaring, hun licht ook opgestoken bij oude en moderne schrijvers.

Voor wie in onze tijd op zoek is naar inspiratie en verdieping kunnen deze boeken veel betekenen. Het is gebleken dat beide boeken in een behoefte voorzien. Van het eerste boek is inmiddels de derde druk verschenen. Ze verdienen een plaats op de leestafel of op uw nachtkastje. Misschien een cadeautip voor de komende feestdagen, voor jezelf of voor een ander.

De opbrengst van de boeken zal besteed worden aan projecten van Dorcas (opleiding van Afrikaanse jongeren) en voor het steunfonds Nieuwe Missionarissen van de SVD.

De prijs van beide boeken is : € 17,50 plus € 4.20 verzendkosten (= € 21.70). U bestelt het boek door dit bedrag over te maken op rekeningnummer: NL17INGB0001242478 prov. proc. SVD Teteringen o.v.v. Emmaüs + adresgegevens.

Telefonisch bestellen kan ook bij:
Annemiek Wijnker-Hoedjes, 0226 422070, Oude Niedorp, Noord
Holland
of p. Kees Maas svd, 076 5784236, Teteringen, Breda

Ritmisch koor D'CYMO

24 december zingt D'CYMO de nachtmis.

Een nachtmis? Een nachtmis mag het niet meer heten. In de nacht om 3.00 uur naar de kerk, dat is geschiedenis en een echte nachtmis. Voor de

meeste mensen die nu in de kerk zitten prachtige nostalgische herinneringen. Achter op de brommer door de vrieskou naar de kerk. Een kerk die overvol zat.

Neemt niet weg dat het huidige koor D'CYMO oefent alsof er niets is veranderd. Met dezelfde overgave en enthousiasme. Wij zijn dan ook blij dat wij op 24 december mogen zingen in de kerk. De Heilige Jacobus de Meerdere. Jacobus de Meerdere is de broer van Jacob de Mindere, beiden apostelen van Jezus. Bijzonder dat iemand, Jezus, die de eenvoud zelf was, al onderscheid maakt in Meerdere en Mindere. Meerdere en Mindere past niet bij de kerstgedachte. Het heeft nu waarschijnlijk een andere lading.

Wij zien u graag en zullen voor u een groot aantal liedjes zingen. Vooral vooraf aan de viering die om 20:00 begint zingen wij een aantal mooie liedjes. Zorg dat u ruim op tijd aanwezig bent, om zodoende ook verzekerd te zijn van een goede plaats.

De dienst wordt voorgegaan door pastoor Tilma.

Contactmail: aliadema@hotmail.com of inekehoogervorstsmits@ziggo.nl

Koffie drinken



Eenmaal in de maand is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie te drinken. De komende maand wordt het 2 keer. Op zondag 16 december, na de installatie van Pastoor Tilma en 26 december, 2^{de} Kerstdag.

In 2019 beginnen we weer na de oecumenische viering op zondag 20 januari.

Wij hopen u allen weer te mogen begroeten.

Namens de KD-groep wens ik u Prettige Feestdagen
en een Voorspoedig 2019
Marja Buur

Aanmelding eerste communie.

Het lijkt nog ver weg, maar over een half jaar, op zondag 19 mei 2019 is de viering van de 1^e Heilige Communie.

Op zondag 3 maart begint de voorbereiding van de kinderen met een presentatieviering in de kerk.

Op de St. Barbara school in Tuitjenhorn wordt gedurende 13-15 weken samen met de kinderen van groep 4 een project behandeld, dit vindt plaats op de woensdagmiddag van 13.15 tot 14.00 uur, vanaf eind januari 2019.

De uitnodigingen voor de eerste communie worden via de verschillende scholen in Harenkarspel verspreid. Mocht uw kind geen uitnodiging hebben ontvangen, minimaal in groep 4 zitten, en wel willen deelnemen aan de eerste communie, dan kunt u uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen met de werkgroep eerste communie voor de aanmelding van uw kind.

De kinderen die hun eerste communie willen doen moeten wel het heilig Doopsel hebben ontvangen. Mocht dit nog niet het geval zijn dan kunt u dit via de pastorie nog regelen.

De bijdrage in de kosten van de 1^e Communie is € 15. Dit bedrag kunt u op de eerste ouderavond op dinsdag 29 januari, om 20.00 uur bij de St. Barbara school aan de werkgroep betalen.

Om uw kind aan te melden kunt u mailen naar een van onderstaande personen:

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Eerste Communie

Wilma Hooglugt w.hooglugt@gmail.com(0226-332949)

Linda Hof borfoh@quicknet.nl(0226-390986)

Leslie Bruin lesliebruin@homail.com(0226-754301)

Gaat U mee op bedevaart naar Lourdes!

Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te vinden is? In Lourdes! Vraag het maar aan de miljoenen pelgrims die elk jaar dit bedevaartsoord in de Franse Pyreneeën bezoeken. Elke dag gaan vele mensen naar de grot waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette Soubirous verscheen. Mensen gaan naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, om stil te zijn bij de grot van de verschijningen, om het geloof samen met anderen te beleven, om bezinning.

Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt U een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt – geheel vrijblijvend – deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursies naar de Pyreneeën.

De **Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam** verzorgt al decennia lang jaarlijkse bedevaarten naar Lourdes in samenwerking met het ‘Huis voor de Pelgrim’ (Limburgse Bedevaarten). De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorgsters die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en oud, ziek en gezond.

Deelnemers die veel zorg nodig hebben kunnen in het Zorghotel accueil Notre Dame verzorgd worden door onze eigen Nederlandse vrijwilligers van het Huis voor de Pelgrim.

Het aanbod voor dit jaar bestaat uit:

29 mei – 6 juni 2019, busreis naar Lourdes

Een prachtige reis door het mooie Frankrijk. Onderweg worden plaatsen aangedaan als Banneux, een bedevaartplaats in België. Het Hospice in Beaune, een prachtig museum, vroeger was het een ziekenhuis voor arme mensen. En natuurlijk op de terugreis een bezoek aan het klooster in Nevers, waar Bernadette ligt opgebaard in haar schrijn.

Indien U liever vliegt is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de **vliegreis van 31 mei – 5 juni 2019.**

De pelgrims die met het vliegtuig gaan sluiten zich dan in Lourdes bij de buspelgrims aan.

Vliegreis van 6-11 september 2019

Vertrek vanaf vliegveld Maastricht. Bij voldoende deelname gaan we met een bus vanuit Haarlem naar het vliegveld.

Informatiebijeenkomsten

Als U, uw familie, kennissen en vrienden belangstelling hebben voor een reis naar Lourdes, dan bent U allen van harte welkom op de informatiebijeenkomst. Op deze bijeenkomst komt U alles te weten over de 2 bedevaart reizen. Er wordt een presentatie en informatie gegeven over de reis, de bedevaart zelf, het leven van Bernadette en het heiligdom van Lourdes.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden op:

Zondag 20 januari 2019

Locatie: Moeder van de Verlosserkerk

Adres: Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB in **Haarlem**

Aanvang: **13.00 uur.**

De duur van elke bijeenkomst is ongeveer 90 minuten.

Voor verdere inlichtingen kunt U terecht bij:

Joke Hoekman T. 013-5216701 M. 06-42347729

Wilma Caiffa M. 06-12157507(na 18.00 uur)

Diaken Philip Weijers M. 06- 53887641

Tip: Bent u client bij Zorgverzekeraar CZ! Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een flinke korting op de reissom. Meer informatie hierover bij Joke Hoekman.

Veel informatie kunt U vinden op onze website: www.lourdes-groep.nl en Facebook: Lourdesgroep



Vieringen en Intenties van 14 december 2018 t/m 3 februari 2019

Intenties in het verleden opgegeven voor de zaterdag gaan over naar de zondag, tenzij er bij uitzondering op een zaterdagavond een viering is gepland.

Vrijdag 14 december 2018

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

Zondag 16 december 2018

► Installatie pastoor Tilma ◀

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Bisschop Hendriks m.m.v. St. Caeciliakoor

Misdienaars: Fien en ?

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Theo Blom, Afra Blom-Kruijer en Thea Blom ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart

Woensdag 19 december 2018 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Woensdag 19 december 2018

► Kerstviering school ◀

16.30 uur Gezinsviering

Voorgangers: onderwijzers

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Vrijdag 21 december 2018

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor Tilma

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans

Zondag 23 december 2018

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst m.m.v. St. Caeciliakoor

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Jaap Schilder ● Jan van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje ● Johannes Kleibroek en Elisabeth Kleibroek-Groen ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Toos Karsten-Wit ● Voor een bijzondere intentie ● Simon Johannes Ligthart

Maandag 24 december 2018

► Kerstviering ◀

15.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Mannenkoor T

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Andries Zomerdijk en overleden familie Zomerdijk-Ligthart ● Anita Dekker-Roozendaal ● Antonius Cornelis Driesse, zijn dochter Rina en overleden familie Stoop-Kramer ● Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Petrus Berkhout en Clasina Nibbering en overleden familie ● Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart

Maandag 24 december 2018

► Herdertjesmis ◀

18.00 uur Gezinsviering

Voorganger: mw. Huits m.m.v. Jeugdkoor Tuitjenhorn

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Jaap Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jan de Wit ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin

Maandag 24 december 2018

► Nachtmis ◀

20.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Misdienaars: Sutji en Lieke

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Johannes Pronk, Maria Pronk-Bommer en de kinderen ● Overleden familie Limmen-Groot ● Overleden ouders Karsten-van Langen ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Petrus Berkhout en Clasina Nibbering en overleden familie ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen ● Petrus Jacobus Burger ● Ris en Edith Strooper en familie ● Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George

Dinsdag 25 december 2018

► Eerste Kerstdag ◀

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. Mannenkoor T

Lector: dhr. Blommaart

Misdienaars: India en Maaïke

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis ● Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Cornelis Bleeker, Cornelia Bleeker-Gildemeijer en familie ● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ● Dark Tesselaar en overleden familie ● Doris Bleeker-Smit ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Jaap Schilder en

familie Schilder-Dekker • Jacobus van Schagen en Wil van Schagen
• Levende en overleden leden van het Mannenkoor T • Maarten
Blankendaal, Veronica Blankendaal-Blom en hun overleden
kinderen • Miep Karsten-Bos en dochter Marga • Niek Tijm en
Hanny Tijm-Stoop • Onze ouders Cor de Horde en Agie de Horde-
Overman • Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van
Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst • Overleden ouders
Entes-Karsten en overleden familie • Pastoor Johannes Nicolaas
Timmer • Petrus Berkhout en Clasina Nibbering en overleden
familie • Petrus Hof en Catharina Hof-Burger • Simon Kuilboer,
Catharina Kuilboer-Stoop en Hendrikus Buter en Nel Buter-Blokdijk
• Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo
en Truus • Simon Johannes Ligthart • Wim Strooper en zijn familie

Dinsdag 25 december 2018

► Kindje wiegen ◄

14.00 uur Gezinsviering

Voorganger: mw. Huits m.m.v. Jeugdkoor Tuitjenhorn

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Woensdag 26 december 2018

► Tweede Kerstdag ◄

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caeciliakoor

Lector: mw. Beemsterboer

Misdienaars: Kjore en Mieke

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen •
Jan Broersen en zegen over zijn gezin • Levende en overleden leden van
het St. Caeciliakoor • Overleden familie Mooij-Strooper • Pastoor
Johannes Nicolaas Timmer • Petrus Berkhout en Clasina Nibbering en
overleden familie • Toon Hof en dochter Yvonne



*Na de viering drinken wij graag met u
een kopje koffie!*

Woensdag 27 december 2018

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Hof-Stroet, mw. Broersen-Kruijer, mw. Bill-Oudhuis.

Stofzuigen: Gerard Entes.

Zondag 30 december 2018

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorgangers: dhr. Blommaart en mw. Adema m.m.v. St. Caeciliakoor

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan Zutt en Dieuw
Zutt-Spaans ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun
dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart

Maandag 31 december 2018

► Oudjaar ◀

19.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. Fanfare

Lector: dhr. Huits

Misdienaars: Plien en Fien'

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen ●
Cornelis Bleeker, Cornelia Bleeker-Gildemeijer en familie ● Dark
Tesselaar en overleden familie ● Familie Entes-Tromp ● Jaap
Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob
van Lierop ● Jaap Schilder en familie Schilder-Dekker ● Jacobus Kruijer

● Jan en Corrie Stoop-Limmen ● Johannes Pronk, Maria Pronk-Bommer en de kinderen ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Overleden ouders Entes-Karsten en overleden familie ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Petrus Berkhout en Clasina Nibbering en overleden familie ● Ris en Edith Strooper en familie ● Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George ● Theodorus Schotten, Wilhelmina Schotten-Klaver, dochter Gretha en kleindochter Elske ● Wim Strooper en zijn familie

Vrijdag 4 januari 2019

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Zondag 6 januari 2019

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Mannenkoor T

Lector: mw. Bakker

Misdienaars: Lieke en India

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Guurtje Blankendaal ● Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Niek Tijm en Hanny Tijm-Stoop ● Overleden familie Ligthart ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart

Woensdag 9 januari 2019

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Pronk-Schotten, mw. Bleeker-Groot, mw. Nota, mw. Groot-Baas.

Stofzuigen: dhr. Cees Bleeker.

Vrijdag 11 januari 2019

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Bleeker

Zondag 13 januari 2019

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. St. Caeciliakoor

Lector: mw. Bleeker, Misdienaars: Sutji en Maaike

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart • Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie • Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen • Theo Blom, Afra Blom-Kruijer en Thea Blom • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Woensdag 16 januari 2019 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Vrijdag 18 januari 2019

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor Tilma

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie • Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart

Zondag 20 januari 2019

10.00 uur Oecumenische viering

Voorgangers: ds. Blaauw, Pastoor Tilma en Pastor Bleeker m.m.v.

Gemengd koor Waarland en Jeugdkoor Tuitjenhorn

Kindernevendienst: mw. Huits

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Woensdag 23 januari 2019

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Tesselaar-Bleeker, mw. Blokker-Bleeker, mw. Bleeker-Broersen,
mw. Groenland-Hof.

Stofzuigen: Cor Kruijer Az.

Vrijdag 25 januari 2019

10.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor Tilma

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Andries Zomerdijk en overleden familie Zomerdijk-Ligthart • Jan Zutt
en Dieuw Zutt-Spaans

Zondag 27 januari 2019

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Misdienaars: Kjore en Mieke

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en
Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis • Broeder Gabinus
Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal • Jan
Broersen en zegen over zijn gezin • Jan Karsten, Corrie Karsten-
Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin • Jan van Straaten
en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en
Truusje • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans • Johannes Kleibroek en
Elisabeth Kleibroek-Groen • Overleden familie van Schagen-Bruin,
Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst • Toos Karsten-
Wit • Voor een bijzondere intentie • Wilhelmus Ligthart, Catharina
Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 1 februari 2019

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Zondag 3 februari 2019

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Mannenkoor T

Lector: dhr. Blommaart

Misdienaars: Plien en Sutji

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Guurtje Blankendaal ● Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Overleden familie Ligthart ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart

Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn

T 0226 391323

E par.jacobus@outlook.com

W www.parochietuitjenhorn.nl

Bankrekeningnr. NL13 RABO 0363201092

t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn

Bestuursleden

Klaas Bleeker, vicevoorzitter

Dorpsstraat 5

T 0226 391742

E klaasengreetbleeker@gmail.com

Elma Veldboer-Beemsterboer, secretaris

Koorndijk 31

T 0226 393756

M 06 41707605

E elmabeemsterboer@gmail.com

Gerard Boon, penningmeester a.i. (ad interim)

Ambachtsdijk 2

1747 GN Tuitjenhorn

T 02269 39 1465

M 06 3571 6322

E gbboon@quicknet.nl

Liesbeth Bruin-Tesselaar, bestuurslid communicatie

De Praam 21

T 0226 392852

M 06 20800243

E liesbruin@msn.com

Contactadressen

Administrator Eduard Moltzer pr.
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
T 0224 212357
E don.eduard@planet.nl

Secretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
Klaas en Greet Bleeker
Dorpsstraat 39
1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323
E par.jacobus@outlook.com

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI
Dhr. L.J. Swaab
Sportlaan 44a
1747GS Tuitjenhorn
T 0226 392932

Ziekencomité
Mw. Nel Swaab-Blokdijs
T 0226 392932

Colofon

Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 7 keer per jaar in een oplage van 690 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.

Redactie ‘**de St. Jacobsschelp**’ en Website:

Vacature, redacteur liturgie & pastoraat

Liesbeth Bruin, redactrice communicatie

Roy van Lierop, redacteur website (www.parochietuitjenhorn.nl)

Marja Buur en Hans Kok; redactie, lay-out & tekstverwerking

E-mail redactie: par.jacobus@outlook.com

Bezorging: wijkcontactpersonen

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder opgaaf van redenen.



 uitvaartvereniging
**SINT BARBARA
TUITJENHOORN**

dag & nacht bereikbaar
06-52023137

Monique Karsten
Liesbeth Bruin
Marieke Kemp

ongeacht waar u verzekerd bent of een lidmaatschap heeft:
meer informatie op onze facebookpagina of op:

www.uitvaarttuitjehorn.nl