

Inhoudsopgave “De Sint Jacobsschelp” mei 2018

Schema kerkelijk nieuws “De Sint Jacobsschelp”	2
Tarieven	2
Nieuws van het Parochiebestuur	3
Wonderen	4
Lourdesreis in september 2018	6
Nieuws van het kinderkoor	7
Wat een verrassing – Wat een feest!	7
Familieberichten	8
Op weg naar Pinksteren	8
Eerste Communie	10
Het St. Caeciliakoor, Zingen	11
Eerste Heilige Communie 201812Koffie drinken	14
Ritmisch koor D’CYMO	14
Waar je ook heen gaat, ga met heel je hart	15
Vormselviering zaterdag 16 juni	16
Sirkelslag Young 2018	17
Stichting Vrienden van Joseph	18
Ziekentriduüm 2018	20
Vieringen en Intenties van 4 mei t/m 1 juli	21
Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn	29
Contactadressen	30
Colofon	31

22-jun-2018	Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
27-jun-2018	Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar e-mailadres par.jacobus@outlook.com
03-jul-2018	Eerste dag bezorging boekje
07-jul-2018	Laatste dag bezorging boekje

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:

- Opgeven van intenties
(kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus)
- Informatie over vieringen
- Opvragen van uittreksel doopregister
- Opvragen van uittreksel huwelijksregister
- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 1 tot 3 uur, Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn (**deur rechts naast voormalige pastorie**). T 0226 391323 E par.jacobus@outlook.com

Tarieven

Intentie	10,00
(U ontvangt geen factuur!	
Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank, zie onder...)	
Doopviering	25,00
Huwelijksviering/Jubileumviering	225,00
Jubileumviering i.c.m. zondagsviering	150,00
Uitvaart	225,00
Avondwake	150,00



IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363201092 t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn
--

Nieuws van het Parochiebestuur

Mei, 2018, bloeiende bloemen in de tuin en bloeiende gele tulpen in de kerk. Gulle gever van de tulpen dank je wel.

Op 22 april was de Eerste Communie viering. Deken Eduard Moltzer en pastor Marion Bleeker gingen voor. Samen met de Eerste Communiewerkgroep en de moeders was het een erg mooie eigentijdse viering. De communicantjes met hun altijd weer verrassende originele antwoorden en Deken Moltzer zo gezellig tussen hen in. Maanden van voorbereiding gaan hier aan vooraf en voor het kind en voor de ouders een waardevolle tijd. Je geeft ze toch iets mee.

Wij zijn bezig met de voorbereidingen van het onderhoud van de buitenmuren van de kerk. Het is een tegenvaller dat de subsidie die je daar voor kunt aanvragen geen 40% maar hooguit 28% is. Toentertijd is wel het onderhoud van de binnenkant van de kerk grondig gedaan, maar de buitenkant van de kerk vraagt nu wat onderhoud.

We wensen U een hele fijne lente toe.

De vieringen op de zondag beginnen nu het gehele jaar om 10.00 uur.

Vorig jaar begonnen we als de R niet in de maand was om 9.30 uur, maar dat gaf altijd wel wat verwarring.

Het Parochiebestuur

Wonderen

Op 4 april zijn we weer opa en oma geworden. Van een kleinzoon: Nic. Nic en zijn mama en papa maken het goed. Maar wat is het toch altijd weer een wonder, dat er dan zo'n piepklein mensje wordt geboren met alles erop en eraan. Een Godswonder!

Op de zondag erna ging het in het evangelie over zien en geloven: over geloven zonder te zien, of pas geloven als je het had gezien. Als onze kinderen kwamen vertellen dat ze een baby'tje verwachtten en je nog niets aan de moeder zag, dan moesten wij blindelings geloven dat dat ook echt zo was. En dat geloofden we ook, hoor. Absoluut. Dat waren altijd emotionele momenten. Tegenwoordig komen ze dan meteen met een foto van de echo. Dus er is meteen bewijs. Maar ook zonder die foto's geloofden we dat we weer zo'n Godswondertje mochten verwachten. Geloven zonder te zien.

Wie de moeite neemt om even stil te staan bij de wonderen van het leven, een pasgeboren baby, een prachtige bloem, de groeikracht van alles wat groeit en bloeit, een heldere hemel met talloze sterren, die kan verwondering in zich voelen opkomen, dat bijzondere gevoel dat je optilt uit de kleine dagelijkse beslommeringen en je deel laat worden van het grote mysterie dat leven toch eigenlijk is. Dan kunnen er als vanzelf diepe gedachten in je opkomen, dat het toch allemaal geen toeval kan zijn, dat wij juist nu hier zijn, dat er verbindingen bestaan die je met je verstand niet kunnen beredeneren en dat er een samenhang is, waar wij deel van uit mogen maken. Deel uitmaken van één heel groot geheim.

Totdat er iets vreselijks gebeurt. Ziekte, dood. De grond verdwijnt onder je voeten. Eén groot geheim? Of één groot geheel? Je voelt je juist gespleten. Daar is niks moois aan. Toch kun je ook dan wonderen ervaren, als je het wilt zien: de liefde van de mensen om je heen die jou weer kracht geven en je helpen opstaan. Het gevoel en geloof dat er een God is die er altijd voor je is, die mensen op je pad stuurt, van wie je verdrietig mag zijn, of bang, maar die ook lichtpuntjes voor je zijn.

Mensen geloven in allerlei gradaties. Sommigen twijfelen totaal niet aan wat de Bijbel vertelt. Sommigen deels. Een aantal gelooft het helemaal niet. En velen zitten met duizenden vragen. Want zij kunnen niet geloven in het ‘niets’, in het ‘zijn’ zonder zin, in een absolute leegte. Maar ja hoe zit het dan wel? Zij kunnen ook niet geloven dat het leven een soort vloek is, die de eeuwen door al miljoenen mensen heeft geteisterd. Zij kunnen niet geloven dat het recht van de sterkste nooit wordt gebroken en dat zwakken en armen altijd maar weer de slachtoffers zijn. Zij kunnen niet accepteren dat zoveel onschuldige mensen in de loop van de geschiedenis op afschuwelijke manieren zijn gedood met als enig vooruitzicht een eindeloos lange, zwarte nacht. Zij kunnen dat niet geloven en geloven daarom dat er veel meer is tussen hemel en aarde, dat het onzichtbare veel groter is dan het zichtbare; en dat er in de kern van dat onzichtbare, dat geen grenzen en geen tijd kent, een Wezen aanwezig is, dat de hele zichtbare wereld doordeseemt. Dat is wat wij in de kerk steeds weer uitdragen.

Marion Bleeker – Burger

In Gods hand

Ik droomde eens en zie ik liep aan 't strand bij lage tij;
ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen saam het leven door en lieten in het zand,
een spoor van stappen twee aan twee, de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop;
in tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop.
Maar als ik goed het spoor bekeek zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist toen het moeilijkst was, maar één paar stappen staan.

Ik zei toen Heer waarom dan toch juist toen ‘k U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag op 't zwaarste deel van 't pad.
De Heer keek toen vol liefd' mij aan, antwoordde op mijn vragen.
Mijn lieve kind toen 't moeilijk was, toen heb ik jouw gedragen



Lourdesreis in september 2018

6 daagse Lourdesreis per vliegtuig.
van 21 september t/m 26 september 2018.
Met de Lourdesgroep 't Veld en Heerhugowaard.

Het is in Lourdes aan de oevers van de Gave dat Maria achttien keer aan molenaarsdochter Bernadette Soubirous verscheen. De Dame verzocht Bernadette om een kapel te laten bouwen en zo geschiedde. De crypte werd in 1866 voltooid en sindsdien bezoeken jaarlijks miljoenen mensen de Franse bedevaartplaats in de Pyreneeën.

Lourdes is thuiskomen

Onder het toezien van Maria bezoeken mensen met hun eigen verhaal en met hun eigen rugzak Lourdes. Lourdes is voor hen meer dan alleen maar de plek waar de hemel de aarde raakt. Door gezamenlijk als groep de bedevaart te maken, verhalen te delen en samen te zijn veranderen mensen gedurende de pelgrimage. Naast zorgen is er weer plaats voor een lach, ogen beginnen weer te stralen. De bijzondere en betekenisvolle plek, het samenzijn, de gesprekken en ervaringen die gedurende de bedevaart gedeeld worden, veranderen iedereen. Lourdes voelt als thuiskomen.

Betekenisvol ontmoeten voor iedereen

In de bedevaarten van VNB staat betekenisvol ontmoeten centraal. De ontmoeting met jezelf, de ontmoeting met een ander, de ontmoeting met die Ander. Lourdes bezoeken betekent vele ontmoetingen met anderen; groepsgenoten, toevallige voorbijgangers, mensen die je raken, aan het denken zetten, verwonderen ontroeren of aan het lachen maken.

Onze Lourdeswerkgroep zorgt ervoor dat alle pelgrims, jong en oud, ziek en gezond, tijdens de reis aan vieringen en rondleidingen kunnen meedoen.

Voor de zieke pelgrims gaat er een verpleegkundige in onze groep mee die u kan helpen met de dagelijkse verzorging.

Wanneer mensen tijdens de pelgrimage gebruik maken van een rolstoel, staan onze hulpen klaar om u daarin te begeleiden.

Pastorale ondersteuning tijdens de reis geeft

pastor Marion Bleeker, telefoon (0226) 42 27 31

Uw hotel-/reisleider tijdens de reis is Jan Verkroost.

Bij hem kunt u informatie vragen of u opgeven: T (072) 574 27 43

Nieuws van het kinderkoor

Na ruim 17 jaar gaan onze dirigente en pianiste stoppen met hun vrijwilligerswerk, bij het jeugdkoor.

We vinden het belangrijk dat het jeugdkoor blijft in Tuitjenhorn, omdat zij onze maandelijkse gezinsvieringen opluistert, zingt bij doopvieringen en belangrijk is bij Kerst- en Paasvieringen. Voor wie is het een uitdaging om het dirigeerstokje en het toetsenbord over te nemen? Ook een ander instrument dan de piano mag natuurlijk.

Het jeugdkoor heeft tussen de 10 en 15 leden en repeteert op maandagmiddag van 14.15 tot 14.45 uur (direct na school) in de Brede school De Hoge Akker. Over een ander oefenmoment valt evt. te overleggen.

Reacties: marianpiket@gmail.com

mariosehuits@ziggo.nl

Wat een Verrassing ---- Wat een feest!

Afgelopen donderdag 26 april werd een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan 2 van onze inwoners uit Tuitjenhorn.

Onder de tonen van de muziekvereniging kwam eerst de familie en later toen alle genodigden er voor klaar zaten diegene die een lintje kregen binnen in de sporthal in Callantsoog

Piet Mulder speelde er vrolijk op los bij de muziekvereniging uit 't Zand niet wetende dat ook hij verrast werd met een koninklijke onderscheiding. Totdat zijn dochter binnenkwam en het kwartje viel.

Later kwam zijn zus Nel Bleeker-Mulder binnen om aanwezig te zijn bij de uitreiking van de onderscheiding voor Piet. Wat bleek, ook voor haar een grote verrassing, toen ze haar kinderen en enkele genodigden zag zitten.

Piet kreeg deze onderscheiding voor zijn jarenlange werk bij de muziekvereniging uit 't Zand, vrijwilligerswerk in het St. Jozefpark en het Blanckendaellpark en hand en span diensten voor ieder die een beroep op hem doet.



Nel kreeg deze onderscheiding als secretaris en websitebeheerster van de St. Vrienden van Joseph en dit al meer dan 20 jaar.

Haar vrijwilligerswerk voor het archief van de kerk, vrijwilligster in het St. Jozefpark en Blanckendaellpark en ook iedereen die een beroep doet op Nel, kan op haar rekenen.

Familie Mulder jullie kunnen trots zijn op zo'n actieve zus en broer.

Familieberichten



Van harte gefeliciteerd!

Op 4 mei viert mevr. A.C. Kruijer - Roozendaal haar 91^{ste} verjaardag.

Op 21 mei viert mevr. A.M.J. Duijvis – Hilbrink haar 91^{ste} verjaardag.

Op 2 juni viert mevr. C. Entes – Lighthart haar 91^{ste} verjaardag.

Op 4 juni viert dhr. P.S. Kruijer zijn 91^{ste} verjaardag.

Op 29 juni viert mevr. C. Groenveld - Tesselaar haar 92^{ste} verjaardag.

Op weg naar Pinksteren

Op de 50^e dag na Pasen wordt Pinksteren gevierd. Gods Geest komt over de apostelen en geeft hun zijn gaven. Ook over ons kunnen die gaven komen, zoals o.a. behulpzaamheid, de juiste woorden spreken, wijsheid, kennis, vertrouwen, geloof. Ik wens het ons allemaal toe. Deze gedachten rond Pinksteren heb ik hierin verwoord:

GAVEN VAN GODS GEEST.

Pinksteren

50 dagen na Pasen

50 dagen na nieuw leven

de hoop zakte weg,

onzekerheid, twijfel sloeg toe

moedeloosheid

opgesloten in zichzelf:

waar was het nieuwe leven?

Toen kwam de Geest:

ze leefden op
hervonden hoop, zekerheid
durfdn weer
werden enthousiast, vurig
goiden deuren open.

Kregen wijsheid, werden verstandig
hadden inzicht, voelden kracht
en vertelden met kennis en ontzag
over Gods daden van liefde.

Pinksteren:
als een duif fladderden ze uit,
en lieten zien:
het is de moeite waard
leven in zijn geest.

Durf erin te geloven
en je leeft weer op.

Je staat wijs, verstandig,
met inzicht en kracht in het leven,
je kent en respecteert
Gods liefde, zichtbaar in mensen,

Pinksteren: je leeft weer op!

Theo Vertelman

Eerste Communie.

Zondag 22 april ontvingen acht kinderen, drie jongens en vijf meisjes, na een achttal bijeenkomsten ter voorbereiding, hun eerste communie uit handen van Deken Moltzer. Gespannen, maar blije koppies bij het begin van de viering. Wat werd het een feest. De kinderen zongen met behulp

van wat grotere kinderen, met ondersteuning van een pianist en Dorien als dirigente, de sterren van de hemel. Voortaan mogen ze in de kerk helemaal meevieren. Misschien willen ze wel misdienaar worden; dat zou leuk zijn.

Daan, India, Florijn, Kaitlin, Minke, Sutji, Sven en Zoë en ouders: nogmaals van harte gefeliciteerd. Ik heb heel fijn met de kinderen samen gewerkt, dus ik hoop jullie af en toe nog te ontmoeten. De Eerste Communie werkgroep wil ik enorm bedanken voor de prettige samenwerking. Met name Dorien, die nu afscheid heeft genomen van deze groep.

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger.

ZINGEN

Voorjaar! Lente! De vogels fluiten en zingen.

ZINGEN! Het Sint Caecilia zingt twee keer in de maand op zondag de mis en natuurlijk ook op feestdagen, want zingen is een feest.

We hebben een enthousiaste dirigente en een fantastische organist die ons tijdens de repetitie begeleidt op de piano. Zij willen graag meer zangers en zangeressen leiden en begeleiden.

We repeteren op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur in het AHOJ. Kom eens luisteren of meezingen en ervaar het leuk het is om te ZINGEN.

Annemiek Boom
Secretaris

Eerst heilige communie 2018

Op een zonnige zondag 22 april was het zover. De 8 communicantjes uit Tuitjenhorn waren er klaar voor. Om half 12 verzamelde iedereen zich een beetje zenuwachtig in de kerk. De kerk was prachtig versierd met vlaggen en ballonnen. Anders dan normaal was de mis dit jaar om 12.00 uur onder leiding van pastoor Moltzer en pastor Bleeker. Pastoor Moltzer ging om 10.00 uur eerst voor in Schagen waar ook de communieviering plaatsvond.

Alle kinderen hadden hun mooiste kleren aan en gingen samen met ieder gezin op de foto bij de poort waaraan de dromenvangers met de foto's hingen. Het thema dit jaar was "jouw droom". De kinderen hadden er zin in en in voorgaande weken hadden ze veel geoefend om er een mooie mis van te maken. Om 12 uur was de kerk volgestroomd met allemaal belangstellenden. De doopkaarsen werden achterin de kerk aangestoken en zo liepen zij naar het altaar. Daar gingen ze door de poort om vervolgens hun mooie dromen uit te spreken.



Iedereen mocht tijdens de mis een stukje voorlezen of iets klaarzetten. Het ging super en de liedjes klonken allemaal prachtig. Ook de cheque

van de paaseitjesverkoop t.w.v. € 500,- werd voor de 20^e keer uitgereikt aan mevr. Blommaart, van de stichting “Vrienden van Joseph” voor de straatkinderen in Kitale. Zij was hier heel blij mee en ook de hele kerk applaudisseerde luid.

Daarna volgde de “eerste heilige communie”. Samen met hun ouders ontvingen zij van pastoor de hostie. Best spannend allemaal. Toen de mis bijna ten einde was, werden nog verschillende cadeautjes uitgedeeld aan iedereen die heeft geholpen in de voorbereiding van deze prachtige mis. Dit waren o.a. Pastoor Moltzer, Pastor Bleeker (zij heeft ook de voorbereiding op school begeleid!), Mischa van der Graaf (muzikale begeleiding), Dorien Dapper (dirigent), de meiden voor de zangondersteuning, Maaïke Kruijer (fotograaf), de koster en de leden van de werkgroep. Ook de kinderen kregen al de eerste cadeautjes in de kerk.

Als werkgroep hebben wij afscheid genomen van een lid van de werkgroep, namelijk Dorien Dapper. We willen haar nogmaals hartelijk bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren en we zullen haar muzikale inzet en enthousiasme gaan missen.



We hopen dat jullie een leuke viering hebben gehad en zien jullie volgend jaar graag weer terug bij de volgende groep communicanten.
De Eerste Communiewerkgroep,
Dorien Dapper, Wilma Blankendaal, Leslie Bruin en Linda Hof

Koffie drinken



Eenmaal in de maand schenken wij na de viering een kopje koffie. Het is een mooie gelegenheid om samen wat na te praten. De eerstvolgende keer dat wij weer koffie schenken zal zijn op **21 mei, 2^{de} Pinksterdag en**

zondag 24 juni. Wij hopen u dan mogen te begroeten.

Namens de KD-groep Marja Buur

Ritmisch koor D`CYMO

De laatste twee keer zingen van dit seizoen is alweer voor het koor aangebroken. Oké, 17 juni duurt nog wel even, maar we horen altijd maar om ons heen dat de tijd zo snel gaat, dus voor je het weet... De eerste keer dat we zingen is met de pinksterdagen. De zomertijd voor de aanvang van de vieringen is afgeschaft, dus de viering begint om 10 uur. Samen met Pastor Bleeker luiden we het begin van de pinksterdagen in. Bij deze wensen we iedereen mooie Pinksterdagen.

En dan 17 juni, lekenviering met Ali Adema en Pietjan Blommaart als voorgangers. Vakantietijd daarna voor het koor en voor veel mensen zal ook enige weken later de vakantie beginnen. Iedereen een mooie zomer/vakantietijd gewenst alvast en we hopen dat jullie vanaf september weer naar het koor komen luisteren. Voor mij persoonlijk is 17 juni ook de laatste keer dat ik meezing met D`CYMO. Na 30 jaar zingen, 10 jaar voorzitter en vele stukjes voor het koor schrijven, is het tijd voor wat anders. Wat dat anders zal worden weet ik nog niet, maar er komt vast wat langs. Liesbeth wordt de nieuwe contactpersoon van het koor en

samen met Ali en Ineke gaat ze het bestuur vormen. Harry Overtoom gaat het schrijverschap van mij overnemen. Prachtig dat het allemaal weer doorgaat en met deze groep mensen komt dat helemaal goed! Ik zal het zeker gaan missen, het zingen met elkaar, de repetities met de gezellige sfeer, maar ik blijf fan hoor, zal nog vaak komen luisteren.

Graag tot 20 mei en/of 17 juni, allebei om 10 uur. In de mooie kerk van Tuitjenhorn.

Groeten Connie Bakker

‘Waar je ook heen gaat, ga met heel je hart’

Het motto van de 28^e wandeltocht van Heerhugowaard-De Noord naar de Stille Omgang in Amsterdam was: ‘Waar je ook heen gaat, ga met heel je hart’. Dat deden de 72 pelgrims!

Met het hart open voor jezelf en voor de ander overbrugden de wandelaars op zaterdag 17 maart de bijna zestig kilometers tussen de H. Hartkerk en De Krijtberg, de kerk van de Heilige Franciscus Xaverius aan de Singel.

Het werd een hartverwarmende tocht, ondanks de lage gevoelstemperatuur. En als het nodig was staken we elkaar een hart onder de riem, om ook zo dicht bij het motto dag van de dag te blijven.

Het organiserend comité trakteerde ons opnieuw op een prachtige route. Via Oterleek, Grootschermer, De Rijk, Oostknollendam en Zaandam bereikten we de Hempont. Dat was onze tweede overtocht via het water. Pontje Jan Hop bracht ons bij Spijkerboor over het Noord-Hollands Kanaal.

Vrije loop

Het was al donker toen aan de andere zijde van het Noordzeekanaal het stilte-traject van vier kilometer aanbrak. Zo kregen, op het ritme van ieders voetstappen, je eigen gedachten de vrije loop, rechtstreeks uit het hart.

Tussen de wegzending kort voor half negen door diaken Hans Bruin en het welkomstlied ‘De aarde is vervuld’ om kwart over tien in De

Krijtberg zaten vier stops. Behartenswaardige tussenstops, mag ik wel zeggen. En telkens was daar ons pelgrimslied.

‘Wij mensen leven samen, dus samen in iedere tijd, dus samen zonder onderscheid’, klonk het in de kerk van Stompvoren, in restaurant De Hofjes te Wormerveer (waar trouwe wandelaar Jan Tamis voor de 23^e keer het tafelgebed opende), in de Zaanse Bonifatiuskerk (pas gerestaureerd) en in de Fatimakerk (van de Portugeestalige parochie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt).

Meedoen?

Wie je ook zo’n inspirerende voettocht ervaren? En de hartelijke medewerking van vrijwilligers als EHBO’ers en de bemanning van het onafscheidelijke volgbusje zien? Loop je alvast warm en stuur een mail naar Marjon Berkhout-van Schagen, m.b.installatietechniek@planet.nl. Marjon zit in de organisatie, samen met Arie Botman, Jan Nanne en Jan Giling.

Namens alle pelgrims: comité, van harte bedankt. Tot volgend jaar!

Ed Dekker

Vormselviering zaterdag 16 juni 2018

Op zondag 18 maart was de presentatieviering met m.m.v. het koor D'CYMO. Het was een mooie viering ter voorbereiding op het Heilig Vormsel dat gevierd wordt op zaterdag 16 juni in de Christus Koning Kerk met Deken Moltzer. Deze viering begint om 18.30 uur.

De volgende kinderen zullen worden gevormd: Lisa Pronk, Duuk van Schagen, Seb Kuijs, Teun Smit, Daan Entes en Maik Klijbroek.

De viering is samen met de kinderen uit de parochie van Schagen, Middenmeer en Wieringerwerf.

Wij hopen dat u, ondanks de afstand, hier aanwezig wilt zijn om dit samen met alle kinderen te vieren.

Groeten namens de Vormselwerkgroep
Sandra Kaandorp en Annaly Buter



SIRKELSLAG YOUNG 2018

Hi5spirit deed - alweer voor de 6e keer - mee met het landelijke Sirkelslag Young en opnieuw werden ook de vormselgroepen van de regio bij dit superleuke, creatieve, soms wat vreemde spel uitgenodigd. Er deden meer dan 50 tieners mee met Hi5spirit! Zoals ook alle eerdere jaren, mochten we gebruikmaken van de St. Barbaraschool in Tuitjenhorn.



Dit is voor de organisatie heel fijn, want in elk lokaal hangt een digibord, waardoor we geen verzameling laptops, beamers en schermen nodig hebben, wat veel voorbereidend werk scheelt. Opnieuw veel dank dus aan de St. Barbaraschool in Tuitjenhorn!



Centraal stond dit jaar het bijbelverhaal Esther. Een verhaal over misbruik van macht en discriminatie, maar ook over hoop, moed en het thema van dit jaar: onvoorwaardelijke liefde. Klaas van Kruistum vertelde het verhaal op een vlotte manier en tussendoor kregen

de tieners de opdrachten. Zo werd duidelijk dat Esther een héééél mooi meisje was, maar dat ze daar ook wel héééél veel schoonheidsbehandelingen voor moest ondergaan. Hoe dat was, mochten ook onze tieners ontdekken, maar deze eer werd met gemengde gevoelens ontvangen, want een schoonheidsbehandeling is één ding, maar om ingesmeerd te worden met slagroom en dan chipjes op je wangen gegooid te krijgen ... maar ja, je hebt natuurlijk alles over voor ... de punten! Verder maakten ze kennis met morsecode, braille en het vlaggenalfabet en natuurlijk moesten de gekste capriolen worden uitgehaald langs een

onmogelijk circuit ... en als klap op de vuurpijl werd het hele spel afgesloten met een heuse, zelfgemaakte carnavalskraker, die vol gegiechel en gedoe door de winnende groep (Tuitjenhorn) werd gepresenteerd aan de hele groep. Na een avond vol gezelligheid toog iedereen weer huiswaarts om lekker na te genieten tijdens een welverdiend weekend!



Met name tegen de vormelingen willen we zeggen: Hopelijk tot een volgende keer bij Hi5spirit! Jullie zijn van harte welkom! Ons programma vind je op de website www.hi5spirit.nl en daar kun je je ook opgeven voor de activiteiten die jij leuk vindt!

Groetjes van Hi5spirit!



Stichting Vrienden van Joseph

p/a Bladstraat 5, 1747 HJ Tuitjenhorn

Tel: 0226 391403

Website: www.vriendenjoseph.nl

E-mailadres: liesblommaart@quicknet.nl

ANBI keurmerk per 01-01-2008

KvK 37092104

Bank: NL28 RABO 0155 9930.11

St. Vrienden van Joseph.

Na een aantal prachtige dagen in april, verschijnt deze Jacobsschelp in de maand mei. Dan staan wij voor een evenement, dat de Stichting Vrienden van Joseph al een aantal jaren organiseert. Ik heb het dan over de fietstocht op Hemelvaartdag. Vorig jaar troffen we prachtig weer met ruim honderd deelnemers. Wij hopen dat het dit jaar op donderdag 10 mei weer een groot succes mag worden. De fietstocht start bij de brede school De Hoge Akker aan Dorpsstraat 35. U krijgt weer een flesje water mee en een routebeschrijving. De route gaat dit jaar via Eenigenburg over de

West-Friese Zeedijk. Bij Krabbendam gaan we richting het Noord-Hollands Kanaal en dan fietsen we over het fietspad tussen het Kanaal en de windmolens. Via de Ruigeweg en Sint Maartensbrug komen we weer op de dijk en gaan richting Schagen. Dan naar Valkkoog, Stroet en vervolgens naar het eindpunt, De Hoge Akker. Hier krijgt U een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Vanaf hier kunt U rechtstreeks naar huis rijden. De fietstocht is 27 km lang. Wij stoppen dit jaar niet bij Het Centrum in Stroet voor een versnapering. De beheerder en zijn familie zijn verhinderd vanwege de voetbal. Arnold Hoorn is voorzitter van Hollandia T en op Hemelvaartsdag is er een inhaalwedstrijd. Volgend jaar kunnen wij weer bij Het Centrum terecht. De fietstocht start tussen 13.00 en 13.30 uur en het kost u €6,00. De opbrengst van deze tocht is voor het Rangala Baby Home. Dit is een huis voor kinderen van 0 – 3 jaar. Het huis is in zeer slechte staat en met een bedrag van €1500,00 kan dit huis opgeknapt worden. Je hoort weleens, dat dit een druppel op een gloeiende plaat is. Maar wij in Tuitjenhorn en omstreken weten, dat je beter een druppel op een gloeiende plaat kan gooien dan helemaal niets doen. Het geeft mij in ieder geval een goed gevoel.

Twee dagen later is de 40 MM in Venhuizen. Dit is een wandeltocht van 40 km, maar er kunnen ook kortere afstanden gelopen worden. Wij krijgen van de 40 MM ieder jaar een flink bedrag voor onze projecten en als tegenprestatie lopen er verschillende mensen uit Tuitjenhorn mee met de tocht. Mijn buurman en ik gaan voor de tweede keer meelopen. Het is een schitterende tocht door een prachtige omgeving en met veel stops, waar je iets te eten of te drinken krijgt. Dit jaar is het op zaterdag 12 mei en je kunt lopen vanaf 07.00 uur. Voor informatie kunt U terecht bij de site van de 40 MM.

Maar voor wij al deze activiteiten gaan organiseren, hebben we op 22 april eerst nog mogen genieten van een leuke viering met de Eerste Communicanten. Voor de 20^{ste} keer heeft de werkgroep voor de Stichting gekozen als onderdeel van de voorbereiding. Om de kinderen te leren dat de wereld groter is dan het eigen dorp en te laten nadenken over kinderen die onze hulp kunnen gebruiken, is er ieder jaar een paaseitjes-actie. Alle kinderen van groep 4 verkopen paaseitjes en de opbrengst is dan voor de Stichting. Dit jaar is deze opbrengst bedoeld voor de Straatkinderen. Wij zijn heel blij met de €500, die door de kinderen bij elkaar is gebracht.

Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet en de werkgroep voor het vertrouwen. We doen het geld bij de vastenactie-opbrengst, die ook bedoeld was voor de Straatkinderen, zodat de renovatie van St. John Bosco uitgevoerd kan worden.

Theo Tesselaar en Liesbeth Blommaart

Ziekentriduüm 2018



Ook dit jaar zal er weer een ziekentriduüm worden georganiseerd voor de parochies in de regio Alkmaar.

Dit zal worden gehouden in de grote kapel van O.L. Vrouw ter Nood, Kapellaan 146, 1851 PE te Heiloo en wel op 3,4 en 5 juli.

De deelnemers worden iedere dag om ongeveer 9.15 uur in de grote kapel verwacht en vanaf 15.30 uur kunnen zij weer worden opgehaald.

Helaas is door stijging van de kosten van de afgelopen jaren de prijs verhoogt. De kosten voor deelname zijn € 7,00 per dag per deelnemer geworden die bij opgave moeten worden voldaan.

Voor deelname kunt u zich aanmelden op het secretariaat voor 26 mei.

Vieringen en Intenties van 4 mei t/m 1 juli 2018

Intenties in het verleden opgegeven voor de zaterdag gaan over naar de zondag, tenzij er bij uitzondering op een zaterdagavond een viering is gepland.

Vrijdag 4 mei 2018

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Vrijdag 4 mei 2018

19.00 uur Rozenkransbidden

Zondag 6 mei 2018

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Mannenkoor T

Lector: mw. Bakker

Misdienaars: Maaïke en Mieke

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Anna Margaretha Maria de Cock-Bakker ● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ● Guurtje Blankendaal ● Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Overleden familie Ligthart ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Arnoldus Bekker en Catharina Elisabeth Bekker-Boon ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters JO en Truus ● Simon Johannes Ligthart

Donderdag 10 mei 2018

► **Hemelvaart** ◀

Vrijdag 11 mei 2018

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Miep Karsten-Bos en dochter Marga

Vrijdag 11 mei 2018

19.00 uur Rozenkransbidden

Zondag 13 mei 2018

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorgangers: mw. Beemsterboer en dhr. Piket m.m.v. St. Caeciliaoor

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Andries en Riet Goudsblom-Jaspers ● Familie Entes-Tromp ● Jan Strooper ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Nel Spaansen-Boekel en haar zoon John ● Niek Tijm en Hanny Tijm-Stoop ● Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart ● Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart

Woensdag 16 mei 2018

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Kruijer-Quax, mw. Ina Stoop, mw. Van Kralingen-Kuilboer, mw. Glas-Rademaker.

Stofzuigen: dhr. Jan Ligthart

Woensdag 16 mei 2018 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Vrijdag 18 mei 2018

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

Vrijdag 18 mei 2018

19.00 uur Rozenkransbidden

Zaterdag 19 mei 2018

► Pinksteren ◀

19.00 uur Gezinsviering

Voorganger: Gezinswerkgroep m.m.v. Jeugdkoor Tuitjenhorn

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Zondag 20 mei 2018

► 1e Pinksterdag ◀

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Misdienaars: Plien en Lieke

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Cornelis Bleeker, Cornelia Bleeker-Gildemeijer en familie ● Cornelis Dekker en Alida Dekker-Buter en overleden familie ● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Familie Besteman ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Johannes Pronk, Maria Pronk-Bommer en de kinderen ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart

Maandag 21 mei 2018

► 2^e Pinksterdag ◀

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caeciliakoor

Lector: mw. Beemsterboer

Misdienaars: Fien en Mieke

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396



*Na de viering drinken wij graag met u
een kopje koffie*

Vrijdag 25 mei 2018

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans

Vrijdag 25 mei 2018

19.00 uur Rozenkransbidden

Zondag 27 mei 2018

► Feest van de H. Drie-eenheid ◀

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caeciliakoor

Lector: dhr. Blommaart

Misdienaars: Maaïke en Kjøre

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin
- Andries Zomerdijk en overleden familie Zomerdijk-Ligthart
- Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal
- Jacobus van Schagen en Wil van Schagen
- Jan Broersen en zegen over zijn gezin
- Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie
- Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk en hun gezin
- Jan van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje
- Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
- Johannes Kleibroek en Elisabeth Kleibroek-Groen
- Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst
- Petrus Jacobus Burger
- Toos Karsten-Wit
- Voor een bijzondere intentie
- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus
- Simon Johannes Ligthart

Woensdag 30 mei 2018

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Strooper-Blom, mw. Kruijjer-Strooper, mw. Pancras-Driesse.
Stofzuigen: dhr. Rein Kruijjer.

Vrijdag 1 juni 2018

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Vertelman

Vrijdag 1 juni 2018

19.00 uur Rozenkransbidden

Zondag 3 juni 2018

► Feest van het H. Sacrament ◀

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorgangers: mw. Beemsterboer en dhr. Piket m.m.v. Mannenkoor T
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Anna Margaretha Maria de Cock-Bakker ● Cornelis Entes,
levende en overleden familie Entes-Ligthart ● Guurtje Blankendaal
● Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen ● Johannes Pronk,
Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ●
Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Overleden
familie Ligthart ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn
gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ●
Wilhelmus Arnoldus Bekker en Catharina Elisabeth Bekker-Boon ●
Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo
en Truus ● Simon Johannes Ligthart

Vrijdag 8 juni 2018

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

Zaterdag 9 juni 2018

19.00 uur Gezinsviering

Voorganger: mw. Huits m.m.v. Jeugdkoor Tuitjenhorn
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Zondag 10 juni 2018

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caeciliakoor

Lector: mw. Bleeker

Misdienaars: Plien en Lieke

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen
- Petrus Jacobus Burger • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus • Simon Johannes Ligthart • Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart

Woensdag 13 juni 2018

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Kruijer-Baas, mw. Entes-Karsten, mw. Broersen-Kruijer,

mw. Pronk-Tesselaar.

Stofzuigen: dhr. Cor Kruijer.

Vrijdag 15 juni 2018

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: pastor Bleeker

Zondag 17 juni 2018

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorgangers: mw. Adema en dhr, Blommaart m.m.v. D'CYMO

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty
- Familie Besteman • Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie • Jaap Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie • Toon Hof en dochter Yvonne • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus • Simon Johannes Ligthart

Woensdag 20 juni 2018 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Vrijdag 22 juni 2018

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Johannes Stoop, Catharina Stoop-Kramer en kinderen

Zondag 24 juni 2018

► Geboorte H. Johannes de Doper ◀

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caeciliakoor

Lector: mw. Bakker

Misdienaars: Fien en Maaïke

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin
- Andries Zomerdijk en overleden familie Zomerdijk-Ligthart
- Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal
- Jacobus van Schagen en Wil van Schagen
- Jan Broersen en zegen over zijn gezin
- Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie
- Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk en hun gezin
- Jan van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje
- Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
- Johannes Kleibroek en Elisabeth Kleibroek-Groen
- Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst
- Toos Karsten-Wit
- Voor een bijzondere intentie
- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus
- Simon Johannes Ligthart



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie

Woensdag 27 juni 2018

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Rietveld-Hoogeboom, mw. Jorna-Vertelman, mw. Bill-Oudhuis.

Stofzuigen: Gerard Entes.

Vrijdag 29 juni 2018

10.00 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans

Zondag 1 juli 2018

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. Mannenkoor T

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Anna Margaretha Maria de Cock-Bakker ● Guurtje Blankendaal ● Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Overleden familie Ligthart ● Pastoor Theodorus Wijnker ● Petrus Franciscus Blommaert en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Arnoldus Bekker en Catharina Elisabeth Bekker-Boo ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart

Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn

T 0226 391323

E par.jacobus@outlook.com

W www.parochietuitjenhorn.nl

Bankrekeningnr. NL13 RABO 0363201092

t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn

Bestuursleden

Klaas Bleeker, vicevoorzitter

Dorpsstraat 5

T 0226 391742

E klaasengreetbleeker@gmail.com

Elma Veldboer-Beemsterboer, secretaris

Koorndijk 31

T 0226 393756

M 06 41707605

E elmabeemsterboer@gmail.com

Mart Hof, penningmeester

Kalverdijk 44

T 0226 393368

M 06 53931087

E marthof@quicknet.nl

Liesbeth Bruin-Tesselaar, bestuurslid communicatie

De Praam 21

T 0226 392852

M 06 20800243

E liesbruin@msn.com

Contactadressen

Administrator Eduard Moltzer pr.
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
T 0224 212357
E don.eduard@planet.nl

Secretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
Klaas en Greet Bleeker
Dorpsstraat 39
1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323
E par.jacobus@outlook.com

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI
Dhr. L.J. Swaab
Sportlaan 44a
1747GS Tuitjenhorn
T 0226 392932

Ziekencomité
Mw. Nel Swaab-Blokdijs
T 0226 392932

Colofon

Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 7 keer per jaar in een oplage van 720 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.

Redactie ‘**de St. Jacobsschelp**’ en Website:

Vacature, redacteur liturgie & pastoraat
Liesbeth Bruin, redactrice communicatie
Stefan Goselink, redacteur website (www.parochietuitjenhorn.nl)

Marja Buur en Hans Kok; redactie, lay-out & tekstverwerking

E-mail redactie: par.jacobus@outlook.com

Bezorging: wijkcontactpersonen

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder opgaaf van redenen.



S afvaardiging
**SINT BARBARA
TUITJENHOEN**

dag & nacht bereikbaar
06-52023137

Monique Karsten
Liesbeth Bruin
Marieke Kemp

ongeacht waar u verzekerd bent of een lidmaatschap heeft:
meer informatie op onze facebookpagina of op:

www.uitvaarttuitjehorn.nl